

**WOENSDAG 12 JANUARI 2022****LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 16 januari*

11.00 u. – Gebedsdienst

*Zondag 23 januari*

11.00 u. - Eucharistieviering

*Zondag 30 januari*

11.00 u. - Eucharistieviering

**De zes kruiken van Kana**

In Kana was er een bruiloftsfeest.  
Er stonden zes stenen kruiken,  
en ieder van die kruiken was boordevol wijn,  
van de allerbeste wijn.

De eerste kruik bevatte wijn vol blijdschap  
om ieder kindje dat geboren werd,  
om ieder doopsel dat men vierde,  
om iedere naam die werd gegeven.

De tweede kruik bevatte wijn geperst uit vele druiven...

Maar druiven persen is soms zwaar.

Het was de wijn van zorgen en verdriet,  
maar de liefde maakte het lijden vruchtbaar.

De derde kruik bevatte de wijn van gastvrijheid.

Alle kinderen en kleinkinderen waren welkom thuis  
met hun vreugden, vragen en zorgen.

Ieder weet hoe goed dat doet, hoe rijk je dan bent.

De vierde kruik bevatte de wijn van vergeving en verzoening.

Van ouders die mild zijn voor hun kinderen,  
hen aanvaarden zoals ze zijn,  
hen altijd weer nieuwe kansen geven.

De vijfde kruik bevatte wijn van stilte en van bidden,

van danken en erkennen  
dat het God is die draagt,  
dat het God is die samenhoudt.

De zesde kruik bevatte de onbekende wijn,  
de wijn die nog niemand proefde,  
de wijn die bewaard wordt voor al de dagen  
die God nog zal schenken.

**KONINGEN IN CORONATIJDEN**

Zondag 2 januari 11.00 uur plaatselijke tijd arriveren de koningen in Bernadette. Door het minutieus volgen van de liturgische kalender moeten ze zich spoeden net zoals de herders zich spoeden langs de baan naar Bethlehem.

De kleren worden uit hun koffers van onder het stof gehaald. De batterijtjes voor de ster- en stafverlichting worden opgeladen. De leizen worden ingestudeerd en de luchtdruk in de longen wordt opgedreven want voor het eerst in de lange geschiedenis is het optreden van de koningen tegelijk ook een maskerade.

Ja we zijn blij dat we na twee jaar complete koningensstilte toch mogen zingen. ‘Jubelend van vreugde’ starten we de viering vol licht.

Onze monden vallen wel open bij het zien van sommige verdwaalde gelovigen. Voor hen doen we nog een beetje beter ons best.

We zingen samen Gloria. We zingen, 9 + Jo aan de piano en het orgel, in het Engels, het Roemeens, het Latijn en het Spaans over de 3-koningen op zoek naar Gods boodschap voor de wereld.

De mandjes mogen rondgaan voor ons project : 387,5 euro.

We zijn dankbaar : een gulle gift voor ‘Dokters van de Wereld’. In dit project gaan artsen en verpleegkundigen mensen opzoeken die buiten het gewone zorgcircuit leven (daklozen, vluchtelingen, verslaafden, transmigranten) in ons land en elders in Europa. Op die manier geraken deze mensen ook aan een vaccin, krijgen ze noodzakelijke basiszorg en soms zorg in ziekenhuizen (die de doelstellingen van ‘Dokters van de Wereld’ onderschrijven).

Op het einde van de viering mogen we op de tonen van ‘A la Berline postiljon’ met de flambeeuwen en de vele kerkgangers het Licht naar buiten brengen.

En wie weet en hopelijk is deze driekoningenviering de laatste met maskers.

Tot 't naaste jaar!

*Koning Jan*



## **PREEK VAN DE WEEK**

### **ZONDAG 2 JANUARI - OPENBARING DES HEREN**

#### **Jezus, een pelgrim, een man onderweg**

Wie de evangelieverhalen leest, stelt vast dat Jezus veel onderweg is. Hij zou als een rondtrekkende pelgrim kunnen beschouwd worden. Hij is trouwens geboren terwijl zijn ouders onderweg waren. Later is hij te bespeuren, ergens in de tempel, eventjes in de woestijn, maar vaker aan de oevers van een meer, in een bootje, ergens in de bergen in gesprek met zijn leerlingen of met God zijn Vader. Hij trok van dorp naar dorp, bezocht verschillende steden. Hij sprak de mensen toe, de zieken kwamen van over al bij hem. Hij trok van Galilea, door Samaria naar Jeruzalem.

#### **Jezus, licht voor alle volkeren**

Overall werd hij ervaren als een Licht in de duisternis, een licht voor alle volkeren, voor iedereen, een redder, een genezer naar ziel en lichaam... Velen gaan hem opzoeken, en hij laat zich vinden. Zoals vandaag in het verhaal van de wijzen, ze zoeken en vinden. Ze herkennen en begroeten hem als een Licht dat hen en de hele wereld verlicht.

#### **Met de Wijzen op weg**

Wij vieren vandaag de liturgie van de Openbaring des Heren. Wij mogen aansluiten bij de zoektocht van de Wijzen.

Wij mogen ook behoren tot de Wijzen.

Indien ge uw eigen wijsheid in pacht zou hebben, zou je thuis gebleven zijn.

Maar net zoals de wijzen hun land verlaten hadden om de Heiland te zoeken, hebt u ook uw huis verlaten om iets van het Licht van het geloof op te zoeken en te ervaren.

### **Mensen op zoek**

Vele mensen zijn op zoek naar zingeving.

Ze zoeken een idee, een doel dat hun leven zin kan geven.

Hier gaat het niet om een levensbeschouwing,  
maar om een ONTMOETING, een ontmoeting met iemand.

Een ontmoeting die een leven verandert en bezielt.

Het gaat niet alleen om zingeving, maar ook zich toevertrouwen.

De Koningen knielen neer, groeten het kind.

Ze geven het beste wat ze hebben, hun schatten,

hun gaven goud, wierook en mirre.

Hun ontmoeting doet hen andere wegen gaan.

### **De wijzen als toonbeeld voor ons**

In de voorbereidingsgroep waren er drie zaken die ons opvielen en ons troffen:

- De wijsheid van de drie koningen, de nederigheid,  
het op zoek gaan, verder dan het eigen inzicht en eigen belang.  
Het zoeken...en vinden
- Het niet opgeven in het zoeken naar het Licht;  
vertrouwen dat het te vinden is.
- Het centrum ligt niet bij ons zelf. Er is het licht dat ons beschijnt, ons raakt en bezielt.
- Ze geven het beste van zichzelf:  
velen van ons geven ook het beste van zichzelf,  
aan hun gezin, in het werk, als medewerker hier en daar, als parochiaan.

### **De kerstboodschap houdt een uitnodiging in.**

In het Kind in de kribbe wordt Gods liefde zichtbaar.

Er gaat een boodschap van uit: Vrede op aarde voor alle mensen.

Hij is het licht dat de duisternis verdrijft.

Dit brengt dit licht een grote vreugde

Hij wil dat we het kind opnemen en omarmen.

Hier raken wij het hart van onze roeping,

*Zónder* ons kan Gods liefde zich niet openbaren.

*Mét* ons kan het wel.

### **In het spoor van de Wijzen**

En dan, net als bij de Wijzen. Daartoe moeten we wel ons geloof verdiepen: naar het hart van de blijde boodschap.

Het gaat hier om verbondenheid:

We verbinden ons met hem en met elkaar

“Komt allen tesamen zo zongen wij ...”

De Heer wil allen verzamelen op zijn berg, in zijn stad van vrede....

Hij zoekt in ons bondgenoten.

Laten wij dit doen, eenvoudig, van harte, vertrouwwol

Ik wens jullie een gezegend nieuw jaar toe.

*Johan Goedefroot*

## EEN WAARGEBEURD KERSTVERHAAL.

We kennen onze buurvrouw niet zo goed. Ze schuifelt voorbij met een looprekje. Een korte norske blik in ons richting. Na enkele keren, dat ik zelf goedendag zeg, geeft ze al eens een antwoordje.

De partner is al eens langs geweest omdat ze niet binnen geraakte met de sleutel. Tot zover. Anders hebben we geen contacten.

Vierentwintig december belt ze aan, totaal onverwacht. Ze heeft dringend boodschappen nodig en er is niemand anders om dit te doen. Ze heeft nog één zoon maar die kan niet komen. Ja, we willen u wel helpen. De partner gaat om de boodschappen, enkele dingen zoals confituur en brood, en helpt om de dingen in de frigo te leggen. Als hij thuis komt, zegt hij; “zij had echt bijna geen eten meer!” en dit op de avond van Kerstdag.

In die dagen werken de helpende thuiszorgdiensten ook zeer weinig en dus ziet ze niemand gedurende tien dagen. We waren er even beduusd van, dit te zien op Kerstavond.

Twee dagen later houdt ze ons in het oog en dit maal ga ik zelf. We spreken telkens af wanneer we terug komen, zodat ze regelmatig haar eten heeft tot de mensen van de thuiszorg weer langs komen.

Zo zie je maar, eenzaamheid, verdriet, ouderdom, armoede, is vaak heel dichtbij.

*Anoniem*

## KERST IN GENT

Ik behoor nog tot de generatie die in school kerstliederen leerde. ‘In onze tijd’ stond in vrijwel elke Gentse winkel een kerststal in de etalage, zelfs in de Grand Bazar in de Veldstraat.

Toen kon je zo’n kerststal nog in alle formaten kopen, bij *Timmermans* op het Sint-Baafsplein of in *Eigen Scoon* in de Mageleinstraat.

Ondertussen is de curve van ons consumptievirus zo ‘exponentieel’ toegenomen, dat er geen plaats meer is voor het kerstgebeuren. De voorbije jaren werd de verwarring tussen het kerstverhaal en de platte commercie zo groot, dat menig christen zich afvroeg waarmee men eigenlijk bezig was. Langzaam maar zeker daalde de mist van het consumeren over Kerstmis in de stad. En ja, zoals aan Sint-Jacobs op de gevel van Trefpunt staat aangegeven: *Alles van waarde is weerloos*, was ook het geboorteverhaal van onze Heiland niet bestand tegen zoveel geweld. Alles wat maar enigszins verwees naar het kerstverhaal is ondertussen verdwenen uit het stadsbeeld. Men kon daarbij rekenen op de medewerking van het stadsbestuur dat ‘omwille van verdraagzaamheid en pluralisme’ geen *kerstmarkt*, maar een *wintermarkt*, geen *kerstfeest*, maar een *winterfeest* organiseerde. Ongetwijfeld een belangrijke stap voorwaarts voor de Westerse beschaving!

Ik heb me aan die hele evolutie vaak geërgerd. Maar vandaag, nu werkelijk alle sporen van Kerst in de stad zijn verbannen, besef ik beter dat we voordien fout bezig waren. Jezus van Nazareth heeft werkelijk niks, maar dan ook niks te maken met *bol.com*, *Delhaize*, *Primark*, *Zeeman*, ... (onbetaalde slukreclame). Het is dus een zegen dat ons mooiste en diepste verhaal niet meer misbruikt wordt voor opportunisme van het ergste soort.

Het kindje Jezus en zijn ouders, de herders en de koningen (zelfs de os en de ezel) hebben zich nu helemaal teruggetrokken uit de stad. Of misschien niet? Misschien lopen ze

incognito tussen de mensen in Veldstraat. Misschien heeft Maria zich vermomd in die bedelende vrouw op de hoek van de Lange Munt? Of misschien zit de heilige familie op een bankje op de Korenmarkt te genieten van de vrolijke kinderen die dansen bij de bellenblazer. Misschien schuilen ze even in de Sint-Niklaaskerk tussen de toeristen? Misschien kijken de herders vol verbazing naar de schaatsers onder ‘de schaaftal’. Misschien vond Jozef het welletjes en vertrok hij met het gezin gewoon terug naar Nazareth?

Hoe dan ook, de verwarring tussen Kerst en consumptie is in Gent definitief voorbij! Men heeft Kerst gewoon geschraapt. Of de mensen in onze binnenstad -gepakt en gezakt als ze zijn- er gelukkiger door werden, zal nog moeten blijken. Een doctoraal onderzoek zal dit later ongetwijfeld uitwijzen!

En dan wil ik ook nog een geheimpje kwijt. Maar het moet echt geheim blijven en niemand mag het verklappen aan ons stadsbestuur....

Dichtbij de ijspiste heeft men een soort toren gebouwd, met verschillende verdiepingen, die rondjes draaien. En nu komt het: op het tweede verdiep zag ik een beeld van Maria en Jozef en het kindje Jezus! Je moet echt wel heel goed kijken om ze te ontdekken, maar echt waar, er staan kerstbeelden in onze stad. Maar hou het a.u.b. stil, want die toren staat heel dicht bij het stadshuis.

*Jaak Van Vooren*

## **EEN VRAAG VAN BUURTWERK SINT-BERNADETTE**

Omdat drie medewerkers na tientallen jaren dienst willen stoppen met hun engagement bij Buurtwerk, zijn we op zoek naar nieuwe helpers.

Elke eerste donderdag van de maand rijden 5 tot 7 medewerkers met hun eigen auto en een gehuurde bestelwagen naar de hangars van de Voedselbank Oost-Vlaanderen in Eke om voedingswaren af te halen. Die worden uit de grote verpakkingen gehaald en mooi gestapeld in de rekken of in de bakken in het lokaal in de Sleutelbloemstraat. Diezelfde voormiddag worden ook al een aantal pakketten samengesteld en aan huis bezorgd (van mensen die zelf niet tot bij ons geraken). Ook in de namiddag zijn er drie tot 4 medewerkers in het lokaal bezig om pakketten te maken zodat een andere medewerker die thuis bij sommigen mensen kan afleveren. De volgende dag, vrijdag dus, zijn drie tot 4 mensen nodig in het lokaal om de bedeling te organiseren. Die dag komen de mensen op een vooraf afgesproken tijdstip hun pakket afhalen.

Het is belangrijk om over voldoende medewerkers te beschikken. Op die manier kan het werk verdeeld worden. Bovendien is niet iedereen altijd vrij op de dagen van de bedeling. De redenen kunnen heel uiteenlopend zijn: ziekte, kinderoppas bij kleinkinderen, vakantie, een begrafenis die iemand wil bijwonen enz.. Tussen de bedelingen door wordt het lokaal opgeruimd en gepest.

In niet-coronatijden organiseren we elk jaar enkele acties om onze kas te spijzen. Het is dus logisch dat we graag enkele nieuwe medewerkers willen verwelkomen. Kom gerust een kijkje nemen bij de volgende bedeling (6 en 7/1/2022).

Wie nog meer inlichtingen wil of wie graag meehelpt, kan contact opnemen met Wies Vogelaere (tel. 09/251.47.32), Nadine Van Beneden (tel.09/251.39.86) of met het parochiesecretariaat.

*Nadine*

**INTERPAROCHIAAL****WEBSITE OVER RIJK KERKELIJK PATRIMONIUM IN SINT-AMANDSBERG**

In Sint-Amandsberg bevinden zich verschillende unieke parochiekerken waarvan sommige recent een andere bestemming kregen. Daarnaast is er ook het Groot-Begijnhof, de bekende begraafplaats Campo Santo, het klooster O.L.V. Visitatie in de Visitatiestraat, enz...

Voor het vak 'Publieksgeschiedenis' bracht student Geschiedenis Stijn Steens informatie over het rijke kerkelijke patrimonium in Sint-Amandsberg samen op de website [www.patrimoniumsintamandsberg.be](http://www.patrimoniumsintamandsberg.be). Naast een overzicht van de verschillende uitgelichte plaatsen biedt de website ook een kaart met de locaties. Neem gerust een kijkje. De website zal nog verder aangevuld worden en suggesties zijn altijd welkom. (stijn.steens@gmail.com)



*"Het Groot Begijnhof van Sint-Amandsberg", Gentse Gidsen.*

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247  
in de Visitatiestraat 7  
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker  
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1;50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00



**COLOFON LOKAAL****VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 [parochieassistente.gentoost@gmail.com](mailto:parochieassistente.gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid.

Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

rekening nr. BE93 8906 1413 9767