

**WOENSDAG 26 JANUARI 2022****LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 30 januari*

11.00 u. - Eucharistieviering

*Zondag 6 februari - Lichtmis*

11.00 u. – Eucharistieviering - gezinsviering

*Zondag 13 februari*

11.00 u. – Eucharistieviering

**Niet in eigen land...**

Zijn wonderen geschieden elders,  
zijn visioenen vinden aandacht  
bij de heidenen.

Zijn eigen volk  
schenkt geen geloof  
aan wat Hij zegt en doet.

Zij degraderen Hem  
tot het formaat  
dat bij hen geldig is.

Hij mag hun oude wereldje  
een beetje repareren.

Zij dulden niet  
dat Hij de schone schijn ontmaskert  
en voor een nieuwe wereld pleit.

Timmerman mag hij zijn,  
geen profet.

*(bron: internet, tekst: Peer Verhoeven)*

**WIJ WAREN ER OOK BIJ****ZONDAG 16 JANUARI – VORMSEL CATECHESE**

We maakten kennis met de mooie "andere" kerk. Een Jezus zonder Kruis, kruistocht zonder beelden, apart maar mooi. Even stil staan bij het kerkelijk jaar en hun belangrijke data aan de hand van een quiz. Zo gaan we verder in ons avontuur naar ons vormsel.

Groetjes,

*Femke*





## PREEK VAN DE WEEK

ZONDAG 16 JANUARI - TWEDE ZONDAG DOOR HET JAAR

*De bruiloft te Kana in Galilea (Joh 2, 1-12)*



Beste mensen,

In de boeiende voorbereiding maandagavond met Paul en Jaak hebben we afgesproken om niet direct de nadruk te leggen op het wijnwonder bij de bruiloft te Kana. Voor één keer schuiven we - letterlijk- een brief van Paulus naar voor. Al sinds Dries hebben we het met heel wat brieven van Paulus moeilijk, denk maar aan die over de onderdanigheid van de vrouw aan haar man. Paulus zou vandaag zo geen brieven meer moeten schrijven.

Vandaag een ander geluid.

En toch, eerst naar de bruiloft van Kana.

De ochtend na de bijeenkomst las ik in de krant:

*'We hebben gevierd, gedanst, gezongen', zegt Mohammad Qassem Razawi (67). 'Het leek wel een bruiloft.' Razawi is de grootvader van Sohail Ahmadi, de amper twee maanden oude baby die op 19 augustus verloren raakte tussen de duizenden mensen die Afghanistan probeerden te verlaten nadat de taliban het land hadden veroverd.'*

**Het leek wel een bruiloft.**

Het terugvinden van het kleinkind, de verrijzenis van een kind als bruiloft.

In het evangelie dat we hoorden is dat ook de boodschap.

Op de derde dag is Jezus met zijn leerlingen op een trouwfeest.

Vreugde alom, en Jezus helpt om het niet op een sisser te laten eindigen.

Wat een zegen! Jezus gunt iedereen goede wijn en vreugde.

Johannes schrijft dit bijna 60 jaar na Jezus' dood aan het kruis.

Oosterhuis schrijft hierover: het evangelie van Johannes begint met Jezus die deelt van de beste wijn. Op het einde krijgt Jezus op het kruis een spons aangeboden met zure wijn. Maar op de derde dag is er verrijzenis. Pasen.

De verrijzenis als bruiloft.

De vreugde haalt het.

Kana vertelt ons meer over de verrijzenis dan over een hocus pocus.

En die blijde boodschap koesteren wij in onze gemeenschap.

We hoorden bij de start van de viering de waardevolle brief die Paulus ook aan onze gemeenschap schrijft.

*“Aan elk van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.”*

Het welzijn van allen, het welzijn van de gemeenschap.

Een grote opdracht en verantwoordelijkheid, niet? Maar we krijgen steun van hierboven.

Jaak vertelde dat hij onder de indruk was van de gastvrijheid, de blijgezindheid, de vriendelijkheid, de behulpzaamheid in het vaccinatiecentrum in Flanders expo. Kleine daden van goedheid door heel veel vrijwilligers.

De Geest waait waar zij wil.

Als we verder lezen in de brief van Paulus merken we dat niet alle gaven bij elk van ons aanwezig moeten zijn. Gelukkig maar. Gemeenschap is de som van velen.

Je kent ze wel: Mensen die nadenken voor ze iets zeggen. Zij die rust brengen tijdens discussies, die roddels stoppen. Mensen die hun geloof uitstralen. Jongeren die de alarmsignalen zien in de natuur, in het klimaat, ook in de maatschappij en oproepen tot solidaire actie. Zij die zorg dragen voor mensen in de buurt, in het verkeer. Mensen die opkomen voor rechtvaardigheid. Vrouwen en mannen die genezing bewerken of afscheid verzachten. Zij die kleine wonderen aanvuren. Zij die de taal van verdriet en vreugde verstaan. Zij die op het juiste moment het goede woord spreken en het goede doen.

Elk van ons herkent zeker de ander en zichzelf in die gaven van de Geest.

Elk van ons kan stimulans zijn om die gaven aan te wenden tot welzijn van allen.

Dàt is een reden tot dankbaarheid; een reden om hier te vieren, elke week opnieuw en af en toe een beetje uitbundiger als op een bruiloftsfeest.

Een beetje Kana, een beetje verrijzenis. Gods droom en belofte voor elk van ons.

*Jan Demeester*



**INTERPAROCHIAAL****GEZAMENLIJKE KINDERZEGEN  
IN ONZE PAROCHIE HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI**

Jaarlijks, rond de datum van 2 februari, worden alle jonge gezinnen met hun dopelingen van het voorbije jaar uitgenodigd om hun kindje(s) te laten zegenen.

Dit gebeurt in navolging van Maria en Jozef die, veertig dagen na de geboorte van Jezus, ook hun Kindje gingen opdragen in de tempel. Met dit gebaar wensen ouders God te danken voor het nieuwe leven en Zijn zegen te vragen voor de toekomst.

Op initiatief van de doopheren Pater Andreas Krahen en Diaken Johan Reyntens zal deze kinderzegening dit jaar gezamenlijk plaatsvinden in onze grote parochie Heilige Franciscus van Assisi in Gent-Oost. Het wordt een viering volledig op maat van de jonge gezinnen met als leidraad het verhaal van de opdracht in de tempel en waarbij de figuren van Jozef, Maria, Herodes, Simeon en Hanna, heel bijzonder in de kijker zullen geplaatst worden.

Na de kinderzegen kunnen alle aanwezigen nog genieten van een lekkere pannenkoek. Deze viering vindt dit jaar plaats in de kerk van Sint-Simon en Judas Thaddeus te Gentbrugge op **zaterdag 29 januari om 15.00 uur**.

Het ligt in de bedoeling om in de toekomst deze gezamenlijke kinderzegen afwisselend in Sint-Amandsberg en in Gentbrugge/Ledeberg te laten doorgaan.

Gezinnen die zich niet in de mogelijkheid bevinden om op deze viering aanwezig te zijn, worden uiteraard hartelijk welkom geheten op één van de Lichtmisvieringen in onze kerken tijdens het weekend van 5 en 6 februari. Achteraf zullen niet-opgehaalde handjes, schelpjes of schijfjes nog ter beschikking blijven liggen in de plaatselijke parochiesecretariaten.

**LEZINGENREEKS DENKEND GELOVEN****Als de wereld rondom jou verandert...**

Wat maakt een mens tot mens? Onze biologische natuur? Onze rationaliteit? Ons werk? Drie factoren die echter sterk aan het veranderen zijn. Wat is nog eigen aan de mens, als de mogelijkheid bestaat tot genetische modificatie? Als er ook artificiële intelligentie ontwikkeld wordt? En als de visie op arbeid zo sterk verandert?

De lezingenreeks Denkend Geloven focust dit jaar op het veranderende mens- en wereldbeeld, en op de vraag wat dit kan betekenen voor een gelovige levenshouding. Er zijn vier lezingen: 8 februari: “Zijn of worden? De plaats van de mens in een veranderend wereldbeeld” door prof. Guido Vanheeswijck

15 februari: “Check in. Op zoek naar zin in werk en economie” door Jochanan Eynikel

8 maart: “Artificiële intelligentie en ethiek” door Mauritz Kelchtermans

22 maart: “Genen, identiteit en ethiek” door prof. Kris Dierickx

Rekening houdend met de coronamaatregelen, worden deze lezingen dit jaar allemaal online gehouden.

Meer info en inschrijvingen: [tinyurl.com/denkendgeloven2022](https://tinyurl.com/denkendgeloven2022)

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1;50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.  
De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor **HOOGDRINGENDE** gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**

*E.H. Johan Goedefroot, pastoor*

tel. 09 251 00 03 [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)

*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*

tel. 09 231 53 00 parochieassistente. [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)

**ABONNEMENTEN**

*Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

**EINDREDACTIE**

*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid.

Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN**

*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)

*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)

**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

rekening nr. BE93 8906 1413 9767