

**WOENSDAG 2 FEBRUARI 2022**

**LITURGISCHE VIERINGEN**

*Zondag 6 februari - Lichtmisviering*

11.00 u. – Eucharistieviering - gezinsviering

*Zondag 13 februari*

11.00 u. – Eucharistieviering

*Zondag 20 februari*

11.00 u. - Gebedsdienst

**Toewijding**



Het kind,  
het leven dat je draagt  
mag je aan God toewijden,  
want het is door Hem gegeven.

Het leven dat je draagt  
ook in de schoot van de gemeenschap  
mag je aan God opdragen,  
want het is bestemd  
om beeld van Hem te zijn.

Alle leven mag je aan God toewijden:  
dan moet je nooit alleen de vreugde dragen,  
noch de zorgen en de pijn  
die het leven met zich meebrengt.

Er is dan altijd iemand  
aan wie je af kan geven,  
iemand die helpt dragen,  
iemand die je Licht is  
en die richting geeft.

Wijd het leven toe aan Hem  
die heet: Ik zal er zijn.  
Want in het leven dat je draagt  
wil Hij gebeuren.

(bron: *Dominikanen, Schilde – Bergen; tekst Carlos Desoete*)



**PREEK VAN DE WEEK****ZONDAG 23 JANUARI 2022 - DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR****Zondag van het Woord (Lc 1, 1-4; 4, 14-21)****Het schriftwoord is thans in vervulling gegaan**

God heeft gesproken in de loop van de geschiedenis.

Hij is zichtbaar geworden in Jezus van Nazareth.

Gods beloften werden vele malen verwoord door profeten.

Maar hier en nu in Jezus zijn ze werkelijkheid geworden,  
in zijn spreken en in zijn handelen.

**Jezus: het uitgesproken woord van God**

Als je wil weten wat God te zeggen heeft,  
kijk dan naar Jezus.

Vandaag komt Jezus onze vierende gemeenschap binnen  
met Zijn leven brengend woord en met Zijn gebaar van liefde

Het is de Jezus Zelf die voorleest:

"De Geest des Heren heeft Mij gezonden om mensen te bevrijden,  
om een genadejaar af te kondigen."

En Hij voegt eraan toe: "Gelovige mensen,  
het Schriftwoord dat gij hoort

is nu, hier, midden onder u aan het gebeuren!"

met andere woorden:

"Gods liefde gebeurt niet rechtstreeks van boven,  
maar steeds langs u."

**Werkzaamheid van een woord**

Woorden kunnen iets bewerken.

We kennen allemaal de bemoedigende woorden die ons verder helpen.

We kennen nog de woorden die mensen tot ons gesproken hebben,  
en die ons verrijkt hebben in onze gedachten, in ons handelen.

Een woord kan iets bewerken.

**In de woorden die we spreken blijven we aanwezig**

Iemand vertelde me: Ik weet nog welke woorden jij op dat moment tot mij gezegd  
hebt.

Ze komen nog regelmatig in mijn gedachten.

Wij blijven bij de ander aanwezig in de woorden die we spreken.

**Zo ook Gods woord.**

Het is werkzaam en Hij blijft onder ons aanwezig.

Dat Gods woord iets bewerkt horen we reeds in het scheppingsverhaal.

God sprak: 'Er zij licht' en er kwam licht.

Het scheppen is een spreken van God.

God spreekt en het wordt werkelijkheid.

In zijn woord komt Hij ook aanwezig.

Daarom lezen wij in de liturgie uit de Schrift.

in het beluisteren van de lezingen komt Hij onder ons aanwezig.

**Wij zijn dienaars van het Woord**

Wij zijn luisteraars van het Woord.

Wij zijn ook dragers van het Woord.

Iemand uit de parochieploeg las het stukje van het evangelie dat op Jezus betrokken werd.

“De Geest des Heren rust op mij.

Hij heeft mij gezalfd

om aan armen de blijde boodschap te brengen

om blinden te laten zien en verdrukten te bevrijden.”

Ook hier mag nadien gelezen worden:

Het Schriftwoord dat ge zo juist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan.

### **Geroepen en gezonden**

Ook wij zijn met ons doopsel en vormsel gezalfd en de geest is over ons gekomen.

Wij zijn het lichaam van Christus, wij zijn de kerk.

Wij zijn de dienaars van Gods woord.

Zijn woorden kunnen door ons iets bewerken,

wij brengen God aanwezig in deze wereld,

elk met zijn eigen gaven en talenten.

In de synagoge waren aller ogen gespannen op Hem gevestigd.

In onze wereld zijn aller ogen

gespannen gevestigd op ons, gelovige christenen,

die Jezus' liefde in onze tijd waar proberen te maken.

*Johan Goedefroot*

## **LIEF EN LEED**

### ***Biddend afscheid genomen***

Op 26 januari was er uitvaart van TEMMERMAN MARIETJE.

Geboren te Ertvelde op 7/1/1927 en overleden in het Heiveld op 18/1/2022

### **Homilie**

Toen het bericht van Marietje haar overlijden de ronde deed hoorde ik overal: Oh Marietje. Het was bij niemand een onverschillige reactie maar één van glinsterende oogjes en bewondering. Die ‘Oh Marietje’ straalde warmte uit en er verscheen een glimlach op de gezichten.

Marietje werd in 1927 als oudste in het gezin Temmerman geboren te Ertvelde, Rieme. Ze kreeg 2 broers, Eduard en Petrus.

In 1937 kwam het gezin in de Waterstraat wonen. De straat had haar naam niet gekozen, overal putten en plassen. Ze maakte er ook de oorlog mee met de hevige bombardementen aan de haven.

Toen de broers huwden en het huis uit gingen bleef Marietje thuis bij haar ouders wonen. Zij bleef ongehuwd en heeft haar ouders liefdevol verzorgd tot aan hun dood. Haar broers hadden geen kinderen, en zo kende zij nooit het geluk tante te zijn.

Marietje verenigde de kwaliteiten van de zussen Martha en Maria uit het evangelie in één persoon: een bezige bij en tegelijkertijd aandacht voor de zorgen van anderen.

Zij werkte bij Familiehulp om de mensen thuis een handje te helpen.

Daarnaast was er het huishouden bij haar thuis en de spontane hulp bij burens en mensen van de parochie. Iedereen zag haar graag komen, vriendelijk, gedienschtig, nooit klagend. Gewoon goed doen!

In mijn hoofd zie ik haar voorbij ons huis stappen in haar grijze mantelke, zelf genaaid, en met haar boodschappentas. Zij had altijd wel iemand voor wie ze boodschappen moest doen.

Na haar werk bij Familiehulp naaide ze ook kledij voor andere mensen. Een bezige bij stopt nooit.

Dit is de Martha uit het evangelie in haar.

Minder zichtbaar was er de luisterende Maria uit het evangelie.

Zij maakte tijd voor een gewoon babbeltje maar was ook een luisterend oor voor wie met zorgen zat.

Dit laatste gebeurde in het verborgene. Ze bewaarde het in haar hart, of probeerde onder de radar een oplossing te vinden.

Gelukkig zijn er in deze moeilijke tijden nog zulke mensen Zij zijn een zegen voor iedereen op hun weg . Het zijn geen heiligen, toch niet officieel. Het zijn mensen zoals jij en ik, maar ze zijn een zegen voor wie hen ontmoeten. Bij Marietje was haar levenshouding diep geworteld in haar geloof. Elke zondag was ze erbij in haar geliefde Bernadettekerk, vroom, vol eerbied voor de pastoor, dankbaar ook.

Zij dankte de vrijwilligers voor hun hulp binnen de parochie, alles wat zij voor de parochie deed noemde ze... 'dat is maar gewoon.'

Er is een gezegde: beter een goede buur dan een verre vriend.

René en Thérèse en hun kinderen waren zulke goede burens . Ze waren zo goed als familie voor haar. Marietje hoorde bij het leven van René en Thérèse en zij bij dat van hen. Zorgen en vreugde delend. Johan zei bij de voorbereiding 'goede mensen trekken goede mensen aan'.

Dankzij hen kon ze lang alleen thuis blijven.

Tot ook voor haar de dag kwam dat het niet meer ging alleen thuis.

Ze nam haar intrek in het WZC Heiveld. Ook daar klaagde ze nooit, ze was met alles tevreden. Ze ontving er wekelijks de communie, en woonde er iedere maand de mis bij zolang ze kon.

Nu is zij verenigd met de vele Bernadettenaren die haar voorgingen. Ook hen gedenken we vandaag, want ze waren er, op haar levensweg. Ze behoorden bij haar leven.

We vragen aan onze patroonheilige ,Bernadette Soubirous, en aan Marietje, leg jullie beschermende handen rond onze parochie de toekomst tegemoet.

### **Tekst van Lieve Vogelaere**

Marietje heeft gewerkt als gezinshelpster bij de dienst van familiehulp.

Als jong gepensioneerde wilde ze nog contacten hebben met veel mensen.

Zo werd ze lid van ziekenzorg (Samana)

Als medewerkster was ze een trouwe huisbezoekster bij leden en geburen.

Vlug werd ze aangesproken om kernlid (bestuurslid) te worden

Haar antwoord was 'graag, maar wat moet ik doen???

Het antwoord van Ziekenzorg was: samen nadenken wat we zoal kunnen organiseren met en voor mensen met beperkingen door hun gezondheid, ouderdom! Daarop zei ze volmondig 'ja' Marietje haar voorstellen werden zacht bijna geruisloos doorgegeven:

“zoals een autozoektocht organiseren”

Hoeveel mensen hebben reeds van deze namiddagen genoten!

Ook informatie van nieuwe leden werden heel discreet doorgegeven.

Ze was veel onderweg, had oog voor vele mensen en hun levenssituatie.

Iedere maandagnamiddag was Marietje in de Nova te vinden voor de Covda.



Vooraf was ze paraat om alles klaar te zetten en de kaarters te ontvangen.  
Als iedereen aan het kaarten was ging ze boodschappen doen, naar de apotheek, de bakker, de kruidenier, voor iedereen die iets nodig had.  
Als ze terug was, was het tijd om af te wassen;  
Dit was de maandagnamiddag van Marietje.....

We zijn heel dankbaar voor haar stille aanwezigheid...  
voor haar vele werk achter de schermen...  
voor haar trouwe samenwerking...

Marietje, God zal het u lonen!

## **INTERPAROCHIAAL**

### **JUBELVIERING 700 JAAR**

#### **Onze-Lieve-Vrouw-ter-Rive**



Op woensdag 2 februari 2022 om 19.00 u. in de OLV-St-Pieterskerk

OLV-ter-Rive is niet weg te denken uit de geschiedenis van Gent en de parochie St.-Pieters. Sinds 700 jaar wordt met het miraculeus beeldje de wonderen herdacht die gebeurden op voorspraak van Maria.

In volle pesttijd, in 1321, bad een oude vrouw in de Brandstraat (zijstraat Oude-Houtlei, toen parochie Ekkerghem) tot Maria ter Rive om haar te vrijwaren van pest. Haar gebed werd aanhoord en zij overleefde als enige. Sindsdien was er jaarlijks een processie vanuit de Brandstraat-wijk naar de OLV-kerk en, na afbraak ervan, naar de OLV-St.-Pieterskerk. Op zeker moment waren er zelfs meer dan 300 deelnemers vanuit Ekkerghem.

In de kerken op de Blandijnberg werd dan een noveen gehouden ter ere van OLV-ter-Rive en elke dag werd er een plechtige mis gelezen door priesters en paters van omliggende kerken want Onze-Lieve-Vrouw ging over de grenzen heen van de parochie.

Bij de slotplechtigheid mochten we meestal de bisschop verwelkomen die na een solemnele mis ook nog de vespers en het lof zong, de processie door de parochie meeliep, en tenslotte met het Te Deum en zegening de noveen afsloot.

Vandaag hebben we niet meer die, volgens sommigen pompeuze, vieringen maar wel een intiem gebedsmoment.

Dat OLV-ter-Rive nog leeft en actueel is kan worden bevestigd door het steeds aanwezig zijn van vele kaarsjes bij haar beeltenis. Mensen komen van her en der naar de kerk, sommigen voor het monumentale, maar veel anderen voor een eenvoudige groet bij Maria, een kaarsje, een intentie en... terug wegwezen met een hernieuwde hoop en geloof.

Recent werd haar beeltenis, zilveren troon en kledij mooi gerestaureerd en straalt ze in al haar majesteit.

### **Programma op 2 februari:**

- 19.00 u. Inleiding en duiding van OLV-ter Rive
- 19.20 u. Zangrepetitie voor het avondgebed
- 19.30 u. Avondgebed
- 20.00 u. Ontmoeting met drankje

We nodigen graag iedereen uit voor deze eenvoudige gebedsviering ter ere van ons aller Onze-Lieve-Vrouw-ter-Rive.

Vanuit de gemeenschap O.-L.-Vrouw-Sint-Pieters

*pastoor Jürgen François*

*Albert De Graeve*

## **OKRA ACADEMIE GENT**

Op 8 februari 2022 zal sportjournalist HANS VANDEWEGHE ons inleiden in de nieuwste ontwikkelingen van de wereldwijde sportindustrie.

Als voormalig directeur communicatie van het BOIC en gewezen directeur van de Vlaamse Wielrijdersbond is hij vertrouwd met trainingsmethodes, sportvoeding en ook doping...

De coronacrisis legde het internationale sportgebeuren lam en we vragen ons af of er een positieve uitkomst in zicht is ?

Waar en wanneer?

zaal De Parel , Overwale 3 te 9000 Gent

De voordracht is voorzien van 14.30 u. tot 17.00 u.

Bij het binnengaan in de zaal wordt het covid-certificaat gecontroleerd.

Inschrijven is niet nodig.

Inkomgeld?

€ 6,00 voor leden en € 8,00 voor niet-leden

Het corona beleid vraagt aan iedereen om het mondkapje te dragen bij het binnentreden van het gebouw en in de zaal.

Vòòr het gebruik van de cafetaria wordt het covid-certificaat eveneens gecontroleerd.

Volg steeds de officiële richtlijnen op en informeer zo nodig bij Lut Bekaert 0475 85 19 96

## **NUTTIGE INFORMATIE**

### **ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

### **OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

### **WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1;50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00



**COLOFON LOKAAL****VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente. [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid.

Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

rekening nr. BE93 8906 1413 9767