

WOENSDAG 9 FEBRUARI 2022**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 13 februari*

11.00 u. – Eucharistieviering – viering voor de overledenen van
de familie Van Loo

Zondag 20 februari

11.00 u. - Gebedsdienst

Zondag 27 februari

11.00 u. – Eucharistieviering

**Wat is het evangelieboek voor u?**

Het evangelie is een werkboek.
Het bevat de grondlijnen
van een nieuwe wereld naar Gods hart.

Het is geen les- of voorleesboek.
Je mag eruit lezen
maar je moet er vooral van leven.
Het gaat over iemand, die je aanspreekt, je aankijkt,
die je raakt met zijn woorden,
je ongemakkelijk maakt,
je hoop heeft,
je verrast.

Een levensboek van iemand die je liefheeft,
onvoorwaardelijk tot het einde toe.
Als je het evangelie zo leest
kan je het straks niet zomaar opzij leggen
en overgaan tot de orde van de dag.

Wanneer je Jezus ontmoet in en doorheen het boek van zijn leven,
raakt zijn boodschap je in je hart.
Dan kan je niet stil blijven zitten
en zijn woorden rustig overdenken.
Dan wil je iets gaan doen,
omdat je op Hem vertrouwt
en met hem
anderen gelukkig wil maken, omdat je handen jeuken...

(Bron: Dominicanen Schilde-Bergen; tekst: Federatie Kana)

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 30 JANUARI 2022 - VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

(Lc 4, 21-30)

NIEMAND IS SANT IN EIGEN LAND

Toen we hier maandagavond samenkwamen om deze viering voor te bereiden, zijn we begonnen met ons af te vragen welke rare snuiters dat waren... PROFETEN.

Ook in de oudheid zijn er altijd wel profeten geweest.

Maar ook toen al liepen er valse profeten rond, of toch op zijn minst figuren, waarvan men dacht: 'dat zijn rare kerels'. En als die dan boodschappen verkondigden, die de gewone man of vrouw niet begreep, dan zullen die wel met de nodige argwaan bekeken of beluisterd geworden zijn.

Ook Christus zal zo wel beoordeeld worden zijn.

En Hij was bekend als de zoon van een timmerman... Wat voor wijsheid had die te vertellen? Ook toen reeds waren mensen bevooroordeeld.

Ook vandaag worden mensen met argwaan bekeken:

Hoe kan iemand, die afstamt van doodgewone mensen, ons iets zinvols te vertellen hebben?

Of: asielzoekers: wat moeten die hier komen zoeken? "Stuur ze maar allemaal terug naar hun land van herkomst!"

"Eigen volk eerst"... dat wordt vandaag wel niet zo uitdrukkelijk meer uitgesproken, maar het broedt nog in vele kopkes.

En hoe komt dat toch, dat velen nog altijd zo denken? Heeft men schrik dat aan onze eigen overvloed een beetje zou geknabbeld kunnen worden?

Zouden wij niet beter een beetje *beschaamd* zijn over het feit dat wijzelf ons eeuwenlang hebben verrijkt op kosten van het Afrikaanse volk, door al wat in en boven de grond zat en groeide, weg te roven? Zijn wij niet allen een beetje "slavendrijver" geweest?

Als ik in mijn eigen branche nog maar kijk... Ik ook heb ramen en deuren voorgeschreven, die gemaakt werden van tropisch hout en goten en afvoerpijpen van koper en zink.

En hoe staat het vandaag b.v. met de verdeling van de coronavaccins?

Vreemdelingen beschouwen wij (al is 't onbewust) vaak nog altijd een beetje als tweederangs-mensen... tenzij dat ze voetballen bij de Rode Duivels! Dan zijn ze 'van ons'!

Mensen met een andere achtergrond kunnen alleen maar een *ruimere kijk* geven op de samenleving.

In plaats van schrik te hebben van het onbekende (of dé onbekende) zouden we hen beter bekijken als een boeiende uitdaging, waar we nog iets kunnen van leren.

Ik vind het fantastisch dat we hier in onze kerk wekelijks een aantal zwarte medemensen mogen verwelkomen. En ik hoop dat er ooit nog eens iemand van hen ook wil meewerken aan onze vieringen. We kunnen van de Afrikaanse manier van eucharistie vieren nog wel iets leren!

Ik heb ooit eens een huwelijksviering meegemaakt van de zus van een goeie kennis, die huwde met een zwarte: een viering in de tuin van die mensen. Met zang en dans en... zeer kleurrijk!

Enthousiasme, dat wij hier nog niet kennen.

Zelfs in Bernadette kunnen we nog iets bijleren!

Maar ik geef toe dat wij mekaar hier toch al redelijk enthousiast ontvangen. Vorige week zei Jaak nog: “je zou dat eens moeten proberen in veel andere kerken, zo een getater voor de aanvang van de mis !” Geestig !

En, wat vreemdelingen betreft...: we verwelkomen hier zelfs op geregelde tijdstippen “ ein Deutscher “ !

Maar nu een beetje ernst.

We mogen vandaag niet blind zijn voor al wat mis loopt in de wereld : het zwart – wit denken, het hokjes – denken...

Iedereen voelt zichzelf precies een beetje profeet: “ikke” weet het beter.

De ene politieker weet het veeeeeel beter dan de andere en ook veel beter dan virologen of andere wetenschappers !

Ik heb ooit nog eens tegen een onderwijzer gezegd: “die weet, die zwijgt; die niet weet, die onderwijst “.Maar die uitdrukking mogen we zeker eens gebruiken als we spreken over politici, en zelfs ook als we het hebben over sommige pastoors en zelfs bisschoppen.

En wat onderwijzers en onderwijzeressen betreft: er zitten er ook schitterende exemplaren bij, die echt liefdevol met hun leerlingen bezig zijn !

Tegen deze manier van denken (of NIET – DENKEN!) van zij die het “*beter weten...*” hebben wij gewoon de plicht om – waar wij het enigszins kunnen – daar radicaal tegen in te gaan !

Wat toch wel zeer verontrustend is – jullie hebben het deze week ook wel gehoord op radio of tv - : één op vijf jongeren (tussen 12 en 19 jaar) zit met zelfmoordgedachten.

Jonge mensen die geen vooruitzichten meer hebben. Zou dit niet een beetje het gevolg kunnen zijn van het vele zwart – wit denken ?

Het is onze verdomde plicht mee te denken en mee te werken aan alternatieven voor een wereld die niet in de eerste plaats gedictieerd wordt door plat economische belangen. Laat ons maar een beetje meer uitgaan van de idee: “we zijn er VOOR MEKAAR ! “

Mensen zouden wat vaker moeten LUISTEREN... ECHT luisteren; naar wat de ander te vertellen heeft.

Er bestaat hiervoor een “ouderwets” woord, een zéér ouderwets woord... :

L I E F D E !

Laat ons toch maar hopen dat dit woord niet ooit verwordt tot ‘immaterieel cultureel erfgoed’.

Daniël Reynvoet

LIEF EN LEED

Biddend afscheid genomen

Op 26 januari was er uitvaart van **TEMMERMAN MARIETJE**.

Geboren te Ertvelde op 7/1/1927 en overleden in het Heiveld op 18/1/2022



In vorige editie werd uitgebreid stil gestaan bij het overlijden van Marietje Temmerman.

Hierbij een foto van Marietje toen zij de “drie” koningen op bezoek had.

INTERPAROCHIAAL

GEZAMENLIJKE KINDERZEGEN: EEN FEEST VAN LICHT!

Op zaterdag 29 januari ging in de kerk van Sint-Simon en Judas Thaddeus voor de eerste maal een gezamenlijke kinderzegen door voor onze grote parochie Heilige Franciscus van Assisi.

Alle jonge gezinnen uit Sint-Amandsberg, Gentbrugge en Ledeborg, die in 2021 hun kindje(s) lieten dopen in een van onze zes kerken waren hierop uitgenodigd.

De doopheren Pater Andreas Krahen en Diaken Johan Reyntens hadden, samen met de doopcatechisten, een “alternatieve” viering uitgewerkt, volledig op maat van de jonge ouders en hun kinderen. Ook enkele gezinnen uit de gezinspastoraal verleenden hun medewerking aan het gebeuren.

Drieëntwintig dopelingen, samen met hun ouders, broertjes en zusjes, meters, peters en grootouders, zorgden voor een goedgevulde kerk bij de aanvang van de viering en werden hartelijk verwelkomd door Diaken Johan. Vervolgens nam Pater Andreas het woord en zette hij zijn zelf gecomponeerd **dooplied** in, welgekend bij de ouders, aangezien het lied bij de aanvang van elke doopviering wordt (mee)gezongen.

Een belangrijk onderdeel van de viering vormde het verhaal van de **opdracht van Jezus in de tempel**. Vooraan in de kerk stonden vijf panelen opgesteld met de namen van de hoofdfiguren: Jozef, Maria, Herodes, Hanna en Simeon. Elk van deze personages bracht “live” en in aangepaste kledij (!) zijn of haar deel van het verhaal op boeiende wijze ten gehore.

JOZEF, de timmerman (Andy Van de Walle, gezinspastoraal) vertelde hoe hij met zijn vrouw Maria op weg was om hun kindje Jezus op te dragen in de tempel, een prachtig gebouw met veel lichtinval, als het ware een “**eiland van Licht!**”.

MARIA (Agnes Oosterlinck, doopcatechiste), met haar kindje op de arm, herinnerde zich de nacht waarop Jezus geboren werd in een stal. Toch was het er niet donker dankzij het licht in de ogen van Jozef en de herders, en van **het Licht van de ster** die de drie koningen de weg had gewezen.

HERODES (Diaken Johan), de norske koning, vol van zichzelf, verfoeit het **Licht** en houdt alleen van het donker.

HANNA (Viviane Gistelincx, doopcatechiste), de oude weduwe die de hele dag in de tempel verblijft, vertelt hoe ze uitkijkt naar de dag dat God naar ons zou toekomen als een kind en dat ze hem onmiddellijk zou herkennen als het **Licht van de wereld**.

SIMEON (Pieter Nuytinck, gezinspastoraal) herinnert zich hoe hij het Kindje Jezus mocht optillen en **Zijn Licht** in zich voelde binnenkomen hoe Herodes er met een rotvaart van doorging, want waar licht is moet duisternis verdwijnen!

Na dit begeisterend verhaal over licht werden talrijke kaarsjes door Pater Andreas gewijd en nadien aangestoken. Zo vormde zich ook bij ons als het ware een “**eiland van Licht**” en werden de ouders uitgenodigd om met hun kinderen naar voor te komen om hen door de twee doopheren te laten zegenen.

Doopcatechiste Marie-Anne Ryckbosch toonde vervolgens hoe ingekleurde en uitgeknipte papieren bloemen dienen geplooid te worden en plaatste ze in de doopvont. De bloemen ontvouwen zich als bij wonder volledig open in het water.

De viering eindigde met een lied van Pater Andreas, speciaal gemaakt voor deze gelegenheid. Tenslotte mochten de ouders de doophandjes/schelpjes/schijfjes van hun kind(eren) komen afhalen en kregen daarbij nog een kaarsje, een Lichtmiskaart en een papieren bloem mee naar huis.

Maar hiermee was het “Lichtfeest” nog niet ten einde ! In het Kouterhof waren de tafels coronaproof opgesteld om de jonge gezinnen te ontvangen en hen te trakteren op lekkere pannenkoeken! Een gezellige afsluiter van een hartverwarmend ontmoetingsmoment.

DANK

We mogen terugblikken op een geslaagde kinderzegen en danken de vele medewerkers voor hun inzet bij de voorbereiding, de viering en het pannenkoekenfestijn.

Dit nieuwe initiatief krijgt volgend jaar beslist een vervolg!

Marijke De Vogeleer

Hierbij enkele sfeerbeelden van deze mooie viering:





DE DIGITALE 40-DAGENRETRAITE 2022 VAN DE JEZUÏETEN

Jezuïeten

Hem achterna

Ontvang dagelijks gebedsmail in de 40dagentijd, met bijbelteksten en meditatieve vragen



www.40dagenretraite.org

Hem achterna is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. De retraite gaat op Aswoensdag 2 maart van start en eindigt op Paaszondag. Het is de zestiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo'n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door Myriam Van den Eynde.

Myriam zegt over de retraite: "Op de vraag van de zoekende mens, geeft Jezus een ontwapenend antwoord: 'Kom maar mee, dan zul je het zien.' Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom maar mee, leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek waar Ik je tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld, in deze tijd. Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna, op weg naar Pasen."

Hoe deelnemen?

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.

Op zaterdagochtend tijdens de 40-dagentijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

- "De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven;
- "Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden."
- "Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd."
- "Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning."

Een productie van ignatiaansbidden.org

ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer 1733

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1;50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente.gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid.

Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767