

WOENSDAG 16 FEBRUARI 2022**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 20 februari*

11.00 u. - Gebedsdienst

Zondag 27 februari

11.00 u. – Eucharistieviering

Woensdag 2 maart

19.00 u. - Aswoensdagviering



God van liefde,
mag ik leven in het vertrouwen
dat Gij de wereld draagt?
Dat Gij de bron van alle liefde zijt
en ieder mens uw kind noemt?

Laat mij de stilte vinden
waarin ik U kan horen
Geef mij de woorden in
om U te danken en tot U te spreken

Kijk mij aan met de ogen
van wie mij ontmoet.
Maak mij mild en moedig
in de zorg voor uw mensen.

Blaas uw adem in mij, dat ik leef.
Genees mijn onmacht en mijn schuld.
Leg vrede in mijn hart
zodat ik anderen tot steun kan zijn.
Breng mij Jezus te binnen, uw Mensenzoon
Voed mij met zijn Woorden en zijn leven.
En geef mij zusters en broeders
met wie ik samen uw lof mag zingen.

(bron: *Dominicanen Schilde-Bergen; tekst: Paul Van Puyenbroeck*)

WIJ WAREN ER OOK BIJ**ZONDAG 6 FEBRUARI - LICHTMIS**

Zes februari, enkele dagen na Maria Lichtmis. De pannenkoeken zijn op maar toch is het nog feest. Dat hopen we toch. Het weer zit niet mee, veel regen en een harde wind. De fiets is geen optie. We gaan bijtijds want we verwachten toch wat gezinnen. Helaas zal de regen spelbreker zijn zeker? Het is al gezellig druk als we kwart voor elf aankomen. We zetten ons achteraan bij Albert en Patrick.

Ik zeg nog snel dat we stoelen zullen moeten bijzetten en sla nog een klein babbeltje met Mia aan het onthaal. En dan gebeurt het; als het ware komen er een heleboel gezinnen na elkaar aan in de kerk, met baby's, kleuters en grotere kinderen. Marc, Albert en Patrick schuiven aan alle kanten stoelen bij. Zelfs de klapstoeltjes komen van pas. Nu wordt het wel heel gezellig.

Pastoor Johan is blij verrast als hij binnen komt en heet ons allen welkom. De kinderen worden uitgenodigd om achteraan een kaarsje op te halen en op het altaar te zetten. Er ontstaat een stoet van kinderen en ouders. Het altaar ziet rood van de kaarsjes. Mia en Ann komen bijna handen tekort. Johan zegt dat Jezus iedereen graag ziet. Daarvan getuigt het verhaal van lichtmis. Weliswaar komt Simeon zelf op het toneel. Hij is gelukkig!

Daarna komt een belangrijk moment; de echte kinderzegen. Johan zegent eerst de dopelingen van het voorbije jaar en dan mogen alle kinderen aanschrijven. De jonge gezinnen laten het graag gebeuren; een zegening, het is een prachtig ritueel.

Na een heel kort eucharistisch gebed volgt het Onze Vader met een volle kring kinderen rond het altaar. En na enkele gebeden en mededelingen mogen de kinderen hun kaarsje komen halen. Bij het buiten gaan krijgen ze nog een snoepje (ja, de pannenkoeken zijn op).

Er worden nog snel namen en adressen genoteerd, want we hopen velen van hen terug te zien in volgende gezinsvieringen. Men zegge het voort!

Dank aan allen die meewerkten aan deze viering!

Hildegard.



Een gelukkige Simeon kwam, sprak en zag dat het goed was.



De kinderen mochten een kaarsje ophalen en naar het altaar brengen. Hier en daar was het goed dat mama of papa meeinging.



Onze pastoor Johan zegent de dopelingen van de voorbije 2 jaar.



De kerk was lekker warm en er kwamen heel veel gezinnen naar onze kerk. Het was een aangename ontmoeting!



Na de kleintjes mochten de eerste communicanten aanschuiven voor de kinderzegen.

ZONDAG 6 FEBRUARI - VORMSEL CATECHESE

We hadden het over de indeling en de betekenis van een Eucharistieviering.

KOMEN ETEN!

Als familie, lekker eten en drinken, feesten, luisteren, reageren, discussiëren, samen lief en leed delen aan tafel.

AAN TAFEL!

Met iedereen samen Eucharistie vieren aan de tafel van de Heer.
De Eucharistieviering is als een groot feest,
waar de onderlinge verbondenheid en dankbaarheid wordt gevierd en versterkt.
Daar komen ook de vreugden en zorgen van het leven ter sprake.
Het licht van de Heer.

Warme groetjes,
Louise

PREEK VAN DE WEEK**PREEK BIJ DE LICHTMISVIERING MET KAARSWIJDING EN KINDERZEGENING****Licht dat de duisternis verdrijft....**

Bij het begin van de viering hebben wij de kaarsjes aangestoken en naar voor gebracht.
Kleine vlammetjes, die als het erg donker is, vlug hoop kunnen geven en perspectief.
Een heel klein vlammetje kan de donkere wereld verlichten.

Wij zijn dragers van het licht....

Het licht werd aangedragen door de kinderen.
Wij allen zijn dragers van het licht.
Wie het licht draagt heeft een boodschap mee van liefde en hoop.
Maria droeg Jezus in haar armen, Hij was het licht voor alle volkeren.
De oude Simeon mocht in de tempel het kind omarmen en tonen aan de wereld.
Ook wij mogen dat licht in ons dragen, bron van liefde en hoop.

Wij mogen het licht doorgeven...

We mogen het licht van liefde en vrede doorgeven
We hopen dat dit licht van vrede mag gaan
van mens tot mens,
van huis tot huis,
van stad tot stad,
van Land tot land, wereldwijd.
Dat het als een lopend vuur mag zijn
dat de duisternis in deze wereld verdrijft.
Wij zijn dragers van het licht, wij geven dit licht door.

Dat het licht ons draagt....

Er is in deze viering ook onze bede:
Dat het licht ons mag dragen,
dat de grenzeloze liefde van God ons mag verlichten,
opdat ook wij dit liefdevolle licht zouden zijn voor elkaar.

Pastoor Johan Goedefroot

FIETSENSTALLINGEN AAN DE KERK VAN SINT-BERNADETTE

Op donderdag 3 februari werden er nieuwe fietsenstallingen geïnstalleerd aan de kerk van Sint-Bernadette.

Deze werden aangekocht bij de stad Gent en geplaatst door werkmannen van de “Fietsambassade Gent”

Vooraan aan de kerk is er plaats voor minstens 30 fietsen en aan de inkom van het secretariaat is er nog eens plaats voor minstens 6 fietsen.

Zo staan de fietsen tijdens de vieringen veilig “geparkeerd”.

Dank aan Jo Demeester die ijverde voor deze realisatie.

INTERPAROCHIAAL

EEN DOOPKUUR

Gebedstraject tijdens de 40-dagentijd

Een gebedstraject, (n)iets voor mij?



Wanneer je iemand beter wil leren kennen, dan breng je tijd door met elkaar. Tijd om naar elkaar te luisteren en met elkaar te spreken. Zo gaat het ook wanneer je Jezus beter wil leren kennen. Ook dan komt het erop aan regelmatig tijd uit te trekken om naar Hem te luisteren en met Hem te spreken.

De veertigdagentijd is een uitgelezen periode om daar een (nieuw) begin mee te maken! Denk niet te vlug: een gebedstraject, dat is toch niets voor mij. Schreef paus Franciscus niet in *Evangelii Gaudium*:

‘Ik nodig iedere christen uit, waar hij of zij ook is en in welke situatie hij of zij zich ook bevindt, vandaag nog zijn/haar persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen of minstens de beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten, Hem elke dag onophoudelijk te zoeken. Er is geen reden waarom iemand kan denken dat deze uitnodiging niet voor hem of haar is!

Jezus ontmoeten en zich door Hem laten ontmoeten: dat gebeurt bij uitstek in momenten van stilte en gebed. Waar kunnen we Hem beter ontmoeten dan in het Evangelie? We lezen er wat Jezus doet en zegt, hoe Hij met mensen omgaat, hoe Hij God zichtbaar en tastbaar maakt. Tegelijk werpt het evangeliewoord een nieuw licht op ons eigen leven. Het verheldert en verrijkt ons mens-zijn. Daarom stellen we jou dit gebedstraject voor aan de hand van de zondagslezingen van de veertigdagentijd.

Wat mag ik concreet verwachten?

In een mooi vormgegeven brochure staan wekelijks *twee momenten van persoonlijk gebed*. Het eerste vertrekt van het evangelie van de zondag, het tweede is een beeldmeditatie die erbij aansluit. Hoe je dat aanpakt, bidden met een tekst uit de Bijbel of met een afbeelding, wordt op een eerste inleidende avond uit de doeken gedaan.

Hoewel het gebed een persoonlijke bezigheid is, kan het toch verrijkend zijn met tochtgenoten te spreken over je ervaringen. Daarom komen we een drietal keer samen met andere deelnemers aan het gebedstraject. In dat *uitwisselingsgroepje* kijken we samen terug op de afgelegde weg. Je hoort waar anderen op botsen in het gebed, waar ze vreugde vinden, en je deelt jouw ervaringen of vragen met de anderen.

Praktisch:

Vrijdag 25 februari: start van het gebedstraject. Je ontvangt de brochure met de impulsen. We geven een korte inleiding om je op weg te zetten: hoe begin je eraan? Waar moet je op

letten? We geven je tips en voorzien tijd voor je vragen. Afspraak om 20.00u in het Sint-Baafshuis (Biezekapelstraat 2, 9000 Gent). Duur: ongeveer 1 uur.

Vrijdagen 11 maart, 25 maart en 8 april: In een *uitwisselingsgroepje* kijken we samen terug op de afgelegde weg. Afspraak om 20.00u in het Sint-Baafshuis (Biezekapelstraat 2, 9000 Gent). Duur: ongeveer 1,5 uur.

Schrijf je tijdig in via dekenaat.gent@bisdomgent.be

FAIR TRADE ÉN LOKAAL: EEN GESLAAGDE MAALTIJDBOX!



Ook dit jaar zal Oxfam wereldwinkel Oostakker-Sint-Amandsberg geen “krok mesjeu”-avond organiseren in zaal Nova. We willen toch nog wat voorzichtig zijn.

Ons alternatief van vorig jaar nl. de verkoop van maaltijdboxen in samenwerking met De Kromme Boom was een succes. Daarom hernemen we dit initiatief met veel plezier en hopen dat jullie even enthousiast bestellen!

Doe het zelf-maaltijdpakket

We bieden onze sympathisanten de keuze tussen twee menu's aan. Elk menu bevat een aperitiefhapje, een hoofdgerecht en een dessert. In het pakket zitten de ingrediënten en de bereidingswijze, zodat je meteen aan de slag kan, om een originele maaltijd op tafel te toveren.

De lekkere gerechten bevatten ingrediënten die zoveel mogelijk uit eerlijke handel en lokale handel komen en ecologisch zijn. Zo werken we samen met De Kromme Boom en Voedselteams.

Menu één bestaat uit palmarthendip, pasta met verse spinazie, kikkererwten en kokosmelk en chocolade-speculoosmousse.

Menu twee bestaat uit wortellinzensoepje, solidaire couscous met bio-oesterzwammen en rijstpap als dessert.

De recepten en ingrediënten vind je ook op de webpagina van onze winkel mocht je vooraf iets moeten checken ivm allergieën.

Prijs

Er wordt een pakket voor vier en een pakket voor twee personen aangeboden en je betaalt daarvoor respectievelijk 43 en 28 euro.

Aangezien we de ingrediënten zoveel mogelijk in de originele verpakking afleveren, zal het tweepersoonspakket meer restjes hebben voor een volgende maaltijd. Als je dat wil, kan je nog een passende wijn bij bestellen.

Liefst afhalen

De maaltijdpakketten worden afgehaald op zaterdag 19 maart tussen 10.00 en 12.00 uur of tussen 13.00 en 15.00 uur in de cafetaria van bloemenwinkel het Groenhof, op de hoek van de Gentstraat met Slotendries.

Lukt afhalen echt niet, dan brengen we aan huis mits betalen van 5 euro extra. We brengen enkel aan huis in de buurt van de Lourdesstraat en in de omgeving met postnummer 9040 en 9041.

Maak er een leuk familiemomentje van om samen te kokerellen en te eten terwijl je luistert naar de spotifylist met wereldmuziek die de vrijwilligers voor jou samenstelden.

Hoe bestellen?

Bestellen kan via een bestelformulier op onze webpagina [Haal de wereld in huis-maaltijdbox | Oxfam-Wereldwinkels](#) vanaf 5 februari tot 4 maart.

In de agenda staat een link naar het bestelformulier.

Heb je moeite met online bestellen, dan kan het ook in de winkel tijdens de openingsuren.

We vragen om je bestelling vooraf te betalen.

Onze wereldwinkel is open op zaterdag en zondag van 9.30 tot 12.00 uur, op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 14.30 tot 17.30 uur.

Adres: Lourdesstraat 55, 9041 Oostakker

Contact: gent-oost@oww.be

Dank aan alle sympathisanten die de wereldwinkel willen steunen door een maaltijdpakket te bestellen.

De vrijwilligers van Oxfam Wereldwinkel Gent-Oost.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1;50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente.gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid.

Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767