

**WOENSDAG 16 MAART 2022****LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 20 maart*

09.30 u. - Vormselcatechese

11.00 u. - Eucharistieviering

*Zondag 27 maart*

11.00 u. – Eucharistieviering

**Bezinning bij de derde zondag in de veertigdagentijd***Nog even wachten met omhakken...*

Als een vijgenboom staan wij geplant  
in de wijngaard van Gods Liefde.  
Er is water genoeg, dat leven geeft.  
Er is zon genoeg, die bloeien doet.  
En toch brengen wij soms geen vruchten voort  
en leven we zo weinig vanuit de hoop en het vertrouwen  
in Gods nabijheid en kracht,  
zodat Gods Liefde en Zorg voor mensen  
in ons niet zichtbaar wordt.  
Waarom blijft die vijgenboom geplant  
die het leven niet in zich heeft?  
Als God ons niet had geplant  
dan waren wij al lang uitgerukt en vergeten.  
Maar Hij besteedt aan ons zijn beste Zorg en wacht...  
en wacht totdat wij ons bekeren  
en wij dan volop leven geven.

*(bron: Dominicanen Bergen-Schilde; tekst: Federatie Kana)*

**PREEK VAN DE WEEK****ZONDAG 6 MAART - EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD****De Tijd van Veertig Dagen**

Vandaag stappen we mee met Jezus de woestijn in.

Jezus wordt geconfronteerd met drie uitdagingen, drie verleidingen.

Ze worden als duivelse krachten gezien

en ze bestaan nog tot op de dag van vandaag.

Ze zijn soms moeilijk te onderkennen,

maar soms ook heel zichtbaar:

de zucht naar rijkdom

de drang naar macht

het belust zijn op aanzien.

1. De drang om het brood alleen voor zichzelf te houden  
de verleiding om zich alles toe te eigenen het opstapelen van rijkdommen in enkele handen.
2. De drang naar macht, het zeggingschap over anderen.  
Wie macht heeft wil domineren,  
als het moet kleineren of desnoods geweld gebruiken  
De oorlogen van deze wereld.
3. De drang naar aanzien, alles wat het eigen ik glans kan geven.  
Je hebt talenten, je bent een belangrijk persoon,  
laat zien wie je bent.

De driedubbele verleiding:

Kijk eens wat ik heb.

kijk eens wat ik kan.

Kijk eens wie ik ben.

**Onze woestijn vandaag**

We komen net uit de coronawoestijn;

we hebben veel moeten loslaten, we hebben veel kunnen nadenken.

Maar het terreur van de virus wordt nu vervangen door de dreigende terreur van de oorlog in Oost-Europa en de mogelijke uitdeining ervan.

Er zijn de gevolgen voor de plaatselijke bevolking in Oekraïne,

de slachtoffers, de verwoestingen, de vluchtelingen,

maar ook de economische gevolgen wereldwijd.

Alles zal duurder worden, en wie zullen terug de slachtoffers zijn?

Stop wordt geroepen.

“Give peace a chance”, klonk het deze dagen op de muziekradio's,

een bede, een roep die komt uit de monden van vele mensen.

**En hoe moet het verder. Wat kunnen we doen?**

1. Enerzijds is er de verleiding van de rijkdom.

Er blijft in onze wereld de kloof tussen rijk en arm,

tussen landen, tussen mensen.

Er is de verleiding om het brood alleen voor zich te houden en het op te stapelen om later winsten te maken.

Er is het woord uit de Schrift:

De mens leeft niet van brood alleen  
Gods woord, zijn droom moet werkelijkheid worden.  
Delen doet goed.  
Broederlijk Delen scherpt onze aandacht en roept op tot solidariteit.  
De deelkast in deze kerk is daar het symbool van.  
De offergaven zullen vanuit de deelkast aangebracht worden.

2. Anderzijds de verleiding van de macht.

We zien dat op wereldvlak;  
er zijn de economische en geopolitieke motieven,  
maar ook het opleggen van culturen of godsdiensten.  
We zien ook machtsrelaties op het werk, in buurten,  
macht die zich ook uit in relaties tussen man-vrouw, ouders en kinderen  
Er is het woord uit de Schrift:  
Ge zult de Heer uw God alleen dienen.  
De Heer, hij die u uit de slavernij en terreur van Egypte gered heeft.

3. Tenslotte de verleiding van het eigen aanzien: het eigen ik, het eigen volk eerst.

Alles ter ere van het eigen glorie.  
Ter ere van de glorie Gods klinkt het in de Schrift.  
Je moet God niet op de proef stellen  
De vastentijd kan een dieet van veertig dagen zijn om het eigen ego minder centraal te stellen.

In een spiegel kijken we naar onszelf.  
maar er zijn ook de achteruitkijkspiegels en de dodehoekspiegels,  
ze leren ons gevaren te ontwijken of zelf voor geen gevaar te zorgen.  
Spiegels die ons doen kijken naar anderen: solidariteitsspiegels.  
Spiegels die ons het gelaat van anderen tonen, met hun nood en hun ogen vol hoop.  
Jezus is voor ons zo'n solidariteitsspiegel.  
Zijn leven en zijn engagement, zijn boodschap.

**Jezus diep in de woestijn....**

De woestijn is de plaats van confrontatie, plaats waar allerlei krachten op hem afkomen.  
Een plaats ook om te onderscheiden wat ons van elkaar vervreemd en wat ons samenbindt  
De woestijn is de plaats om keuzes te maken wat belangrijk is in het leven.

**Zoals elke mens keuzes maakt in zijn leven.**

Zoals jonge mensen eens moeten kiezen in deze wereld met al zijn verleidingen: wie wil ik worden, welke mens wil ik zijn, waarvoor wil ik me inzetten, welk beroep zal ik kiezen, welke relaties ga ik aan, en op welke wijze zal ik dat alles beleven.

Een keuze die elke mens meerdere keren in zijn leven moet maken.

Jezus gaat niet in op de stem  
die Hem wil vervreemden van zijn diepere verlangens.  
Hij kiest ervoor zijn talenten volop in te zetten om mensen te genezen en weer toekomst te geven en het geluk van anderen te dienen.  
In de woestijn kiest hij ervoor de stem van God, zijn Vader, te volgen.  
Hij laat zich inspireren door Gods Geest en geeft zijn jawoord aan ..de Liefde.

We mogen hem gerust als onze spiegel zien.

We ontmoeten hem als we de schrift lezen, we ontmoeten hem in het gelaat van een gekwetste medemens.

Geef Jezus een kans.

Give peace a chance

Geef solidariteit een kans.

*Pastoor Johan*

## ONTBIJT TEN VOORDELE VAN BROEDERLIJK DELEN



Het mag en kan weer; samen tafelen. Naar goede gewoonte organiseert Oxfam wereldwinkel Gent-Oost, samen met de parochie St.-Bernadette, dus terug een solidariteitsontbijt. De opbrengst hiervan gaat integraal naar Broederlijk Delen. Diegenen die er vorige edities bij waren kunnen bevestigen dat het heel gezellig en lekker is. Met dit (h)eerlijk ontbijt steun je zowel de producenten van de wereldwinkelproducten die we aanbieden als ons project van Broederlijk Delen.

We verwelkomen je dan ook graag in de kring van het Novacentrum op zondag 10 april vanaf 9.00u. tot 10.45u. Inschrijven kan telefonisch op nr.09/251 50 52, via mail; [verlet.hugo@scarlet.be](mailto:verlet.hugo@scarlet.be) of door onderstaand inschrijvingsstrookje te bezorgen aan Greet Verlet-Van de Putte, Hogeweg, 33 te 9000 Gent of aan het parochiesecretariaat. Inschrijven kan tot en met donderdag 7 april. Op voorhand betalen hoeft niet, uw bijdrage wordt de dag zelf in dank aanvaard.



Naam.....  
komt met .....personen  
naar het solidariteitsontbijt op zondag 10 april in de kring van het Novacentrum.



Beste Vrienden,

Reeds 2 jaar lang worden we door het coronavirus en zijn varianten gepest, mede ook door de strenge overheidsmaatregelen zijn de meeste van onze ( met zoveel zorg en geduld voorbereide) activiteiten in duigen gevallen en dit tot onze allergrootste teleurstelling! Maar genoeg getreurd, er is beterschap op komst! Wij verheugen ons al om binnenkort in alle vrijheid ons paasfeest te kunnen en mogen vieren !

Vooreerst, en dit als eerste bijeenkomst van dit kalenderjaar, nodigen wij U uit op **zaterdag 26 maart om 14.30u in het Novacentrum** voor een voordracht van Dirk Musschoot (schrijver en journalist) over zijn boek “Toen geluk nog heel gewoon was” of “hoe het Vlaamse gezin in honderd jaar helemaal veranderde”. Velen zullen zich hierin herkennen, wij zijn immers de generatie die de grootste evolutie aller tijden heeft meegemaakt ! Het wordt zeker boeiend !

#### **dagorde op zaterdag 26 maart**

14.30 u.       ontvangst met koffie en koekje  
15.00 u.       voordracht door Dirk Musschoot  
17.00 u.       broodmaaltijd  
17.45 u.       einde en wel thuis

bijdrage per persoon: 5 euro

bij code geel geen verplichting meer om coronapas te tonen.

Subsidiegever = Literatuur Vlaanderen.

Hou alvast deze data vrij voor onze volgende activiteiten :

- Paasmaandag 18 april : 14.00 uur eucharistieviering in de feestzaal van het Novacentrum, met ziekenzalving, gevolgd door muzikaal entertainment met Noel Fack, en paasetentje
- Zaterdag 14 mei : busreis naar de Oude Kaasmakerij in Passendale, met bezoek aan de Britse militaire begraafplaats Tyne Cot Cemetery . Vertrek aan het Novacentrum om 9.00 uur
- Zaterdag 11 juni : 14.00 uur bedevaart naar Oostakker-Lourdes.

Het is absoluut noodzakelijk om tijdig in te schrijven en dit ten allerlaatste op woensdagavond 23 maart. Gelieve het bedrag van 5 euro p/persoon bij uw inschrijving te voegen.

(er kan ook overgeschreven worden op bankrekening van Lieve Volckaert -Claeys, nr. BE40 0630 7151 1263 - die betaling dient ook binnen te zijn tegen 23 maart)

Graag tot ziens

*het Samana team*

**INTERPAROCHIAAL**

**PAROCHIE H. FRANCISCUS VAN ASSISI IN GENT-OOST  
KERK IN SINT-AMANDBERG  
KERK IN GENTBRUGGE-LEDEBERG**



Foto: Frank Bahn Müller

**Uitnodiging**

Beste,

Het/de voorbije jaar/jaren nam u afscheid van een geliefd familielid. Ook al is uw familielid niet fysisch meer aanwezig, toch zal die persoon nooit écht weg zijn. In gedachte, in verhalen met familie en vrienden zal de man/vrouw altijd aanwezig blijven.

Misschien heb je gedurende de tijd van afscheid nemen en ‘loslaten’ nagedacht over de dood of over wat ook ons te wachten staat.

Met de groep rouwzorg van onze parochie nodigen we daarom onze **bisschop Lode Van Hecke** uit die zal spreken over ‘**verrijzenis, leven na de dood**’. Deze avond gaat door op **donderdag 21 april om 19.30u** in het Kouterhof, Gentbruggekouter 8a, 9050 Gentbrugge. Graag nodigen we u op deze avond uit.

U kan uw deelname bevestigen via het inschrijvingsformulier op de website van onze parochie [www.franciscusgentoost.be](http://www.franciscusgentoost.be) **Uiterste inschrijvingsdatum: 14 april 2022**  
U kan zich ook inschrijven via het plaatselijk secretariaat, zie onderstaande adressen.

Wij hopen alvast u te mogen ontvangen.

*Namens de werkgroep rouwzorg.*

Inschrijven kan via: **(steeds naam, telefoon en het aantal personen vermelden!)**

1. Algemeen secretariaat Sint-Amansberg, Visitatiestraat 7, 9040 Sint-Amansberg  
[sintamandus.sintamandsberg@kerknet.be](mailto:sintamandus.sintamandsberg@kerknet.be), tel. 09 251 00 03
2. Marie-Anne Ryckbosch, Hollenaarstraat 121, 9040 Oostakker  
[marie-anne.r@skynet.be](mailto:marie-anne.r@skynet.be), GSM 0485 34 67 85
3. Secretariaat Sint-Bernadette, Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent  
[secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be), 09 251 00 03

**BROEDERLIJK DELEN**

**Uit een verslag van een bezoek aan Claudette Habesch - Caritas Jeruzalem**

Tijdens onze julireis maakten we een afspraak met mevrouw Claudette Habesch, de verantwoordelijke van Caritas in Jeruzalem. Na een mislukte eerste afspraak en een aantal

telefoontjes nadien, werden we ontvangen in haar bureau. Een sober ingericht bureau in een van de bijgebouwen van het ‘Notre-Dame-Centre’, net buiten de oude stadsmuren van Jeruzalem. Onmiddellijk werd de muntthee en zoetje koekjes bovengehaald, zoals we het ondertussen kennen binnen de Arabische cultuur. Op één van de kasten een kaartje met de woorden van Paus Paul VI : “If you want Peace ; work for Justice”. Het trekt onze aandacht ! Het is ook de inspirerende leuze, van waaruit Claudette en haar medewerkers willen werken. Woorden die concreet gemaakt worden door haar verhaal en door de projecten die zij aan ons voorstelde.

Als Palestijnse vrouw getuigt zij over de moeilijke sociale toestand in Israël, waarmee ze zowel op professioneel als persoonlijk vlak geconfronteerd wordt. Er is hier heel wat werk aan de winkel !

Gedurende drie decennia werkte Caritas Jeruzalem hard om het menselijk leed -grotendeels ook door de Israëlische bezetting van de West Bank, Oost-Jeruzalem en Gaza- te verminderen. Er is steeds meer nood om een antwoord te vinden op alledaagse problemen. Sociale interventies op individueel, familiaal en gemeentelijk vlak; humanitaire bijstand voor Palestijnen die zeer willekeurig gearresteerd worden (ook om politieke redenen ...); het begeleiden van en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor kansarmen; ... Het zijn de uitdagingen, waarvoor Caritas Jeruzalem staat.

Toch probeert Caritas Jeruzalem daarnaast ook op politiek vlak enigszins wat te bewegen. Onderwerpen zoals illegaal druggebruik bij de Palestijnse jeugd, het geweld, kindermishandeling, werkloosheid, de enorme tekorten aan woongelegenheden en infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorgen en ziekteverzekering, ... Ten slotte is er ook de stijgende emigratie van jonge Palestijnse intellectuelen, waardoor er een braindrain dreigt te ontstaan. Om een afdoend antwoord te kunnen geven op deze problemen, moet Caritas Jeruzalem snel en effectief werken. Dit gebeurt meestal in nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking en instanties. Op alle bovengeschetste domeinen zijn dan ook projecten opgestart.

Vanaf 1997 stegen de inschrijvingsgelden (en andere schooluitgaven) voor het (hoger) onderwijs en universiteit aanzienlijk. Hierdoor worden hogere opleidingen voor heel wat Palestijnse jongeren (en in eerste instantie voor Palestijnse vrouwen) financieel moeilijk en meestal niet meer haalbaar. Caritas Jeruzalem springt dan ook financieel bij om zo mensen een toekomst te geven. Speciale aandacht gaat naar de vrouwelijke studenten, omdat studeren de emancipatie van de Palestijnse vrouw ook een stap realistischer maakt.

Een volledig verslag van de activiteiten krijg je te lezen in het jaarverslag van Caritas Jeruzalem. Broederlijk Delen Vlaanderen steunt Caritas Jeruzalem, en kiest voor dit jaar onder meer voor een project in Gaza.

Gaza, is een gebied gelegen in het Midden-Oosten en maakt samen met de Westelijke Jordaanoever deel uit van Palestina, voorheen de Palestijnse Gebieden genoemd. De landstrook is genoemd naar de belangrijkste stad Gaza.

De Gazastrook heeft een oppervlakte van ongeveer 360 km<sup>2</sup> en grenst aan Israël, Egypte en de Middellandse Zee. De belangrijkste steden zijn Gaza, Rafah, Abasân, Khan Younis en Dayr al Balah. De kustlijn is ongeveer 40 km lang, de grens met Egypte ongeveer 12 km en de grens met Israël ongeveer 59 km lang.

In 2016 bestond de bevolking uit bijna 1,9 miljoen mensen, waarvan 1,3 miljoen door UNRWA geregistreerde Palestijnse vluchtelingen, waarvan een groot aantal in tot steden

uitgegroeide vluchtelingenkampen. (Wikipedia)

Gaza is de grootste openluchtgevangenis van de wereld waar ruim twee miljoen Palestijnen, Moslims en Christenen, leven in vaak mensonterende omstandigheden. Wat wij in deze dagen lezen, zien en horen over Oekraïne gebeurt al meer dan 50 jaar in Gaza. Met de regelmaat van de klok vergelddt Israël de pogingen van Gaza om meer vrijheid te verkrijgen. Dagelijks wordt elektriciteit en water met mondjesmaat gedurende enkele uren “geleverd”.

Vaak zijn belangrijke gebouwen zoals hospitalen, scholen en gemeenschapscentra door bombardementen sterk beschadigd of verwoest.

In mei 2021 raakten in Gaza duizenden gebouwen vernield of beschadigd door Israëlische luchtaanvallen, maar de heropbouw gaat tergend traag.

De visvangst in de Middellandse zee is beperkt tot enkele kilometers van de kust. De uitvoer van land- en tuinbouwproducten wordt enorm gehinderd of onmogelijk gemaakt.

Voor ons zou deze toestand ons wanhopig en moedeloos maken, maar het Palestijnse volk, overwegend een jonge bevolking, geeft de moed niet op.

Ook zij vechten als volk voor een eerlijke plaats in het wereldgebeuren, met een eigen land en een eigen bestuur dat gerespecteerd en beschermd wordt door de internationale gemeenschap. Broederlijk Delen steunt een project in Gaza voor jongeren.

Als jongere opgroeien in Gaza is niet makkelijk. Door de Israëlische blokkade heeft een hele generatie Palestijnen nooit vrijheid gekend. Gelukkig vinden Yassen (19) en Retaj (15) een uitlaatklep in de workshops bij Theatre Day Productions. Via dans en theater geven ze uitdrukking aan hun emoties en dromen, en groeien ze op tot mondige en veerkrachtige jongeren.

Vorig jaar maakte Broederlijk Delen kennis met Yassen en Retaj, twee jongeren die hun stem luid laten weerklinken op het podium bij Theatre Day Productions (TDP). Intussen is er heel wat gebeurd in Gaza. Het coronavirus sloeg er hard toe en de oorlog in mei 2021 bracht verwoesting en een groot verlies aan menselijk leven.

#### **Yassen en Retaj aan het woord:**

Het is moeilijk om mijn herinneringen aan de laatste oorlog een plaats te geven. De beschadigde straten en platgegooide gebouwen zijn pijnlijk om te zien. Ik moet steeds denken aan alle mensen die gedood werden. Theater helpt me om weer tot leven te komen.

Ook TDP (Theatre Day Productions ) kwam het jaar niet ongeschonden door. Hun creatieve ruimte voor jongeren, pas sinds vorig jaar in gebruik, werd beschadigd door een luchtaanval. Hun geplande voorstellingen konden niet doorgaan vanwege het coronavirus.

#### **Creatieve energie**

TDP bleef niet lang stilzitten. Ze openden al snel terug de deuren voor creatieve uitwisseling en combineerden dat met online voorstellingen. Ook Yassen en Retaj gooiden zich opnieuw in het theater.

Zoals gewoonlijk rest ons hier in Gaza niets anders dan te herrijzen als een feniks uit de as. Theater kan hierbij helpen. Het is een effectieve remedie tegen stress en trauma, vooral na oorlogsgeweld.

Yassen speelt nu de hoofdrol in de voorstelling Vrij en begeleidt de nabespreking met kinderen en jongeren. Ze wisselen uit over het stuk en over theater en de betekenis ervan in het leven. "Ik hou van theater en wil er absoluut mee verder. Door mijn ervaring met beweging en spel heb ik bovendien mijn liefde voor sport ontdekt. Ik ben gestart met de opleiding lichamelijke opvoeding aan de universiteit. Ik verdeel nu mijn tijd tussen theater en mijn studies."

Ook de familie en vrienden van Retaj hebben de weg gevonden naar TDP. Ze ziet zichzelf als



een trotse ambassadeur van TDP. Ze leerde zichzelf ook beter kennen op het podium. Dat Yassen en Retaj zo'n grote plannen durven maken, is de verdienste van Theatre Day Productions

### Samengevat

#### **Uitdaging**

De bevolking in Gaza is gemiddeld heel erg jong. Die jonge bevolking heeft heel weinig perspectief, vanwege de blokkade en de conservatieve samenleving.

#### **Verandering**

Creativiteit en verbeelding, in een veilige omgeving, doen wonderen. TDP geeft mensen perspectief: ze vinden manieren om zich uit te drukken, om samen dingen te creëren, krijgen vertrouwen en respect en worden zo sterke actoren voor verandering.

Van 6 tot 23 maart is een Palestijnse jongere op uitnodiging van Broederlijk Delen in ons land.

Mohanad Mostafa Mohamad Qufaisha (29) is een Palestijnse journalist en is gespecialiseerd in sport. Hij werkt als sportcommentator voor Palestine Sports TV, dat verbonden is aan het Palestijns Olympisch Comité. Hij komt vanuit de organisatie Youth against Settlements. Hij is een van de zes personen die de stuurgroep van YAS vormen. Daarnaast is Mohanad betrokken bij het trainen van lokale gezinnen in het gebruik van de camera's. Bovendien is hij de coördinator van de politieke rondreis voor internationale groepen die YAS komen bezoeken. Hij geeft presentaties aan een breed scala van publiek, zoals Israëliische burgers, Europese diplomaten en toeristen, over geschiedenis en politiek.

"Als een Palestijn die opgroeide onder de bezetting en nog steeds lijdt onder de Israëliische schendingen, heb ik niet veel andere keuzes dan me in te zetten voor de mensenrechten. Het is mijn plicht om de realiteit van de bezetting aan de rest van de wereld te tonen, om een echte verandering in Palestina teweeg te brengen. Het is mijn manier om bij te dragen tot een meer rechtvaardige en gelijke wereld, waar iedereen met waardigheid wordt behandeld, ongeacht geslacht, huidskleur of ras."

Mohanad, Yassen en Retaj krijgen onze steun gedurende de vastencampagne in onze Sint-Franciscus van Assisi -parochie in Sint-Amandsberg, Ledeberg en Gentbrugge.

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 [parochieassistente.gentooost@gmail.com](mailto:parochieassistente.gentooost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid.

Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

rekening nr. BE93 8906 1413 9767