

WOENSDAG 30 MAART 2022**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 3 april*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 10 april

11.00 u. – Eucharistieviering – jaarmis voor Frits Schelfhout

Bezinning bij de vijfde zondag in de veertigdagentijd*En Jezus schreef in 't zand*

Jezus schreef met zijn vinger in het zand. Hij bukte zich en schreef in 't zand, wij weten niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten, verzonken in de woorden van zijn hand.

De Schriftgeleerden, die Hem aan de tand hadden gevoeld over een vrouw, van hete hartstochten naar een andere man bezeten, de Schriftgeleerden stonden aan de kant.

Zondig niet meer, zei Hij, Ik oordeel niet.
Ga heen en luister, luister naar het lied.

En Hij stond recht. De woorden lieten los
van hun figuur en brandden in de blos

waarmee zij heenging, als een kind zo licht.
Zo geestelijk schreef Jezus zijn gedicht.

(bron: Dominicanen Schilde-Bergen; tekst: Gerrit Achterberg (1947))

WEGEN NAAR VERZOENING EN VREDE**Het leven van elke dag**

In het dagelijks leven liggen mensen en volkeren met elkaar in conflict.
hoe gaan we daarmee om?

Elkaar uitsluiten, negeren, belachelijk maken, uit de weg gaan,....

Verhalen uit de bijbel

In de bijbel lezen we verhalen waarin mensen zich met elkaar verzoenen.

Daar zijn vaak verschillende stappen voor nodig.

Daar is voor nodig: moed en geduld, handen die verzoening aanreiken.

Verzoening en vergeving

Deze zijn fundamenteel voor de vooruitgang van de mensheid.

“Wie vergiffenis kan schenken, doet onze beschaving vooruitgaan *(aartsbisschop Desmond Tutu.)*

Onze samenleving is ziek aan gelijkhebberij. Ze vergeeft ook niets. Ze blijft in voorlopige gerechtigheid. Vooruitgang is niet mogelijk.

Zij die vergiffenis schenken, zijn de enigen die de beschaving doen vooruitgaan.

Verzoeningsvieringen

In deze vieringen willen we bidden om vrede en verzoening in deze wereld. Er wordt tijd gemaakt voor inkeer en innerlijke verzoening. en een stap te zetten naar verzoening met God en de mensen in het sacrament van de verzoening.

Donderdag 31 maart om 19.00 uur in de Sint-Niklaaskerk te Gent

Maandag 11 april om 19.00 uur in de Sint-Lievenskerk te Ledeberg

Dinsdag 12 april om 19.30 uur in de basiliek van Oostakker-Lourdes

Ook in de zondagsliturgie van 2 en 3 april wordt in de kerken aandacht besteed aan het thema van verzoening en vrede in deze wereld. Er is dan een bijzonder gebed om verzoening.

Johan Goedefroot

Tien wenken op weg naar vergeving

1. Onszelf aanvaarden zoals we zijn, met vreugde.
2. Meer kijken naar wat we al gekregen hebben dan naar wat ons nog ontbreekt.
3. De ander aanvaarden zoals hij is, te beginnen bij diegenen die het dichtst bij ons leven.
4. Goed spreken van een ander en het ook luidop zeggen.
5. Ons nooit met een ander vergelijken.
6. Goed goed noemen en kwaad kwaad.
7. Conflicten oplossen met woorden, niet met de vuisten.
8. In de dialoog beginnen met wat ons bijeenbrengt, daarna pas praten over wat ons verdeelt.
9. Zelf de eerste stap zetten om een conflict nog dezelfde dag bij te leggen.
10. Geloven dat 'vergeven' meer is dan gelijk hebben.

(Godfried Danneels, Al de dagen van ons leven, blz. 151)

WIJ WAREN ER OOK BIJ

ZONDAG 20 MAART - VORMSELCATECHESE





Met de catechese hebben we een bezoekje gebracht aan Buurtwerk. Daar vertelden de vrijwilligers ons hoe zij te werk gaan voor het maken en uitdelen van voedselpakketten.

In de eucharistie ging het over geduld hebben.

Ook de 1ste communicantjes waren aanwezig.

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, hebben we een Oekraïensch lied gezongen. Een echte tongbreker.

Louise De Paepe

PREEK VAN DE WEEK

20 MAART - DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD.

In het evangelie roept Jezus zijn omstaanders op om een oprechte levenswandel te bewandelen: geen dwaalwegen, geen schijnheilig gedrag.

Jezus roept op tot een ommekeer,

meteen..... maar hij heeft ook geduld.

Het goede moet doorbreken, vroeg of laat.

Jezus gebruikt een gelijkenis.

Het verhaal van de tuinman en de onvruchtbare vijgenboom.

Een vijgenboom is een voorbeeld van leven en vruchtbaarheid: overvloedig groene bladeren, tweemaal per jaar overdadige vruchten.

Juist daarom ergerde zich de eigenaar.

'Zie mijn vijgenboom:

al drie jaar kom ik te vergeefs vruchten zoeken.'
Zijn geduld is op. 'Hak hem om', beveelt hij de tuinman.
Maar die vraagt nog een jaar uitstel.

Laat hem staan, misschien draagt hij volgend jaar toch vrucht.
Het mooie van dit verhaal is dat de tuinman de boom niet beschuldigt
omdat hij geen vrucht draagt.
Hij wijst naar zichzelf.
Misschien heb ik er niet genoeg tijd en aandacht aan besteed.
Ik ga hem extra zorg geven. De grond nog eens ompitten.
Dat is de redding voor de boom, zijn enige overlevingskans.

Zoals de tuinman elke boom het recht geeft te zijn zoals hij is,
alleen vanwege het feit dat hij wortelt in de aarde,
zo mag elk mens voor God weten dat hij het recht heeft te staan en te groeien waar hij geplant
is.
Zoals de tuinman de boom niet beschuldigt omdat hij geen vrucht draagt,
zo zullen mensen in de bevestiging van wat er nog aan levenskracht in hen is, overleven, en
herademen als liefde hen tot leven wekt.

De boom als beeld van de mens.

Ook de mens is uitgenodigd, of zelfs uitgedaagd om in zijn leven goede vruchten te dragen.
Ook wij hebben water en zon nodig om te groeien als mens.
Gods liefde als een bron in ons, zijn zonlicht zal ons verwarmen.
Wij kunnen uitgroeien tot gezonde bomen, met frisse blaadjes en goede vruchten.

De kinderen, jongeren die hier aanwezig zijn en zich voorbereiden op het vormsel worden
uitgenodigd te groeien in dit geloof.
Zij ervaren de aandacht en de vriendschap van ouders, familie, vriendjes, catechisten en vele
andere mensen.
Ze worden uitgenodigd ook zulke bloeiende, begeesterde mensen te worden.

Mozes en de brandende braamstruik.

Mozes ging de berg op. Hij werd geconfronteerd met het vuur van Gods aanwezigheid. Er
klonk een stem, ik heb je nodig om mensen te redden uit terreur en slavernij.
Ik heb jou nodig. Wees niet bang.
Mijn naam is: Ik zal er zijn voor jou.
Door Gods Geest bewogen, leidde hij zijn volk uit de slavernij, door de woestijn naar het
Beloofde land.

Of God met ons meetrekt?
Jazeker.
Een liefdevolle God trekt met ons mee.
Zo heeft hij zich toch bekend gemaakt
'Ik die Ben' - 'Ik zal er zijn'.

Pastoor Johan Goedefroot

LIEF EN LEED**IN MEMORIAM FREDDY DE CRAECKER**

Op donderdag zeventien maart hielden we uitvaart van Freddy; na een evangelie over de zaligheden aanhoorden we een terugblik op zijn leven.

Beste familie, vrienden, kennissen, burens van Freddy.

Vandaag nemen we afscheid van je man, jullie papa, van jullie bompa, van een goede vriend en een lieve buur.

Freddy werd geboren te Gent in 1941, hij groeide op met 2 broers, zij woonden in de Afrikalaan en gingen naar de Sint Jozefschool op de Muide.

Hij was de oudste en droeg als kind reeds zorg voor zijn twee jongere broers.

Op zijn 14de ging hij werken als chauffagist - ze hadden veel werk in Gentse kloosters en daar in het slotklooster leerde hij wat zwijgen en stilte was....

Een korte tijd werkte hij in de Euro –silo.

Daarna ging hij zich aanbieden als havenarbeider. Iedere dag moest hij zich aanmelden of er werk was, of er boten te lossen waren.

Vlug werd hij ploegbaas en had hij verantwoordelijkheid voor zijn werknemers. Al lachend kon hij wel eens zeggen: zij dragen de zakken en ik de verantwoordelijkheid.

Na zijn legerdienst leerde hij Sonja kennen; Ze trouwden in 1964 en gingen in de Spijkstraat wonen. Daar werd Alain hun oudste zoon geboren.

Steven werd geboren toen ze in het ouderlijke huis van Sonja woonden in de Warandestraat.

In 1976 kochten Freddy en Sonja een huis in de Bernadettestraat en kwamen op de parochie wonen.

Hun eerste stappen in de Nova waren tijdens een nieuwjaarsreceptie, waar Wilfried hen van harte welkom heette als nieuwe bewoners.

Alain en Steven gingen hier in de straat naar school en Freddy en Sonja werden lid van het oudercomité.

Jeanneke nodigde Sonja uit om naar het atelier te komen en Freddy werd een vaste chauffeur.

Als de parochieploeg opstartte werd Freddy ook daar lid van, want Freddy was een denker en diepgelovig man. Zo kon hij in de bijbelclub zijn visie uiten en antwoord vinden op zijn diepere vragen.

Kaarten deed hij toch zo graag en dus werd hij lid in de kaartclub.

Ziekzorg en VZW mogen we zeker niet vergeten waar hij zich ten volle voor inzette.

Freddy hield veel van bloemen en planten, dat kon je zien in hun tuin.
Van in de vroege lente tot in de late herfst hadden ze bloeiende bloemen.
Bonsai verzorgen was een grote hobby, met regelmaat van tijd knipte hij zijn kleine boompjes, zo bleven ze klein en mooi.

Freddy was een werker, zowel thuis voor Sonja als voor de kinderen en zijn klein kind Tessa.
25 jaar geleden werd hij voor de eerste maal aan zijn rug geopereerd en er volgden nog verschillende operaties waardoor hij vroegtijdig moest stoppen met werken.

9 jaar terug hebben Freddy en Sonja besloten om hun huis te verlaten en in Oostakker hun intrek te nemen in een assistentiewoning .
Daar nodigden ze met regelmaat van tijd hun burens uit op de koffie met wafel. Sociaal zijn zat in het bloed....

De verhuis was een goede beslissing daar het voor Freddy altijd moeilijker was om te stappen.
Nu was het aan Alain en Nicole, Steven en Maiko om in te springen en daar was hij heel dankbaar voor. Amoury en Tavanio, zijn achterkleinkinderen waren lichtpuntjes voor hem.

Vorige week dinsdag werd Sonja gewekt door Freddy, hij had zoveel pijn in zijn hoofd en deze hersenbloeding is hem fataal geworden.

Freddy, wij zijn jou heel dankbaar voor wie je was, een goede man een goede vader , een liefdevolle boma en voor ons allen een goede vriend.

Je was een gezegende man en je was een zegen voor heel veel mensen.

Lieve Vogelaere en Hildegard Verhegge

Op het einde van de viering hadden we nog een dankwoord, hierbij de tekst:

Vanuit de VZW Parochiale werken kregen we deze woorden:

Nooit zullen wij Freddy nog vergeten,
als bestuurslid en handige Harry in de werking van het Novacentrum.
Zijn oprechtheid, zijn kordaatheid, zijn heldere visie, zijn handigheid, zijn sterk familiaal en sociaal gevoel.
Zoals Freddy zijn er weinigen op deze wereld.

Tijdens de vele groepsreizen met ziekenzorg mochten we ervaren wat vakantie voor Freddy was:

Dat we leren genieten van een dag waarin niets echt moet.
Dat we blij kunnen zijn voor de zon die opgaat voor iedereen.
Dat wij kunnen vertragen om intenser te zien, horen, voelen, ruiken, smaken.
Dat wij niet voorbijlopen aan de schoonheid van een bloem.
Dat wij aandachtig kunnen aanwezig zijn bij het verhaal van een medemens.
Dat wij ons durven toevertrouwen aan de rust van de nacht waarin de wereld zonder ons verder draait.
Dat we wat stilte opzoeken om te weten of we nog graag bij onszelf zijn.
Dat we in die stilte van God mogen horen: ik zie je nog altijd graag!

SAMANA SINT-BERNADETTE

Lieve vrienden van Samana,

Binnenkort starten wij met de jaarlijkse lotenverkoop. Daarmee steunt u onze werking en kunnen wij voor jullie een mooi jaarprogramma uitwerken.

U zal een brief ontvangen met alle info over de aankoop van de loten. Maar we geven iedereen de kans om loten te kopen.

Prijs: vijf euro voor een boekje

Te storten op rekeningnummer BE49 9796 1541 3471

Samana St-Bernadette Gent

Muizelstraat 17

9041 Oostakker

Vermeld zeker jouw naam bij de mededeling! Dan bezorgen wij snel jullie loten,

Alvast bedankt voor de steun van onze mensen.

OORLOG IN OEKRAÏNE

Beste mensen,

Als Sint-Bernadettegemeenschap hebben we, de kerkraad en de parochieploeg, afgelopen donderdag besproken hoe we iets concreet kunnen doen voor het vluchtelingendrama dat zich afspeelt ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. De initiatieven genomen door het bisdom Gent actief ondersteunen en lokaal uitwerken leek ons de beste optie. Concreet gaat het om **3 initiatieven**:

1. Goedereninzameling.

We willen ons **beperken tot goederen die momenteel in het oorlogsgebied nodig zijn.**

En we verzamelen de goederen per categorie in dozen. Het gaat over de volgende goederen:

Medicijnen/ontsmettingsmiddelen/verbanden:

Antibiotica/onstekingsremmers, pijnstiller/koorts medicatie(paracetamols),

Ontsmettingsmiddelen, steriele verbanden, steriele pleisters, drukverbanden, traumazwachtels, operatiekleding, etc....

Hygiëne producten:

Vrouwen & Kinderen:

Hygiëne allerlei (tampons, maandverbanden, Lactacyd enz.)

Zeep en shampoo, tandpasta, verpakte tandenborstels.

Baby's: verzorgingsproducten/luiers/poeders/reinigingsmelk/vochtige doekjes/slaapzakken.

Voedingswaren (NIET BEDERFBARE - geen frigo)

Blikvoedingen, droge voedingswaren (zoals pasta, couscous, havermout granen, rijst, soepen, droge koeken, enz.). GEEN glazen verpakkingen. De houdbaarheidsdatum van de voeding moet nog minstens 3 maanden zijn. Papieren verpakking (suiker, bloem, enz.) in extra kunststof verpakking steken.

Baby's: UHT melk, groeimelk/ kunststof papflessen/oplospap/Nestlé/tarwe en havermeel/Nutrilon/Nan/Betterfood /Vitabis en andere kinderkoeken enz.

Kinderkledij/spullen:

Kleurboeken en -potloden/scherper /dekentjes/ kinderschoenen/kousen/baby- en kinderkleding/ondergoed. Speelgoed dat geen kennis van het Nederlands vereist (bv. 4 op een rij, Oxo, enz.)

Concreet voor onze parochie:

Bovenstaande goederen kan je vanaf zondag 27 maart afleveren voor de **zondagsviering** vanaf 10.30u of in het **secretariaat** van onze parochie (ingang achteraan kerkgebouw) en dit op

maandag, dinsdag of vrijdag tussen 9 en 11 u. Passen deze momenten echt niet dan kan je contact opnemen met Koen Van Damme (vandammekoen9@gmail.com) en vinden we wel een andere oplossing.

Extra **vrijwilligers gezocht** voor volgende beperkte taken:

- Materiaal in ontvangst nemen op zondag tussen 10.30-11.00 u. en dit volgens bepaalde richtlijnen die we je dan nog bezorgen.
- Materiaal in ontvangst nemen tijdens de openingsuren van het secretariaat (zie hierboven) en dit uitsluitend als we zien dat het te druk zou worden voor de secretariaatsmedewerker.
- 1 keer om de 3 à 4 weken met materiaal naar Zelzate rijden (centraal depot van het bisdom).
- Kandidaten kunnen zich opgeven bij Koen (vandammekoen9@gmail.com).

2. Een woning aanbieden voor Oekraïense vluchtelingen.

Hier bewandelen we verschillende pistes:

- We nemen contact met Stad Gent om hulp aan te bieden indien vluchtelingen tijdelijk zouden worden opgevangen in de Bernadettewijk.
- We bekijken beschikbare ruimtes binnen onze parochie.
- We wensen parochianen die zich opgegeven hebben als gastgezin of dit overwegen uitdrukkelijk te ondersteunen indien mogelijk. Zij mogen Koen een mailtje sturen (vandammekoen9@gmail.com) en dan bekijken we wat mogelijk is.

3. Financieel ondersteunen.

Dit kan via het consortium 12-12 (BE19 0000 0000 1212). Zo kan iedereen die dit wil en kan een gift doen aan zijn/haar organisatie naar keuze.

We zijn van mening dat een omhaling in onze kerk vooral zinvol is als we een concreet en lokaal initiatief kunnen ondersteunen (bv opvang in een parochiaal gebouw, ondersteuning van een gastgezin in onze parochie, enz.)

Heb je nog andere ideeën of wil je je opgeven als vrijwilliger, stuur dan gerust een mailtje naar Koen (vandammekoen9@gmail.com).

We danken jullie alvast uitdrukkelijk voor jullie steun en hopen dat de wapens snel mogen zwijgen. Stuur deze brief gerust door naar vrienden, familieleden, enz.

Met vriendelijke groeten,

De leden van de kerkraad en de parochieploeg.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente.gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid.

Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767