

WOENSDAG 13 APRIL 2022

LITURGISCHE VIERINGEN

Donderdag 14 april – Witte Donderdag

20.00 u. – Witte Donderdagviering

Vrijdag 15 april – Goede Vrijdag

20.00 u. – Goede Vrijdagviering

Zondag 17 april – PASEN

11.00 u. – Paasviering

Zondag 24 april

11.00 u. – Gebedsdienst



De Steen Is Weg

Een steen op het graf
Die kan er niet af
Iedereen treurt
Maar kijk 'es wat er is gebeurd

De steen is weg
De weg is vrij
Het graf is leeg
De pijn voorbij
Want Jezus leeft
En de steen is weg
Weg
Helemaal weg

Een steen op mijn hart
Zo zwaar en zo zwart
Het komt nooit meer goed
Maar kijk 'es hier wat Jezus doet

De steen is weg
Mijn hart is vrij
Ik voel me nieuw
God is bij mij
Wat Jezus leeft
En de steen is weg
Weg
Helemaal weg
Foetsie

Staat op: Wonder boven wonder, Weet je dat de lente komt, De steen is weg
(Bron: internet; tekst: Rikkert Zuiderveld)

Op weg naar Pasen

Foto 040 hier - © Jan Vanquaille = copyrighted
Pasen is in het vooruitzicht:
de paasklok keert terug, een paaseierenraap in een tuin of park.

Pasen staat symbool voor nieuw leven. Het verhaal achter het christelijk paasfeest heeft echter een rauwe dimensie.

Aan Pasen hangt een verhaal van vreugde, maar er gaat ook veel lijden aan vooraf, voor de heropstanding zijn intrede doet.

Palmzondag symboliseert de momenten in het leven waar alles voor de wind gaat. Er is succes, alles verloopt vlot. De rode loper lijkt uitgerold.

En dan kan een groots gebeuren plots smelten als sneeuw voor de zon. De missie mislukt, niets gaat zoals verhoopt. Een vertrouwensbreuk ligt in het verlengde. Of soms zelfs verraad, zoals op **Witte Donderdag**.

Jezus samen met zijn leerlingen wordt overgeleverd.

Goede vrijdag confronteert ons met zinloosheid en machteloosheid; het zinloze geweld overal ter wereld, het besef misbruikt te zijn, de angst om te vertellen hoe je je voelt, aan de kant gezet worden met de pijn van de afwijzing als gevolg. Het is ook de ziekte die jou of iemand van je familie overvalt, een plots overlijden of een afscheid na een hele lijdensweg. Ieder huisje heeft zijn kruisje en het kruis dat we zelf te dragen hebben, weegt loodzwaar. Is dit het dat maar? De worsteling met het leven laat een stilte na.

Stille Zaterdag. Het mooie in het leven wordt overschaduwt door de momenten van onmacht, woede en kwaadheid. God lijkt wel veraf.

Het is moeilijk om dankbaar terug te kijken op de mooie momenten die er zijn geweest. Als het donker wordt gaan we de nacht in, waken, bidden en luisteren...

“Juist voor de dageraad is de nacht op zijn donkerst,” wordt wel eens gezegd.

Vroeg in de morgen gaan de vrouwen naar het graf...De steen is weggerold...

Met **Pasen** wordt inderdaad nieuw leven gevierd. Het leven is niet te vinden bij de leegte van de dood maar bij de aanwezigheid van de liefde.

Pasen vertelt over de kracht die de mens in zich draagt om “doorheen” het lijden te gaan.

Pasen is een doortochtverhaal waar de verrijzeniskracht centraal staat. In die ommekeer wordt de HOOP herontdekt, een HOOP die was ondergesneeuwd.

In elke ontmoeting met mensen die hunkeren naar een nieuw begin, mensen op de vlucht, mensen afgewezen... maar ook met “doodgewone” mensen zoals jij en ik.

Mogen we, ondanks alles, mensen van HOOP zijn én blijven.

In wens jullie alvast langs deze weg een zalig Pasen toe.

Johan Goedefroot

DE GOEDE WEEK MEE BELEVEN

De parochianen zijn uitgenodigd tot het mee vieren van de diensten van de Goede Week en Pasen.

Ze vinden plaats in de verschillende kerken in onze parochie van Sint-Amandsberg, Gentbrugge of Ledeborg.

Zie daarvoor de rubriek “Liturgische vieringen”

**WELKOM IN SINT-BERNADETTE VOOR DE LITURGISCHE
VIERINGEN VAN DE GOEDE WEEK**



Witte donderdag 14 april – om 20.00 uur



Goede vrijdag 15 april - om 20.00 uur
Wie kan brengt een bloem mee.



Paaswake 16 april om 20.00 uur
(kerk Sint-Amandus)

Pasen 17 april om 11.00 uur

PREEK VAN DE WEEK

ZONDAG 3 APRIL - VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Joh 8. 1-11

Ja, als we op dezelfde manier verder doen, dan komen we niet vooruit. We geraken zo nooit uit de woestijn, dacht het volk in ballingschap dat doolde in de woestijn. Zo kan het niet verder. Ik denk dat velen zich die bedenking al hebben gemaakt: in een relatie, of in een bedrijf, of in een vereniging, of in een kerk. En Jesaja zegt die profetische woorden: ik onderneem iets nieuws, een weg die ons leidt door de steppe, een rivier in de woestijn.

Zoveel eeuwen later denkt Jezus hetzelfde. De manier waarop we met elkaar omgaan, kwaad met kwaad vergelden, mensen die iets misdaan hebben geen kans meer geven op een nieuw leven, of stenigen, of de handen afkappen: dat kan toch niet meer. Dit is nefast voor diegene die zondigt, dit is nefast voor de samenleving. Dit is zo nieuw: mensen vergeven, nieuwe kansen scheppen, mensen in hun waardigheid herstellen, dat Lukas deze woorden niet durfde opnemen in zijn evangelie. Pas later als de inzichten wat rijper waren plaatste men het in het evangelie van Johannes.

Jezus was ook niet akkoord met hoe met de vrouw omging. 2000 jaar geleden al. Zij krijgt alle schuld, de man blijft buiten schot. In het evangelie: een ganse groep mannen (de sterksten) duwen een overspelige vrouw (de zwakke) voort tot bij Jezus en gaan in een kring rondom haar staan. Ze heeft geen uitweg meer. Allez, zeggen tegen Jezus, mogen we haar stenigen (volgens de wet van Mozes) of spreek gij haar vrij. De vrouw was in hun ogen maar een **object** om Jezus in de val te lokken. Ofwel was hij een verachter van de wet ofwel was hij meedogenloos en hard. Hij zou altijd de pineut zijn.

Maar Jezus is slim en doorziet hun valstrik. Wat hij schrijft in het zand en waarom hij dat doet, daar is veel over gezegd, misschien schrijft hij wel de zonden op die al die mannen daar in de cirkel hebben bedreven. Na lang aandringen zegt Jezus: wie niets misdaan heeft wel dat hij de eerste steen werpt. M.a.w., kijk eens naar jezelf, je eigen leven, je motieven, je gedachten en je eigen handelingen. Zijn die dan allemaal zuiver op de graat? En gaan jullie dan rechter spelen en het leven van die andere, een zwakkere weliswaar ook met fouten, afnemen. En iedereen droop af. Iedereen wordt met zijn eigen zwakte geconfronteerd. De gesloten kring rondom de vrouw wordt geopend, leven is weer mogelijk voor haar.

Blijven over: Jezus (de barmhartige) en de vrouw (die barmhartigheid nodig heeft). Face to face: hebben ze je veroordeeld, vraagt Jezus? Neen, antwoordt de vrouw. Dan veroordeel ik jezelf ook niet en dan moet je jezelf ook niet veroordelen. Maar doe het anders, zondig niet meer en zoek je eigenlijke bestemming, wie wil je zijn in het leven: die weg gaan zal je vrij maken. Jezus laat het over aan de mens zelf, je eigen weg zoeken. Dat is pas nieuw.

Wat betekent dat voor ons?

Kijken wij met nieuwe ogen of zitten we nog vast in oude denkpatronen?

Onze kerken zijn oud en velen zitten nog vast in oude manieren van kerkgemeenschap vormen, en vieren. Zie, ik onderneem iets nieuws, het begin is er al: zie je het niet?? zien wij het wel?

Wat primeert er bij u, bij mij: de mens of de wet?? Een kerk openstellen voor vluchtelingen is tegen de wet. Langer praten met een zieke is tegen de regels van het ziekenhuis. De ondeugd is een ethische hefboom, schrijft priester Roger Burggraeve.

Hoe gaan we om met andere groepen, in de maatschappij, in de kerk: vrouwen, gescheiden mensen, LGTBQ mensen, vluchtelingen? Sluiten we de kring rondom hen?

Jezus schrijft in het zand. Zand verwaait, woorden en oordelen verdwijnen? Verdwijnen onze oordelen, of blijven ze voor eens en altijd bestaan? Eenmaal een bedrieger, altijd een bedrieger?? Kan zijn of haar fout worden uitgewist en geven we de mens een nieuwe kans. Voor kinderen lukt dit nog wel, voor partners??

Jezus laat de vrouw niet in haar miserie zitten. Zijn wij solidair ook met diegenen die zichzelf in de miserie hebben geholpen? Jezus maakt de vrouw los van haar verleden. Hij veroordeelt wel haar zonde, haar ontrouw (zondig niet meer, we moeten ook niet op onze kop laten zitten). Maar hij veroordeelt niet de vrouw (ga heen, ik veroordeel je niet, neem je leven op en zoek wat je echt gelukkig maakt). Doen wij dat in onze relaties? Hoe dikwijls blijven wij niet hangen in een negatief oordeel, in gevoelens van wrok, en wraak, pay back time, waar we zelf ook niet gelukkiger van worden?

Laten we de mensen hun eigen weg gaan? onze kinderen? of moeten ze in het spoor van de ouders lopen??

Zovele vragen die we ons kunnen stellen.

In deze laatste weken van de vasten kunnen wij ons die belangrijke vraag stellen: primeert bij ons de barmhartigheid, kunnen we vergeven, en zijn we dankbaar voor de vergeving die

mensen ons schenken, die God ons schenkt. Vergeving schenken, vergeving krijgen, het maakt van ons nieuwe mensen. Vergeving is sterker dan de zonde, liefde sterker dan elke dode plek in ons hart.

Johan Reyntens

LIEF EN LEED

Doopsel



Op zondag 3 april werd **Thaïs Boterberg** in onze kerk gedoopt. Ze is de dochter van Diego Boterberg en Ellen Vermeire uit Oostakker. Moge zij opgroeien in een gelukkig gezin.



Verslag bijeenkomst 26 maart:

Onze eerste bijeenkomst van dit kalenderjaar was een meevaller, niet minder dan 53 personen kwamen er op af om te komen luisteren naar Dirk Musschoot, journalist en auteur van het boek “Toen geluk nog heel gewoon was” of “hoe het Vlaamse gezin in honderd jaar helemaal veranderde”. Hij is een uitstekend redenaar die ons wist te boeien en ons in een nostalgische sfeer bracht.

Als geen ander wist hij het publiek mee te trekken in zijn nostalgie: Honderd jaar geleden werd in ons land de Bond der Talrijke Gezinnen (Gezinsbond) opgericht. De gezinnen in Vlaanderen zijn in die honderd jaar helemaal veranderd. Van erg kroostrijk werden ze veel minder groot en het traditionele gezin met een vader, een moeder en kinderen is al lang niet meer de norm. Het onderwijs werd gemengd en er kwam betaalde vakantie, waaruit dan weer toerisme ontstond. Vrouwen kregen een pil om niet nog eens zwanger te worden en ook omdat seks gewoon leuk mocht zijn zonder dat daar een kind van hoefde te komen. Van vaders wordt nu meer verwacht dan dat ze het geld binnen brengen, hun krant lezen en de voeten onder de tafel schuiven en vrouwen worden mondige mama's. De ontwikkeling van de techniek en de wetenschap heeft gezinnen in de voorbije honderd jaar enorm vooruitgeholpen en toch is een gezin runnen vandaag misschien complexer dan vroeger.

De ouderen onder ons weten het maar al te goed.

Wij zijn de generatie die de grootste evolutie aller tijden heeft meegemaakt.

Na nog een gezellige babbel bij de broodmaaltijd konden we tevreden terug huiswaarts. Onze welgemeende dank voor deze bijeenkomst gaat uit naar de organisatoren en de medewerkers van het Samana team.

Dankjewel iedereen!

HOUTEN VASTENKRUISJE



We staan elke zondag van de vasten stil bij het houten vastenkruisje. We nemen iemands kruisje mee naar huis en dat betekent dat we die week speciaal aan die persoon denken, hun leed en zorgen helpen dragen met ons gebed. Ieder van ons heeft wel ergens zo'n kruisje thuis liggen of op zak.

Ik wil hier eens stilstaan bij de maker van die kruisjes. Elie Vandelanotte maakte er zeker reeds twee à drieduizend voor onze parochie. Onlangs belde hij zelf om te vragen of we er nog

voldoende hadden. Enkele dagen later mochten we alweer 250 kruisjes ophalen bij hem thuis. Een vakkundig schrijnwerker, met een hart voor St.-Bernadette en uit het goede hout gesneden!

ELIE, WE ZEGGEN JE WEL TWEE à DRIEDUIZEND MAAL DANK!!!

In naam van de hele parochiegemeenschap,

Mia Debruyne

INTERPAROCHIAAL**PAROCHIE HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI**

© Frank Bahnmüller

Verrijzenis, leven na de dood

Je nam afscheid van een geliefd familielid of vriend. Misschien dacht je gedurende de tijd van afscheid nemen en loslaten over de dood of over wat ons te wachten staat.

We nodigen daarom bisschop Lode van Hecke uit om te komen spreken over verrijzenis, leven na de dood.

Waar en wanneer?

Donderdag 21 april 2022 om 19.30u

Het Kouterhof, Gentbruggekouter 8a, 9050 Gentbrugge

Uiterste inschrijvingsdatum: 14 april 2022

Inschrijven via www.franciscusgentoost.be

Of via de plaatselijke secretariaten van de geloofsgemeenschappen.

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1;50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente.gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid.

Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767