

WOENSDAG 18 MEI 2022**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 22 mei*

11.00 u. - Eucharistieviering

Donderdag 26 mei – Hemelvaart

11.00 u. - Eerste Communieviering

Zondag 29 mei

11.00 u. - Eucharistieviering

Zondag 5 juni – Pinksteren

11.00 u. - Vormselviering

**Bezinningsgebed bij de Eerste Communie**

Lieve God,
Op deze mooie dag van de Eerste Communie,
willen wij Jou speciaal danken voor onze kinderen,
Het mooiste geschenk uit Jouw hand,
teken van Jouw geloof in mensen.

Wij leggen de namen van onze kinderen in jouw zegende handen.
Schrijf ze daarin op,
vergeet ze niet.
Houd onze kinderen steeds vast,
Ook als wij ze stukje voor stukje
los moeten laten in hun verdere leven.

Wees jij het Licht, als de zon, voor hun ogen
Dat zij klaar zien voor zichzelf
En de weg naar hun toekomst vinden.

Wees jij hun grond waarop ze bouwen
zodat zij vol vertrouwen
door het leven durven gaan.

Wees jij hun troost en bemoediging
als zij eenzaam of bang zijn.

Voor onszelf vragen we, U, God,
geef ons de tederheid om ze lief te hebben,

de wijsheid om het goede de tonen,
het geduld om ze op te wachten,
en vele dagen om in grote vreugde en warme liefde
ons met elkaar verbonden te voelen.
Amen.

(Bron en tekst: Thomas 4ingen)

Samen vieren rond de tafel van de heer

Hier: Copyrighted Foto 466 © Danny Callewaert

Jezus zegt: “Laat de kinderen tot mij komen...”

Op verschillende plaatsen in de Schrift horen wij dat Jezus aan de kinderen een bijzondere plaats wil geven. Op bepaalde plaatsen stelt hij ze als model van openheid en ontvankelijkheid in het geloven. Gans het evangelie door zien we Jezus die aan het kleine en kwetsbare groeikansen wil geven.

Geloven in Jezus heeft niet alleen te maken met geleerdheid. Om te geloven, te hopen en te beminnen heb je geen diploma's nodig. Eenvoudigen en kleinen gaan ons daarin voor

DE EERSTE COMMUNIE

Wanneer kinderen zes jaar worden gebeurt er heel wat in hun leven. Ze zetten hun eerste stappen naar de “grote school”. Ze leren op korte tijd lezen, schrijven en rekenen. Ook al leven zij nog grotendeels in een wereld waarin fantasie en werkelijkheid door elkaar lopen, ze zetten dan de eerste stappen in de wereld van de grote mensen.

Met aandacht en verwondering volgen de ouders deze ontwikkelingen bij hun kinderen en proberen hen te helpen in hun groei.

Voor grootouders zijn de kleinkinderen vaak een grote vreugde. Zelf zijn ze vaak in de herfst van hun leven, maar met genoeg zien ze hoe hun kleinkinderen opgroeien en zich snel ontwikkelen.

EEN GEMEENSCHAPSGEBEUREN.

In Sint-Amandsberg zijn er twee eerste communietrajecten: In Sint-Bernadette en in Sint-Amandus

Op Hemelvaartdag, donderdag 26 mei zijn er twee eerste communievieringen

Om 9.30 uur in de kerk van Sint-Amandus

Om 11.00 uur in de kerk van Sint-Bernadette

Het gehele gezin wordt mee betrokken in de voorbereiding.

Maanden geleden werden de ouders en de kinderen uitgenodigd op de lichtmisviering en gevolgd in de maand maart door een viering met naamopgave. Door deze kindvriendelijke eucharistieviering in de parochie geraakt het kind ook vertrouwd met het gebouw, de sfeer van luisteren, bidden, zingen en vieren in de kerk.

Het is de bedoeling dat **de kinderen en hun gezin** thuiskomen in het geloofsgebeuren. Er is aandacht voor het vertellen en een woordje uitleg, de inzet voor de medemens en het vieren van het geloof.

De ouders namen ook deel aan de eerste-communietocht waarin ze samen met kinderen het geloofsgebeuren probeerden te ontdekken.

In elke parochie zijn er medewerkers die de pastoraal rond de eerste communie behartigen en de gezinscatechese mee helpen uitbouwen.

Johan Goedefroot

DE EERSTE COMMUNICANTEN IN SINT-BERNADETTE

Louis Ascoop
Matteo Burms
Amelie De Brabander
Marthe De Paepe
Jamaica De Roo
Louïc Dielens
Josette Gacas
Marcus Lybeer
Tuur Van Der Heggen
Rafaël Van Damme
Marcem Wiczorek

Wij wensen de kinderen en hun ouders een fijne Eerste Communiedag en wensen hen van harte proficiat.

WIJ WAREN ER OOK BIJ**ZONDAG 8 MEI - VORMSEL CATECHESE**

Zondag hadden we Catechese over wat zalving betekent.
Pater Andreas heeft dat heel goed uitgelegd en dat ook al eens uitgetest met Vaseline.
Pater Andreas had zijn gitaar terug meegebracht waardoor er weer veel kon gezongen worden.
De mis stond ook in het teken van Moederdag en we hebben alle mama's in de bloemetjes gezet.
Nu komt ons Vormsel echt wel dichtbij.
Spannend!

Emma

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 8 MEI - VIERDE PAASZONDAG**

Joh 10, 27-30

LUISTEREN EN VOLGEN**1. Radio 1: Alles begint bij luisteren**

“Alles begint bij luisteren”. Heb je deze zin al gehoord? Het is de nieuwe kernspreuk van Radio 1 hier in Vlaanderen.

Het is juist. Het eerste zintuig dat wij mensen hebben, al in de buik van de moeder, is het horen. Wij luisteren voordat wij geboren zijn. Het luisteren blijft ons leven lang belangrijk voor het ontwikkelen van onze persoonlijkheid.

Kan je je herinneren wanneer je het laatst gedacht hebt: “Wat die man of die vrouw zegt dat klopt?” Misschien was dat wat je hoorde zo belangrijk dat je voelde dat zich in jou iets veranderde. Je wordt als het ware een ander mens. “Alles begint bij luisteren!”

2. Waarnaar zal ik luisteren?

Maar ik heb een probleem. De stemmen die ik dagelijks hoor zijn zo veelvuldig en luid dat ik niet weet waarnaar ik luister? Ik voel soms een informatie- en stemmentsunami op mij

afkomen. Sociale media, nieuws, TV, reclame maken zoveel lawaai dat ik niet weet: Wat is er nu van al deze stemmen nog belangrijk?

Het is geen toeval dat in onze tijd meditatie of stiltevakanties of retraites talrijk gewild zijn. In de stilte van een contemplatief klooster denken vele mensen: Hier kan ik weer tot mij zelf komen. Het is niet verrassend dat ook mensen die niet gelovig zijn zulke aanbiedingen aannemen.

Het geluid, de input reduceren, is hierbij de eerste maatregel. Maar belangrijker is vooral uit te zoeken: Waarnaar zal ik dan luisteren? Of beter: Wie bepaalt eigenlijk mijn leven?

3. Het geloof komt van het luisteren

Jezus wist dat. Hij zegt in het evangelie van vandaag: *“Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij.”*

Jezus komt uit een maatschappij die bestond uit landbouw. Schapen, koeien en ook andere dieren kennen de individuele stem van hun boer of herder. Zelfs als er veel lawaai is, kunnen ze de stem van hun boer herkennen.

Dat is de vergelijking die Jezus in zijn preek gebruikt. Hij zegt ons: *“Je moet het oor van je hart altijd op God gericht houden.”*

4. Het oor van je hart

Waarnaar luistert het oor van je hart? Dat vraagt Jezus ons vandaag. Om een moderne vergelijking te gebruiken: Is onze antenne van ons leven altijd op God gericht? Wie beslist de visies en dromen die wij voor ons leven hebben?

Met de vormelingen hebben wij vóór de eucharistie gesproken over zalving. Zalving is eigenlijk bedoeld om ons sterk te maken. Maar het is geen medicijn. De zalving bij het vormsel zal helpen ons oor van ons hart te tunen op diegene die ons werkelijk sterk kan maken, op God zelf.

Pater Andreas

Deze preek is ook te beluisteren op deze link: <https://andreakrahenen.blog>

INTERPAROCHIAAL

MEIMAAND IN DE BASILIEK VAN OOSTAKKER



**BEDEVAARTSOORD
OOSTAKKER - LOURDES**

Zondag 22 mei:

15.30 uur in de basiliek: Lof in de meimaand

Donderdag 26 mei:

Onze Heer Hemelvaart

15.30 uur in de basiliek: Lof voor Hemelvaart

Zondag 29 mei

20.00 uur: Kaarsenprocessie voor het afsluiten van de meimaand
(start aan het Boerenhof)

BEDEVAART BERGENKRUIS DESTELBERGEN



Op de O.L. Vrouw ter Sneeuw kerkplek die deel uitmaakt van de Emma's-parochie mag na de corona-tijden de "BERGENKRUIS - dag"

op **O. L. Heer Hemelvaart - 26 Mei** a.s. terug doorgaan.

Een nieuwe start dus ...!

Via de digitale mogelijkheden kan u "Destelbergen -Bergenkruis" aantikken om de geschiedenis en andere informatie te bekijken. Er bestaat ook een geschiedenisboekje.

Belangrijk: De vieringen zijn ook gewijzigd.

De Eucharistievieringen zijn om 9.00u 10.00u en 16.00u aan Bergenkruis.

Traditie getrouw is er ook een "Minikermis". Vermakelijkheden; een oliebol, een frietje, een pint, een koffie en andere kraampjes.

Dus iedereen is uitgenodigd en welkom.

In naam van de vzw Parochiale Werken.

Met vriendelijke groeten,

André Vertriest, verantwoordelijke Bergenkruis. (Meer info 0474 44 33 29 of 09/228 64 41)

OKRA OUDE BAREEL

Enkele activiteiten in de komende maand:

Woensdag 18 mei:

wandeling en bezoek arboretum Eeklo. Info: linda.feys@outlook.be (0486 100 723).

Vrijdag 27 mei:

Bus uitstap naar Villers-la-ville met bezoek ruïnes en tuinen, bezoek fondation Folon, Meer info: eddy.volckaert@gmail.com of 0475 239 594

<https://www.okraoudebareel.be>

www.facebook.com/okraoudebareel

Meer info: info@okraoudebareel.be

zorg@okraoudebareel.be

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS **De wacht dienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:**

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wacht dienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente.gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid.

Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767