

WOENSDAG 8 JUNI 2022**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 12 juni*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 19 juni

11.00 u. – Gebedsdienst

Zondag 26 juni

11.00 u. – Eucharistieviering

Pinkstergebed

Geest van God, daal neer
over de chaos van onze wereld
waar mensenhanden
het leven verscheuren
in armoe, honger, lijden en verdriet,
waar het duister heerst
van gevangenschap en oorlog,
de leegte van ontheemding
en mensen op de vlucht,
de woestijn
van ontbering en uitzichtloosheid.
Geest van God beziel ons.

Geest van God, daal neer
als een vuur over onze wereld:
dat wij warmte bieden
aan wie in de kou staan,
dat geestdrift ons mag aansteken:
dat volkeren elkaars taal
leren spreken en verstaan.
Herschep ons
wanneer we moedeloos zijn,
doe ons ontbranden
wanneer we uitgedoofd zijn.
Geest van God, beziel ons.

**Geest van God,
die in ons bidt,
die in ons werkt, blijf ons
doordringen
met uw gaven
en zend uw Adem
door ons heen.
Amen.**

Hier: Copyrighted Foto 319 © Marc Hoogmoet

Pinksteren

We vierden vorige zondag Pinksteren.

We verlangen naar vrede en eenheid in onze wereld en in onze kerkgemeenschappen.

We geloven dat de heilige Geest vrede en eenheid kan bewerken.

Een Bijbelse overweging.

Babel of Jeruzalem

Steden zijn plaatsen waar veel mensen bijeen zijn.

In de bijbel kennen we Babel en Jeruzalem.

Babel staat voor hoogmoed en verwarring.

De mensen proberen hogerop te geraken ten koste van wie of wat ook. In Babel is de drang naar macht zo groot dat de mensen er letterlijk een toren willen bouwen tot helemaal in de hemel: ze willen aan God gelijk worden. Zo'n gedrag gaat meestal ten koste van anderen en druist helemaal in tegen Gods droom: mensen dragen niet langer zorg voor elkaar, maar willen het zelf zo ver mogelijk schoppen. Mensen die zo leven, leven niet verbonden met zichzelf, met elkaar, met God.

In *Jeruzalem* staat een tempel. God wil er zijn volk verzamelen. Hij wil dat het een *stad van vrede* wordt, waar God eer wordt aangedaan en de mensen in vrede leven.

Het is de stad waar Jezus zijn plechtige intrede deed en met palmen bejubeld werd. De stad van zijn dood en verrijzenis. Op Pinksteren kwam de heilige Geest over de leerlingen. Ze begonnen vrijmoedig Jezus' boodschap te verkondigen. Iedereen verstond hen in zijn eigen taal. Geen scheidingsmuren meer, enkel bruggen die mensen en volkeren met elkaar verbinden.

Bouwen aan een Pinksterstraat

Het verhaal van de toren van Babel wordt in de kerk voorgelezen op de vooravond van Pinksteren.

De tekst ervan staat in het begin van de Bijbel en vormt de tegenhanger met het verhaal over Pinksteren op het einde van de Bijbel.

De verschillende talen die in het verhaal de oorzaak waren van het ineensstorten van de toren, vormen het beeld van de verwarring, van het niet samen werken aan één doel, dat ook God goed vindt.

Wat God dan wel goed vindt, blijkt uit het verhaal van Pinksteren.

Vol van heilige Geest spreken Petrus en de andere apostelen over Jezus en het Rijk van God. Hun taal lijkt iedereen te verstaan. Dit project wil God ondersteunen.

Hoewel de mensen vele talen spreken, toch verstaan ze elkaar in die grote droom van God.

Johan Goedefroot



ST. -BERNADETTEPAROCHIE

Novacentrum, St.-Bernadettestraat 132 te 9000 Gent

- 11u00** Eucharistieviering (in de Sint-Bernadettekerk)
- 12u00** Aperitief voor fijnproevers (in het Novacentrum)
- 12u30** Gebraiseerde beenham
met aardappelen, brood of pasta, rauwe groenten en sausjes
- 14u00** Doorlopend koffie, wafels, ijs met aardbeien, kinderijsjes, ...
- 16u00** Trekking TOMBOLA
- Kaarten:** Voorverkoop 20 euro - aan de kassa 22 euro
Kinderen beneden 12 jaar 5 euro (APERITIEF INBEGREPEN)

Inschrijven vóór 20 juni 2022
Reserveer op 09/251 39 90 (na 18 uur)
of 09/259 84 97 (tussen 9 en 11 uur, maandag/dinsdag/vrijdag)
of via mail: godelieve.volckaert@gmail.com

WIJ WAREN ER OOK BIJ

EERSTE COMMUNIE 26 MEI 2022





Hemelvaartdag. Kwart voor 10 zijn we reeds in de kerk aanwezig voor de laatste voorbereidingen van de feestviering.

En ja hoor, al heel snel staat de eerste familie al klaar op het kerkplein. En kwart over 10 komt de eerste eerstecommunicant al binnen met mama en papa. Hij wordt naar zijn plaats in de winterkapel geleid op de stoel die voor hem klaarstaat. Maar eerst mag hij nog aan Moeder Maria vooraan, bij het beeld ook van Bernadetje, een lange kaars aansteken. Goeiemorgen, Maria, ik ben hier al...

Ook de anderen komen rustig binnen. Heel goed op tijd. Ook zij ontsteken een kaars en ze nemen plaats in de rij. Daar krijgen ze ook nog gelegenheid om hun tekst eens in de micro voor te lezen want dat is ook iets voor de eerste keer.

Met hun elven zijn ze:

Uit de Vogelzang: Matteo, Rafael, Louis, Marthe, Tuur, Louic en Marcel.

Uit het Tandwiel: Josette, Marcus en Jamaica

Uit Evergem: Amelie

De kinderen worden door Jan en door de ganse gemeenschap van ouders, meter, peter, grootouders, broer en zus naar hun ereplaats vooraan geroepen met een lied.

“Lieve mensen, wees nu blij: Juul hoort erbij!”

En ze zijn blij en fier, ze voelen zich allemaal heel welkom. We bezingen het: We vieren een uurtje feest en luisteren naar een mooi verhaal van Jezus die er altijd wil zijn voor groot en klein.

Marthe leest een schuldbede omdat ze soms vergeet te danken voor wat we krijgen. Marcus omdat hij soms een deugniet is. Ook een juf heeft een bede omdat we in onze taak soms wat te kort schieten.

In de 1ste lezing horen we het verhaal van God die omziet naar al zijn schapen.

Daarna gingen Louis en Rafael fier als een gieter samen het Bijbelboek van de standaard halen om het met veel respect aan priester Johan te gaan overhandigen.

Nu leest Johan het verhaal van Jezus, de kindervriend. Jezus wil niet dat de kinderen weggestuurd worden maar laat ze dicht bij zich komen. Hij slaat zijn armen rond hen heen, legt zijn handen op hun hoofd en zegent hen.

Louic, Jamaica, Tuur en een papa bidden voor de ouders, de vriendjes, de kinderen van de hele wereld en ook voor de mensen die er niet meer bij kunnen zijn.

Alle 11 kinderen bieden gaven aan. De hosties, de kelk, de wijn en een kannetje water, 4 kaarsjes en 2 potjes roosjes en helpen zo samen de feesttafel dekken.

Rond het altaar bidden we samen het Onze Vader, elkaar de hand gevend.

Bij de vredeswens leest de mama van Josette:

Christen zijn betekent:

mekaar graag zien,

mekaar helpen,

mekaar vergeven,

en God vertrouwen,

elkaar vrede toewensen.

En Marcel bidt:

Lieve Heer, wat ben ik blij

Jij komt nu heel dicht bij mij.

Geef vrede aan alle mensen

groot en klein.

Help me steeds om goed te zijn.

Dit gezegd zijnde geven we elkaar de vrede door en de communicanten mogen hun ouders en familie in de kerk de vrede wensen met een dikke zoen.

De kinderen krijgen nu individueel en voor de allereerste keer het Brood van Jezus.

Hét moment van deze dag waar ze naar uitgekeken hebben. Wat onwennig voor enkelen maar een mooi en intens gebeuren.

En we zingen allen: Mens voor de mensen zijn, Herder als God, Trooster voor groot en klein.

Zo lief als God!

Het was een mooie viering. De kinderen volgden goed mee. Ze luisterden zo goed naar Johan dat ze plots allemaal naar hem toe wilden lopen.

Het was aandoenlijk hoe verscheidene kinderen bij elke zang met Jan mee de maat sloegen.

Ook dát was voor hen iets helemaal nieuw: gedirigeerd worden. Jan, ik denk dat er muzikanten in spé bijzitten, misschien zelfs enkele dirigenten.

Ze zijn nog jong, nog klein... maar de zaadjes zijn geplant. Lieve God, draag goed zorg voor hen.

PROFICIAT AAN ALLEN !!!

Lieve Heynderycx

Een puntje van kritiek

Zondag na zondag herhalen we hetzelfde ritueel: wanneer de voorganger bij het begin van de viering het Bijbelboek naar het altaar brengt, staan we met eerbied recht. Het gaat immers om ‘de Heilige Schrift’, ‘het Woord Gods’...

Die Bijbel vertelt over mensen die in de wisselende omstandigheden van het leven ervaren hebben, dat er Iemand is die steeds opnieuw contact zoekt. In de Schriftverhalen gaat het over het voorzichtig nabijkomen, de *openbaring* van God in ons leven. Daarom staat er in onze kerk ook een brandende godslamp naast het Bijbelboek op het altaar. God *spreekt* doorheen de Schrift!

Wanneer we dan op maandagavond samen met de lectoren, de predikant en de voorganger de homilie voorbereiden, luidt de vraag terecht: ‘hoe kan dit verhaal ons (geloofs-)leven inspireren, wat lezen we hier over onze verhouding tot Jezus en God?’

Dat is een hele uitdaging! Want heel wat Bijbelteksten klinken ons soms vreemd in de oren. Ze zijn tenslotte geschreven in een heel andere tijd, binnen een andere cultuur. Dit hoeft geen reden te zijn om onmiddellijk af te haken. We hoeven die verhalen trouwens niet alleen maar beamend te lezen. We mogen gerust in verzet gaan tegen de tekst, de tekst als wrijfpaal zien, er mee worstelen. Ook doorheen die worsteling kan God zich in ons leven openbaren. De homilie is bedoeld om ons hierbij een zetje te geven, om de teksten *herkenbaar* te maken.

Maar daarmee is niet alles gezegd. Af en toe luisteren we in onze kerk ook naar teksten die zó (wereld)vreemd klinken dat ze zelfs niet uitnodigen tot een worsteling, dat een goede preek ze nauwelijks tot leven kan wekken. Van *herkenning* is dan geen sprake meer.

Dit zou vanzelfsprekend aan óns -de kerkgangers- kunnen liggen. De secularisatie viel ook ons te beurt! Met de jaren zijn we minder en minder *bijbelgevoelig* geworden. Wie elke dag een paar uur voor een schermpje zit met daarop *cloudbakup* of *initialiseer printer*, weet niet zo goed raad met ‘*een engel des Heren die aan Maria verscheen*’. Ook de Bijbelse taal vraagt oefening en bijscholing!

We moeten er inderdaad attent voor zijn dat we gaandeweg die taal niet als een vreemde taal gaan ervaren. Als christen dragen we hierbij zeker onze verantwoordelijkheid. Een oproep tot Bijbelse *openheid*, dus!

Maar dat gevoel van vervreemding komt er misschien ook omdat de *voorgeschreven* lezingen soms erg moeilijk toegankelijk zijn. Het blijft verbazen dat men in sommige kerken, zonder schroom elke week zomaar drie lezingen over de kerkgangers uitstrooit, waarvan er vaak eentje slechts door bijbelgeletterden te doorgronden valt. Het zou getuigen van *respect voor de toehoorders*, maar ook van *eerbied voor het Woord Gods*, indien de teksten voor de zondagsliturgie wat bedachtzamer zouden gekozen worden.

Vandaar dit pleidooi om bij het voorbereiden van een viering steeds enkele vragen voor ogen te houden. ‘Welke (geloofs)ervaring ligt hier aan de basis van deze tekst? Is die ervaring toegankelijk voor déze groep (geseculariseerde) gelovigen? Kan deze tekst inspirerend werken, hen vooruit helpen in hun geloof? Of is die tekst absoluut niet geschikt voor de zondagsliturgie?’

Misschien moeten we daarom meer gebruik maken van *alternatieve (meer toegankelijke) Bijbelvertalingen*? Misschien kunnen we eens een lezing vervangen door een *betere*?

Misschien mogen we wel eens een te weerbarstige paragraaf weglaten? Misschien kunnen we de kerkgangers van dienst zijn met wat meditatieve of exegetisch commentaar bij een tekst?

Zoals die zondag toen de predikant ons voorzichtig gidste doorheen een tekst uit het boek der Openbaring. Waarvoor heel veel dank, trouwens! Misschien?...

Bericht aan *de Woordvoerders* in onze parochie: ‘er is werk aan de winkel!’
Tot zover deze lezing!

Jaak Van Vooren



BEDEVAART NAAR OOSTAKKER-LOURDES



In de meimaand, ook Mariamaand genoemd, trekken veel Vlaamse gezinnen naar de bedevaartoorde ter ere van O.L.V. van Lourdes. Het is een traditie geworden dat veel Vlaamse verenigingen in de meimaand een gezamenlijke bedevaart organiseren en met volle bussen arriveren in Oostakker-Lourdes om een eucharistieviering in de basiliek bij te wonen en de omgang rond de grot te maken of de kapelletjes van de 7 smarten van Maria al biddend te bezoeken. Het gevolg is dan een zeer drukke meimaand!

Om al die drukte te vermijden hebben wij onze eigen **bedevaart**

gepland op **zaterdagmiddag 11 juni om 14.00 uur**. Wij komen samen aan de parking van het Boerenhof en gaan dan al biddend naar de grot en doen daar de omgang. Er zal gelegenheid geboden worden om al dan niet een kaarsje te branden aan de grot. Nadien gaan we naar de **tearoom van het Boerenhof** om daar volledig vrij iets te gebruiken naar eigen zin en **voor eigen rekening**. Mensen met een eigen rolwagen kunnen deze zelf meebrengen (te vermelden op de inschrijvingsstrook).

Op zondag 26 juni om 12.00 uur wordt het 59^{ste} zomerfeest georganiseerd in de feestzaal van het Novacentrum (beenham, groenten enz. , wafels, ijs, tombola met mooie prijzen) dit alles na de misviering van 11.00 uur in de St. Bernadettekerk. Eetkaarten, tombolaloten zijn te verkrijgen bij de parochiale verenigingen EN bij Lieve Volckaert tel. 09 251 39 90 meer nieuws volgt nog. Iedereen is van harte uitgenodigd en welkom!

Uw inschrijving voor de bedevaart aub tegen woensdag 8 juni bij één van onderstaande adressen:

- Martine De Jaeger, sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant Ter Toren)
- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32 (09/251.39.90 (na 19.00 u)
- email: godelieve.volckaert@gmail.com

INTERPAROCHIAAL**OKRA ACADEMIE GENT**

Op dinsdag 14 juni 2022 verwelkomen we Dhr. WALTER ZINZEN – journalist.

Walter Zinzen scherpt zijn pen en beukt met zijn pamflet “MENS ERGER JE !” in tegen een aantal veelgehoorde stellingen en ruimverspreide denkbeelden over politiek en journalistiek. Het is een scherpe aanklacht tegen het politieke denken en doen in ons land, maar evenzeer een heel persoonlijke en geëngageerde oproep om het debat op niveau te voeren. Opdat onze parlementaire democratie terug democratischer zou worden.

Welkom op onze vertrouwde locatie:

Clemenspoort – zaal De Parel , Overwale 3 te 9000 Gent.

De voordracht is voorzien van 14.30u tot 17.00u

Inschrijven is niet nodig.

Inkomgeld € 6,00 voor leden en € 8,00 voor niet-leden.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.
De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

E.H. Johan Goedefroot, pastoor

tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be

Marijke De Vogeleer, parochieassistente

tel. 09 231 53 00 parochieassistente. gentoost@gmail.com

ABONNEMENTEN

Hildegard Verhegge

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE

Patrick De Mey tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com

COPYRIGHT

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN

Pater Andreas Krahn Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com

E.H. Karel Cottenie Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be

Secretariaat Sint-Bernadette:

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767