

WOENSDAG 22 JUNI 2022**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 26 juni*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 3 juli

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 10 juli

11.00 u. – Eucharistieviering

Het grote reisverhaal

Ik wil wel komen Heer,
maar of ik u kan volgen weet ik niet.
Uw geloof in vrede en gerechtigheid voor iedereen
is immers zo gans anders dan het mijne.

Ik wil wel komen Heer,
Maar of ik alles kan achterlaten weet ik niet.
Uw kijk op bezit, macht en eer
is immers veel radicaler dan de mijne.

Ik wil wel komen, Heer
maar of ik echt kan liefhebben zoals Gij, weet ik niet.
Uw liefde voor de mensen
is immers veel sterker dan de mijne.

Ik wil wel komen heer,
maar of ik trouw kan blijven, weet ik niet.
Uw woord van trouw is goddank veel sterker dan het mijne.

23 juni - dag van de mantelzorg

Hier: Copyrighted Foto 055 © RR

Op 23 juni vindt opnieuw de dag van de mantelzorg plaats.

Op deze dag willen we mantelzorgers extra in de kijker plaatsen.

De COVID-19-crisis is nog niet voorbij en voor heel wat mantelzorgers is een schouderklopje op deze dag dan ook meer dan welkom.

Mantelzorgers zetten zich dagdagelijks in voor een persoon die zorg en ondersteuning nodig heeft. Dit verdient onze aandacht en waardering.

Deze actie wordt gedragen door 6 mantelzorgverenigingen: Steunpunt Mantelzorg, Liever Thuis LM, Samana, Mantelzorgnetwerk, OKRA trefpunt 55+ en Coponcho.

Zorg voor mensen

In het Gentse zorgen naar schatting 40.000 mensen voor een persoon met een ziekte, handicap of andere zorgbehoefte.

Het zijn niet alleen volwassenen of oudere mensen die zorgen voor hun naaste, maar ook jongeren, die kosteloos en met overgave en zelfopoffering voor andere hulpbehoevenden zorgen.

Deze zorg is vaak veelzijdig.

Mantelzorgers helpen iemand waar ze een persoonlijke band mee hebben regelmatig bij dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen, administratie, koken, vervoer of ontspanning.

Een zorg gedragen door veel mensen

Mantelzorg is de zorg voor chronische zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en burens.

Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Dank aan de mantelzorgers

De dag van de Mantelzorger is de ideale gelegenheid om hen een extra hart onder de riem te steken.

Onze Samanawerkingen nemen daarin het voortouw.

Ze zetten de mantelzorgers in de bloemetjes en bezorgen hen een attentie.

Want het zijn de mantelzorgers die vaak de boel draaiende houden, contacten onderhouden en vaak ook thuisondersteunende of residentiële opvang bieden.

Johan Goedefroot



ST. -BERNADETTEPAROCHIE

Novacentrum, St.-Bernadettestraat 132 te 9000 Gent

- 11u00** Eucharistieviering (in de Sint-Bernadettekerk)
- 12u00** Aperitief voor fijnproevers (in het Novacentrum)
- 12u30** Gebraiseerde beenham
met aardappelen, brood of pasta, rauwe groenten en sausjes
- 14u00** Doorlopend koffie, wafels, ijs met aardbeien, kinderijsjes, ...
- 16u00** Trekking TOMBOLA
- Kaarten:** Voorverkoop 20 euro - aan de kassa 22 euro
Kinderen beneden 12 jaar 5 euro (APERITIEF INBEGREPEN)

Inschrijven vóór 20 juni 2022
Reserveer op 09/251 39 90 (na 18 uur)
of 09/259 84 97 (tussen 9 en 11 uur, maandag/dinsdag/vrijdag)
of via mail: godelieve.volckaert@gmail.com

WIJ WAREN ER OOK BIJ

DANKVIERING VORMELINGEN





Zondag 12 juni ging Karel Cottenie voor tijdens de dankviering voor onze vormelingen.

Ammi, Martha, Emma, Louise, Femke, Zita, Kimberly en Aatto mochten de viering openen met een kaarsje bij het beeld van Bernadetje. (Enkel Louise B. ontbrak wegens ziekte.)

Samen met hun ouders en de andere kerkbezoekers luisterden zij aandachtig naar de welkomstwoorden van de priester. Hij bracht herinneringen naar voor van zijn eigen vormselviering, nu 67 jaar geleden. Het kadertje met de tekst “EN TOCH SCHIJNT DE ZON” van zijn tante toen gekregen, hangt nog steeds in zijn kamer! Het idee hierachter mogen wij vormelingen en alle aanwezigen ook steeds meedragen in ons hart!

Onze jongen en meisjes waren vorige week fel onder de indruk, zij herinnerden zich niet goed meer wat de vormheer gedaan en gezegd had, maar de woorden van Karel Cottenie zullen hen waarschijnlijk beter bijblijven.

Iedere vormeling ontving tijdens een kleine receptie (bedankt Wereldwinkel!) hun map met herinneringen. De jongeren en hun ouders werden uitgewuifd, in de hoop dat wij hen bij één of andere gelegenheid zeker nog mogen ontmoeten.

Kathy en Cecile

MET SAMANA OP BEDEVAART





Zaterdag tien juni, een dag met veel zon. Na een paar stille jaren nemen we weer de draad op met het vertrouwde programma van Samana. We bespraken de keuze om deel te nemen aan een grote groep bedevaarders van Samana Gentbrugge Ledeberg, of we kozen voor ons eigen groepje. We kozen voor de intimiteit van onze eigen mensen. Om zo de kans tot een mooie ontmoeting groter te maken.

We wisten het, er is zo veel te doen in juni 2022. Familie- en communiefeesten. Feestjes om een uitgestelde verjaardag in te halen, morgen vaderdag.. dus waren we met een kleine groep van 20 ingeschreven. En onverwacht kwamen er nog drie bij, ook onze pastoor Johan. Een verrassing.

We kozen om naar Oostakker Lourdes te gaan, dichtbij, vertrouwd. Voor sommigen onder ons is dit niet meer te bereiken door een verminderde mobiliteit. Aan de ingang van het Boerenhof vertrokken we biddend en zingend

naar de grot. Hier en daar zongen we een Marialied. Onze oudste leden zongen dapper mee. Aan elke kapel hielden we stil en luisterden naar de teksten van de zeven smarten van Maria. We hielden halt bij de grot en Johan sprak nog een gebed uit. Wie wil kon nog iets kopen in de winkel.

We wandelden terug naar het Boerenhof en nu was het om daar lekker te smullen! De tafels stonden klaar onder de bomen en zo werden we niet verbrand door de zon. Pannenkoeken en wafels, gewoon heerlijk, en samen zitten en wat bijpraten.

Bedankt aan de bedevaarders om mee te zingen en te bidden!

Hildegard

INTERPAROCHIAAL**OKRA OUDE BAREEL - ENKELE ACTIVITEITEN***Maandwandeling***Maandag 13 juni**

We komen samen om 14.00 uur aan de kerk in het prachtig dorpje 'Munte'.
Zoals altijd kan je kiezen voor een wandeling van 4 of 8 km.

Onderweg is er mogelijkheid om een kort bezoek te brengen aan de Christoforusgemeenschap, een kleinschalige zorgaanbieder voor volwassenen met een verstandelijke beperking. De Christoforusgemeenschap is een plek waar mensen niet alleen zorg dragen voor mekaar, maar ook voor de aarde, de planten en de dieren.

De verantwoordelijke stemde toe om ons een korte inkijk in deze gemeenschap te geven.

De Asselkouteroute slingert zich door Munte en Baaigem, twee dorpjes waar rust, stilte en natuurschoon hier de dienst uitmaken. Op één van de hellingen langs het parcours ontspringt een natuurlijke bron.

Wanneer? Maandag 13 juni om 14.00 uur op het Munteplein in Munte (kerk)

Vervoer? Samenkomen aan kerk Oude Bareel om 13.15 uur.

Inschrijven? linda.feys@outlook.be

Maandag 4 juli

Onze wandeling op vertrekt vanuit het dorpje Impe, een landelijke deelgemeente van Lede in de Denderstreek, gelegen tussen Gent en Aalst. We verkennen het natuurgebied van de Geelstervallei langs de Molenbeek, een vochtig gebied met graslandvelden en loofbomen, destijds gekend voor zijn wijmeniers (mandenvlechters).

We voorzien een wandeling van 4 km en 8 km.

Wanneer? Maandag 4 juli aan PC Oude Bareel om 13.30 uur. De wandeling vertrekt aan Café De Oude Mol, Impedorp 6 in Impe om 14.15u.

Na de wandeling ontmoeten we mekaar in hetzelfde café bij een drankje.

Inschrijven tegen 1 juli bij linda.feys@outlook.be

Voor de liefhebbers van petanque

Bewegensportenrustig bewegenrustig sportenop een leuke locatie met gezellige mensen in een sportieve, kameraadschappelijke sfeer.....

Dan is PETANQUEN bij Okra Oude Bareel écht iets voor jou!

Kom maar gerust eens af naar de kring van de Oude Bareel op de 1ste vrijdag van de maand en/of 3de dinsdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur.

We beschikken nu over 4 mooie overdekte banen!

Eigen petanqueballen meebrengen is handig, maar niet noodzakelijk.

Voor meer info: mark.persijn@telenet.be of 0494 32 37 71

Okra Oude Bareel verwacht u !

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.
één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om
23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met
wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of
kijken op de website www.apotheek.be**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*

tel. 09 251 00 03

johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*

tel. 09 231 53 00

parochieassistente gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn*

Gsm: 0476 99 57 03

andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie*

Tel. 09 335 55 06

Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**Sint-Bernadettestraat 247, **9000** Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767