

WOENSDAG 10 AUGUSTUS 2022**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 14 augustus***11.00 u. – Geen Eucharistieviering***Maandag 15 augustus* Tenhemelopneming van Maria**11.00 u.** bedetocht naar Oostakker-Lourdes.

Samenkomst aan de kerk van Sint-Bernadette.

*Zondag 21 augustus***11.00 u.** - Eucharistieviering**BERICHT VAN DE REDACTIE**

Vanaf dit nummer valt er terug iedere week een nieuwe editie van het parochieblad in uw bus.



*Moeder Maria,
mijn eigen moeder heeft mij van u verteld
toen ik een kind was.
Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt.
Ik weet dat gij een bron zijt van gaven,
en dat gij miljoenen mensen die u hebben aanroepen,
hebt verhoord.*

*Als ik naar uw beeltenis kijk,
gaat er een warmte vanuit,
alsof gij zeggen wilt:
'Zeg maar wat je op je hart hebt, en ik zal je bijstaan'.
Men noemt u niet voor niets,
de Moeder van Altijddurende Bijstand.
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit,
altijd en overal,
laat ons niet alleen. Amen.*

(bron Dominicanen Schilde - Bergen. Tekst: Uit het 'Gebedenboekje' van Toon Hermans)

Zalige hoogdag

Maria Tenhemelopneming.

We zijn nu in de augustusmaand, een vakantiemaand. Velen gaan ook in deze maand op vakantie, dichtbij huis of iets ver af.

Vroeger waren in de maand augustus veel oogstfeesten, dankbare momenten bij het binnenhalen van de oogst, het voedsel voor de wintermaanden.

Indertijd is de traditie ontstaan midden deze oogstfeest, om op 15 augustus het feest te vieren van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming; voor christenen uit onze streken een hoogdag, Maria blijft een belangrijke plaats innemen in het leven van de kerk en van de gelovigen.

In onze kerk komen vele mensen even verwijlen bij het Mariabeeld om er te bidden.

Maandag krijgt ze bijzondere aandacht.

Kerkelijk feest.

In het hart van de zomer, wanneer de zon hoog aan de hemel staat vieren wij Maria, Moeder van Jezus, de Moeder van God.

Wij geloven dat zij als eerste Jezus achterna is gegaan in zijn aanwezigheid bij God.

Tegelijk vieren wij het feest van onze eigen hoop.

Maria is tevens het beeld van de kerk,

ook het beeld van wat wij als leden van het Gods volk mogen verwachten als we durven leven in vertrouwen op Jezus' liefde.

Steun en toeverlaat

Maria is zo de moeder van alle gelovigen, van de kerk.

Zij wordt geprezen om haar eenvoudig en krachtig geloof.

Zij wordt door God omarmd.

Met haar bidden tot God helpt ze ons te geloven en te vertrouwen.

Een zalige hoogdag aan iedereen.

En een speciale groet aan de moeders en zij die de naam van Maria dragen.

Johan Goedefroot

LITURGISCHE VIERINGEN.

In dit verlengde weekend van 13-14-15 augustus zijn er niet overal en altijd eucharistievieringen in Sint-Amandsberg.

Hier alvast de voorziene vieringen en gebedsmomenten.

Liturgie van de 20° zondag door het jaar

Zaterdag 13 augustus

om 16.30 u.: Eucharistieviering in de kerk Sint-Amandus

Zondag 14 augustus

om 09.30 u.: Eucharistieviering in de kerk o.-L.-Vrouw Oude Bareel

Hoogdag van Maria Tenhemelopneming**Maandag 15 augustus**

om 09.30 u.: Eucharistieviering in de kerk o.-L.-Vrouw Oude Bareel

om 09.45 u.: Eucharistieviering aan de grot in Oostakker-Lourdes

om 11.00 u: Bernadettekerk: Bedevaartstocht naar en gebedsmoment aan de Mariagrot van Oostakker-Lourdes,

VAKANTIEGROETEN

Elke morgen zien wij bij het opgaan van de zon dit beeld in de rotsen ‘gekapt’ door Arthur Vermeulen (1938-2021).

Al meer dan 30 jaar weerstaat deze vrouw de kracht van zon en zout en Middellandse stormen.
En dat zal zo nog eeuwen doorgaan.
Veel groeten vanuit 'ons' vakantiehuisje 43,36906° N, 6,71435° O



Amerikaans kerkhof in Colleville Sur Mer, Normandië. D Day juni 1944, vandaag is er nog steeds oorlog in Europa.



Op dit mooie terrein verbleven de scouts van Bernadette, met zicht op het meer van Butgenbach. Het werd een warm, mooi kamp.

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 3 JULI - VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR** (Lc 10, 1-12. 17-20)

* Sommige lezingen zijn vrij duidelijk, andere vind ik moeilijk. Bijvoorbeeld deze van vandaag. Ze roept bij mij althans vele vragen op. Welke kant moeten we op met de kerk?

* „Jezus zendt 72 leerlingen uit. Het waren dus niet alleen de twaalf apostelen die Jezus volgden, daar waren nog zeker een honderdtal andere leerlingen. En Jezus zendt die ook uit. Want er is veel werk. 72 staat bij de joden symbool voor alle heidenen. Aan alle heidenen de blijde boodschap brengen. Zoals ik lees bij de commentaar in de missaal ‘om de wereld te veroveren’.

* Die tijd lijkt voorbij. We leven vandaag, hier in het westen toch, in een seculiere maatschappij. Een uurtje godsdienst komt in de scholen in het gedrang, eerste communie wordt een taak voor de parochie.

* We hebben gezien dat godsdiensten die een land of de wereld willen domineren problemen geven: onze godsdienst in het verleden, de islam vandaag. Vandaar de neiging om de godsdiensten naar die privésfeer te duwen. Maar ook onze westerse ideologie, het neo-liberale denken gebaseerd op de ideeën van de verlichting en de natuur, die de godsdienst heeft vervangen, en die ook de wereld wil veroveren botst op haar limieten. Zelfs de universele verklaring van de rechten van de mens brengt geen soelaas: klimaatproblemen, honger, armoede, oorlog.... Het vrij verkeer van kapitaal, goederen en mensen heeft geleid tot een kleine groep superrijken, een middenklasse die armer wordt, en miljoenen mensen die honger hebben. Imperialistisch denken is nooit goed en ontkent de vrijheid en bedreigt de vrede. Vrijheid en vrede, waarden die we wel terugvinden in het evangelie.

* Hoe gaan we dat realiseren, welk soort kerk willen wij? Een kerk met een kleine groep sterke gelovigen, die elkaar goed kent, die vele vormen vormt, die het geweten van de maatschappij wil zijn, de luis in de pels of een bredere volksere kerk, met gezonden waarvan de eisen niet zo hoog liggen, viri probati bvb: In de evangelielezing horen we dat de leerlingen die op pad gestuurd worden niet zoveel bagage: nabijheid en eenvoud zijn de sleutelbegrippen. De vraag welke kerk we willen loopt als een breuklijn loopt doorheen onze kerk, in onze parochie tot in Rome.

* Vandaar het initiatief van de paus om de basis te consulteren: het synodaal proces. De conclusies ervan in België zijn bekend. Ik citeer uit Tertio:

- Het mogelijk maken voor gehuwde mannen en vrouwen voor het gewijde ambt
- De rol van de vrouw in de kerk
- Een mindervreemde taal in de liturgie en verkondiging
- Het tegengaan van klerikalisme en moralisme
- Een andere benadering van seksualiteit en relaties

Die conclusies liggen in dezelfde lijn als de andere West-Europese landen. Het zijn conclusies die op tafel zullen komen volgend jaar in de bisschoppensynode in Rome. Het zal delicaat worden en sommigen vrezen nu al voor een schisma in de kerk, als ik Emmanuel van Lierde mag citeren in datzelfde editoriaal van Tertio deze week.

* Met elkaar praten, naar elkaar luisteren zal belangrijk worden. Ook lokaal. In de conclusies stond ook de vraag naar gastvrije oorden waar dit mogelijk is. We hebben zulke oorden. We staan erin. We zouden er toch moeten kunnen in slagen toch enkele kerken in onze stad om te vormen tot zo'n oaseplek: een plek waar je kan thuiskomen,

je kan zijn wie je bent, waar je met een tas koffie een babbel kan doen over de dingen van het leven, een plek van verbinding met de medemens en met God.

* Twee aan twee uitsturen is moeilijk. We hebben te weinig mensen, te weinig arbeiders. Zoals in de tijd van Jezus. Maar we kunnen toch wel iets doen. We moeten de synode niet afwachten, we moeten niet alles naar ‘de kerk’ afschuiven. Laten we mensen, arbeiders van verbinding worden overal waar daar nood aan is. Thuis, op ons werk, school, rustoord en ziekenhuis, in de gemeente, in de vereniging, in onze kerk.....en laat ons eerste woord zijn: vrede aan jou, vrede aan dit huis, vrede aan mensen die in oorlog leven, vrede aan mensen met gebroken relaties, aan anders geaarden, aan kansarmen en zieken, aan zoekenden, vrede aan iedereen.

Johan Reintjens

ZONDAG 10 JULI - VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR (Lc 10, 25-37)

Tijd voor elkaar.

In de vakantietijd zien we soms de gewone dingen anders.

Als we minder hoeven te presteren en onze tijd doorbrengen met wat we graag doen, worden andere waarden belangrijker dan geld en werk.

De mens naast je, je partner, de kinderen de kleinkinderen, je vrienden.

Wat meer tijd maken voor hen:

wat denken en voelen ze eigenlijk?

Kennen we elkaar echt wel of denken we het maar, waar zijn we mee bezig...?

En je naaste kan een vreemde worden als je hen een tijdje niet ziet.

Een bezoekje, een gesprek, een helpende hand. Ze doen wonderen.

De andere zien, in nood,

die ontmoeting deed de Samaritaan in actie komen.

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

De Parabel van barmhartige Samaritaan is een mooi, ontroerend verhaal.

Het is eigenlijk een preek van Jezus

die moet antwoorden op de vraag: “Wie is mijn naaste”.

Het verhaal is wereldwijd bekend, ook buiten de christelijke wereld.

Het spreekt aan, het raakt.

Er zit tragiek in en ook genezing.

Actualisering van het verhaal

We zouden het verhaal kunnen vertalen naar onze tijd.

In een Gentse buurt wordt iemand overvallen en gewond achtergelaten.

Er komt een priester voorbij:

gehaast, hij heeft niet veel tijd, hij moet van de ene kerk naar de andere waar het geloof moet verkondigd en gevierd worden.

De eredienst gaat voor.

Dan komt de koster voorbij. Natuurlijk weer te laat zo als gewoonlijk.

Normaal moet hij de deur openen.

De priester en de vroege gelovigen zullen weer voor de deur staan.

Die heeft geen tijd voor de gewonden. Hij loopt door.

En dan komt - we zitten nog altijd in Gent – daar een Turk af met zijn auto.

Die stopt, gaat naar de gekwetste man, verzorgt hem,

neemt hem mee in zijn mooie wagen en voert hem naar de spoed,

waar hij verzorgd wordt en vraagt of hij niemand anders moet verwittigen.

Als je dan aan de mensen zou vragen wie lijkt nu de naaste te zijn van de man die gewond is geraakt...
dan zouden velen het woord Turk niet over hun mond krijgen. Ze zouden zeggen: de man die hem geholpen heeft.
Hij die hem barmhartigheid heeft betoond.

Hoe beleven het gebod van de liefde.

Waar kunnen we Christus ontmoeten?

In de eucharistie? In het lezen van de Schrift? Ja zeker, maar ook in de diaconie, de dienstbaarheid.

Paus Franciscus wijst herhaaldelijk op de ellende in de wereld.

De kerk, zo zegt hij, moet een veldhospitaal zijn.

Zo getuigde ook Oscar Romero, eertijds aartsbisschop in El Salvador.

De ontmoeting met de gekwetste mensen en het luisteren naar hun lijden vanuit zijn hart, werd voor hem dé bron van de ontmoeting met Christus

“in ieder mens het gelaat van Christus te zien”

Een universele boodschap.

1. Al wie zich, christelijk of anders-gelovig of niet-gelovig, richt naar arme mensen (en laat ons dat maar verstaan in de ruime zin van het woord), staat werkelijk oog in oog met de God van het Leven.

Elke openhartige en eerlijke, liefdevolle ontmoeting met gekwetste en kwetsbare mensen is een ontmoeting met die God, ook al geven we Hem andere namen of zelfs helemaal geen naam.

2. Al wie zoekende is naar God, naar de fundamentele zin van het Leven, naar de Grond van ons bestaan en onze uiteindelijke Bestemming, zal de weg moeten gaan van de liefde en de ontzuisterende en uitdagende ontmoeting met ‘arme mensen’. Bij hen kunnen we ‘eerlijk voor God’ staan, oog in oog met de Jezus van het Evangelie. Bij hen zal Hij ons aankijken en ons aanspreken, ons oproepen en zenden.

De weg van de liefde.

“Laat ons leven bezielde, gemotiveerd, gedragen, bemoedigd zijn door de liefde, in volle respect voor het leven van iedereen.”

Dát is de kern van ‘het Koninkrijk Gods’, die tot leven komt in *“de intimiteit van je eigen hart”*.

De weg die we moeten gaan is de weg van Jezus,

van Wie telkens weer gezegd werd dat Hij al goeddoende, liefdevol met mensen omging.

Ik geloof dat alle grote hervormingen in de wereld geboren worden vanuit het eigen hart van de mensen.

Johan Goedefroot

PUNTJE VAN KRITIEK

Sint-Bernadette wil een gastvrije kerk zijn. Je hoeft niet over de juiste papieren te beschikken om er asiel te krijgen. Met zovelen proberen we al jaren onze kerk *open* te houden. Iedereen is er welkom. Maar met open houden bedoelen we ook *openheid* creëren voor nieuwe inspiratie, *openheid* voor het onverwachte, *openheid* voor de toekomst. In meer kerkelijke middens zou men zeggen: ‘ruimte maken voor de H. Geest.’

Wie herinnert zich nog het lied van Bob Dylan ‘The times they are a-changin’...

Het heeft al een lange staat van dienst, maar ook nu nog blijven we samen met Dylan geloven dat we gisteren achter ons mogen laten en dat er een andere, nieuwe tijd komt.

Is ook niet voor de kerk die tijd al lang aangebroken? Een nieuwe tijd? Na al die jaren gepraat over ‘de hertekening van het parochiaal landschap’, is er ten gronde niet echt zóveel veranderd. De dienstdoende pastoors zijn ouder geworden en samen met hen ook de gelovigen. Ondertussen werden we meer en meer ‘een kleine kudde’. Blijkbaar heeft die *krimp* ook een *kramp* te weeg gebracht en bleef het de voorbije jaren in onze Vlaamse kerk oorverdovend stil als het over de *openheid* op de nieuwe tijd, op de toekomst ging.

Onlangs kon men in het verslag van de priesterraad lezen dat men in 2025 één op de vier priesters-pastoors niet meer zal kunnen vervangen. Merkwaardig trouwens dat men nu pas tot die conclusie komt! Maar geen geklaag: dit probleem zal worden aangepakt. We gaan opnieuw voor een rondje ‘hertekening van het parochiaal landschap’. Men wil namelijk pastoraal-coördinatoren aanstellen die het beheer en de zorg om de (nieuwe!) parochies op zich nemen. Die leken-coördinatoren zullen voor wat betreft sacramenten beroep kunnen doen op een ‘niet-residerende priester’. Op zichzelf een goed voorstel. Maar ook nu weer gaat de aandacht vooral naar de *structuur* en denkt men nauwelijks vanuit de (*plaatselijke*) *gemeenschap*. Blijven we op die manier niet uitzien naar de opkomende zon van op de plaats waar ze gisteren onderging?

Was het dat wat Jesaja bedoelde toen hij in naam van JHWH neerschreef: *zie Ik ga iets nieuws beginnen, zie je het niet, het is al ontloken (Jes. 43,19)*? Hoe zullen christenen in Vlaanderen in pakweg 2030 hun geloof in gemeenschap beleven? Zal men in allerlei kleinere groepen het verhaal van Jezus koesteren en uitdragen? Zullen de christenen samenkomen ‘in een of ander huis’ en de Bijbel open slaan en het Brood breken en delen met elkaar? Wie zal het weten? We zijn wel van één zaak zeker: de christelijke boodschap is zó sterk dat hij vrouwen en mannen en jongeren zal blijven beroeren en boeien, ook morgen! Zij zullen elkaar vinden en gemeenschap vormen.

En dan nog iets voor zij die aarzelend naar de toekomst kijken. *Waar twee of meer in zijn Naam samenkomen, daar zal ik ook zijn...* zei Hij op het kruispunt van zijn leven. Dat is een grote troost!

Laten we dus voorzichtig (aarzelen mag!) toch maar de stap wagen naar morgen en creatief op zoek gaan naar nieuwe woorden, nieuwe rituelen, nieuwe spirit, nieuwe manieren om elkaar en de wereld vrede te wensen, nieuwe wijzen van *gemeenschap* vormen.

Laten we in Bernadette die onbegane wegen gaan. Wie weet, *zien we iets nieuws ontluiken?*

Jaak Van Vooren

LIEF EN LEED**Doopsel**

In onze kerk werd **Lucy Lootens** gedoopt, dochter van **Jimmy Lootens** en **Marijke De Mayer** uit Gent.
Moge zij opgroeien in een gelukkig gezin.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente. gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767