

WOENSDAG 17 AUGUSTUS 2022**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 21 augustus*

11.00 u. - Eucharistieviering

Zondag 28 augustus

11.00 u. - Eucharistieviering

Zondag 4 september

11.00 u. - Eucharistieviering



De kerkdeur, naar een tekst van Romano Guardini

Hij stelt ons de vraag :

heb je er wel eens over na gedacht,

wat er gebeurt als je door een kerkdeur naar binnen gaat?

Heb je wel eens aan de lijve ondervonden,

dat zo een deur een verbinding is van twee werelden?

Aan de ene kant van de deur

ligt het rumoerige, dagelijkse leven van werken en zakendoen.

Het leven met zijn zorg en zijn gezelligheid,

het leven waarvan wij genieten met zoveel goeds

en ook met zoveel kwaads, narigheid, leugen, bedrog en achterdocht.
Aan de andere kant, de ruimte waar wij,
met al onze onrust en onze zorgen, tot rust kunnen komen.
In die ruimte is het licht anders.
Het wordt getemperd door gebrandschilderde ramen,
door de sfeer van beschouwing en gebed, van dieper en anders zien.
Die ruimte is indrukwekkend door haar sterke muren,
de oprijzende pilaren en de hoge gewelven.
We zijn in het huis van God,
waar alles wijst naar zijn goedheid, naar zijn barmhartige liefde.
Dat is de ervaring van vele toevallige bezoekers, pelgrims en toeristen.
Het moge de ervaring zijn van elke kerkganger,
die door de kerkdeur naar binnengaat.

VAKANTIEGROETEN uit eigen land



Oudenaarde. Kunstwerk van Johan Tahon met op de achtergrond de Walburga kerk



Houtdok in Gent met wilde cichorei op de voorgrond. (zie ook detailfoto hieronder)





Soldatenkerkhof bij de kerk van Loker (Heuvelland)

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 17 JULI - ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

Martha, Martha... (Lc. 10, 38-42)



We kunnen het ons zo voorstellen... Jezus op bezoek bij Martha en Maria... Hij geniet van een aperitiefje en babbeltje met Maria terwijl Martha in de keuken druk in de weer is. Op een moment heeft Martha er genoeg van en laat duidelijk verstaan dat die 'tête à tête' haar stoort. Maar Jezus ziet het anders en kaatst de bal terug met: 'Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden'.

Tja, hoe moeten we Jezus' reactie begrijpen?

Het evangelieboek is geen anekdoten boek, het is een geloofsboek. Daarin staan gebeurtenissen, verhalen en parabellen... maar niet 'zomaar'. Ze fungeren als 'kapstokken' waaraan de schrijver, hier de evangelist Lucas, Jezus' geloofsboodschap kan ophangen. Daarenboven mag je niet uit het oog verliezen dat het gaat om een verhaal dat twintig eeuwen geleden geschreven werd, en dan nog in een andere cultuur.

Dat Martha haar zus Maria niet rechtstreeks aanspreekt, is een didactische truc van de evangelist. Lucas had die twee zussen onderling kunnen laten ruziën maar dan bleef Jezus buiten beeld... en was deze situatie van geen betekenis voor een geloofsboek. Maar door Jezus bij het gekibbel te betrekken, kan Lucas nu wel een stukje 'Jezusboodschap' kwijt.

Net als de ontmoeting van Jezus met de vrouw aan de waterput, is Jezus ook hier alleen bij 2 vrouwen. Als Lucas Jezus in zo'n controversiële of compromitterende situatie beschrijft, heeft hij daar een bedoeling mee. Hij laat deze beide vrouwen volwaardige gesprekspartners van Jezus zijn en bekritiseert ook zo de culturen die vrouwen niet serieus nemen of achterstellen.

"Maria, gezeten aan de voeten van Jezus, luisterde naar zijn woorden".

In onze 21-eeuwse oren klinkt dat als: die twee zaten gezellig een glaasje te drinken waarbij vooral Jezus het woord voerde. In Joodse oren van toen klonk dat helemaal anders. 'Aan iemands voeten zitten' is een bestaande uitdrukking waarmee bedoeld wordt: 'in de leer zijn bij', 'leer-ling zijn van'.

Jezus en Maria zitten dus niet zomaar wat te kletsen. Jezus geeft onderricht aan Maria. Voor Hem zijn vrouwen niet alleen volwaardige gesprekspartners maar ook volwaardige leerlingen. “En dat mag Maria niet ontnomen worden”, zegt Jezus.

En dan is er Martha. Zij doet haar beklag over de passiviteit van haar zus, en Jezus reageert daarop met het noemen van haar naam, tweemaal.

Dit herhalen heeft een diepere betekenis en is typisch voor Bijbelse roepingsverhalen: ‘Mozes, Mozes’ klonk het vanuit het brandend braambos, ‘bevrijd mijn volk uit de slavernij in Egypte’ (Ex. 3,4); “Saulus, Saulus, waarom vervolgt gij mij?” sprak een stem uit de hemel toen Saulus van zijn paard werd geslagen op weg naar Damascus (Hand. 9,4). Met zijn ‘Martha, Martha’ roept Jezus ook haar op het roer om te gooien.

Dat geldt ook voor ons.

Haar Gast – vandaag ook onze Gast – wil dus ook aan ons – zijn Boodschap kwijt. Hij wil dat wij ons geloof blijvend voeden aan wat Hij ons steeds opnieuw en altijd weer te zeggen heeft.

Maar aan ‘ons laten voeden, geestelijk voeden’ komen we lang niet altijd toe. We zijn te druk bezig met onze alledaagse wereld. Martha en vele andere drukdoeners hebben geen tijd voor geloofsverdieping. Of misschien beter gezegd: ze maken er geen tijd voor!

En dus doet Jezus een oproep: “Martha, Martha – en al die andere vrouwelijke én mannelijke Martha’s, u en ik - Ik heb jullie al zo vaak willen toespreken. Maar jullie geven Mij geen kans met al jullie drukdoenerij.

Kom, ga nu eens zitten, hier aan mijn voeten, en luister eens...”.

Kathy Debaveye

ZONDAG 31 JULI – ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

homilie ‘Hebben en Zijn.

Dat was een kort en duidelijk evangelie. Het is alsof het hier voor onze ogen gebeurt.

Jezus met zijn leerlingen ergens tussen de graanoogst en mensen die komen luisteren naar zijn woorden. Jezus gebruikt de vraag van de man in verband met zijn erfenis om aan ons een breder perspectief te geven over wat leven zou kunnen, zou moeten zijn.

En dat vanuit geloof, niet vanuit juridisch of financieel oogpunt.

Op zich zegt Jezus niet dat bezit slecht is. Hij zegt dat bezit niet het doel mag zijn van het leven. Die erfenis en alles wat je nog meer wil bezitten is niet de echte rijkdom van je leven.

En dan vertelt Jezus de gelijkenis.



Hier zie je een afbeelding van de Foldives, de ‘rijke dwaas’ uit de middeleeuwen. Een steunbeer uit een Romaanse kerk te Orcival in Midden Frankrijk.

De man houdt zijn overvolle beurs angstvallig vast. Aan beide zijden staat - wij zouden zeggen - ‘Pietje de dood’ al te wachten. Het evangelie moet in de Middeleeuwen ook indruk gemaakt hebben.

Rijke dwaas... ‘Dwaas’ in de bijbel betekent niet dom, maar ongelovig.

Heb je gemerkt hoe die graanboer enkel over IK sprak? Ik ben, ik zal, ik heb...

God vraagt naar ‘wij’, vraagt naar de plaats waar we verbonden zijn met het groter geheel: de mensen, de schepping, God. God vraagt meer ‘zijn’ dan ‘hebben’. Zijn droom is dat we leven vanuit ‘onze ziel’ en niet enkel vanuit ons lichaam.

Die droom kan zich vertalen in: nooit bezitten ten koste van de ander, ten koste van de vrede, ten koste van het leven op deze aarde.

Maar wel:

ons bezit, onze kennis, onze vaardigheden en gaven delen;
verzoening stellen boven schuld;

leven in verbondenheid met de schepping.

Op die manier leven we vanuit de Geest. Dit maakt ons wijs en rijk in Gods ogen en niet dwaas.

Eigenlijk weten we dat allemaal wel. En in de jaren die we nu beleven worden we er met de neus op gedrukt.

Covid heeft ook hard toegeslagen in het rijke westen. Solidariteit onder de mensen, zorg en vrijwilligheid, andere keuzes in onderzoek bewerkten dat we die crisis te boven komen.

De oorlog in Oekraïne doet de wereld daveren op zijn grondvesten. Menselijk leed dat elders -te ongezien- voorkwam wordt nu aan ons achterdeur veroorzaakt.

Het gevolg is een tsunami met doden en gekwetsten, vluchtelingen, een energiecrisis, stijgende prijzen, een toename van armoede.

Ook nu is er - naast de angst - solidariteit en wordt er gezocht hoe we slachtoffers en vluchtelingen kunnen helpen, hoe we met minder en alternatieve vormen van energie gedeeld comfort kunnen behouden én... we hopen allen op wijs internationaal diplomatiek overleg. Covid, de oorlog én ook de klimaatcrisis.

Wat de Club van Rome in de jaren zestig schreef komt nu tot uiting. Onze ongebreidelde vraag naar meer en beter put de aarde uit, legt een hypotheek op alle komende generaties, geeft kans aan dictators om macht en bezit aan te wenden om mensen te onderdrukken.

Meer mensen beginnen bewuster te leven: staan stil bij de manier van verplaatsen en reizen, bij de keuze van soort en afkomst van voeding, bij warmte in huis, bij hergebruik, bij duurzaamheid. Er is ook meer bewondering voor en bescherming van de natuur.

En er is nog iets wat veel mensen verontrust : een toenemende onverdraagzaamheid, een ruwheid in ontmoeting, in taalgebruik, in politiek. Voorbeeldig en voorzichtig tegengas geven? Het zijn moeilijke uitdagingen, wereldproblemen die veroorzaakt worden door het onoverdacht verlangen naar 'hebben'. Foldives had geen goede toekomst...

Temidden die beproevingen blijft Jezus' boodschap: probeer goed te zijn, probeer goed te doen, probeer te leven zoals God het droomt, zoals ik het voor doe.

En het is niet gemakkelijk, toch niet op korte termijn.

Het vraagt stilstaan, tijd nemen, ommekeer.

In de lezing van Paulus die we niet hoorden stond : bekleedt u met de nieuwe mens.

Wordt als Jezus: zie de noden, bewaar geloof, hoop en liefde (en af en toe berouw).

Dàn overwin je zelfs de dood , dan is eeuwigheid je toekomst.

Ed Hoornik schreef het ook in zijn sonnet :

*'Zijn' is de ziel, is luisteren, is wijken,
is kind worden en naar de sterren kijken,
en daarheen langzaam worden opgelicht.*

Hieronder de volledige tekst van dit sonnet.

Hebben en Zijn

Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werkelijkheid, de andre schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.

INTERPAROCHIAAL

MARIALE OMMEGANG NAZARETH



De plechtige ommegang begint in de kerk. Tijdens de rondgang langs de kapelletjes worden de blijde, droeve en glorievolle mysteries overwogen en wordt de Rozenkrans gebeden.

Deze gebedstocht wordt besloten met het Lof, waarin wij Jezus, de Middelaar tussen God en de mensen, loven, danken en om zijn zegen vragen.

Het parcours van deze Mariale Ommegang is ongeveer 4 km.

Gelijktijdig aan de Ommegang, vindt in de kerk een gebedsviering plaats voor de mensen die de Ommegang niet meer kunnen meestappen.

Net zoals buiten, worden ook in de kerk de 15 mysteries van de Rozenkrans overwogen en wordt de Rozenkrans gebeden.

Tussendoor wordt er ook gezongen.

Waar en wanneer?

Donderdag 8 september 2022

9.00 u. Plechtige hoogmis – uitstellen van het miraculeus Mariabeeld

14.00 u. Plechtige ommegang.

Verzamelen in de kerk, waarna Ommegang met het miraculeus Mariabeeld.

Tijdens de ommegang is er een gebedswake in de kerk.

Slot: Zegen met het H. Sacrament in de kerk.

Website: www.mariale-ommegang-nazareth.be

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = 1733

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:**

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om
23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met
wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of
kijken op de website www.apotheek.be**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeeler, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahen* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahen@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**Sint-Bernadettestraat 247, **9000** Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767