

WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2022**LITURGISCHE VIERINGEN**

Zondag 28 augustus

11.00 u. - Eucharistieviering

Zondag 4 september

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 11 september

11.00 u. - Eucharistieviering – jaarmis voor Marcel De Smet
en voor Katrien Vande Velde



Bescheidenheid siert de mens.
Wat een mens ook siert,
zo hebben wij vernomen, is vrijgevigheid.
“Geef van harte”, sprak Jezus,
“en verwacht geen teruggave.
Leef onbaatzuchtig, gastvrij en vrijgevig.”
Om niet ontvingen wij.
Om niet mogen wij delen,
thuis in elkaars gastvrijheid,
levend van elkaars vrijgevigheid.
Een waarheid vol vreugde
voor wie daar oog voor heeft.
Een waarheid die van hieruit mee mag
op onze weg naar de wereld om ons heen,
op onze weg naar de wereld van morgen.

VAKANTIEGROETEN

“Brugge die scone”



PREEK VAN DE WEEK**ZOND. 7 AUGUSTUS – NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

Lc 12, 32-48

Weest ook gij bereid.

Onlangs was ik op bezoek bij oude vrienden – en dat “oude” mag je wel letterlijk nemen... we kennen mekaar al bijna 60 jaar- van in onze chiro – jaren.

En in die tijd zongen we nog: “Er is maar één droom in ons leven, de droom van elk jong kameraad: voor Christus ons leven te geven, in vechtende durvende daad”...

Mocht je nu aan chirojongens of -meisjes vragen wat de naam CHIRO betekent, dan zullen er niet veel zijn die weten dat CHI en RO (XP) de eerste letters waren van het Griekse CHRISTOS.

Wat me wel ontgoochelde in de gedachtenwereld van die 80-jarige vriend, is dat hij een beetje is blijven steken in dat conservatief katholiek denken. Dat hij het erg vond dat de voorzitter van CD&V iemand van vreemde origine is en ook dat – met grote voorsprong - de meest geschikte kandidaat voor de functie van directeur van het St – Barbaracollege in Gent een moslim is.

En ik vrees dat nog vele “goeie” katholieken zo denken.

Maar hoevelen vinden het ook erg dat er bij de nationale voetbalploeg of bij onze atleten “af en toe” een vreemde snuiter rondloopt ?

Paus Franciscus moet ook wel af en toe eens in zijn haar gekrabd hebben als hij werd aangesteld als paus. En zo te zien heeft hij al veel gekrabd, want veel haar is er niet meer over gebleven...

Hij is wel zo wijs geweest van vlug een beetje grote kuis te houden in de curie. En onlangs heeft hij zelfs VROUWEN aangesteld als raadgevers in de kerk. Hoe durft hij ?!...

En de laatste week van juli is hij zelfs naar de oorspronkelijke volkeren van Canada getrokken om namens de kerk zijn excuses aan te bieden voor wat kerk en kloosters er hebben uitgespookt om die volkeren te verlossen van hun “goddeloos geloof”...

Het zou kunnen dat ik het zelfs hier al eens heb gehad over pater Wauthier, een 88 – jarige Jezuïet, die in de abdij van Drongen woont. Wauthier is van opleiding niet enkel pater, maak ook antropoloog. En wellicht is het daarom dat zijn orde hem destijds naar de Brousse in Congo stuurde, ook om “zieltjes te winnen”...

Wauthier wou er liever niet in het klooster wonen. En, wellicht omdat ze bij de Jezuïeten al wisten dat ze met die kerel niet deden wat ze wilden, gaven ze uiteindelijk toe dat hij mocht gaan wonen bij een primitieve volksstam.

Daar moest hij eerst proberen de eigen taal te leren van het volk, want van ‘le beau Français’ hadden ze daar nog niet gehoord, zelfs niet van het Swahili of van een (voor ons althans) ander broebeltaalje . Die taal leren was zelfs voor Wauthier een hele opgave!

Toen hij kon beginnen converseren met die mensen wou hij toch wel graag ontdekken welke de waarden waren die voor dit volk belangrijk waren.

Zo ontdekte hij dat ze 3 waarden aanbieden: DE ZON, DE EIGEN LEEFGEMEENSCHAP VAN MENSEN en DE STERREN. En in de beweging in die sterrenhemel deden ze veel wijsheid op over het leven op aarde.

Toen dacht Wauthier – indachtig ONZE heilige drie-eenheid – “wat kan ik hier komen doen? En dan is hij maar teruggekeerd naar België. Maar niet om te rentenieren, integendeel.

In de eerste paragraaf van de evangeliëlezing van vandaag staat: “Wees niet bang, ook al zijn jullie maar met weinig gelovigen. Want de nieuwe wereld is die voor jullie. Zo wil God dat.”

Wees niet bevreesd, WEES NIET BANG...

Als we bang zijn voor mensen met een andere cultuur, met een ander geloof,... dan staat ons nog wat te wachten.

Zou het niet eerder zo zijn dan we van die “anderen” nog veel zullen kunnen leren. En zou God er niet zijn voor ALLE mensen, ook voor die ‘anderen’ ?

Dat een van onze kinderen op een dag naar huis komt met een ongelovige of dat ze zelf ongelovig zijn geworden, dat zijn we al stilaan gewoon. Maar hoe zouden we reageren als een van onze kleinkinderen met een overtuigd anders gelovige Afrikaan aan de deur staat of b.v. zelfs een Chinees of een indiaan? In de zeer vlug veranderende wereld is de kans groot dat die ‘andere’ zelfs ook nog zwart of geel of rood gekleurd is... Zwart, geel, rood,... Die moeten zich hier toch wel echt thuis voelen in België !

Ik heb alvast één kleindochter van wie ik zou verwonderd zijn als ze – in al haar creativiteit - NIET met ‘een andere’ thuiskomt.

Denken jullie zelf ook zo soms niet over jullie kleinkinderen ?

Een ding is zeker: het wordt een boeiende familie... Op één voorwaarde: dat we de eerste zin van het evangelie van vandaag in ons hart en ons verstand prenten: wees niet bevreesd, “WEES NIET BANG”.

Daniël Reynvoet

BEDETOCHT 15 AUGUSTUS

Maria, de zachte bries van God

Afbeeldingen te bekijken in gedrukte versie van Parochieblad.

Homilie bij een lezing uit 1 Kon 19,11-13 ter gelegenheid van onze bedetocht naar Lourdes-Oostakker op 15 augustus 2022.

We kunnen het ons niet meer herinneren, maar bij onze geboorte waren we helemaal in elkaar gekruld, helemaal aangewezen op onze eigen behoeften. We hebben er vele kinder- en jeugdijaren over gedaan om uit ons zelf te krullen, open te komen voor de wereld en de mensen rondom ons.

En toch gebeurt het af en toe dat we diezelfde krul naar binnen opnieuw maken, niet uit egoïsme, maar omdat het soms niet anders kan, omdat het nodig is dat we tot onszelf komen. Daar is niks fout mee, integendeel.

Volwassenen - maar ook kinderen - willen wel eens in zichzelf krullen en als het ware in een holletje kruipen waar het veilig is, terug naar de geborgen moederschoot, want ze voelen pijn of de zorgen wegen te zwaar of ruzies en misverstanden ontnemen hen de adem... Het hoort allemaal bij het leven.

Dan doen ze figuurlijk wat die grote profeet Elia deed. Hij had zijn best gedaan, meer dan zijn best, maar hij werd miskend. Het leven zat hem tegen, men zat hem achterna... Hij zag het helemaal niet meer zitten en krulde in zichzelf, vluchtte een grot in alsof hij in de schoot van de aarde veiligheid en bescherming wou zoeken.

En net als Elia komen hier in Lourdes elke dag ontelbare mensen beschutting zoeken bij deze grot, vaak met een hart vol zorgen op zoek naar perspectief en kracht...

Zoöok wij vandaag, ook voor ons wordt dit grotje een schuilgrot waar we bescherming kunnen vinden voor de stormen van het leven.

We leerden van Elia, dat hier geen spectaculaire mirakels te verwachten zijn, geen aardbevingen, geen storm, geen vuur. Als er al een mirakel kan gebeuren vandaag, dan is het dat we, door te bidden, uit de grot gewenkt worden door de *zachte bries van God*...die ons terug aan het leven wil schenken.

In Lourdes heeft die zachte bries van God ooit een naam gekregen: *Maria*! Zij is Gods zachte plek op aarde. In zo'n vrouw wou Hij aan het licht komen!

Er staat niet veel geschreven over Maria in onze bijbel.

Maar ze is er,...altijd. Onopvallend, als een zacht briesje waait ze het hele evangelie door...en wie goed luistert kan haar vandaag ook nog horen.

Deze Maria, deze *zachte bries van God*, komen wij vandaag, op haar hoogdag, groeten en zegen vragen. En we mogen er gerust in zijn dat via haar onze gebeden in de hemel geraken...

Jaak Van Vooren



Onze eerste ontmoetingsnamiddag na het zomerverlof was vroeger steevast een terugblik op onze eigen buitenlandse vakantiereis. De laatste reis was volledig gepland en gereed om in juli 2020 te vertrekken maar is helaas niet kunnen doorgaan wegens de corona pandemie en mede ook veel van de geplande activiteiten in 2021. Alleen een koffieklets, de Dag van de Chronisch Zieke Mens en een toneelvoorstelling in de zaal zijn nog kunnen doorgaan.

Nu is het tij aan het keren en we hebben laatst het paasfeest kunnen en mogen vieren en we zijn ook al op daguitstap geweest naar Passendale. Zo kunnen we jullie nu met gerust gemoed uitnodigen voor een septemberbijeenkomst, die er helemaal anders zal uitzien dan voorheen, we gaan eens onze

eigen buurt verkennen. Er verandert zoveel de laatste tijd, denk maar aan de sociale woonwijk van de Sint Bernadettestraat, die volledig wordt afgebroken en vernieuwd. Rechtover het Novacentrum is een nieuw complex van huizen en appartementen ontstaan, de moeite om ook daar eens een kijkje te gaan nemen in de zogenaamde Zeemanstuin en het volkstuintpark Slotenkouter. Die wandeling duurt ongeveer 45 minuten maar iedereen kan volgens eigen kunnen en tempo de wandeling inkorten. Rolwagens kunnen voorzien worden voor diegenen die het nodig hebben.

Op **zaterdag 3 september** om 14.30 u. zijn jullie welkom in het Novacentrum voor een koffie en een koekje, dan volgt de wandeling Zeemanstuin en Slotenkouter en bij onze terugkomst in het Novacentrum wacht een broodmaaltijd met belegde broodjes op ons. Einde 17.00 u/17.30u.

Deelnameprijs : 5 euro

Uw inschrijving verwachten we tegen **woensdag 31 augustus** bij één van onderstaande adressen:

- Martine De Jaeger, sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant Ter Toren)
- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32 ☐ 09/251.39.90 (na 19 u)
- email: godelieve.volckaert@gmail.com

Volgende activiteiten om alvast te noteren :

- zondag 9 oktober : dag van de Mensen met een chronische Ziekte en **ons 45jarig jubileum Samana Sint Bernadette** met om 11.00 uur eucharistieviering in de Bernadettekerk .Na de mis receptie in de kerk voor alle aanwezigen. Nadien voor de ingeschrevenen warme maaltijd en dessert in de Novazaal gevolgd door een optreden van dansgroep RUH om 14.30 u.
- 15 en 16 oktober : handwerkbeurs in het Novacentrum
- november : nog te plannen activiteit (info volgt later)
- zondag 18 december : om 14.00 uur kerstfeest in het Novacentrum.

Het Samana Bernadette team

INTERPAROCHIAAL

CHRISTELIJKE MEDITATIE



De vakantieperiode loopt ten einde. De agenda's worden stilaan weer vol gepland. Vergeet dan ook niet wekelijks een uurtje vrij te houden op woensdag voor christelijke meditatie.

Elke **woensdagavond om 19.00u vanaf 7 september** ben je hartelijk welkom in de winterkapel van St.-Lieven (ingang via de sacristie in de Prosper Vincentstraat).

Mogen we ook jou verwachten?

Voor info: herman.meirhaeghe@telenet.be

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = 1733

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeeler, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahen* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahen@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767