

**WOENSDAG 7 SEPTEMBER 2022****LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 11 september*

11.00 u. - Eucharistieviering – jaarmis voor Marcel De Smet  
en voor Katrien Vande Velde

*Zondag 18 september*

11.00 u. - Gebedsdienst

*Zondag 25 september*

11.00 u. - Eucharistieviering

**Bij het feest van Kruisverheffing (14 september)**

Ik heb mijn Zoon niet voor niets  
naar de wereld gezonden  
- zegt God.

Midden tussen de mensen  
wilde Hij een levend teken zijn  
van mijn liefde.

Zelfs toen zij Hem aan het kruis nagelden,  
bleef Hij van mijn liefde getuigen.  
Zijn verbondenheid met Mij  
had Hem immers de zekerheid gegeven  
dat echte liefde nooit sterft.

Ik hoop en bid  
dat dat geloof in eeuwig leven  
ook in jouw hart mag groeien  
en dat je jouw leven van vandaag  
hoopvol richt op het leven van morgen.

*(bron: Dominicanen Schilde-Bergen; tekst Erwin Roosen)*

**NOG EEN VAKANTIEFOTO**



**Jungfrauoch Zwitserland**

**PREEK VAN DE WEEK.****ZONDAG 28 AUGUSTUS - 22STE ZONDAG DOOR HET JAAR (Lc 14, 1.7-14)**

Misschien denkt iemand 'Jezus heeft mooi spreken'. In gans het evangelie staat nergens dat Hij zelf mensen uitnodigt. Wel is Hij overal welkom en zit hij op de centrale plaats.

Ja, en in de schaduw gaan staan opdat iemand anders je in de zon zou zetten.... Eens je het doorhebt,... getuigt dat dan niet van valse nederigheid?

Misschien denkt iemand anders: arme mensen, zwervers, bedelaars uitnodigen. Al tweeduizend jaar wordt die boodschap verkondigd. Ik doe het niet. Ken ik iemand die dit doet?

Ja, natuurlijk er is Poverello, er zijn de kerst-ins, er is buurtwerk, er is ziekenzorg, initiatieven in de lijn van wat Jezus van ons verwacht.

Maar bij ons thuis?

Zoals altijd mogen, moeten we dieper graven om de echte boodschap van Jezus te ontdekken.

De lezing uit Jezus Sirach gaf ons al de aanzet: '*Aan wie bescheiden is toont de Heer zijn geheimen*' en ook nog: '*een verstandig mens overweegt graag spreuken, wijsheden*'. We kunnen dus altijd bijleren, ons laten inspireren door de Geest. We zongen het reeds in het openingslied.

Jezus zegt: als je de goede dingen doet, doe het ook om de juiste reden: niet voor het oog van de mensen of om iets terug te krijgen.

Die juiste reden is – en dat weten we vanuit Jezus' leven-: mensen tot hun recht laten komen, ongelijkheid wegwerken, leven delen, troosten.

Herman Van Veen zingt het - in onze turbulente wereld - als boodschap voor zijn dochtertje : 'Anne, de wereld is niet mooi, maar jij kan haar een beetje mooier kleuren.'

De wereld een beetje mooier kleuren, in alle bescheidenheid zoals een kind. Dat is de oproep in het evangelie.

Vorige week had Paul het hier over het Matteuseffect. Wie rijk is wordt rijker, wie handig is krijgt meer mogelijkheden, wie slim is krijgt meer kansen....

De teksten van vandaag zetten ons aan om de rijkdom die we hebben niet te etaleren, maar goed aan te wenden, nooit ten koste van een ander. Wie slim is of handig kan die gaven aanwenden om anderen te helpen, om ze te laten groeien. Wie mooi is.... Ja wie mooi is die kan bv het surplus aan aandacht gebruiken om op de innerlijke schoonheid te wijzen van mensen om haar of hem heen.

Er is dus niets mis met handig, met rijk, met mooi, met slim, met creatief zijn. Integendeel. Als die gaven maar in dienstbaarheid en in nederigheid aangewend worden.

We moeten misschien af en toe het lied denken aan het lied *En todo amar y servir*. In alles liefhebben en dienstbaar zijn.

We weten het allemaal :

Iemand met rijkdom, met gaven kan twee zaken doen: de anderen naar beneden drukken en daardoor zelf meer uitblinken of haar of zijn gaven gebruiken om anderen te verheffen zoals de voorbeeldige moeder, de goede leerkracht, de handige Harry, de gepassioneerde natuurgids, de wijze filosoof....

Iemand schreef : leven in nederigheid is leren zien met de ogen van God zelf ; zoals Jezus naar de mensen kijkt, en hen benadert en hen zelfwaarde teruggeeft en doet groeien.

'Yes you can'.

Zo kijkt God naar elk van ons. Met respect, sympathie en tederheid. Voor God tellen we mee, ook al hebben we weinig of geen talenten of weten we niet goed hoe we in 't leven moeten staan. Zoals we zijn worden we door hem bemind.

Nederigheid betekent dus ook erkennen en aanvaarden wie we zijn, ook al ontgoochelt ons spiegelbeeld ons af en toe.

Terug naar het laatste deel van het evangelie.

“Nodig armen, bedelaars, zwervers uit” vraagt Jezus. Maar dat lukt weinigen.

Wat wel kan lukken is echte gastvrijheid. Wie we ook uitnodigen aanvaarden met hun beperkingen, hun stokpaardjes, hun zeuren over gezondheid, over de politiek, het weer.... We kunnen zoeken in ontmoeting en gesprek naar hun gaven en daarbij nederig blijven.

Tot slot: Madeleine Delbr el, een mystica en schrijfster van de vorige eeuw vat het zo samen ‘Zelf stralen is niet hetzelfde als anderen verlichten’.

*Jan Demeester*

## **INTERPAROCHIAAL**

### **CHRISTELIJKE MEDITATIE**



De vakantieperiode loopt ten einde. De agenda's worden stilaan weer vol gepland. Vergeet dan ook niet wekelijks een uurtje vrij te houden op woensdag voor christelijke meditatie.

Elke **woensdagavond om 19.00u** vanaf 7 september ben je hartelijk welkom in de winterkapel van St.-Lieven (ingang via de sacristie in de Prosper Vincentstraat).

Mogen we ook jou verwachten?

Voor info: [herman.meirhaeghe@telenet.be](mailto:herman.meirhaeghe@telenet.be)

### **MARIALE OMMEGANG NAZARETH**



De plechtige ommegang begint in de kerk. Tijdens de rondgang langs de kapelletjes worden de blijde, droeve en glorievolle mysteries overwogen en wordt de Rozenkrans gebeden.

Deze gebedstocht wordt besloten met het Lof, waarin wij Jezus, de Middelaar tussen God en de mensen, loven, danken en om zijn zegen vragen.

Het parcours van deze Mariale Ommegang is ongeveer 4 km.

Gelijktijdig aan de Ommegang, vindt in de kerk een gebedsviering plaats voor de mensen die de Ommegang niet meer kunnen meestappen.

Net zoals buiten, worden ook in de kerk de 15 mysteries van de Rozenkrans overwogen en wordt de Rozenkrans gebeden.

Tussendoor wordt er ook gezongen.

**Waar en wanneer?**

Donderdag 8 september 2022

9.00 u. Plechtige hoogmis – uitstellen van het miraculeus Mariabeeld  
14.00 u. Plechtige ommegang

Verzamelen in de kerk, waarna Ommegang met het miraculeus Mariabeeld.  
Tijdens de ommegang is er een gebedswake in de kerk.  
Slot: Zegen met het H. Sacrament in de kerk,

**Website: [www.mariale-ommegang-nazareth.be](http://www.mariale-ommegang-nazareth.be)**

## **NUTTIGE INFORMATIE**

### **ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247  
in de Visitatiestraat 7  
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker  
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

**[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**

of **[secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)**

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

**[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be)** en op

**[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)**

### **OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of  
mail naar **[gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)**

### **WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN één centraal nummer = 1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.  
één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een  
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om  
23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met  
wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of  
kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03     [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeeler, parochieassistente*tel. 09 231 53 00     parochieassistente [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94     [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahen*     Gsm: 0476 99 57 03     [andreas.krahen@gmail.com](mailto:andreas.krahen@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie*     Tel. 09 335 55 06     [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

rekening nr. BE93 8906 1413 9767