

**WOENSDAG 5 OKTOBER 2022****LITURGISCHE VIERINGEN****Zondag 9 oktober**

11.00 u. – Eucharistieviering van Samana - 45jarig jubileum van Samana Sint-Bernadette en Dag van de mensen met een chronische Ziekte

**Zondag 16 oktober**

11.00 u. – Gebedsdienst

**Zondag 23 oktober**

11.00 u. – Eucharistieviering

**Tien melaatsen, één dankt**

Tien zijn er genezen,  
 één teruggekeerd  
 om God te danken.  
 Eén die meer ziet  
 dan zijn niet meer geschonden huid,  
 en weet dat echte genezing  
 onderhuids begint  
 in de bekering van het hart.

Eén die verder ziet  
 en oog krijgt voor de Bron,  
 voor Hem die kracht is,  
 die mensen doet beter worden.

Eén die op zijn stappen is teruggekeerd  
 en een begin maakt  
 van een nieuwe manier van leven  
 en kiest voor een leven  
 in verbondenheid  
 met de grote Genezer.

Eén die dankt  
 en niet meer normaal vindt  
 al het goede dat gebeurt.  
 Eén die dankt  
 om het wonder dat hij ziet  
 als mensen goed zijn voor elkaar.

*(Bron Dominicanen Schilde – Bergen. Tekst: Carlos Desoete)*

**Ziekenzondag**

*Komende week wordt in onze kerken en geloofsgemeenschappen aandacht besteed aan de zieken en aan de mantelzorgers. In onze parochies zijn er verschillende SAMANA-werkgroepen, het zijn ziekenzorgkernen die begaan zijn met het lot van chronisch zieke mensen en voor hen die hen bijstaan, de mantelzorgers.*

**Mensen en hun kwetsbaarheid**

Ziekenzondag vestigt onze aandacht op het leven van chronisch zieke mensen.

We kunnen allen wel eens ziek worden en vaak genezen we er vlug van (een griep, één of ander kwaaltje).

Maar mensen kunnen ernstig ziek worden en de ziekte verder met zich mee dragen, een leven lang. Het kunnen ook jonge mensen zijn.

Er zijn mensen die de last van de ouderdom met zich meedragen: minder beweeglijk, het gaat niet meer zo vlug.

Mensen kunnen er door vereenzamen.

Vaak zien mensen er lichamelijk goed uit, maar dragen ze een verdriet mee door overlijden van partner of relatiebreuk. Er zijn spanningen met de kinderen, er zijn dingen gebeurd die diepe wonden hebben geslagen.

### **Aandacht voor zieken**

Samana, de ziekenzorgwerking op onze parochies, probeert aandacht te hebben voor de zieken en mensen die dreigen te vereenzamen.

Er zijn de bezoeken door de vrijwilligers, een telefoontje, een gesprek.

Een kleine attentie doet wonderen.

Jullie zieken horen erbij.

Vertel wat je beleeft en meemaakt.

Vertel over je kwetsbaarheid en wat je tot last is.

Vertel over je moed en je veerkracht.

### **Gezonden en zieken samen**

*“Doorbreek de eenzaamheid. Schep verbondenheid”*

Het is een oproep naar de zieken zelf: kom sta op, laat je horen, laat je zien.

Het is een oproep naar ons toe om de luisteren naar het verhaal van de zieken, naar hun strijd, hun kracht en levensmoed; om hen te betrekken bij alles wat er gebeurt.

### **Samana**

Dit staat voor de samentrekking van twee woorden: samen en mana.

*Samen* is het belangrijke kernwoord van de vereniging.

*Mana* betekent kracht. De kracht om te leven. De kracht ook van ‘samen’.

Dit toont de grondtoon en de spiritualiteit van de beweging.

De kracht om mekaar te ondersteunen, de kracht om in kwetsbaarheid ook de levenskracht te ontdekken.

### **Werking van Samana**

Samana is een vereniging van én voor mensen met chronische ziekte of zorgnood, hun mantelzorgers en vrijwilligers.

Ze werken aan een warm sociaal contact tussen zieken en gezonden.

Ze willen het geluk, het welzijn en de draagkracht van zieken versterken

Ze willen hen bijstaan en hun belangen verdedigen.

Groepen van vrijwilligers doen huisbezoeken, organiseren ontmoetingsmomenten en hebben aandacht voor mantelzorgers.

Er zijn de uitstappen en een aanbod van vakanties op maat.

Vaak zijn er voordrachten en informatieve bijeenkomsten.

Hier en daar zijn er ook creaclubs of hobbywerkingen.

### **Respect, dank en waardering voor de vrijwilligers**

Dank aan de vele vrijwilligers die zich inzetten voor ziekenzorg Samana.

Er gebeurt heel veel, vaak in stilte.

Respect voor de vele mensen die als mantelzorger zich inzetten voor ondersteuning en zorg voor een zieke partner, ouder of familielid, thuis of in het rusthuis.

Mijn waardering voor al die mensen.

*Johan Goedefroot, pastoor*

**SAMANA IN SINT-AMANDSBERG****Sint-Amandus**

Op zaterdag 8 oktober is er in de zaal van het Sint-Janscollege, Visitatiestraat 5, een samenkomst voor de leden. Om 11.00 uur is er de eucharistieviering en nadien een middagmaal.

**Sint-Bernadette**

Op zondag 9 oktober is er een feestelijke viering van 45 jaar Samana Bernadette, met om 11.00 uur de eucharistieviering in de kerk en nadien receptie en feestmaaltijd in het Novacentrum met optreden van een dansgroep.

**Westveld**

Op zaterdag 8 oktober is er in de parochiekring het Westveld, een ontmoetingsdag met om 11.00 uur is een eucharistieviering en nadien een middagmaal.

**H. Hart**

Samenkomst van de leden van Samana op zaterdag 8 oktober om 12.00 uur.

De bijeenkomst vangt aan met een eucharistieviering en nadien een middagmaal.

**O.-L.-Vrouw Oude Bareel**

Er is de feestelijke viering van 40 jaar Samana op zondag 9 oktober, met om 9.30 uur de eucharistieviering in de kerk Oude Bareel, opgeluisterd door het parochiekoor, nadien receptie en ontmoeting en aansluitend middagmaal in het parochiecentrum.

**MEDEDELINGEN****Sint-Baafskapittel**

Pastoor Johan Goedefroot werd opgenomen als lid van het kapittel van kanunniken van de Sint-Baafskathedraal. Dat gebeurde tijdens de kapittelmis van vrijdag 30 september.

Johan Goedefroot blijft de pastoor van de Sint-Franciscusparochie in Gent-Oost.

We wensen hem hierbij proficiat.

**Dekenaat Gent**

Vorige week kwam de dekenale ploeg samen.

Er was de evaluatie van het diocesaan project “Leven vanuit de doop”.

Nieuwe initiatieven als Bijbels Leerhuis (Mattheusevangelie), alphacursussen, geloofscafé en geloofsgesprekken werden toegelicht.

Hoe de catecheses rond eerste communie, vormsel en huwelijk aanpakken in de toekomst; er was een overleg en uitleg bij verschillende initiatieven.

Het dekenaat Gent maakt deel uit van de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent. Volgend jaar wordt een “Dag van de Levensbeschouwing georganiseerd”.

Er komt een rooster met plaats en uren van eucharistievieringen in het weekend in het Gentse.

Voor priesters is er een vormingstweedaagse in Maria-Aalter van 16 tot 18 oktober rond het thema: “Waarom zijn jullie zo bang? Priester zijn in de huidige tijd.”

**Sint-Franciscusparochie Gent-Oost**

De parochieploeg Gent-Oost kwam deze week samen voor overleg en planning.

In de verschillende kerken waren er de startvieringen bij het begin van het pastorale werkjaar.

Er werd verslag uitgebracht over de werkgroepen Rouwzorg, Broederlijk Delen en Welzijnszorg en de werkgroep gezinspastoraal.

Er zijn drie vormseltrajecten gestart Gentbrugge-Ledeberg, Sint-Amandsberg (Sint-Amandus en Bernadette) en Oude Bareel.

Er worden vijf eerstecomunieprojecten opgezet, twee in Gentbrugge en drie in Sint-Amandsberg.

Deze starten pas in het voorjaar 2023.

Er wordt een pastoraal beraad gepland met de lokale parochieploegen, eveneens in het voorjaar.

In de verschillende kerken zijn er met 1 en 2 november de Allerheiligenvieringen en diensten voor de overledenen.

**OP ZATERDAG 15 OKTOBER  
& ZONDAG 16 OKTOBER 2022**  
houdt de Sint-Bernadetteparochie haar

**24<sup>e</sup>**

# HANDWERKBEURS

In het **NOVACENTRUM** • Sint-Bernadettestraat 132 • Gent

Zaterdag 15/10 van 14u tot 18u

Zondag 16/10 van 10u tot 12u30 & van 14u tot 17u

Allerlei creatief handwerk  
wordt te kijk en te koop gesteld

## Breistand

pulls / mutsen / sjaals / kousen  
bedsokken / vestjes / baby- en peuterkledij

## Fantasietjes

allerlei haakwerk (o.a. gehaakte diertjes) / kussens /  
poppenkleertjes / handtassen / patchwork / quilts /  
tafelnapjes / bedspreien / schortjes / toechthonden /  
geschenkideeën voor de feestdagen

## Natuurkraam

kaarten / konfituur / bloemstukken

Kinderanimatie, schminkstand en visput

Wafel- en koffiebar, ook take-away

Tombola: altijd prijs, met mooie prijzen

De opbrengst gaat naar de V.Z.W. Parochiale Werken



**WIJ WAREN ER OOK BIJ****ZONDAG 25 SEPTEMBER – 26ste ZONDAG DOOR HET JAAR  
STARTVIERING**

Na heel wat regen en wind slagen we er in om droog in de kerk aan te komen. Ook de leden van de parochieploeg (PP) zijn op tijd, Casper is verontschuldigd. We overlopen de viering en alle kleine elementen worden afgesproken. Het is altijd een mooi moment, dat de PP zich toont aan de gemeenschap van Bernadette; we zijn hier en we zetten ons in voor jullie en voor elkaar. Bij ons is iedereen welkom, van welk geslacht ook. Johan kon zich vrij maken en probeert ons duidelijk te maken of de rentmeester wel goede daden heeft verricht.

Als Gloria geven we een opsomming van alle goede dingen die er in Bernadette gebeuren. Het zijn er heel wat. We zijn blij en dankbaar. We verzamelen rond het altaar, rond brood en wijn, de blijde boodschap.

God zij dank! We gaan weer verder, vol van hoop!

*Iemand van de PP-ploeg.*

**PREEK VAN DE WEEK****26STE ZONDAG DOOR HET JAAR (Lc 16,19-31)****"Rentmeester zijn we allemaal"**

De profeet Amos was een schapenfokker en vijgenkweker. Een harde werker.

Als Amos hoort hoe leiders arme mensen uitbuiten, verlaat hij het boerenleven.

Hij wordt profeet en stelt zijn leven in dienst van God. Hij klaagt het sociale onrecht aan en de uitbuiting van de armen.

Ook Lukas in zijn evangelie raakt regelmatig de kloof aan tussen rijk en arm.  
In het evangelie van vandaag gaat het over de manier waarop wij met bezit omgaan.  
Wie de mammon – de god van het geld – dient kan God niet dienen, zegt het Evangelie  
Waar uw schat is, zal ook uw hart zijn, hebben we enkele weken geleden gehoord.  
Als je niet vrij bent van het bezit, ben je ook niet vrij voor de Godsrelatie, zo wil de Boodschap duidelijk maken.  
En als je bezittingen opstapelt, lijden andere mensen daaronder.  
We weten goed wat het geld, de drang naar geld in het leven kan betekenen.  
Het kan een obsessie worden in het leven.  
Het kan ook veel onenigheid en ruzie veroorzaken.

In de parabel van het evangelie voert Jezus een *rentmeester* op.  
Iemand die de bezittingen van de meester moet beheren en doen renderen.  
En dat is niet zo toevallig.  
Want rentmeesters zijn we allemaal!  
Met de idee dat de mensen eigenlijk rentmeesters zijn en geen eigenaars, diept Jezus een visie op die in het Oude Testament onder het stof was terechtgekomen, en die geen invloed meer had op het dagelijkse leven van zijn tijd.  
Eigenlijk zijn wij geen eigenaars van wat wij bezitten.  
Al wat wij hebben, hebben wij eigenlijk gekregen van de Schepper, ook al hebben we er misschien zelf hard voor gewerkt.  
Eigendom is zeer relatief.  
Wat we hebben, hebben we in bruikleen, meer niet.  
In zekere zin zijn wij ambtenaren van ons eigen bezit.  
En wij zijn rekenschap verschuldigd over de manier waarop wij daarmee omgaan.  
Wat doen we ermee?  
Uiteraard is er geen enkel bezwaar tegen dat we gebruiken wat we zelf echt nodig hebben, en dat we in dankbaarheid genieten van ons bezit.  
Maar je hebt de plicht om je broeder of zuster niet te laten omkomen van miserie.  
Om medemensen niet te misbruiken in je drang naar bezit.  
Tot het goede beheer van de dingen die je zijn toevertrouwd behoort ook het delen van wat je zelf niet nodig hebt.

De rentmeester in de parabel is, zacht gezegd, geen toonbeeld geweest van goed beheer.  
En hij gaat van zijn baas de bons krijgen.  
Hij denkt na. Hij zal het anders aanpakken.  
Daarom gaat hij ze zich te vriend maken,  
en zie: het onmogelijke wordt opeens mogelijk.  
En Jezus besluit:  
gebruik het bezit om U vrienden te maken, want ooit ga je die vrienden nog nodig hebben.  
Dat is verstandig rentmeesterschap.

Goede relaties tussen landen maar ook tussen families of tussen individuele mensen, zijn gebaseerd op uitwisseling, op wederzijdse erkenning.  
En geld speelt daar een grote rol in:  
de uitwisseling en wederzijdse erkenning zijn er niet, als rijkdom en macht zich eenzijdig aan één kant ophopen.  
En zo komen we tot de kern van wat Jezus ons vandaag wil meegeven:  
bezit is er niet om mensen te isoleren of tegen elkaar op te zetten maar wel om gemeenschap te stichten, om vriendschapsbanden te smeden.  
Met Jezus' woorden:

Wie deelt van zijn bezit zal, wanneer hij het nodig heeft, zelf ook vrijgevigheid en steun ondervinden.

Zou onze tijd er toch niet verstandig aan doen om Jezus' goede raad te volgen en, zoals de rentmeester in het evangelie, ons eigen profijt van het 'delen' becijferen? Meer delen betekent dat we zelf meer vriendschap en respect, en minder haat, minder geweld en minder nodeloos verdriet zullen zaaien en ondervinden.

*Johan Goedefroot*

## 24e HANDWERKBEURS IN HET NOVACENTRUM



Recyclage, circulaire economie, duurzaam, milieuvriendelijk; het zijn woorden die in deze tijd te pas en te onpas worden gebruikt. Het handwerkatelier St. Bernadette werkt echter al decennia lang volgens deze principes. Allerhande gekregen materialen worden gebruikt of herbruikt. Elke donderdagnamiddag komen de vrijwilligers samen en wordt er raad gegeven, overlegd en natuurlijk gewerkt. De groep is zeer verscheiden en verschillende alleenstaanden genieten van de gezellige babbel en het sociale contact.

Restjes stof worden verwerkt in een patchworkdeken, kerstversiering, vlaggenlijnen, allerhande zakjes enz. Van oude hemden of tafelkleedjes met een leuk motiefje naait men poppenkleertjes en een grotere lap stof wordt gebruikt om een dekbedovertrek of verkleedcape te maken. Van wol breit men mutsen, sjaals, (bed)sokken, truitjes en lappendekens: warm en energievriendelijk. Knuffels worden gehaakt van kleurrijk katoen en de clipjes van blikjes worden gebruikt voor het maken van een mooie tas. Er wordt geknipt, geplakt en geborduurd om oude wenskaarten om te toveren tot originele, unieke kaartjes. Kleine pareltjes worden met naald en draad aan mekaar geregen tot fijne juweeltjes. Bloempotjes worden beschilderd; thuiswerkers maken confituur van fruit uit eigen tuin...

Het originele resultaat van al deze "handenarbeid" wordt verkocht op de handwerkbeurs. Naast de verkoopstandjes is er een visput, schminkstand en workshop voor kinderen. Aan de bar kan je naast de gebruikelijke frisse dranken ook een verse Brusselse wafel met koffie of thee bestellen. De opbrengst van dit alles gaat integraal naar de vzw die instaat voor het onderhoud van het Novacentrum. Koop dus niet alleen lokaal maar ook duurzaam en sociaal en kom zeker eens een kijkje nemen op zaterdag 15/10 van 14.00u. Tot 18.00u. en zondag 16/10 van 10.00u. tot 12.30u. en van 14.00u. Tot 17.00u. in het Novacentrum.

*Greet*

**VRIJWILLIGERSFEEST VAN BUURTWERK SINT-BERNADETTE**

De VZW Buurtwerk Sint-Bernadette biedt aan mensen in armoede maandelijks (bijna) gratis voeding. Op die manier wordt de druk op het beperkt budget van de gezinnen verlicht. Hun levenscomfort verbetert.

We kunnen dit maar realiseren dankzij enthousiaste en toegewijde vrijwilligers.

Om hen te bedanken kwamen we op zondag 25 september 2022 samen.

Alles is goed voorbereid.

De vrijwilligers - ook degenen die het vorige werkjaar hun engagement beëindigd hebben - zijn welkom voor een wandeling en een etentje (de kosten worden gedeeld onder de aanwezigen).

De zon wordt besteld en die is dan ook mild van de partij.

De scouts ruimen nog net op tijd de 'herinneringen' van hun startdag op.

Vanop de koer aan onze lokalen vertrekken we.

We 'carpoolen' naar de 'Campagne'-wandeling in Vinderhoute, een prachtig stukje Vlaamse natuur.

De goede lucht, de aangename gesprekken en de wandelinspanning bezorgen ons een gezond verlangen naar spijs en drank.

Hiervoor zijn we welkom in de gastvrije NOVA. Nog enkele vrijwilligers sluiten aan zodat we met 23 aan de lange tafel kunnen plaatsnemen.

Eerst een glaasje water (om de grootste dorst te lessen) en dan bubbels en een dankwoord van Nadine, de voorzitter en nieuwe 'trekker' van de VZW.

In de keuken wordt geworsteld met het inductievuur dat dankzij Luc van de VZW tot leven komt. Enkele kilo's saus (er is keuze tussen 'met vlees', 'zonder soja', en 'vegetarisch') en spaghetti van de Wereldwinkel worden 'à point' bereid.



Er wordt veel gebabbeld over leven, engagement, hobby's; over vreugde en verdriet, er wordt zelfs gezongen.

En dan is het tijd voor het dessert : 'dame blanche' met een toefje slagroom.

Meer moet dat niet zijn.

Op een wip wordt de vaat gedaan, de zaal op orde gezet, afscheid genomen.

Donderdag en vrijdag 6/7 oktober zijn dichtbij : onze volgende dagen met de voedselbedeling.

Ja, nog iets .... : je kan de werking van de VZW steunen op de adventsmarkt , zondag 27 november 2022, op het 'Dries Morelplein' voor de kerk.

*Jan*

## **NUTTIGE INFORMATIE**

### **ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

### **OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

### **WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 [parochieassistente.gentoot@gmail.com](mailto:parochieassistente.gentoot@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahn*      Gsm: 0476 99 57 03      [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie*      Tel. 09 335 55 06      [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**Sint-Bernadettestraat 247, **9000** Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

rekening nr. BE93 8906 1413 9767