

WOENSDAG 19 OKTOBER 2022**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 23 oktober*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 30 oktober

11.00 u. – Eucharistieviering

Dinsdag 1 november - Allerheiligen

11.00 u. – Eucharistieviering voor de overledenen van het voorbije jaar

*'U wil ik ademen'*

Heer Jezus,
als een wonder van genegenheid
zijt Gij onder ons verschenen:
Gods diepste Woord van liefde
hebben wij in U vernomen.

Nog spreekt uw Woord
in de gemeenschap van uw Kerk
en – onhoorbaar haast – in armen en in
kleinen.

Open onze oren.
Laat niet toe dat wij U overstemmen.
Schreeuw door onze doofheid heen,
zodat wij U horen.

(bron Dominicanen Schilde-Bergen. Tekst Lode Aerts)

Want alleen van U komt het bevrijdend
Woord,
het Woord van liefde waarnaar wij hunkeren,
het Woord van bemoediging dat ons sterkt.
Spreekt Gij, Heer, tot ons.

Roep ons weg uit wanhoop en berusting.
Verdrijf ons ongelooft en onze traagheid
en sta niet toe dat wij van U vervreemden.

Spreek Heer
en roep ons samen tot uw volk.
Wees onder ons
en leg ons woorden in de mond
om te getuigen van uw goedheid en uw trouw.

ABONNEMENT OP HET PAROCHEBLAD 2023

Copyrighted photo 518 van Halewijn hier niet gepubliceerd.

Beste,

U bent een trouwe lezer van “Kerk en leven”. Vandaag is het moment daar om uw abonnement te vernieuwen.

U krijgt binnenkort een brief in de bus met een overschrijving, met daarop uw naam en uw gegevens. Het gebruik van dit overschrijvingsformulier, maakt de betaling gemakkelijk en is duidelijk voor de administratie.

Ook in 2023 willen we u graag elke woensdag “iets meer” bieden. Iets dat blijft hangen, verhalen en getuigenissen die inspireren, een gezonde portie voedsel voor de geest.

De prijs is dit jaar 50 euro.

In dit verband mochten we overigens de voorbije jaren ervaren dat heel wat mensen ‘Het parochieblad’ een warm hart toedragen en dat – op onze suggestie - toonden door een steunabonnement te nemen. Daarmee konden we verscheidene mensen steunen, en eenmalige kosten dekken.

Zo durven we opnieuw een steunabonnement voorstellen: 60 euro. Bij voorbaat dank als u daar zou op in gaan!

Hou dus uw brievenbus in de gaten, uw brief volgt nog.

Hildegard, Yves, Pastoor Johan

MISSIEZONDAG zondag 23 oktober 2022

The poster features a central image of a person with arms raised in a landscape, with a path of footprints leading towards a dove flying in the sky. To the left is a globe with a red cross. The text is arranged in two triangular shapes at the bottom.

**missionaire campagne
2022-2023**

**Jullie zullen
mijn getuigen
zijn**
Handelingen 1,8

**Samen
de Blijde
Boodschap
verkondigen
in woorden en daden
tot het uiteinde
van de aarde**

In de maand oktober wordt in de kerk wereldwijd aandacht besteed aan de universele zending van de kerk.

“Jullie zullen mijn getuigen zijn”

Kerk is maar kerk als ze getuigt van de Blijde Boodschap.

Onder de slogan “Jullie zullen mijn getuigen zijn” (Hand 1,8) onderlijnt de missiemaand dit jaar het belang van de christelijke getuigenis.

In onze eigen kring

Hoe kunnen we in ons dagdagelijks leven eerlijk getuigen van ons christelijk geloof? Hoe kunnen wij van ons geloof getuigen in een sterk gesecculariseerde samenleving, en vooral in deze tijden van gezondheids-, veiligheids-, economische en sociale crises? Hoe kunnen wij de gaven die wij van God hebben ontvangen op onze beurt doorgeven?

De Kerk zonder getuigenis is niet meer dan wind (Paus Franciscus)

Getuigen van je geloof is niet eenvoudig.

De leerlingen van Christus hadden dezelfde moeite om openlijk te spreken over hun ontmoeting met Christus. Ze waren bang. Ze waren onzeker over zichzelf. Maar Jezus stelde hen gerust:

"Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt, en jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot aan de uiteinden van de aarde" (Handelingen 1:8).

Wereldwijd

Missio wil ook de solidariteit bevorderen met onze broeders en zusters overal ter wereld? Door haar oproep aan alle katholieke christenen om concrete solidariteit te tonen met de hele wereld, in het bijzonder met de meest behoeftigen, wil Missio - (de Pauselijke Missiewerken) - de universaliteit en het grensoverschrijdende karakter van ons christelijk geloof een concreet gezicht geven. Door onze solidariteit worden wij in staat uit onszelf te treden en de muren af te breken die ons verhinderen ware getuigen te zijn van de overvloed van leven die Jezus ons brengt.

Steun de kerk in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Elk jaar belicht Missio een zusterkerk die we in het bijzonder willen steunen. Dit jaar heeft men gekozen voor de Kerk van de Centraal-Afrikaanse Republiek, die al meer dan zestig jaar worstelt om de wonden te helen van de eindeloze burgeroorlog in het land. Via weeshuizen, ziekenhuizen, sociale rehabilitatiecentra en scholen doet de plaatselijke kerk haar best, maar de nood is enorm en vraagt om ieders solidariteit.

Missiezondag in onze parochie

In de eucharistievieringen van komend weekend wordt aandacht besteed aan het thema van missiezondag.

We bidden ook voor de kerk wereldwijd en de collecte wordt gehouden voor de missieprojecten van Missio.

In deze viering besteden we ook aandacht aan de vele catechetische en diaconale projecten in onze parochie waarbij in woord en daad getuigenis gegeven wordt van het evangelie.

Missionair gebed

God

Gij roept ons op

om uw missionaire leerlingen te zijn;

om samen, als uw Kerk,

*teken te zijn van uw liefde voor de wereld;
om uw getuigen te zijn.*

*Wakker in ons het vuur van uw liefde aan,
doe ons de levengevende aanwezigheid van uw Geest ontdekken,
ga mee met ons op weg, verlicht ons pad
en leid ons tot het eeuwige geluk
doorheen Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.*

WIJ WAREN ER OOK BIJ

DAG VAN DE MENS MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE, 9 OKTOBER 2022

Verslag nationale ziekendag en viering van 45 jarig jubileum van Samana voorheen Ziekenzorg,

9 oktober, een zonovergoten zonnige zondag, de dag van de chronisch zieke mens en de viering van ons 45jarig bestaan, werd ingezet met een stemmige, mooie misviering in de Sint Bernadettekerk om 11.00 uur. Na de mis was er achteraan in de kerk een receptie voorzien met een hapje en een drankje voor ALLE aanwezigen, een gezellige ontmoeting van gelijkgestemden in alle vriendschap en verbondenheid. We danken in het bijzonder de vele medewerkers van de Oxfam Wereldwinkel van Oostakker, zij verzorgden deze mooie receptie. Er was zeker voldoende!

De 50 gegadigden die zich voor de warme maaltijd hadden ingeschreven werden verwacht in het Novacentrum. Druppelsgewijs kwamen ze binnen en waren verbaasd om te zien dat de zaal op een andere manier geschikt was. De mooi gedekte tafels stonden opgesteld in U- vorm en zo werd een grote open ruimte gecreëerd voor het optreden van de dansgroep RUH (die door de coronaperikelen al verscheidene keren uitgesteld is geweest). We hadden ook een kort bezoek van Griet Miserez, educatief medewerkster van Samana. Zij bedankte de vele medewerkers voor de goede diensten van de voorbije 45 jaar en wenst ons nog samen een mooie toekomst.

Als iedereen aan tafel was werden in snel tempo de kleurrijke goed gevulde borden opgediend met de super malse varkenswangetjes, een overvloed van kleurige groentjes en kroketten, een streling voor het oog en de smaakpapillen, iedereen was het er roerend over eens: echt heel lekker, mooi ogend en smaakvol!

Na de maaltijd kon nu, in de open ruimte, het animatiegedeelte beginnen. In hun kleurrijke en schitterende outfit (telkens aangepast volgens het land) werd gestart met Noord-Afrikaanse dansen van Algerije, Tunesië, Marokko gevolgd door nog veel dansen uit Syrië, Egypte, Midden Oosten, Irak, Saudi Arabië, al dan niet in groep of solo en op blote voeten en dit alles met aangepaste muziekbegeleiding. De laatste dans kwam uit Turkije. Wij hebben ervan genoten!

Wie dacht dat dit het einde was, dacht verkeerd; er volgde nog koffie met een mooi versierde 45jarige reuzegrote feesttaart op tafel om te verdelen + nog een groot confituurtaartje voor iedereen! Feestelijker kon niet meer! Tot ieders voldoening konden we voldaan en tevreden huiswaarts keren, beladen met nog een fles Oostenrijkse wijn extra er bovenop! In alle opzichten was het een heerlijk ,smaakvol en kleurrijk feest met heel veel dank aan de organisatoren die tijd noch moeite hebben gespaard om dit te verwezenlijken. Ze mogen er terecht trots op zijn! Ze verdienen een grote pluim !

Dankjewel aan de kernleden en hun medewerkers en aan allen die aan deze viering ook hun steentje hebben bijgedragen!



Rond het altaar staan er flessen Oostenrijkse wijn, er hangt een kaartje aan. Een attentie voor de leden van Samana.



Het altaar is mooi versierd met takken met mini-appeltjes. Een echt herfstbeeld. Ze zijn gesnoeid in een tuin in Sint-Amandsberg. Hopelijk kunnen ze lang ons altaar sieren. De zon schijnt volop op het altaar en dan kleuren ze nog zo mooi.



Pastoor Johan leidt de dienst, en Lieve en Hildegard zijn de lectoren.

PREEK VAN DE WEEK



TIJD IS TE WAARDEVOL OM NIET TE DELEN. 45 jaar Samana St Bernadette.

Lieve mensen, vandaag willen wij even dankbaar en heel gelukkig stilstaan bij de groeilijn van onze werking.

In 1977 startte Marc De Pauw met heel veel enthousiasme een ploeg van Ziekenzorg op. Hij trommelde enkele gelijkgezinden op die zich samen met hem wilden inzetten voor de zieken op de parochie. Zo kwamen er maandelijks bijeenkomsten die mochten doorgaan in onze Novazaal.

Weet je dat Samana verschillende aandachtspunten heeft?

We noemen er enkele:

Huisbezoeken . We vragen aan de huisbezoekers maandelijks op bezoek te gaan. Meestal wordt dit na verloop van tijd een relatiebezoek. Heel mooie ontmoetingen waar vol aandacht geluisterd werd naar de persoon. En tot op heden zijn nog steeds geëngageerde medewerkers op heel regelmatige basis huisbezoeken aan het afleggen. Daar groeien ook mooie vriendschappen uit en hulpvaardigheid.

Vroeger gingen we ook op **ziekenhuisbezoek**. Wie opgenomen werd kon bezoek krijgen, kreeg aandacht en de nodige tijd om op verhaal te komen. Doordat de opnames zo kort geworden zijn en we geen informatie meer krijgen wie opgenomen is, is het niet meer mogelijk dit nog te organiseren. Tenzij familie ons bij langdurig verblijf verwittigt, dan kan het alsnog.

Er is ook **vervoer op vraag van de zieke**. Een vrijwillige chauffeur doet boodschappen, brengt de zieke naar een doktersafspraak of gaat de persoon ophalen voor de samenkomsten of vb naar de mis op zondag.

Wij willen met Ziekenzorg ook ons zicht uitbreiden naar de bredere wereld. Zo hebben we jaren lang een meisje gesteund via Foster Parents Plan. Met het oog om vooral kansen te creëren voor de meisjes zodat zij zich konden ontplooiën en niet gedoemd om de mindere te blijven tegenover broers.

Daarna financierden we de studieopleiding van Konstantin in Rwanda. Niet alleen Konstantin maar ook zijn familie deelde in onze giften. Elk jaar met Kerstmis wordt nog altijd de spaarblok gespijzigd met wat elk naar eigen vermogen kan afstaan. En wij kregen verslagen en foto's. Zo kunnen we zien dat het echt goed terecht komt.

Momenteel steunen we jongensstad Kishor Nagar, een school in Indië.

Het geld werd voor verschillende doeleinden gebruikt. Voor materiaal en inrichting als voor zaigoed voor hun tuinbouw.

Een jaarlijkse zomerreis maken was voor velen een ervaring om op een rustig tempo samen vakantie te maken. Het zijn 21 deugdlopende periodes geworden in Oostenrijk, Italië, Nederland, Duitsland...

Spijtig genoeg doorkruist door... covid.

Wij zijn Lieve enorm dankbaar voor de voorbereidingen en voor de grote verantwoordelijkheid die ze telkens weer nam.

Het handwerkatelier is ook een heel mooi initiatief dat snel groeide vanuit Ziekenzorg. Met mannen en vrouwen worden wekelijks op donderdag prachtige handwerken allerhande gemaakt

in een heel warme en gemoedelijke sfeer. En de tweejaarlijkse opbrengst van de handwerkbeurs is voor het onderhoud van het Novacentrum.

Maandelijks worden door een groep vrijwilligers de brieven rondgedragen. Indien mogelijk ook met een korte ontmoeting zodat terug aandacht geschonken wordt aan mekaar. Tijdens de corona zorgden we voor een riem onder het hart door kaartjes te sturen of een kleine attentie en vooral ook een deugddoend telefoontje nu en dan. Want onze mensen mochten niet vereenzamen... wij bleven verbonden.

En om alle activiteiten in elkaar te boksen is er ook tijd nodig om deze voor te bereiden, bijvoorbeeld in een kernvergadering. En gisteren kwamen we met plezier samen in de sacristie om voor jullie opnieuw een honderdtal flessen Oostenrijkse wijn te voorzien van een kaartje enzovoort.

We zijn zinnens nog véél jaren voor zieken te zorgen, nu al een 6-tal jaren bekend onder de naam Samana.

We danken ook alle kerkgangers die via een mooie offergave onze kas spijzen om onze werking verder uit te bouwen.

Voor die mooie 45 jaren beste mensen:... Hartelijke dank aan iedereen!

INTERPAROCHIAAL

OKTOBERMAAND-ROZENKRANSMAAND IN DE BASILIEK VAN OOSTAKKER-LOURDES

Vrijdag 14 oktober om 17.20u: Rozenkransgebed in de basiliek met aansluitend eucharistieviering

Zondag 16 oktober om 15.30u: Rozenkransgebed in de basiliek

Vrijdag 21 oktober om 17.20u: Rozenkransgebed in de basiliek met aansluitend eucharistieviering

Zondag 23 oktober om 15.30u: Gebed in verbondenheid met de missionarissen en de missionaire wereldkerk

Vrijdag 28 oktober om 17.20u: Rozenkransgebed in de basiliek met aansluitend eucharistieviering

Zondag 30 oktober om 15.30u: Rozenkransgebed in de basiliek

THEATER DE BALSEMBLOMME VZW SPEELT:

Wilde Wendy (naar Abigail's party)

Een toneelstuk van Mike Leigh

REGIE: Geert Willems

SPEELDATA: 4 - 5 - 11 - 12 november 2022 om 20.00 u. en 6 november 2022 om 15.00 u.

LOCATIE: Zaal Nova, St-Bernadettestraat, 9000 Gent

In Wilde Wendy maken burens op een cocktailparty kennis met elkaar. De gesprekken worden gestuurd door de klassenverschillen en obligate drankjes. Gestuurd wordt al vlug gestoord...

TICKETS 12,-€ - 11,-€ (Leden Opendoek, senioren en studenten)

RESERVATIE 09 228 51 25 - reservatie@balsemblomme.be

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = 1733

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeeler, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente.gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767