

WOENSDAG 26 OKTOBER 2022**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 30 oktober*

11.00 u. – Eucharistieviering

Dinsdag 1 november - Allerheiligen

11.00 u. – Eucharistieviering voor de overledenen van het voorbije jaar

Zondag 6 november

11.00 u. – Eucharistieviering

***‘Mijmeringen bij het graf van een geliefde.’***

Wanneer ik rond Allerheiligen
een bloem kom zetten op je graf,
dan zal ik aan je denken,
en weten dat deze bloem wel verwelkt,
maar telkens weer nieuw leven zaait.
Laat ze maar zeggen dat de dood het einde is:
ik weet dat onze liefde nooit kan vergaan,
want een liefde die ooit eindigt,
is nooit echt begonnen.
Ik zal dan in de wintertijd
de kou van het gemis ervaren.
Goddank zal het haardvuur
in de stilte van mijn bidden
mij de herinnering openbaren
dat je liefde nog steeds leeft

ook al nam de dood je mee.
Dan zal ik in de lente van mijn leven
de ramen openzetten
en verkondigen dat het leven
nog de moeite waard is
omdat God in alles nieuw wordt,
in zijn natuur en in zijn mensen.
Dan zal in de zomer van mijn leven
de hemel weer diep blauw worden
en zullen de stralen van jouw liefde
mijn hart opnieuw verwarmen,
zoals in de tijd van toen.
Met mijn gebed bij dit graf
is er de wens dat God
jouw liefde in mij laat verder bloeien:
ik zal ze bewaren voor altijd.

ABONNEMENT OP HET PAROCHEBLAD 2023

Copyrighted photo 180 van Halewijn hier niet gepubliceerd.

Beste,

U bent een trouwe lezer van “Kerk en leven”. Vandaag is het moment daar om uw abonnement te vernieuwen.

U krijgt binnenkort een brief in de bus met een overschrijving, met daarop uw naam en uw gegevens. Het gebruik van dit overschrijvingsformulier, maakt de betaling gemakkelijk en is duidelijk voor de administratie.

Ook in 2023 willen we u graag elke woensdag “iets meer” bieden. Iets dat blijft hangen, verhalen en getuigenissen die inspireren, een gezonde portie voedsel voor de geest.

De prijs is dit jaar 50 euro.

In dit verband mochten we overigens de voorbije jaren ervaren dat heel wat mensen ‘Het parochieblad’ een warm hart toedragen en dat – op onze suggestie - toonden door een steunabonnement te nemen. Daarmee konden we verscheidene mensen steunen, en eenmalige kosten dekken.

Zo durven we opnieuw een steunabonnement voorstellen: 60 euro. Bij voorbaat dank als u daar zou op in gaan!

Hou dus uw brievenbus in de gaten, uw brief volgt nog.

Hildegard, Yves, Pastoor Johan

Allerheiligen - Allerzielen

Hier copyright Foto 333 © Stefaan Pollet

Allerheiligen: een dag van verbondenheid

Onze geloofsbelijdenis spreekt van de gemeenschap van de heiligen.

We beleven onze verbondenheid

met mensen van vroeger en nu, van dichtbij en veraf,

met zoveel heiligen die sporen nagelaten hebben in ons leven:

ouders en familieleden, vrienden, bekenden en onbekenden,

lichtende voorbeelden, die elk op hun manier en met vallen en opstaan

iets van God zichtbaar hebben gemaakt.

Mensen om te her-inneren,

een plek te geven in ons diepste binnenste,

een plek waar ze blijven spreken,

waar wij ons voeden aan hun woorden en hun waarden,

aan hun gegrepen zijn door God en mensen.

Neen, wij staan niet op ons eentje in deze grote wereld.

Liefde die verbindt

Als het waar is dat wij getekend zijn

door het kwaad dat voor ons is gebeurd,

is het nog meer waar dat wij gedragen zijn

door alle goedheid die mensen in de wereld gebracht hebben.

Er is nooit tevergeefs bemind.

Familie van God

Wij zijn gemeenschap van heiligen,

en die gaat zoveel dieper dan samen te zijn op eenzelfde plaats,

en op een zelfde uur,
dan het delen van dezelfde belangen en dezelfde sympathieën,
maar die groeit
waar mensen zich door God aangesproken weten
met zijn eigen Naam,
en niet anders kunnen dan die Naam verder te spreken en te doen. En dat maakt ons tot familie,
tot familie van God.

Allerzielen

Met Allerzielen herdenken we alle mensen die gestorven zijn, want hun verbondenheid reikt tot over de grenzen van de dood.

Niet het graf is het einde, maar het eeuwig leven, de gemeenschap met de levende God.

Aan overledenen denken kan inspireren: het goede dat zij deden en waarvoor zij leefden, wil men verder uitbouwen. Omdat christenen vertrouwen dat de liefde van God sterker is dan de dood, is Allerzielen voor hen geen dag van angst, zoals Halloween.

Voor velen is het het moment om naar het kerkhof te gaan; het graf van de overleden familieleden wordt proper gemaakt, versierd met bloemen en het moment om voor die overledenen te bidden. Op sommige plaatsen brandt men een kaars. Omdat Allerzielen een gewone dag is, gebeurt dit meestal op Allerheiligen. Daarom halen heel wat mensen Allerheiligen en Allerzielen door elkaar. In bepaalde parochie is er in de namiddag van Allerheiligen een gebedsdienst voor de overledenen.

Hier copyright Foto 491 © Hans Medart
Welkom op één van de vieringen van Allerheiligen en Allerzielen.

ALLERHEILIGEN

Maandag 31 oktober

16.30 u. Sint-Amanduskerk. Eucharistie van Allerheiligen.

ALLERHEILIGEN met nagedachtenis van de overledenen

Dinsdag 1 november

09.30 u. Eucharistieviering in de kerk O.L.Vrouw Oude Bareel
met gedachtenis van de overledenen van het voorbije jaar.

11.00 u. Eucharistieviering in Sint-Bernadette
met gedachtenis van de overledenen van het voorbije jaar.

In de namiddag van Allerheiligen op 1 november

16.30 u. Gebedsdienst voor de overledenen in de kerk van Sint Amandus.

Johan Goedefroot.

PREEK VAN DE WEEK

ZONDAG 16 OKTOBER - 29ste ZONDAG DOOR HET JAAR (Lc 18, 1-8)

1. We hebben het allemaal al eens meegemaakt dat we het niet meer zien zitten, dat we denken aan opgeven. Soms heel persoonlijk, bij ziekte, bij scheiding, en dan is het belangrijk onze kwetsbaarheid te kunnen delen en hulp te aanvaarden van mensen rondom ons. Soms maatschappelijk in de strijd tegen de klimaatopwarming, tegen uitbuiting of onderdrukking, tegen groeiende ongelijkheid en dan is het belangrijk de strijd niet alleen aan te gaan. Want we weten dat de strijd voor een rechtvaardige maatschappij lang kan duren en dat wederzijdse steun

en bemoediging nodig zal zijn. Een vorm van koppigheid, of toch zeker doorzettingsvermogen is noodzakelijk.

2. Als gelovige mensen richten we ons ook tot God, zoals vandaag. We gaan in relatie staan met God: we bidden, alleen of samen, zoals Mozes deed.

3. In de eerste lezing lezen we over de strijd tussen de Israëlieten met Mozes aan het hoofd en Amalek. Amalek heeft de Israëlieten vroeger langs achteren aangevallen en de mensen achteraan, zwakke mensen, vrouwen, kinderen, mensen met moeilijkheden gedood. Mozes bidt tot God, langdurig, met doorzettingsvermogen en wanneer de moed hem in de schoenen zinkt zijn er Aaron en Hur om hem te ondersteunen in zijn gebed. Hun volharding loont en ze overwinnen. Amalek is een symbool van ‘het onrecht’, de strijd tegen Amalek een symbool van strijd tegen het onrecht. Jezus zal ook blijven strijden tegen onrecht, maar zich ook keren tegen elke vorm van gewapend geweld.

4. In het evangelie wordt de weduwe ook geconfronteerd met ‘onrecht’. Ook zij bidt tot God, met een sterk doorzettingsvermogen. En ook zij wordt beloond en wordt recht verschaft, zoals bij de Israëlieten. Als je blijft bidden, onversaagd, dan zal God u recht verschaffen, zegt Jezus.

5. Beste vrienden, we weten dat wat wij vragen aan God niet altijd gebeurt. De kanker verdwijnt soms niet, de gebroken relatie wordt niet hersteld, het ongeval wordt niet voorkomen, armoede, uitbuiting en oorlog verdwijnen niet. Luistert God dan niet naar onze beden, ondanks ons onversaagd aandringen? Waarom komt hij niet tussen? En voor sommigen is dit een reden om zich van God te verwijderen, of zelfs zicht tegen Hem te keren. Is dit verwonderlijk als keer op keer onze vraag niet wordt beantwoord.

6. Misschien formuleren we onze verwachtingen verkeerd?

7. In de voorbereiding van deze viering werd het volgende gezegd: bidden verandert de wereld niet. Bidden verandert de mensen. En zulke mensen veranderen de wereld.

8. Gandhi zegt dit ook: wordt zelf de verandering die je wil zien in de wereld. Als we willen een duurzame economie op te bouwen met minder ongelijkheid, dan zullen we ons eigenbelang moeten leren loslaten. Individueel, als groep, als volk.

9. Maar zelfs dit is geen boodschap voor mensen in acute nood.

10. Toen Jezus in de hof van Olijven zijn lijden en dood voor zich zag, bad hij, kwetsbaar, tot zijn Vader: Vader, laat deze kelk aan mij voorbij gaan. Dit is niet gebeurd: de kelk is niet aan hem voorbij gegaan, maar God is hem wel nabij gebleven en heeft hem in zijn lijden bijgestaan, en heeft hem op paasmorgen uit de dood doen opstaan: het geschenk van een nieuw en onvergankelijk leven.

11. Het is een troost te weten dat God zowel aan mij als aan jullie allemaal toezegt: “Ik leid jullie niet voorbij aan de moeilijkheden en aan het lijden in jullie leven. Er zullen momenten zijn waarop je zal klagen en me zelfs zult aanklagen omwille van datgene wat ge moet doormaken. Maar wees gerust, ik sta naast je, ik geef je de moed en de kracht om al die moeilijkheden en dat leed uit te houden en te overwinnen. Kijk naar mijn zoon en ontdek dat de moeilijke weg door dit aardse leven in een nieuw leven uitmondt. Een nieuw leven dat geen dood meer kent en waarin alle tranen van je ogen worden weggewist.”

12. Het vergt doorzettingsvermogen om in deze seculiere wereld, waarin velen denken alles zelf te kunnen en god niet meer nodig te hebben, dit te blijven geloven. Het is een vraag die Jezus zich ook stelt: Zal God bij zijn komst nog het geloof op aarde vinden?

Johan Reyntens

INTERPAROCHIAAL**OKTOBERMAAND-ROZENKRANSMAAND****IN DE BASILIEK VAN OOSTAKKER-LOURDES**

Vrijdag 14 oktober om 17.20u: Rozenkransgebed in de basiliek met aansluitend eucharistieviering

Zondag 16 oktober om 15.30u: Rozenkransgebed in de basiliek

Vrijdag 21 oktober om 17.20u: Rozenkransgebed in de basiliek met aansluitend eucharistieviering

Zondag 23 oktober om 15.30u: Gebed in verbondenheid met de missionarissen en de missionaire wereldkerk

Vrijdag 28 oktober om 17.20u: Rozenkransgebed in de basiliek met aansluitend eucharistieviering

Zondag 30 oktober om 15.30u: Rozenkransgebed in de basiliek

THEATER DE BALSEMBLOMME VZW SPEELT:**Wilde Wendy (naar Abigail's party)**

Een toneelstuk van Mike Leigh

REGIE: Geert Willems

SPEELDATA: 4 - 5 - 11 - 12 november 2022 om 20.00 u. en 6 november 2022 om 15.00 u.

LOCATIE: Zaal Nova, St-Bernadettestraat, 9000 Gent

In Wilde Wendy maken buren op een cocktailparty kennis met elkaar. De gesprekken worden gestuurd door de klassenverschillen en obligate drankjes. Gestuurd wordt al vlug gestoord...

TICKETS 12,-€ - 11,-€ (Leden Opendoek, senioren en studenten)

RESERVATIE 09 228 51 25 - reservatie@balsemblomme.be

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente.gentoot@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**Sint-Bernadettestraat 247, **9000** Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767