

WOENSDAG 9 NOVEMBER 2022**LITURGISCHE VIERINGEN**

Zondag 13 november

11.00 u. – Gebedsdienst

Zondag 20 november

11.00 u. – Eucharistieviering met Te Deum voor Nationale Strijdersbond

Zondag, 27 november

09.30 u. – 11.00 u. - Vormselcatechese - Adventstijd

11.00 u. - Eucharistieviering - Jaarmis voor Johanna Bauwens en Henri Brusselle

10.30 u. – 12.30 u. – Adventsmarkt

Over de val van Jeruzalem

Leven met hoop
is 's avonds
opstappen
naar het oosten toe,
de nacht heel zwart tegemoet,
omdat je zeker bent
dat je door de nacht
het licht in het oosten
opnieuw zult ontmoeten.

Leven met hoop
is de ondergaande zon
niet achterna lopen
uit vrees
het licht te verliezen,
maar in zichzelf
zoveel licht bezitten
dat de donkerste nacht
de bode
van de nieuwe morgen
wordt.

(Dominicanen Schilde-Bergen. Tekst Norbert Vanden Abbeele

Allerheiligen 1 november 2022

Begin oktober krijg ik een telefoontje van Riet Debruyne. Kunnen we starten met de voorbereiding van de viering? Het lijkt wat vroeg, maar we willen de families van de overledenen graag vroeg genoeg uitnodigen. We spreken af en met de voltallige ploeg van de rouwzorg zetten we ons samen met Johan en werken een thema uit.

We ontwerpen de uitnodigingen, we kiezen een mooie herdenkingskaart. De drukker wordt verwittigd. De viering wordt al in basis voorbereid. We krijgen een mooi gedicht aangereikt, een suggestie van Jan Demeester. Het komt van pas. U vindt het gedicht hier in de tekst.

De dagen schuiven op en de brieven zijn vertrokken. We kiezen gepaste liederen en oefenen die de weken ervoor in. We vragen de mensen van de Wereldwinkel en zij zijn altijd bereid om ons te helpen. Waarvoor dank!

Er is die dag een stormende wind maar we nemen toch de fiets. We zijn er vroeg maar er zijn al heel wat mensen actief, wat een geluk dat we al die helpers hebben. Kaarsen worden klaar gezet, teksten doorgenomen, liederen geoefend. Johan is onze voorganger, Paul en Lieve Verdonckt zijn lectoren. Lieve Vogelaere en Karel werken mee vanuit de groep rouwzorg. Iets te laat start de viering. We noemen de namen van de overledenen en steken het gedachteniskaarsje aan. Het koor zingt "Irish Blessing". Until we meet again. Dan leest Lieve het gedicht voor en aansluitend een passende psalm.

John Donne schreef de tekst in de 16^o eeuw:

“Geen mens is een eiland,
in zichzelf besloten;
elk mens is een stukje continent,
deel van het vasteland.
Als een kluit aarde wegspoelt in zee,
of als een klip wegspoelt,
of het huis van je naaste
of dat van jou,
krimpt het vasteland.
Elk overledene neemt iets van mij weg,
omdat ik deel uitmaak van de mensheid.”

In het boek der psalmen lezen we:
Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.
We zullen zingen, lachen gelukkig zijn.
God doet wonderen. Hij in ons midden. Hij onze vreugde.

Daarom vragen wij U, Heer:
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.
Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.

In de homilie verzekert Johan ons dat God niemand verloren laat gaan, ook al zien we die niet meer, is die persoon niet meer bij ons.

Nadien mogen we onze kaars doen branden en brengen ze naar voor, als eerbetoon aan onze geliefde overledenen. Elkeen krijgt een kaart met de namen van de overledenen. Op de voorzijde staat een prent van de Emmausgangers. Een passend beeld.

Na de viering is er een kleine receptie en zo hebben we de kans om bij te praten over onze geliefden. De zon schijnt volop en we keren tevreden terug. Het was een mooie warme viering.

Hildegard

PREEK VAN DE WEEK

ZONDAG 30 OKTOBER - 31ste ZONDAG DOOR HET JAAR (Lc 14, 1.7-11)

Jezus te gast bij Zacheüs

Beste mensen,

Vandaag is het evangelie één van de gekende verhalen van Lucas.

Lucas is de evangelist van de boeiendste parabels en verhalen. Denk maar aan: De Verloren zoon, De farizeeër en de tollenaar, De barmhartige Samaritaan én Zacheüs.

Wat is zijn geheim? Lucas schetst een concrete situatie met een tegenstelling in de houding van de personages. Hierdoor worden we bijna automatisch gedwongen een kant te kiezen en voelen we ons betrokken in het verhaal.

In het verhaal van Zacheüs horen we in enkele zinnen het verhaal van iemand die door zijn ontmoeting met Jezus zijn leven een nieuwe wending geeft.

En dit blijft actueel: ook vandaag worden mensen geraakt door de blijde boodschap.

We zouden ons kunnen afvragen waarom Lucas het nodig vindt het verhaal zo duidelijk te plaatsen in Jericho.

Daarvoor moeten we ons herinneren dat Jericho de stad is met de hoge torens die Jozua met Gods hulp veroverd om met het volk het Beloofde Land binnen te trekken.

Jezus, in dit evangelie op weg naar Jerusalem om alle mensen te redden, (zijn naam betekent trouwens “Jahweh redt”,) trekt dus ook door Jericho.

Zacheüs heeft van een profeet gehoord die wonderen ten goede doet en hij wil hem wel eens zien. Hij voelt wel iets voor wat die man verkondigt.

Maar .. hij is zich bewust van zijn klein zijn.

Dat moet, zoals dikwijls in Bijbelteksten, niet alleen letterlijk gelezen worden. Zacheüs weet ook wel dat hij, wegens de job die hij heeft aangenomen, niet geliefd is bij de mensen. Hij wil ze niet uitdagen door vooraan te gaan staan. Hij doet daarom een extra inspanning om Jezus te kunnen zien zonder op te vallen.

Is Zacheüs een gelovige jood? We weten het niet zeker maar door zijn job als oppertollenaar en door rijk te worden heeft hij zijn aandacht vooral moeten richten op zijn carrière en zijn bezit en is zijn geloof wat op de achtergrond geraakt.

Veel actieve jonge mensen en volwassenen vinden het in onze tijd van druk druk druk zeer moeilijk om naast hun professioneel en sociaal leven nog eens bezig te zijn met hun geloof. En zoals bij Zacheüs bestaat bij velen onder hen een zeker verlangen naar meer diepgang en houvast voor als het eens moeilijk gaat in gezin of familie.

Sommige sprekers kunnen het leven van hun toehoorders, door hun woorden, op heel korte tijd een nieuwe wending geven. Uit het evangelie weten we dat Jezus zo iemand was.

Als Jezus aan Zacheüs vraagt om hem als gast in zijn huis te ontvangen is dat voor Zacheüs een aanbod dat hij niet kan weigeren. Het is voor hem de kans op rehabilitatie bij zijn stadsgenoten, bij Jezus, en vooral bij zichzelf.

Zacheüs beseft echter zeer vlug dat hij zijn levenswijze echt moet omgooien om Jezus volgeling te kunnen zijn. Daarom belooft hij veel meer te doen dan wat de joodse wet oplegt aan wie zich aan uitbuiting heeft schuldig gemaakt.

Een andere acteur in het verhaal is de goegemeente die ook wel naar Jezus wil komen kijken en luisteren. Van Zacheüs moeten ze niet hebben vanwege zijn collaboratie en zijn rijkdom. Zij staan letterlijk in de weg van Zacheüs om Jezus te kunnen ontmoeten.

Ze kunnen dan ook niet begrijpen dat Jezus klaar staat om bij Zacheüs op bezoek te gaan. Is hij dan zo onwetend? Of keurt hij de keuze van Zacheüs toch goed?

En vandaag? Hoe vaak staan we niet klaar om mensen, omdat ze niet op ons gewone goede pad lopen, uit te sluiten uit onze vriendenkring of zelfs familie. Denk maar even aan dakloze en vereenzaamde mensen, om niet te spreken van vreemdelingen, vluchtelingen en ex-gedetineerden. Zelfs hun kinderen durven sommigen weren op verjaardagfeestjes. Commentaar krijgen ze wel, al is het vooral achter hun rug, maar veel kans, om hun problemen uit te leggen of een gemeend sorry te zeggen, niet. Durven we zelfs niet wat meewarig doen als niet-kerkgangers hun kinderen laten dopen of vormen?

En ook vandaag kan wie zich wel voor deze mensen inzet niet altijd op veel waardering rekenen in eigen kring.

Natuurlijk hebben we als hoofdpersoonage Jezus. Eerst en vooral heeft Hij Zacheüs gezien, opgemerkt. Het hele evangelie staat vol over Jezus die aandacht heeft voor mensen aan de rand van de weg en die de aandacht van zijn toehoorders vestigt op wat er rond hen gebeurt.

Hij neemt het initiatief. Door zichzelf uit te nodigen maakt Hij het Zacheüs gemakkelijk: die moet Jezus niet vragen om bij hem te komen. Jezus verbreekt duidelijk de uitsluiting van Zacheüs door hem de rol van gastheer toe te vertrouwen. Hij maakt hem geen verwijten waar anderen aanwezig zijn. Hij maakt hem bij manier van spreken terug groot.

Jezus' optredens voor de mens in moeilijkheden zijn vooral een uitnodiging, een raad, de kans aanreiken die redding brengt, mits die mens, zoals het zo dikwijls geschreven staat, zelf het geloof heeft dat hem redt, dat hem de kracht geeft de weg van de ommekeer te gaan.

Dan is volgens Jezus redding gekomen voor die mens en bevestigt hij hem dat hij opnieuw behoort tot het volk van God.

Beste mensen, hoe voelen we ons nu hierbij?

Als we echt christen willen zijn, vraagt dat wel enige inspanning of moed van onze kant.

Al zeker kunnen we, door ons voorbeeld, best geen hinderpaal zijn voor wie door de boodschap van Jezus wordt geraakt ... of opnieuw wordt geraakt.

Zoals toen zegt Jezus aan ieder die Hem graag wil ontmoeten: "Vandaag moet ik in uw huis verblijven." en met dat huis bedoelt Hij uiteraard ons leven, ons spreken en handelen.

We blijven vrij in ons antwoord op Zijn vraag.

Hij wil zeker overal binnenkomen, maar ontvangen wij hem soms niet liever aan de voordeur of tot in die kamer waar alles netjes is?. Vertrouwen we Hem genoeg om Hem kamers te tonen waar we echt leven als het goed gaat én als we het moeilijk hebben? Kunnen we hem onze zorgen en vragen voorleggen en onze tekortkomingen uitleggen? Of zijn we te bang voor zijn mogelijke kritiek?

Deze lezing toont ons dat Jezus in je huis ontvangen mogelijks niet zonder gevolgen blijft, maar ook dat Hij ons, al maakten we foute keuzes, altijd een nieuwe kans wil bieden.

Hij pint ons niet vast op ons verleden. Hij wil weten hoe we ons gelovig zijn inhoud willen geven in de toekomst en zo helpen zijn Blijde Boodschap uit te dragen;

Durven we, zoals Zacheüs, beloven het verkeerde dat we deden zo goed mogelijk recht te zetten en het verder beter te doen?

Als ons handelen dan overeenstemt met onze woorden bevestigt Hij ons zeker dat we tot Zijn vrienden behoren.

Christian Maes

DINSDAG 1 NOVEMBER - ALLERHEILIGEN

We verzamelen ons vandaag rond het licht.

Het Licht van Pasen dat oplicht

in heiligen, in mensen die ons zijn voorgegaan.

Het licht van Pasen verzinnebeeldt

ons geloof en onze hoop die we stellen

in de liefde van God die ons verbindt.

Niets gaat verloren van wat God ons (in liefde) gegeven heeft.

In deze novembermaand gaat onze aandacht uit naar mensen die ons in het leven zijn voorgegaan.

We gedenken hen met Allerheiligen en Allerzielen.

Gedenken....

Allerheiligen is veel meer dan een kerkhofdag.

In deze dagen gedenken wij onze geliefde overledenen,

vaak met weemoed, of bedroefd om hun gemis.

Maar in onze hoofden en harten maken we ook plaats voor dankbaarheid.

Hun goedheid, vriendschap en liefde voor ons zijn een geschenk geweest.

Dat geschenk kan niemand ons ontnemen.

Wij mogen het bewaren en koesteren, en verder leven,

want het heeft ons mee gemaakt

tot de mens die wij tot nu toe geworden zijn.

Allerheiligen

Allerheiligen spreekt van heiligen,

van 'heel-gemaakte', helende mensen,

mensen met naam en vooral zonder naam,

gekend en vooral ongekend,

mensen van vroeger en mensen van nu

in wie onze God - Hij die heet : Ik zal er zijn voor u -

zich heeft mogen uitleven

omdat zij zich inleefden in Hem.

Allerheiligen: een dag van verbondenheid

Onze geloofsbelijdenis spreekt van de gemeenschap van de heiligen.

We beleven onze verbondenheid

met mensen van vroeger en nu, van dichtbij en veraf,

met zoveel heiligen die sporen nagelaten hebben in ons leven:

ouders en familieleden, vrienden, bekenden en onbekenden,

lichtende voorbeelden

die elk op hun manier en met vallen en opstaan

iets van God zichtbaar hebben gemaakt.

Mensen om te her-inneren,

een plek te geven in ons diepste binnenste,

een plek waar ze blijven spreken,
waar wij ons voeden aan hun woorden en hun waarden,
aan hun gegrepen zijn door God en mensen.
Neen, wij staan niet op ons eentje in deze grote wereld.

Liefde die verbindt

Als het waar is dat wij getekend zijn
door het kwaad dat voor ons is gebeurd,
is het nog meer waar dat wij gedragen zijn
door alle goedheid die mensen in de wereld gebracht hebben.
Er is nooit tevergeefs bemind.

Familie van God

Wij zijn gemeenschap van heiligen,
en die gaat zoveel dieper dan samen te zijn op eenzelfde plaats,
en op een zelfde uur,
dan het delen van dezelfde belangen en dezelfde sympathieën,
maar die groeit
waar mensen zich door God aangesproken weten
met zijn eigen Naam,
en niet anders kunnen dan die Naam verder te spreken en te doen. En dat maakt ons tot familie,
tot familie van God.

Zalige Hoogdag van Johan Goedefroot

INTERPAROCHIAAL

VZW KERKOPBOUW

In de maand november start de nieuwe campagne voor de vzw Kerkopbouw bisdom Gent. In het weekend van het feest van Christus Koning (dit jaar op 19 en 20 november) vindt de collecte plaats voor dit fonds.



Paus Franciscus roept christenen wereldwijd op om samen op weg te gaan. Dat is de letterlijke vertaling van synodaal. Voor hem is dat de manier waarop we de Kerk moeten opbouwen naar de toekomst. Alle christenen zijn door hun doopsel geroepen en gezonden. Het Fonds Kerkopbouw verzamelt fondsen om dit proces te begeleiden en te ondersteunen.

Het pastoraal vormingsproject *Leven vanuit de doop* wordt verdergezet. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor:

- Wereldjongerendagen Lissabon 2023
- Opvang vluchtelingen
- Bijbels Leerhuis en vorming
- Ecokerk

Om deze en zovele andere initiatieven die KERKOPBOUW vandaag mogelijk maken, vragen we opnieuw uw steun. Die maakt het mogelijk om mensen – vandaag en ook morgen – echt nabij te zijn.

Steun het FONDS KERKOPBOUW dat investeert in mensen en initiatieven door:

- bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht, op het rekeningnummer
IBAN BE19 0689 3325 4912
BIC GKCC BEBB
- giften of legaten over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent.

Inlichtingen: Vicaris Albert Van De Kerkhove,
albert.vandekerkhove@bisdomgent.be – Tel. 09 225 16 26 – www.kerkopbouw.be

OKRA OUDE BAREEL HEEFT WEER VEEL IN PETTO DEZE MAAND

Enkele van hun activiteiten:

Zondag 13 november; wandeling met gids, op de Westerbegraafplaats, om 10.00u

Vrijdag 18 november; culturele uitstap naar Brussel, Jubelpark, koninklijk legermuseum, de Europese wijk.

Maandag 21 november; themawandeling champignons, in de Lembeekse bossen, in de namiddag.

Vrijdag 9 december; kerstuitstap naar Maastricht, met de bus.

Woensdag 23 november; filmnamiddag “The Father” (zie gegevens hieronder)

Een hoogbejaarde, dementerende man woont alleen in Londen en weigert de verpleeghulp die zijn dochter hem probeert aan te bieden. Zij beschouwt de hulp echter als noodzakelijk omdat ze zelf op het punt staat om met haar partner naar Parijs te verhuizen. Met Anthony Hopkins en Olivia Colman in de hoofdrol. We hopen jullie te kunnen verwelkomen op onze eerste Okra filmnamiddag en maken er een gezellige namiddag van met een prachtfilm. We voorzien na de film koffie en een lekker stukje taart. Je komt toch ook?

Plaats : Parochiaal centrum Oude Bareel Beelbroekstraat 2 te Sint- Amandsberg. Deuren 14.00 uur - aanvang : 14.30 uur. Inkom 8€, taart en koffie inbegrepen. Niet leden welkom: inkom 9€.
Inschrijven is noodzakelijk ten laatste op 20/11/2022.

Betaling op reknr : BE51 8906 3432 4962 met vermelding Film.

DAVIDSFONDS

ZOEKEN NAAR ZIN

Religieuze en spirituele kunst van 1900 tot nu

Christian Wittebroodt

Dinsdag 15 november 2022, 20.00 uur

St.-Janscollege – Campus Visitatie

Visitatiestraat 5 9040 St.-Amandsberg

Inkom: €10 (leden: €8)

Christian Wittebroodt studeerde morele en religieuze wetenschappen aan de KU Leuven. Van 2012 tot 2019 was hij voorzitter van het Museum voor Moderne Religieuze Kunst in de Basiliek van Koekelberg. In zijn in 2019 uitgegeven boek “Zoeken naar zin” beschreef de auteur de evolutie van de religieuze kunst in West-Europa in de 20^{ste} en vroege 21^{ste} eeuw.

De inzichten van Christian Wittebroodt zijn vooral de vrucht van zijn aandachtig kijken naar kunst en van talrijke bezoeken aan musea, tentoonstellingen en zijn ontmoetingen met kunstenaars. Hij nodigt de lezer voortdurend uit om zelf te kijken en te interpreteren.

In 2001 publiceerde hij “Christus in de Franse schilderkunst van de 20^{ste} eeuw” en 7 jaar later “Het lot van Olin. Zoektocht naar het transcendente in zijn kunst”.

Heel recent verscheen bij de uitgeverij Gompel&Svacina een nieuw werk van Christian: “In gesprek met de Durmetuin – Een essay over de relatie tussen ecologie en religie”. Ecologie is dan ook voor de auteur net zo belangrijk als kunst. Chris Wittebroodt is een overtuigd dendrofiel (bomenliefhebber) die jarenlang erfpachthouder en rentmeester was van de grote Durmetuin in Tielrode met zijn meer dan honderd verschillende eikensoorten. Voor hem is elke boom een kunstwerk van de natuur. De verbondenheid van mens en natuur is voor hem essentieel: die bewustwording is een mystieke ervaring die religie, kunst en ecologie heel dicht naar elkaar toe brengen.

Op dinsdag 15 november zal Christian Wittebroodt op de Campus Visitatie van het St.-Janscollege een lezing houden over zijn visie op religieuze en spirituele kunst en de evolutie ervan in de 20^{ste} eeuw en de eerste decennia van de 21^{ste} eeuw. Het wordt een bevlogen vertelling over hoe de zinzoekende mens in een periode van “Godsverduistering” troost en inspiratie kan vinden in kunst en natuur.

HET ERFGOED VAN DE HEILIG HARTKERK – SINT-AMANDSBERG

Na een inventarisatie van het erfgoed van de Heilig Hartkerk en de publicatie ervan in de jaarboeken 55 (2018), 56 (2019) en 57 (2020) van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, stelden veel parochianen van de Heilig Hartparochie zich de vraag: “*Waar zijn al die beelden, meubels, kazuifels, kelken en altaren van onze kerk naartoe?*”

Die vraag is niet op één-twee-drie te beantwoorden want het leegmaken van de kerk nam maanden in beslag, mede door het zoeken naar een zinvolle bestemming voor het erfgoed uit die kerk.

Het verzoek om dit voor belangstellenden in een lezing uiteen te zetten, kwam van *KWB Sint-Amandsberg*. De *Heemkundige Kring De Oost-Oudburg* was ook vragende partij waardoor het tot een samenwerking tussen beide kwam.

De lezing, die reeds twee keer werd geannuleerd wegens de coronapandemie, zal geïllustreerd worden met een power pointprojectie zodat de aanwezigen niet alleen een idee zullen krijgen van wat er in de Heilig Hartkerk aan religieus erfgoed aanwezig was, maar ook waar dat allemaal naartoe ging om een nieuwe bestemming te vinden.

De voordracht door Frederik Vanderstraeten die de inventarisatie mee heeft opgemaakt, gaat door op donderdag 17 november 2022 om 20.00 uur in het Parochiaal Centrum Oude Bareel, Beelbroekstraat 2, Sint-Amandsberg.

Gelieve in te schrijven bij mevrouw Miet De Grootte via e-mail (miet.de.grootte@dsmg.be) of telefonisch op het nummer 09 228 73 58.

Voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen € 6,00.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor **HOOGDRINGENDE** gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000 (€ 1,50/min)** of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer **09 236 50 00**

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente. gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**Sint-Bernadettestraat 247, **9000** Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767