

**WOENSDAG 28 DECEMBER 2022****LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 1 januari*

11.00 u. – Eucharistieviering

*Zondag 8 januari*

11.00 u. – Eucharistieviering

*Zondag 15 januari*

11.00 u. – Eucharistieviering

**Feest H. Familie**

*Handen zijn zo belangrijk in ons leven;  
zij kunnen zoveel deugd doen.*

*Denk maar aan een hand die ons een schouderklopje geeft,  
een hand die ons helpt vol goede wil,  
een hand die zorg voor ons draagt,  
een strelende hand van iemand die ons aandacht geeft, die ons genegen is,  
een hand die ons laat voelen 'je mag er zijn',  
een hand die ons een gevoel van veiligheid geeft,  
een hand die ons de weg wijst.*

*Wij hebben behoefte aan zulke handen,  
aan mensen met wie we hand in hand door het leven kunnen gaan,  
aan handen die, zoals Jezus, genezing brengen,  
aan handen die helen.*

*Zulke handen zijn het zichtbare teken van Gods handen,  
God die ons wil bemoedigen, en ons wil troosten,  
die met ons wil zijn, ook als we ons alleen voelen.*

Toen ze dit gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. (Luc. 2, 12)



Voorwaar, we vormen maar een kleine parochiegemeenschap. Maar we doen ons best om Jezus' Boodschap door te fluisteren aan al wie het wil horen. Dat doen we zeker al door elke week onze kerkdeur gastvrij open te stellen voor alle mensen van goede wil, voor zij die zich nog verwonderen over het Leven en de Liefde. Maar ook voor de zoekers, voor de twijfelaars, voor hen die alleen maar even komen schuilen voor de stormen van het leven. Men hoeft niet over de juiste papieren te beschikken om bij ons welkom te zijn. We voelen ook niet de behoefte om iemand te bekeren, voor ons geloof te winnen. Iedereen is gewoon welkom zoals hij of zij is.

Respect dus, zoveel is zeker. Maar dit betekent niet dat we onze eigen overtuiging moeten verbergen. In onze sterk gesecculariseerde samenleving mogen we misschien - meer nog dan voorheen - zeggen en tonen waar we voor staan.

Met Jezus' komst kreeg *de Liefde een Gezicht*. En dat 'vervulde niet alleen de herders uit het kerstverhaal met grote vreugde.

Ze maakten ook bekend wat over het Kind gezegd was. Dat waren dus duidelijk herders met een *missie!*

Een beetje in het spoor van die herders waagden we ons om met de boodschap ook naar buiten te komen, of zoals dat tegenwoordig heet: uit 'onze comfortzone' te treden.

Driemaal is scheepsrecht! We zochten naar drie manieren om het evangelie buiten onze kerk toch te laten klinken.

- Enkele leden van de kerkraad installeerden op het kerkportaal een prachtige ster die 's avonds verlicht wordt. Heel bescheiden schittert die ster de voorbijgangers toe: 'het komt wel goed met deze wereld, Jezus is geboren.' Een eenvoudige ster met een boodschap, waar hebben we dat nog gelezen?

- Het tweede initiatief betreft een kerstwens die gebust werd bij de nieuwe bewoners van de wijk Zeemanstuin (rechtover de Nova).

Geen bijbedoelingen, geen verborgen agenda, gewoon ‘zalig kerstmis vanwege jullie burens, de Sint-Bernadettegemeenschap!’

- Met het derde ‘missie’-initiatief mikten we op een breder publiek. Op 11 december mochten 600 aanwezigen in de Sint-Baafskathedraal zich warmen aan een schat van kerstliederen gebracht door het Bernadettekoor. Elk lied was een verhaaltje over ‘die Liefde die een Gezicht krijgt’. t’ Is soms moeilijk bescheiden te blijven, maar op GENT zingt KERST mogen we echt fier zijn.

Het evangelie van Jezus kunnen we niet opsluiten in kerken en kapellen. We gaan er best ook mee naar de straten, waar de mensen wonen, naar de markten en de pleinen... zelfs naar de winterfeesten!

Zalig Kerstmis!

*Jaak Van Vooren*

## WIJ WAREN ER OOK BIJ

### VERSLAGJE CATECHESE ZONDAG 18/12/2022.





We kregen een rondleiding in de kerk.

Achtereaan kregen we uitleg rond de Kerkfabriek. Een instelling die het onderhoud van de kerk op zich neemt. De inkomsten komen uit de ophaalmandjes enz... maar voornamelijk door subsidies van de stad of provincie.

Vervolgens gingen we vooraan de kerk naar het Jezusbeeld. De handen van Jezus staan steeds een beetje open. Wat wil zeggen dat Jezus iedereen omarmt.

Daar kregen we ook een beetje uitleg over het tabernakel. Daar worden de gezegende hosties bewaard. Gezegend = brandende kaars.

In de sacristie komen wekelijks enkele ‘gewone’ mensen samen om de eucharistieviering voor te bereiden. Op zoek naar teksten enz...

Het wordt ook een beetje de ‘living’ van de kerk genoemd.

Laatste hoekje in de kerk was de uitleg rond het orgel in verschil met de piano.

Als laatste kregen we een woordje uitleg over het meest gelezen boek van de wereld. Namelijk de Bijbel. Die is geschreven in meer dan 700 verschillende talen.

*Robbe*



De kandidaat-vormelingen brachten ook hun beeldje mee dat ze gemaakt hadden uit de klei.

### **KERSTFEEST SAMANA**

Dit jaar mochten we op het kerstfeest genieten van een optreden van het klein koor van Sint-Bernadette. Jan Demeester is de dirigent en Jo Demeester onze pianist. Met hier en daar een grappige noot werd het een fantastisch optreden.



Pastoor Johan was onze voorganger in de eucharistieviering.



De aanwezigen hadden een zangboekje gekregen en ze zongen heel goed mee. Het was vreugdevol om zo samen te zingen.

### **GENT ZINGT KERST.**

Zondag 11 december, Gent zingt Kerst. De datum ligt al lang vast, de liederen worden geoefend. Er is wat spanning bij sommige leden van de parochieploeg. Zou er wel volk afkomen? Krijgen wij die grote kathedraal gevuld? Gelukkig wordt er veel reclame gemaakt, een kleine aankondiging in De Gentenaar, een mooi artikel in de Zondagskrant en de vele mails en de vele mond-aan-mond reclame. En het heeft gewerkt!

De dinsdag ervoor hadden we een repetitie in de kathedraal en we hadden toen al de kou getrotseerd. Eén iemand wou op een ongelukkige wijze ook de kwaliteit van het tapijt proberen, maar gelukkig kon zij verder zingen. We moesten dus dik en warm gekleed zijn. Mutsen en sjaals waren bijna een verplichting.

Die middag, zondag 11 december, mochten we even repeteren in een warm Sint-Baafshuis en nog even een sanitaire stop doen. We gingen de kathedraal binnen rond 14.30u en wat een drukte was er al. Trouwe parochianen, maar veel trouwe vrienden en vele onbekenden. In geen tijd waren 800 stoelen bezet. Jan had voor een heleboel teksten gezorgd en dat werd in dank aanvaard. We hielden ons klaar. Stipt om 15.00 u. wandelen we al zingend, “once in royal David city” naar ons plaats. Wat volgt is een dik uur heel mooie en warme samenzang. Hier en daar had je ook luisteraars, maar heel veel mensen zongen krachtig mee. Zalig. Iedereen was blij en voelde de Goddelijke kerstsfeer, midden in een winters Gent. Tevreden keerden we terug, gesterkt met koffie of soep, ons geschonken door een lief koppel.

Op naar het echte kerstfeest in de middernachtmis!

*Hildegard*

**INTERPAROCHIAAL**

**BASILIEK OOSTAKKER**



**BEDEVAARTSOORD  
OOSTAKKER - LOURDES**

**Herschikking van de weekdagvieringen.**

Vanaf 2 januari worden de weekdagvieringen in de basiliek van Oostakker-Lourdes herschikt:  
op maandag en vrijdag om 18.00 u. ;  
op de andere weekdays en op zaterdag om 11.00 u.

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00



**COLOFON LOKAAL****VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*

tel. 09 251 00 03

[johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*

tel. 09 231 53 00

parochieassistente [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahn*

Gsm: 0476 99 57 03

[andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie*

Tel. 09 335 55 06

[Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

rekening nr. BE93 8906 1413 9767