

**WOENSDAG 1 MAART 2023****LITURGISCHE VIERINGEN****Zondag 5 maart**

11.00 u. – Eucharistieviering.

**Zondag 12 maart**

11.00 u. – Gebedsdienst – Jaarmis voor Bernadette Van Wayenberghe en Paul Van Driessche.

**Zondag 19 maart**

11.00 u. – Gebedsdienst.

**Bij de Tweede zondag in de veertigdagentijd*****De berg opgaan***

Van tijd tot tijd moet je het doen: de berg opgaan,  
de wereld laten verstillen,  
jezelf en de anderen hervinden in het gebed,  
het volle licht van God laten schijnen op je gezicht.

Dat kan je vooral in het gezelschap van Jezus,  
uit wie dit heldere licht al straalt,

en in het gezelschap van andere bergbeklimmers,  
Godzoekers zoals Mozes en Elia.

Het was voor hen geen wereldvlucht.  
Ze namen alles mee op die berg:  
het wel en wee van hun volk,  
hun machteloosheid en hun ontgoocheling.

Maar er kwam even vrede in hun hart,  
ze ontvingen nieuwe kracht om af te dalen,  
om te herbeginnen.

Want wie op de berg  
alles in het volle licht heeft gezien,  
kan God ook vinden in het getekende, verwrongen mensengezicht  
dat 'lijden' heet.  
*(Bron: Dominicanen)*

## **PAROCHIEFEEST SINT-BERNADETTE**



**Er waren enkele mooie prijzen te winnen. Alle loten geraakten verkocht en we zagen enkele gelukkige winnaars, de hoofdprijs is een etentje in Ter Toren!**



**De onschuldige hand van Enzo trok het lotje van onze winnaars. Bedankt voor de steun!**

Koning winter is afwezig en onder een grijs wolkendek ga ik tijdig naar de kerk. Jan wil dat we nog eens goed oefenen voor de viering begint. Johan is onze voorganger. Koen en Casper zijn de lectoren. We laten de mensen in canon zingen en ze doen goed hun best. Eric Steuperaert is van dienst voor de homilie en hij slaagde er blijkbaar in, om in zijn droom, een gesprek te hebben met Jezus. Volgens Eric vertelt worden wij gevraagd om overtuigde christenen te zijn en mogen wij ook nog steeds een beetje revolutionair zijn! Ja!

Ik kom de Nova binnen en krijg mijn aperitiefje. De tafels zijn al goed bezet en je voelt direct de warme sfeer in de zaal. Lachen, praten, beetje muziek, vriendelijke groeten heen en weer. Deugdzaam en oh zo belangrijk voor de parochiegemeenschap. De kiekeboer is aanwezig en de jongeren van Cava staan paraat. Lieve Volckaert leidt alles in goede banen. Dat zijn we zo gewoon, maar toch bedankt! Na een half uurtje babbelen mogen we een goed gevuld bord aannemen. Het smaakt!

Dit jaar is Hilde Vleurinck onze lotjes verkoopster en ze is geslaagd! Alle lotjes zijn verkocht en Enzo mag met zijn onschuldige hand de lotjes trekken. Helaas, we zijn er niet bij dit jaar. Maar we gunnen iedereen zijn prijs. Met een koffie en een vlaai sluiten we deze mooie middag af.

Dank aan alle medewerkers voor deze fijne namiddag!

*Hildegard*

**PREEK VAN DE WEEK****ZONDAG 19 FEBRUARI – ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR (Mt 5, 38-48)****Bernadette-feest - 2023**

Wij kennen allemaal zeer goed het verhaal van Jezus die gaat bidden op de berg en zijn aangezicht begon te stralen en zijn kleren werden verblindend wit. Een mooi beeld om aan te duiden, dat iemand die intens bidt, boven zichzelf wordt uitgetild.

Maar Jezus begint te schitteren omdat hij naar boven kijkt, naar de volkomenheid van zijn Vader, voor ons een wellicht onbereikbaar moment, maar een treffend symbool.

Als wij op een berg staan, kijken we zelden naar boven want daar zijn alleen nog de wolken die heel mooi kunnen zijn, maar we kijken eerder naar beneden naar het mooie landschap of misschien ook naar het dodelijke verkeer, de luchtvervuiling of de verprutste dorpen en de te drukke steden die we verlaten hebben.

Daarbij zijn gedachten laten gaan kan nuttig zijn, en mag ik daar een eigen verhaal over vertellen? Onze oude verhalen uit de bijbel zijn ook “eigen” verhalen van toen, zovele eeuwen geleden.

Daarom draai ik even in deze lezing de versie om en veronderstel ik dat Jezus, in plaats van zijn religieuze extase bij het naar boven kijken, dat Hij naar beneden kijkt als Hij op de berg gebeden heeft. En... wat ziet hij als hij kijkt naar de religies die op zoek zijn naar een God, als hij kijkt naar zijn Kerk en naar de wereld van de eeuw waarin deze mensen nu leven? In zijn ogen komt een wat onthutste en droevige blik...

Ik heb met enige moeite een interview kunnen loskrijgen waarin Jezus enkele indrukken wou weergeven. Ik wilde vragen stellen maar ik kreeg amper de kans en kreeg ik integendeel een hele resem vragen op mij afgevuurd.

Jezus zei en vroeg: “Slechts enkele punten wil ik naar voor brengen, want de tijd van een homilie is kort. Weten jullie mensen niet dat er maar één Vader is, dat er maar één Vader kan zijn in deze schepping? Ik begrijp dat er vele religies zijn omdat er door de historische ontwikkeling van de mensheid en de culturele verschillen meerdere namen aan mijn Vader gegeven zijn en Hem telkens lichtjes of sterk verschillende inhouden zijn toegedicht. Maar telkens gebeurde dit door mensen, ook al waren het profeten of goeroes in hun tijd.

Maar waarom staan al die religies mekaar nog steeds naar het leven voor die éne waarheid, die zij toch nooit exact kunnen kennen? Waarom zoeken zij niet samen naar de beste wegen om elkaar te begrijpen om mijn Vader te leren kennen en een betere wereld te maken?

En... waarom neemt mijn Kerk daarin niet het voortouw als zij werkelijk in mij gelooft? Zij moet toch nog verlegen zijn als zij haar eigen geschiedenis na mijn verblijf op aarde doorneemt? Is zij haar nog recente zwarte bladzijden vergeten?

Ik kijk met verwondering naar de opvolgers van mijn apostelen, naar de strijd om macht en waardigheid in mijn naam, naar de grote plechtigheid in de kathedralen die ik van boven zie en die de media beschrijven. Waar is daar de eenvoudige dienstbaarheid?

Als ik mij verdiep in de toespraken, die daar worden gehouden door de opvolgers van mijn apostelen, dan voel ik mij ondergedompeld in theocratieën die de christelijke vrijheid, die ik wilde brengen, ingewikkeld maken en die mijn liefdevolle uitnodiging om goed te leven maken tot een moeilijke reeks leefregels?

Denkt u, met uw kennis van het evangelie, dat ik me daar zou thuis voelen tussen al die plechtigheid en uitstraling van belangrijkheid?”

Ik zweeg omdat ik eerlijk gezegd niet wist wat te antwoorden... maar ik kon eindelijk mijn eerste vraag stellen en ik vroeg: Heer, hoe ziet U dan het huidige christendom?

Jezus antwoordde: “mijn koninkrijk is déze aarde met de mensen die er nu leven of geleefd hebben en daar moet mijn Kerk voor leven en zich NU voluit voor inzetten om een betere wereld te maken met alle aandacht voor de minsten.

Elke mens, die vanuit zijn eigen culturele achtergrond en eeuwenoude geschiedenis op zijn manier zoekt naar mijn Vader is een verrijking voor de mensheid en dat juich ik toe. Ik begrijp ook niet waarom de vele religies hun visie op mijn Vader absoluut willen maken en zich die éne waarheid willen toeëigenen en elkaar bekampen, soms tot de dood toe.

Respecteer elkaar en geef elkaar rust en vertrouwen...

En... mijn lieve christenen, leef gerust met de boodschap die Ik u heb meegegeven.

Dan bent u eerlijk op zoek naar mijn Vader.

Ik zie zo ‘n prachtige voorbeelden van priesters, kloosterlingen en leken die maximaal mijn liefdesboodschap uitdragen en een teken zijn voor de hele wereld. Dat IK daarbij dan zou genoemd worden is bijzaak voor mij.”

Ik kon gelukkig nog een laatste vraag stellen: en Jezus, het is vandaag ons Bernadette-feest, wat denkt u over onze Bernadette-parochie?

Er viel een korte pauze, misschien dacht Jezus dat ik een strikvraag wilde stellen, maar Hij antwoordde bedachtzaam: ”jullie zijn zoekende christenen, niet alles is perfect, dat hoeft ook niet en dat kan ook niet, maar blijf eerlijk zoeken om mijn boodschap eigentijds te brengen in respect voor alle meningen en blijf proberen de christelijke vrijheid en levensdiepte te begrijpen en toe te passen.

Behoud de blijheid van mijn boodschap en blijf uw christelijke vieringen zo intens en zo eenvoudig mogelijk dicht bij de mens houden.

En... jullie mogen gerust een beetje revolutionair zijn!

De blik van Jezus leek — bij het naar beneden kijken vanaf de berg — wat minder droevig geworden.

*Erik Steuperaert*

## **INTERPAROCHIAAL**

### **OKRA OUDE BAREEL**

*Woensdag 8 maart*

Zin om mee te quizen? Kom dan zeker op woensdagnamiddag 8 maart naar het parochiaal centrum! Kom je als enkeling? Vorm je een groepje van maximum 4 personen? Alles kan! Het wordt een quiz over van alles en nog wat, voor iedereen wat wils. Bedoeling is vooral om het leuk te houden! Ook leden van andere trefpunten zijn welkom! Schrijf je in door € 5 per persoon over te schrijven op ons rekeningnummer BE51 8906 3432 4962 . We verwachten je om 13.45 uur in het parochiaal centrum Oude Bareel. Inschrijven kan bij [linda.feys@outlook.be](mailto:linda.feys@outlook.be)

### **LA COMIDA CHAPINA**



© Nathalie Stroobandt

Een kookworkshop met getuigen uit Guatemala. Ontmoet Susan en Don Eduardo en ontdek met hen de heerlijke smaken van de Guatemalteekse keuken. We koken in kleine groepjes Guatemalteekse gerechten met een winterse en Belgische touch. Zo brengen we lokaal en seizoensgebonden voeding onder de aandacht. Je krijgt de kans om tortillas te maken en te bakken op een echte ‘comal’.

Alles wordt gekruid met het verhaal van Susan en Don Eduardo, die strijden voor hun recht op voedsel. Dit recht staat onder druk omdat ze moeilijk toegang hebben tot water, essentieel voor het telen van hun gewassen. Het water wordt ingepalmd door de grootgrondbezitters voor hun plantages gericht op export naar de VS en EU.

Kook mee en proef van het verhaal van Susan en Don Eduardo, partners van Broederlijk Delen.

***Waar en wanneer?***

Dinsdag 7 maart vanaf 18u30

Sint-Janscollege, Visitatiestraat, Sint-Amandsberg

***Hoe deelnemen?***

Graag inschrijven voor 1 maart via

<https://campagne.broederlijkdelen.be/nl/acties/la-comida-chapina>

Meer info bij [delen.in.9040.9050@gmail.com](mailto:delen.in.9040.9050@gmail.com) of bij Raf op het nummer 09 231 20 42.

**SOLIDARITEITSAVOND HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI**



Lut Vandamme met de inheemse burgemeester Valle Palajunoj

Een gevarieerde avond met het Livinuskoor, een getuigenis van Lut Vandamme en een solidariteitsmaal.

Lut Vandamme maakte een inleefreis naar Guatemala. Ze komt vertellen over de waterproblematiek in Guatemala. De plaatselijke bevolking strijdt er al meer dan vijftientig jaar tegen bedrijven die het water uit hun rivier opeisen en vervuilen. Zij had er een gesprek met inheemse burgemeesters. Zij komen op een georganiseerde manier op voor de belangen van de inheemse gemeenschappen.

Wil je meer weten over de wateruitdagingen van Guatemala? Dan mag je deze avond niet missen!

#### Waar en Wanneer?

Vrijdag 10 maart 2023 om 19.30 uur (ontvangst 19.00u)

Parochiaal centrum Heilig Kruis

Heilig Kruisplein 10, 9040 Sint-Amandsberg

#### Programma

19.00 uur Ontvangst en welkom

19.30 uur Campagnefilm

19.40 uur Soep

20.00 uur Livinuskoor

20.15 uur Getuigenis van Lut Vandamme

21.00 uur Livinuskoor

21.15 uur Eten uit Guatemala

21.35 uur Livinuskoor

**Inkom:** vrije bijdrage voor Broederlijk Delen

**Inschrijven?** via [www.franciscusgentoost.be](http://www.franciscusgentoost.be)

**Info?** Tel. 09.231.53.00

### TIENDAAGSE BEDEVAART NAAR LOURDES - 10 tot 19 september 2023



De “Herfstbedevaart” heeft en jarenlange traditie, die kan steunen op veel ervaring en een trouw publiek. Tien dagen zijn we met de autocar samen onderweg vanuit onze opstapplaatsen in Heusden-Zolder, Wommelgem, Gentbrugge en Kortrijk.

De heenreis gaat in drie dagen langs Bourges, Orcival, Millau en Carcassonne.

Vier dagen brengen we door in Lourdes in hotel Stella met een evenwichtig programma en

intense vieringen met eigen priester. We brengen ook een bezoek aan Cité Saint-Pierre. Met een halve daguitstap maken we kennis met een prachtig stukje Pyreneeën . De terugreis in drie dagen verloopt langs Narbonne, Orange, Ars, Dijon en Troyes.

Naast het prachtaanbod en de intense bedevaart is het grote familiegebeuren de waarborg voor een onvergetelijke tiendaagse.

#### **Deelnemersbijdrage**

1475 euro (vol pension).

Supplement singlekamer: 300 euro.

Aarzel niet om de stap te zetten.

Voor volledig vrijblijvende informatie kan je terecht bij de begeleider Roger Schillebeeks 011 / 53 6649 (email: roger.schillebeeks@telenet.be) of bij de medewerkers Guy en Cecile Vandesande – Van Schoorisse 09 / 360 29 98 (email: guy.cecile@skynet.be).

## **THEATER DE BALSEMBLOMME SPEELT**

### **WOESTEN**

van Kris Van Steenberge

regie Francis Ringelé

spel Laura van Eijndhoven, Philippe Ceulemans, Glenn Delcart, Yassin Mouissat, Mieke De Decker en Emilie Ringelé

17, 18, 24 en 25 maart 2023 om 20.00 u.

19 maart 2023 om 15.00 u.

Zaal Nova, St-Bernadettestraat 132, 9000 Gent

reservatie: [www.balsemblomme.be](http://www.balsemblomme.be) - [reservatie@balsemblomme.be](mailto:reservatie@balsemblomme.be) - 09 228 51 25

tickets 12,- € of 11,- € (leden Opendoek, senioren en studenten)

*Westhoek, eind 19e eeuw. De jonge Elisabeth wordt zwanger van dokter Guillaume Duponselle. Ze trouwen. Enkele maanden later bevalt zij van een tweeling. Valentijn is een prachtige baby. Zijn broertje is zo misvormd dat het ernaar uit ziet dat hij snel zal overlijden en Guillaume weigert hem een naam te geven. Toch blijft Nameloos in leven. Vanaf dan ontwikkelt zich een heuse thriller.*



**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247  
in de Visitatiestraat 7  
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker  
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of  
mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een  
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om  
23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met  
wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of  
kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 [parochieassistente.gentoost@gmail.com](mailto:parochieassistente.gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03[andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

rekening nr. BE93 8906 1413 9767