

WOENSDAG 8 MAART 2023**LITURGISCHE VIERINGEN****Zondag 12 maart**

11.00 u. – Eucharistieviering;

Jaarmis voor Bernadette Van Wayenberghe en Paul Van Driessche

Zondag 19 maart

11.00 u. – Gebedsdienst.

Bij de Derde zondag in de veertigdagentijd

Heer onze God,
van U komt alle leven
en alles is uit U geboren.
Hongerigen brengt Gij tot verzadiging
en wie dorst lijden,
voert Gij tot de bron van levend water.
Leid uw kerk in deze veertigdagentijd;
vervul ons van uw heilige Geest,
waarin wij allen zijn gedoopt
tot het ene lichaam van Jezus Christus, uw Zoon.

(bron: brochure 'Leven vanuit de doop',
bisdom Gent)

De veertigdagentijd.

De veertigdagentijd is voor de gelovige een intense tijd.

*Ze nodigen uit tot een uitdrukkelijke beleving van ons gelovigen zijn,
door gebed en vasten, door grotere aandacht voor de naastenliefde en een bewuste deelname
aan de sacramenten.*

Leven vanuit de doop.

De evangelielezingen van de derde, vierde en vijfde zondag van de vasten nodigen ons uit tot bezinning over ons christen-zijn.

Deze lezingen waren bedoeld als catechese voor volwassenen die in de paaswake gedoopt werden. Door thema's van water, licht en leven zijn ze onlosmakelijk verbonden met ons doopsel.

Een aantal brochures liggen beschikbaar in de kerk. Je kan ze meenemen.

Onder stap 5 vind je de overwegingen bij de schriftlezingen van de komende zondagen.

Drinken aan de bron.

Water is onmisbaar, zonder water geen leven, zonder water verdort en sterft alles.

Water is nodig om te reinigen, het wast alle stof af.

Wanneer water en geest samenkomen, gebeuren wonderen.

We horen het zondag in de lezingen:

Mozes slaat op de rots, er ontstaat een bron,

de Samaritaanse vrouw vindt het geloof bij de waterbron.

Ooit werden wij gedoopt met water en geest.

Jezus en zijn evangelie zijn de bronnen waaraan wij ons laven.

Broederlijk Delen.

Vandaag neemt Broederlijk Delen ons mee naar Rwanda, waar een partnerorganisatie zich inzet voor gelijkheid en zelfredzaamheid van mannen en vrouwen. Door het creëren van werkgelegenheid via kleine en middelgrote ondernemingen, het verbeteren van voedselzekerheid en de toegang tot duurzame energiebronnen krijgen de vrouwen stilaan een eigen stem.

De vastenkalender biedt regelmatig info daarover.

Vrede.

De oorlogssituatie is schrijnend voor de inwoners van Oekraïne.

De Belgische bisschoppen waren op bezoek in Oekraïne, op uitnodiging van de plaatselijke bisschoppen om hen te steunen en te bemoedigen.

Ook de paus is sterk aangegrepen door de oorlogssituatie. “Oorlog is waanzin, er is geen andere definitie”, zegt hij. “Vrede, alstublieft vrede”.

Boek: “Paus Franciscus. De conservatieve revolutionair”

Auteur is Emmanuel Van Lierde, afkomstig van Ledeberg, en oud-hoofdredacteur van Tertio.

Op maandag 20 maart 2023 wordt zijn boek voorgesteld in een panelgesprek met o.m. Mgr.

Luc Van Looy.

Om 18.15 uur: Eucharistieviering met Mgr. Luc Van Looy

Om 19.15 uur: Boekvoorstelling en panelgesprek.

Kerk en Klooster Karmelieten, Burgstraat 46 te Gent

Aanmelden via website: www.karmelgent.be

Johan Goedefroot

Bezinning.

Derde zondag van de vasten

Jezus het levende water

Moedeloos, uitgeblust, afgewezen,

het spoor bijster, de weg kwijt,

verlamd door angst..

Teneergeslagen door verdriet en pijn...

Jezus geeft je kansen

om te groeien.

Hij geeft je kansen

mens te worden,

Hij schenkt jou liefde, aandacht, zorg.

WIJ WAREN ER OOK BIJ.

ZONDAG 26 FEBRUARI – 1ste ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
viering met asoplegging

Enkele sfeerbeelden:



De gelovigen verzamelen buiten rond het vuur, we zingen liederen, we verbranden de oude palmtakjes.



Het vuur laat hoog op, de palmtakjes doen het vuur hevig branden. Vele gelovigen hadden de oude palm mee.



Ook onze pastoor laat zich het askruisje opleggen.



En toen kregen ook de gelovigen een askruisje.

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 26 FEBRUARI – 1ste ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD**

(Mt. 4, 1-11)

Met aswoensdag is de Tijd van Veertig Dagen aangebroken die ons brengt naar het feest van Pasen.

Op deze eerste zondag worden we meegenomen in de woestijn, waar Jezus naar toe werd gedreven door de Geest.

Jezus

We zien hoe Jezus zich laat leiden door een innerlijk kompas. De tekst zegt dat Hij door de Geest van God naar de woestijn wordt geleid.

Daar neemt hij de tijd om te luisteren naar zijn dieper verlangen en krijgt zijn roeping vorm.

Hij zal zich inzetten om Gods liefde zichtbaar te maken door te werken aan een wereld waarin alle mensen meetellen en gelukkig kunnen worden.

Dan klinkt opeens de verleidelijke vraag of Hij snel succes wil. Of Hij als redder en held wild erkend worden.

Hij beseft dat Hij kan kiezen om zijn kracht en macht te gebruiken om spectaculaire dingen te doen en de aandacht op zichzelf te richten.

Maar Hij kan haar ook inzetten voor een groter doel/ de komst van een nieuwe wereld, inclusieve wereld.

Wij

Ook wij moeten voortdurend keuzes maken.

We worden soms verleid om te kiezen voor de snelste en gemakkelijkste oplossing, waar we zelf het meeste voordeel aan hebben

Maar die heeft dikwijls een keerzijde, een prijs die anderen dan moeten betalen. Niet alles wat mogelijk is is goed om te kiezen.

De vragen die op ons afkomen zijn talrijk:

Koop ik elk seizoen nieuwe kleren die in mensenwaardige omstandigheden gemaakt zijn?

Ben ik bereid om mijn levenswijze te veranderen om iets te doen aan de ecologische crisis?

Draag ik mijn steentje bij om oorlogs- en klimaatvluchtelingen te verwelkom?

Vastentijd

De vastentijd nodigt ons uit aandachtig te luisteren naar ons innerlijk kompas en ons meer bewust te worden van de gevolgen van onze dagelijkse keuzes.

Omdat we als enkeling vaak niet verder komen dan machteloos toezien, worden we ook uitgedaagd om SAMEN op zoek te gaan naar antwoorden.

Het innerlijk kompas dat Jezus' leven richting gaf,
werd gevoeld door de Geest die Hem bezielde.
Vandaag vraagt diezelfde Geest om ook in ons hart en in onze geloofsgemeenschap te mogen spreken.

Johan Goedefroot

LIEF EN LEED

Doopsel



Op zaterdag 25 februari werd Delano Allary gedoopt. Hij is de zoon van Justin Allary en Kelly Adam uit Sint-Kruis-Winkel.

Moge hij opgroeien in een gelukkig gezin.

INTERPAROCHIAAL

ROUWGROEP PAROCHIE H. FRANCISCUS VAN ASSISI IN GENT-OOST



Doorheen rouw en verdriet naar nieuwe levenskracht.

Je nam al eens afscheid van een geliefd familielid of vriend. Misschien zoek je gedurende de tijd van rouw, verwerken en duiden naar woorden en steun van wat je meemaakt. Woorden die warm zijn vanbinnen. Woorden van bemoediging, van vertrouwen en van hoop.

Woorden zeggen zo weinig in het licht van het verdriet dat om zich ingrijpt? Of zijn ze er

toch? Woorden in de vorm van een geschenk. Woorden als een toegestoken hand. Woorden die warm zijn vanbinnen. Woorden van bemoediging, van vertrouwen en van hoop. Woorden waar het onnoembare in verborgen zit.

Met de groep rouwzorg van onze parochie nodigen we daarom **Kris Gelaude** uit die zal spreken over ‘**Doorheen rouw en verdriet naar nieuwe levenskracht**’. Ze heeft talloze boeken op haar naam staan. Zij is een echte woordkunstenaar en vanuit eigen ervaring verdiepte Kris zich in het proces van afscheid nemen en van verder leven met verdriet en gemis.

Waar en Wanneer?

Donderdag 27 april om 19.30u

Kerk O.-L.-Vrouw van Altijd durende bijstand (Oude Bareel)

Beelbroekstraat 9, 9040 Sint-Amandsberg

Vrije inkom

DAG VAN DE LEVENSBESCHOUWING



Maak op 12 maart 2023, een zondagnamiddag, kennis met de levensbeschouwingen die onze stad Gent rijk is!.

Hier brandt de lamp

Zingeving, religie en levensbeschouwing zijn belangrijk.

Zij krijgen een plaats in onze samenleving.

Op deze dag komen de meesten van hen aan bod.

Hier brandt de lamp.

De aula in Gent wordt de ontmoetingsplaats tussen verschillende levensbeschouwingen.

Vertellen over je inspiratie

In meerdere korte toespraken (tedtalks) vertellen een aantal interessante sprekers hoe zij in het leven staan en wat religie of andere levensbeschouwingen voor hen betekenen.

Het zijn mensen uit de culturele wereld die vertellen over wat hen drijft en waar ze hun inspiratie halen. En ook wat hen verbindt met anderen.

Komen in de loop van de namiddag aanbod:

Tinneke Beekman (filosofe), Johanna Pelgrims (kunsthistorica), Aya Sabi (auteur en columnist), Tom Hannes (theatermaker en coach), Joris Van Ael (Iconograaf) en Frederik Sioen (muzikant); Karel Van Keymeulen is moderator.

Ontmoetingen

Tussen door zijn er ook gesprekstafels (speeddates).

Aanwezigen kunnen aansluiten bij een tafel met maximaal vier personen en praten over de grote levensvragen. Welke geloofsovertuiging heb je en waarop is dat gebaseerd? Geloof je in een leven na de dood en welke impact heeft dit op je leven?

Standenmarkt

Bovendien kan je aan informatiestanden in gesprek gaan met vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen.

Sinds vele jaren bestaat er in Gent een Interlevensbeschouwelijke Werkgroep (IWG). Die komt maandelijks samen met vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen. Zij doen ook gezamenlijke acties die onze samenleving aanbelangen. Deze dag is een kans om eens naar buiten te komen.

Kom vrij langs...

Op zondag 12 maart tussen 12.30 uur en 17.30 uur

Aula Universiteit Gent, Volderstraat 9 te 9000 Gent

Kom vrij langs! Toegang is gratis.

De dekenale ploeg van Gent ondersteunt dit initiatief. Vertegenwoordigers zullen die dag aanwezig zijn. Namens de katholieke gemeenschap zal Joris Van Ael getuigen in de tedtalks rond 16.00 uur.

Deze Dag van de Levensbeschouwing wordt mee georganiseerd door de Universiteit Gent en de Stad Gent (dienst Lokaal sociaal beleid).

Meer info www.stad.gent/dagvandelevensbeschouwing

TIENDAAGSE BEDEVAART NAAR LOURDES -10 tot 19 september 2023



De “Herfstbedevaart” heeft en jarenlange traditie, die kan steunen op veel ervaring en een trouw publiek. Tien dagen zijn we met de autocar samen onderweg vanuit onze opstapplaatsen in Heusden-Zolder, Wommelgem, Gentbrugge en Kortrijk.

De heenreis gaat in drie dagen langs Bourges, Orcival, Millau en Carcassonne. Vier dagen brengen we door in Lourdes in hotel Stella met een evenwichtig programma en intense vieringen met eigen priester. We brengen ook een bezoek aan Cité Saint-Pierre. Met een halve daguitstap maken we kennis met een prachtig stukje Pyreneeën. De terugreis in drie dagen verloopt langs Narbonne, Orange, Ars, Dijon en Troyes.

Naast het prachtaanbod en de intense bedevaart is het grote familiegebeuren de waarborg voor een onvergetelijke tiendaagse.

Deelnemersbijdrage: 1475 euro (vol pension).

Supplement singlekamer: 300 euro.

Aarzel niet om de stap te zetten.

Voor volledig vrijblijvende informatie kan je terecht bij de begeleider Roger Schillebeeks 011 / 53 6649 (email: roger.schillebeeks@telenet.be) of bij de medewerkers Guy en Cecile Vandesande – Van Schoorisse 09 / 360 29 98 (email: guy.cecile@skynet.be).

THEATER DE BALSEMBLOMME SPEELT

WOESTEN

van Kris Van Steenberge
regie Francis Ringelé

spel Laura van Eijndhoven, Philippe Ceulemans, Glenn Delcart, Yassin Mouissat,
Mieke De Decker en Emilie Ringelé

17, 18, 24 en 25 maart 2023 om 20.00 u.

19 maart 2023 om 15.00 u.

Zaal Nova, St-Bernadettestraat 132, 9000 Gent

reservatie: www.balsemblomme.be - reservatie@balsemblomme.be - 09 228 51 25
tickets 12,- € of 11,- € (leden Opendoek, senioren en studenten)

Westhoek, eind 19e eeuw. De jonge Elisabeth wordt zwanger van dokter Guillaume Duponselle. Ze trouwen. Enkele maanden later bevalt zij van een tweeling. Valentijn is een prachtige baby. Zijn broertje is zo misvormd dat het ernaar uit ziet dat hij snel zal overlijden en Guillaume weigert hem een naam te geven. Toch blijft Nameloos in leven. Vanaf dan ontwikkelt zich een heuse thriller.

OKRA ACADEMIE GENT

Op dinsdag **14-3-2023** verwelkomen we Dhr. Tim De Winter, natuurgids, met zijn voordracht:
“De wondere wereld van de vogels”.

Natuurgids en vogelaar Tim De Winter neemt ons mee in de wondere wereld van de vogels, want ze doen even gek als mensen en hun leven is één grote soapserie. Wat is hun trigger om zo zot te doen en welke trucs halen ze uit de kast om aan een lief te geraken ? Zingt ieder vogeltje echt zoals het gebekt is en hoe komt het dat uilen zo stil kunnen vliegen ? Wat nemen trekvogels mee op reis en hoe vinden ze de weg ?

Dit alles en nog veel meer wordt op een boeiende en ludieke manier uit de doeken gedaan met straffe verhalen, heerlijke anekdotes en mooie foto's.

Welkom op onze vertrouwde locatie:

Clemenspoort – zaal De Parel , Overwale 3 te 9000 Gent.

De voordracht is voorzien van 14.30 u. tot 17.00 u

Inschrijven is niet nodig.

Inkomgeld € 6,00 voor leden en € 8,00 voor niet-leden.

LET OP: wegens werken rijden er (nog) geen trams of bussen door de Voskenslaan.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wacht dienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om
23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met
wacht dienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of
kijken op de website www.apotheek.be**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente.gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767