

**WOENSDAG 5 APRIL 2023**

**LITURGISCHE VIERINGEN**

**Donderdag 6 april – WITTE DONDERDAG**

20.00 u. – Witte Donderdagviering

**Vrijdag 7 april – GOEDE VRIJDAG**

20.00 u. – Goede Vrijdagviering

**Zondag 9 april – PASEN**

11.00 u. – Eucharistieviering.

**Zondag 16 april**

11.00 u. – Eucharistieviering

**Zondag 23 april**

11.00 u. - Gebedsdienst.

Viering voor Bob Francis, Aleksandr Nikitenko en Samuël Francis

**De steen is weg.**



Het graf is leeg.  
En uit de mist  
van kille onmacht  
die ons altijd weer  
in het gezicht slaat,  
stroomt zacht wat licht ons tegemoet.

Want Hij die dood was, leeft.  
Hoop kan niet meer ontvreemd.  
Er zal een morgen zijn,  
van lachen en van troosten.

Wij horen op te staan.  
Kom, geef een hand,  
jij die ontmoedigd bent,  
jij met je hoofd gebogen.  
Wij mogen leven zonder angst.  
Het woord dat Hij ons gaf  
brandt in ons hart.  
Wij leren zien wat nog niet is  
met onze diepste ogen.  
Er is een weg gebaad  
voor iedereen  
omzoomd met

bloesemende bomen. (bron: Dominicanen Schilde-Bergen. Tekst: Kris Gelaude)

**Paaswens**

Het leven is verrassend en uitdagend:  
liefde is de (tegen)stroming,  
hoop geeft de richting aan  
en geloof zet in beweging.  
Heel bescheiden, onopvallend doen die drie hun werk.  
Op dezelfde wijze gaat God met de mens mee  
en de mens met Hem.

‘De Heer is verrezen!  
De Heer is waarlijk opgestaan!’  
Zo begroeten de christenen elkaar op paasmorgen.  
Hij is de Heer.  
Omdat Hij nu leeft,  
kunnen we in Hem geloven  
en ons aan Hem toevertrouwen.

Wij danken de Heer.  
Zijn naam luidt sinds eeuwen ‘Ik zal er zijn voor jou’.  
Wij zingen: ‘Hij leeft!’  
Hij is het verlangen dat elk verlangen bevordert.  
Hij lijdt mee met verdrukten en beproefden.  
Hij wordt volop God.  
Hij is de kern van al wat leeft.

Alles heeft Hij geschapen.  
In het bijzonder heeft Hij de mens  
tot leven geroepen.  
Wij kunnen niet over God spreken  
zonder te spreken over de mens.  
maar we kunnen niet over de mens spreken  
zonder te spreken over God.  
Onze geschiedenissen zijn met elkaar verweven.

Er klinkt een luide roep  
voor een goede kwaliteit van leven.  
Laten we overal in de wereld zo leven  
dat de kwaliteit spontaan verwijst  
naar de goddelijke bron  
en we worden getroffen  
door het handelen van God in deze wereld.  
Dan geloven we dat Hij ons draagt  
en wij omwille van Hem bestaan.  
We zullen uit de dood gered worden  
en belijden dat onze God  
een God van Levenden is.

Ik wens jullie allen  
een zelig en vreugdevol paasfeest toe.

*Johan Goedefroot,  
pastoor*

Hier copyrighted foto 422 © Tony Dupont

**PAASTRIDUÛM Sint-Amandsberg****WITTE DONDERDAG**

*'Ik heb jullie liefgehad'.*

Wij vieren de maaltijd van de Heer, het Laatste Avondmaal.

**Viering in de kerk O.L.V. Oude Bareel om 19.00 uur**

**In de kerk Sint-Bernadette om 20.00 uur.**

**GOEDE VRIJDAG**

*'Het kruis heeft niet het laatste woord' De weg van de liefde.*

Kruisweg, kruismeditatie en kruishulde.

**kerk Sint-Amandus om 15.00 uur**

**kerk Sint-Bernadette om 20.00 uur**

**PASEN**

*Hoop voor de wereld : 'De Heer is opgestaan'*

Stille Zaterdag: **Paaswake**

**in de kerk Sint-Amandus om 20.00 uur**

Paaszondag: **paasvieringen**

**kerk Oude Bareel om 9.30 uur**

**kerk Sint-Bernadette om 11.00 uur**

Welkom op deze één of meerdere van deze vieringen.

WELKOM IN SINT-BERNADETTE VOOR DE LITURGISCHE VIERINGEN VAN DE GOEDE WEEK

			
<b>Palmzondag</b> 2 april te 11u palmwijding	<b>Witte Donderdag</b> 6 april te 20u	<b>Goede Vrijdag</b> 7 april te 20u wie kan brengt een bloem mee	<b>Paaswake</b> 8 april te 20u (Amanduskerk) <b>Pasen</b> 9 april te 11u

**WIJ WAREN ER OOK BIJ****ZONDAG 26 MAART - CATECHESE EN VIERING MET DE EERSTE COMMUNICANTEN**



23 eerste communicanten waren aanwezig samen met hun ouders op deze tweede samenkomst.

Ze werden verdeeld in 3 groepen en kregen wat uitleg over een werkboekje “Op weg naar mijn eerste communie”, om ook verder thuis in te werken.

Tijdens de Eucharistievering werden ze één voor één naar voor geroepen voor de naamopgave.

Een zelfgemaakt popje werd opgehangen aan de krulwilg die tot aan de eerste communieviering in de kerk blijft staan.

De “boom” waarin deze popjes werden opgehangen verwijst naar Zacharius die in een boom klom om Jezus te zien.

**PREEK VAN DE WEEK****ZONDAG 26 MAART – VIERING VAN DE VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD**

Een viering met naamopgave van de eerste communicanten.

**Thema**

Dor en doods kan het leven zijn.

We zien het in de natuur.

We zien het ook bij mensen en in onze wereld.

Mensen maken ruzie of worden gepest;

er vallen doden in de oorlog, of van honger of bij een mislukte overtocht per boot.

Is er een nieuw begin mogelijk?

**Tot leven wekken**

*Een gesprekje met de kinderen rond water*

*Hoe kan dorre grond vruchtbare grond worden?*

*De kinderen begieten de plantjes met water*

*En wat met de duisternis?*

*Als het donker is verlangen wij naar licht.*

*Als het donker is in ons leven wachten wij op een goed woord, een liefdevol gebaar.*

*Vooraan staat de doopvont*

*Wij allen zijn gedoopt met water en de heilige Geest.*

*Met het licht van Pasen werd onze doopkaars aangebroken.*

*Een witte sjaal (een doopkleed) werd ons opgelegd*

*Jullie zijn geroepen om liefdevolle mensen te worden...*

*Een lentebloesem staat bij de doopvont*

*De bomen hebben zon nodig om tot groei en bloei te komen.*

*De warmte van de liefde en de vriendschap doet mensen openbloeien*

**Waar Jezus komt is leven en toekomst mogelijk**

Lazarus, de broer van Martha en Maria, is gestorven

De familie en de vrienden zijn in rouw.

Martha en Maria spreken hun vertrouwen uit in de Heer.

Jezus zegt: Uw broer zal leven'.

**Midden in het leven is de dood.**

Hoeveel mensen in onze wereld dichtbij of veraf

leven niet als doden, gevangen in armoede, geweld of uitsluiting.

Familie en vrienden treuren en kijken vaak machteloos toe.

Toch blijft er hoop in hun harten.

Maar liefde laat niemand achter in de doodse vergetelheid.

Ze worden tot leven gewekt

door gastvrijheid en solidariteit van anderen.

**Ook wij kunnen tot leven wekken.**

Jezus spreekt tot mensen een bemoedigend woord.

Hij geneest zieken, maakt nieuw leven mogelijk.

Als wij leven zoals Hij is veel mogelijk.

*Johan Goedefroot*

**LIEF EN LEED****Doopsel**

Op 25 maart 2023 is in onze kerk Mila Callebaut gedoopt. Zij is de dochter van Sofie Callebaut uit Lievegem.

Moge zij opgroeien in een gelukkig gezin.

**INTERPAROCHIAAL****ROUWGROEP PAROCHIE H. FRANCISCUS VAN ASSISI IN GENT-OOST****Doorheen rouw en verdriet naar nieuwe levenskracht**

Je nam al eens afscheid van een geliefd familielid of vriend. Misschien zoek je gedurende de tijd van rouw, verwerken en duiden naar woorden en steun van wat je meemaakt. Woorden die warm zijn vanbinnen. Woorden van bemoediging, van vertrouwen en van hoop.

Woorden zeggen zo weinig in het licht van het verdriet dat om zich ingrijpt? Of zijn ze er toch? Woorden in de vorm van een geschenk. Woorden als een toegestoken hand. Woorden die warm zijn vanbinnen. Woorden van bemoediging, van vertrouwen en van hoop. Woorden waar het onnoembare in verborgen zit.

Met de groep rouwzorg van onze parochie nodigen we daarom **Kris Gelaude** uit die zal spreken over '**Doorheen rouw en verdriet naar nieuwe levenskracht**'. Ze heeft talloze boeken op haar naam staan. Zij is een echte woordenkunstenaar en vanuit eigen ervaring

verdiepte Kris zich in het proces van afscheid nemen en van verder leven met verdriet en gemis.

Waar en Wanneer?

Donderdag 27 april om 19.30u

Kerk O.-L.-Vrouw van Altijddurende bijstand (Oude Bareel)

Beelbroekstraat 9, 9040 Sint-Amandsberg

Vrije inkom.

## **NUTTIGE INFORMATIE**

### **ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

### **OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

### **WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente. [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahnien* Gsm: 0476 99 57 03 [andreas.krahnien@gmail.com](mailto:andreas.krahnien@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

rekening nr. BE93 8906 1413 9767