

WOENSDAG 12 APRIL 2023**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 16 april*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 23 april

11.00 u. - Gebedsdienst.

Viering voor Bob Francis, Aleksandr Nikitenko en Samuël Francis

Zondag 30 april

11.00 u. – Eucharistieviering

Ik Thomas

Ik ben een mens,
enthousiast en nuchter,
vol geloof en ongelooft tegelijk.
Ik stel lastige vragen.
Ik pieker over ‘wat er niet is...’
over wat voorbij is en geen keer neemt...
Mijn naam is Thomas.

Ik laat me nooit zomaar meeslepen.
Jezus boeide me
en ik trok met Hem mee.
Maar ineens is alles mislukt.
Ik heb verkeerd gegokt,
de boot gemist.
Ik voel me in de kou staan.
Ze zeggen wel dat Hij leeft... maar ik wil het eerst zien!

Mijn naam is Thomas.
Vaak sta ik er eenzaam en ontredderd bij.
Ik zie een kind sterven,
een jonge mens verongelukt.
Ik hoor over mensen die gefolterd worden.
Jawel, Christus wordt weer gekruisigd.
Ik zie de littekens van oorlog en verdrukking,
het verdriet van zoveel mensen...
en uit de dood is nog niemand teruggekeerd.
Ik zie mensen verkommeren achter gesloten deuren en vensters,
eenzaam op kleine kamertjes in een grote stad.
Ik zie mensen die deuren en vensters dichtklappen.
Ik zie mensen die doen alsof ze leven,
maar eigenlijk zijn ze dood.
Ik kan het niet verwerken.
Ze zeggen wel dat Hij leeft... maar ik wil het eerst zien!

Mijn naam is Thomas.
Ik zie een Kerk van bange mensen,
een kleine kudde, een handvol maar...

Zovelen zijn weggebleven – geruisloos – en zoveel kerken leeg...

Hij heeft ooit wel gezegd:

“Waar twee of meer in mijn naam samen zijn,
daar leef Ik in hun midden...”,

maar ik wil het eerst zien...

(bron Dominicanen. Tekst: Rijmenam)

WIJ WAREN ER OOK BIJ

ZONDAG 2 APRIL - PALMZONDAG





Nadat iedereen een palmtakje had genomen verzamelden we achteraan in de kerk waar de palmtakjes door pater Andreas werden gewijd.

Daarna gingen we in processie naar onze zitplaats voor het bijwonen van de misviering.

Tijdens de viering luisterden we naar het lijdensverhaal van Jezus.



Beste Vrienden,

Het is nu volop lente, de natuur is ontwaakt en toont ons zijn prille groen en zijn mooiste lentekleuren en geuren ! De vogels zingen hun mooiste lied en dat is voor ons de lokroep om naar buiten te komen en op daguitstap te gaan !

Onze jaarlijkse busreis gaat door op zaterdag 6 mei 2023.

We verzamelen aan het Novacentrum om 9.45u en we vertrekken om 10.00u richting Aalst.

Daar aangekomen gaan we eerst op :

Bezoek aan de Carnavalswerkhallen

Dit bezoek aan de Aalsterse carnavalswerkhallen is de ideale manier om de ziel van Carnaval te leren kennen. Het is de plaats waar de carnavalsgroepen maandenlang met hart en ziel werken aan hun praalwagens. Samen met een gids krijg je een rondleiding achter de schermen van carnaval.

Het middagmaal gebruiken we in restaurant Hof Ten Eede :

Tomatensoep met balletjes

Tournedos van kalkoen met lenteweelde en verse aardappelkroketten

Dessertbord van de chef (*drank voor eigen rekening*)

In de namiddag bezoeken we de **Abdij van Affligem**

De Sint-Pieter en Paulusabdij van Affligem in België mag beschouwd worden als de meest imposante abdijsstichting van de benedictijnen in de Lage Landen.

Als huisabdij van de hertogen van Brabant werd ze Primaria Brabantiae betiteld.

Een kijkje nemen in de Abdij is mogelijk !

Hier worden we nog verrast op koffie met taart.

Terugreis naar Gent om 17.00 u. met aankomst aan de Nova rond 18.00 u.

Prijs € 50 hierin is **inbegrepen** :

Vervoer met liftbus,

Bezoek aan de carnavalswerkplaatsen met begeleiding van een gids.

Middagmaal in Hof ten Eede : (drank voor eigen rekening)

en koffie met taart in Gasthof de Abdij van Affligem

We verheugen er ons al op om jullie talrijk te mogen verwelkomen op deze mooie lente uitstap en hopen vooral dat de weergoden ons dan gunstig gezind zijn !

Het Samana Bernadetteteam

Inschrijvingsstrook + betaling binnen brengen ten laatste tegen zaterdag 29 april

Naam.....□.....

Adres.....

Ik neem deel aan de busreis op zaterdag 6 mei **€ 50 per persoon**

En voeg hierbij: € 50 per persoon x(aantal) = €

Ik breng mijn eigen rolstoel mee ja/nee

Ik verlang een rolstoel te gebruiken ja/nee

Ik wens in de liftbus in mijn rolstoel te blijven zitten ja/nee

Ik wens thuis afgehaald te worden ja/nee

(ja/nee) schrappen wat niet van toepassing is

Het is van het allergrootste belang om tijdig in te schrijven en ook de som van **50 euro** tijdig te betalen en dit uiterlijk tegen **zaterdagavond 29 april**.

Uw inschrijving + de betaling van 50 euro pp wordt verwacht ten laatste tegen zaterdagavond 29 april bij :

- Martine De Jaeger, sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant Ter Toren)
- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32

Tel. 09/251.39.90 (na 19.00 u)

- email: godelieve.volckaert@gmail.com

Er kan ook overgeschreven worden op bankrekening van Lieve Volckaert -Claeys, het nummer is **BE40 0630 7151 1263** (die betaling dient ook binnen te zijn tegen **29 april** wil ons dan aub laten weten of wij moeten zorgen voor vervoer naar en van het Novacentrum en of je een rolwagen wenst te gebruiken. (zie inschrijvingsstrook).

INTERPAROCHIAAL

ROUWGROEP PAROCHIE H. FRANCISCUS VAN ASSISI IN GENT-OOST



Doorheen rouw en verdriet naar nieuwe levenskracht

Je nam al eens afscheid van een geliefd familielid of vriend. Misschien zoek je gedurende de tijd van rouw, verwerken en duiden naar woorden en steun van wat je meemaakt. Woorden die warm zijn vanbinnen. Woorden van bemoediging, van vertrouwen en van hoop.

Woorden zeggen zo weinig in het licht van het verdriet dat om zich ingrijpt? Of zijn ze er

toch? Woorden in de vorm van een geschenk. Woorden als een toegestoken hand. Woorden die warm zijn vanbinnen. Woorden van bemoediging, van vertrouwen en van hoop. Woorden waar het onnoembare in verborgen zit.

Met de groep rouwzorg van onze parochie nodigen we daarom **Kris Gelaude** uit die zal spreken over '**Doorheen rouw en verdriet naar nieuwe levenskracht**'. Ze heeft talloze boeken op haar naam staan. Zij is een echte woordkunstenaar en vanuit eigen ervaring verdiepte Kris zich in het proces van afscheid nemen en van verder leven met verdriet en gemis.

Waar en Wanneer?

Donderdag 27 april om 19.30u

Kerk O.-L.-Vrouw van Altijd durende bijstand (Oude Bareel)

Beelbroekstraat 9, 9040 Sint-Amandsberg

Vrije inkom.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000 (€ 1,50/min)** of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer **09 236 50 00**

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente. gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn*en GSM: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767