

**WOENSDAG 3 MEI 2023****LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 7 mei*

10.30 u. – Eucharistieviering met Parochiaal beraad  
Eucharistieviering voor Marcel De Smet

*Zondag 14 mei*

11.00 u. – Eucharistieviering

*Donderdag 18 mei Ons-Heer-Hemelvaart*

11.00 u. – Eucharistieviering met Eerste Communie

*Zondag 21 mei*

11.00 u. – Eucharistieviering



Als je naar een foto kijkt, zie je nooit de fotograaf.

En toch moet hij er zijn.

Ook al weet je meestal niet wie hij is en wat hij wil,  
zijn foto's kunnen veel vertellen.

Als je naar de wereld kijkt, zie je nooit de Schepper.

Meestal denk je niet meteen aan Hem die het allemaal heeft gemaakt.

En toch moet Hij er zijn.

Want zoveel goede mensen en dingen zijn beeld van Hem  
en kunnen veel vertellen over wie Hij is.

Als je echt goed kijkt, zie je Hem toch in zoveel goede mensen.

Moge ook wij iets van zijn goedheid zichtbaar maken voor de mensen.

*(bron: Dominicanen België)*

**PAASWAKE IN DE SINT-AMANDUSKERK**

Tijdens deze viering was er de zegening van het nieuwe vuur, doopwater en wijding van de vijf paaskaarsen.

Hierbij een foto van de paaskaarsen.

**PREEK VAN DE WEEK****ZONDAG 23 APRIL - DERDE PAASZONDAG**

Onderweg - Lc.24, 13-35



Dit is niet zomaar een verhaal over lang geleden, een verhaal over de lotgevallen van Kleopas en zijn vriend. Een evangelieverhaal heeft slechts kracht als we voelen dat het over onszelf

gaat, als we er ons op de een of andere manier in herkennen. Ik nodig daarom u uit om even met die twee Emmaüsgangers mee te stappen in de hoop dat onderweg hun verhaal ook uw verhaal wordt.

***Juist die dag waren er twee van hen op weg naar Emmaüs...***

Is dit u ook al overkomen? Je had gehoopt, je had een droom in het hoofd over het leven zoals volgens jou het best zou verlopen, je had er naar uitgezien, je had misschien gebeden, maar... 't liep helemaal anders dan voorzien?

Je bent ontmoedigd, je geeft er de brui aan, je keert op je stappen terug.

Je nestelt je in berusting. 'Niks aan te doen, dat is 't leven!'

Die mannen verlaten de stad van hun dromen, Jeruzalem. Ze gaan naar Emmaüs. Daar is waarschijnlijk niet veel te beleven, maar je voelt je er tenminste beter, want daar hoef je niet te dromen over betere tijden, je hoeft je er niet te pletter te hopen,... wie niet hoopt blijft gespaard van desillusies!

In Lucas' visie gaan die mannen in feite de foute richting uit. Jeruzalem is voor Lucas the place to be! Heel zijn evangelie is één opgang naar Jeruzalem, de plaats waar Gods heil zich zou manifesteren in Jezus. Die Emmaüsgangers keren Jeruzalem de rug toe!

Opmerkelijk toch dat men blijkbaar Jezus ook kan tegenkomen als je de verkeerde weg op gaat!

***Ze spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen...***

Eigenlijk zijn het geen echte pechvogels, want ze zijn met twee, ze hoeven niet alléén hun weg te gaan. Ze kunnen bij elkaar op verhaal komen, hun verdriet en ontmoediging delen,...

***Jezus voegde zich bij hen en liep met hen mee***

Er komt een vreemdeling meestappen... Is het u ook al eens overkomen? Een onbekende spreekt je aan bij een bushalte of in een lift of in de wachtkamer bij de dokter... Je hebt geen zin in een babbel, je denkt: 'laat me met rust', maar je blijft beleefd en geeft een antwoord. Die vreemdeling was Jezus - schrijft Lucas - maar hij stapte incognito mee! Zelfs als mensen op het verkeerde pad gaan, neemt Hij het initiatief en komt Hij hen nabij. Hij dwingt ze niet rechtsomkeer te maken, hij loopt eenvoudig met hen mee.

***Waarover lopen jullie zo druk te praten?***

En dan klinkt voorzichtig die vraag: 'waarover lopen jullie zo druk te praten? wat ligt er op jullie hart?'

***En wij hadden zo gehoopt...***

Heb je het al eens meegemaakt dat iemand je spontaan zoveel veiligheid bood, dat je zonder moeite kon vertellen wat je bezwaarde? Die Emmaüsgangers vertellen die vreemde man spontaan dat hun hoop als een kaartenhuisje ineen was gezakt. Jezus van Nazareth had in hen het beste, het schoonste, het diepste wakker geroepen. Ze hadden gedacht dat hij diegene zou zijn die de mensen zou bevrijden van hun levensangst. Maar dromen zijn soms bedrog!

***En Hij legde hen de Schriften uit...***

Dan haalt die passant (Jezus) er de heilige Schriften bij. Voor bijbelvaste joden is dat geen probleem, voor ons daarentegen wel. Alhoewel: doen we dat hier ook niet iedere zondag? Zondag na zondag willen we ons herinneren wat de ware bedoeling is van onze Schepper. Daarom lezen we voor uit het heilige boek, we leggen er ons leven op. We willen ons leven bijstellen, richten op de ware zin ervan en onze soms foute verwachtingen uitzuiveren.

***Met aandrang vroegen ze: Blijf bij ons...***

Terug naar het verhaal. Want nu komt er iets heel moois. 'Kom mee meneer, blijf bij ons', murmelen ze. Oosterse gastvrijheid! Wat zouden wij doen? Die vreemdeling uitnodigen om een boterham mee te eten? Gastvrijheid is mooi, maar riskant, soms een beetje dom zelfs... Maar 't is wel dé sleutel voor de echte ontmoeting. Wie niet gastvrij is voor het Wonder, zal het niet ontmoeten. We houden alvast een mooi gebed over aan deze passage: 'Blijf bij ons Heer, want het wordt avond...'

***Hij nam brood sprak de zegen uit en brak het en gaf het hen***

En daar, aan die keukentafel in Emmaüs gebeuren dan dingen die wij kennen: brood breken en delen. Waar hebben we dat nog gezien? Waar dát gebeurt herkennen mensen Jezus! Breken en delen: dat is Hem ten voeten uit, zó heeft Hij geleefd.

‘Ja, Hij is het!’ fluisteren ze elkaar toe.

Maar - en dat is echt typisch voor Jezus in het evangelie - hij verdwijnt weer. ’t Is alsof Jezus nooit ergens lang kan blijven. Wordt Hij misschien elders verwacht?

***Was het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak?***

Heb je het al meegemaakt dat je een heel warm gevoel kreeg na een ontmoeting? ‘Brandde ons hart niet?’ Zo’n ontmoeting is een geschenk, want je ontdekt diep in jezelf opnieuw een onvermoede kracht en levensmoed.

***Ze gingen terug naar Jeruzalem***

Dit is geen moment om alleen maar te koesteren. Het is een ogenblik om uit je schelp te komen.

Die twee daar in Emmaüs hadden het begrepen, ze wisten wat hen te doen stond en keerden terug naar waar ze hoorden te zijn: Jeruzalem. Als puntje bij paaltje komt is geloven altijd een kwestie van doen.

***Ze vertelden wat er onderweg was gebeurd***

Zó zijn we dan met Kleopas en zijn vriend terug in Jeruzalem beland. Misschien is vandaag Bernadette ons Jeruzalem? Hier kunnen we met elkaar onze levenservaringen delen.

Maandagavond, toen we deze viering met een groepje voorbereidden, hebben we vrij lang nagepraat over dit verrijzenisverhaal. Deze tekst gaat evident over de Levende, de Verrezenen. Maar misschien geeft Lucas ons hier ook een hint om over onze verrijzenis in het leven-van-elke-dag na te denken. In elk van ons zit verrijzenis geborgen. Ook dit is de boodschap.

Je kan vastzitten in eigen beperkingen, in pijn ook en onvervulde dromen. ‘Niks aan te doen, zó is ’t leven’, klinkt het dan in je hoofd en je berust.

‘En toch! En toch!’ antwoordt Jezus. Soms lijkt het leven niet sterker dan de dood, maar de liefde wel, liefde is sterker dan de dood! Liefde kan ons leven transformeren, een totaal nieuwe wending geven, liefde kan ons doen verrijzen.’

Misschien is de belofte van verrijzenis wel de kern van ons geloof.

Op een goede dag - ‘juist die dag’ schreef Lucas - kan het met ieder van ons gebeuren dat dwars doorheen een schijnbaar uitzichtloze situatie verrijzenis doorbreekt. Maar verrijzenis-midden-in-het-leven, dat is genade, geschenk! Godzijdank!

***Jaak Van Vooren***

**SAMANA PAASVIERING SINT BERNADETTE OP MAANDAG 10 APRIL 2023**

Die namiddag was minder zonnig dan op Paaszondag en het begon zelfs lichtjes te regenen maar dat belette een 60-tal mensen niet om naar de Nova te komen of ze werden er met de auto naartoe gebracht door vrijwillige chauffeurs.

De Novazaal was volledig in gereedheid gebracht door het Samana medewerkersteam, zowel voor de mis alsook voor het etentje daarna en de zaal oogde vrolijk en op zijn paasbest !

Het paasfeest startte met een eucharistieviering voorgedaan door onze pastoor Johan met mooie teksten in het misboekje (de schuldbelijdenis was bijzonder en zal misschien mensen inspireren om het later nog eens te herlezen) het evangelie: het verhaal van Maria en Maria Magdalena was ook speciaal en het leek wel een luisterspel. Kortom het was een heel mooie beklijvende viering!

Na de mis volgde een traktatie met een wit of rood wijntje of een fruitsapje naar eigen keuze en met een hapje, de entertainer Roland bracht ondertussen zijn apparatuur in gereedheid om zijn liedjesteksten te projecteren op het witte scherm en om ons zo toe te laten om mee te zingen. We startten met de oeroude liedjes :

*Daarbij die molen.... en In de stille Kempen....* Daarna volgden nog meer populaire en Gentse liedjes met o.a. van Walter De Buck *Het Vliegerke... en In mijn stroatse zijn t allemaal commeren...* Will Tura met *Het leven is mooi...* Bobbejaan Schoepen, Eddy Wally en nog heel veel anderen waren ook van de partij om er maar een paar te noemen.

Tal van mee-zingertjes van de populairste zangers passeerden de revue en werden duchtig meegezongen en de entertainer vond dat Samana Bernadette goede zangers had en wij stonden er zelf ook verbaasd van. Het publiek genoot ervan, vlug was er ambiance en er werd ook gedanst en zelfs een polonaise gevormd.

Na de gezellige, leuke en ontspannende animatie konden we nog de voetjes onder de mooi gedekte tafels schuiven voor het lente-etentje : een mooi ogende kleurrijke en lekkere koude schotel ! Het heeft ons goed gesmaakt !

En ja, schone liedjes duren nooit lang en aan alles komt een einde, zo ook aan deze paasviering! Nu konden we voldaan en tevreden naar huis vol van dankbaarheid ook voor al die medewerkers die er zoveel energie en tijd instaken om ons dit feest te gunnen en daar bovenop nu nog de afwas en opkuis voor hun rekening nemen !

Hartelijk dank lieve mensen van het Samana Sint Bernadetteteam voor alles !

## **PAROCHIAAL BERAAD**

**PAROCHIAAL BERAAD**

zondag 7 mei van 10u30 tot 12u  
tijdens de zondagsviering  
parochianen nemen het woord

waarom kom ik naar Sint-Bernadette?  
zijn we goed bezig?  
wekelijks eucharistie vieren?  
een plan voor de toekomst?

PAROCHIEGEMEENSCHAP SINT-BERNADETTE

Samen met vele tijdsgenoten beleven we momenteel in West-Europa een kantelmoment, een scharnierpunt in de kerkgeschiedenis. Willens nillens nemen we afscheid van *de oude kerk*. We houden ons hart vast en we geven het niet graag toe, maar we zijn bang om het onzekere van wat komen gaat.

Het is daarom goed en nodig dat we af en toe met de hele Sint-Bernadettegemeenschap even halt houden en nadenken over die toekomst. In 2009 en nadien nog eens in 2016 organiseerden we reeds een *parochiaal beraad*.

In de heel nabije toekomst is er nood aan een nieuwe visie voor de plaatselijke gemeenschappen. Vandaar deze oproep voor een *nieuw parochiaal beraad* dat plaats vindt op 7 mei tijdens de zondagsviering (tussen 10.30 u. en 12.00 u.).

Met dit parochiaal beraad sluiten we ons aan bij de oproep tot synodaliteit van paus Franciscus. Kan die oude kerk nog vervellen - zoals Franciscus dit verhoopt? We rapen onze moed bij elkaar en belijden samen: *het christendom ligt niet achter ons, maar voor ons!*

Het is de bedoeling dat we op 7 mei een aantal voorzichtige keuzes maken voor de toekomst van deze parochie. Daarom is het heel belangrijk dat al wie onze gemeenschap een goed hart toedraagt er die dag bij is.

Men vertelle het voort!

*parochieploeg Sint-Bernadette*

**Mariale zangnamiddag**

**Zondag 7 mei 2023**

Basiliek Oostakker Lourdes

Aanvang samenzang: 15 uur  
Aansluitend mariaal gebedsmoment: 16 uur  
Ontmoeting in de binnentuin met een drankje: 16.30 uur

Sint-Bernadettekoor o.l.v. Jan Demeester  
Organist Jo Demeester  
Sopraan Katrien Knockaert

**Vrije toegang**

Gelegenheid tot vrije bijdrage ten voordele van de ziekenbedevaart naar Lourdes

Wie lu...  
de moeder

Mijn hart zingt voor de Heer

afgeven  
Mijn hart

0 - C. Houtbrecht 8, 2041 Oostakker  
NIEUW TELEFOONNUMMER: +32 93 6825 87  
bedevaart@bisdomgent.be

## **BUURTWERK SINT-BERNADETTE - 19e ONTBIJTACTIE**

Buurtwerk Sint-Bernadette organiseert een ontbijtactie ten voordele van de kansarmen. Verwen je vader, je partner, je ouders, je kinderen, je vriend, je buur, jouw vriend(in) op zondag 14 mei 2023 door hem of haar of hen een heerlijk ontbijt te bezorgen. Met Buurtwerk Sint-Bernadette staan wij dan paraat om de gewenste pakketten gratis te leveren op het gevraagde adres binnen de parochiegrenzen. U kan bestellen tot uiterlijk **vrijdag 5 mei 2023** op één van de onderstaande adressen, maar u dient wel te betalen bij de bestelling: contant of via overschrijving op het nr. van Buurtwerk:

BE60 0682 2785 7370.

Een ontbijt voor volwassenen kost 10 euro per persoon.

Een ontbijt voor kinderen kost 5 euro per persoon.

Indien u liever onze werking steunt door een gift te doen, dan kan dit op het rekeningnummer van Buurtwerk Sint-Bernadette Gent vzw :

BE60 0682 2785 7370. Veel dank !

Met de winst van deze actie betalen we de kosten voor extra voeding, voor de huur van bestelwagens om gekoeld voedsel te halen bij de Voedselbank in Eke en voor inrichting en onderhoud van het lokaal.

Het ontbijt omvat:

voor volwassenen  
2 broodjes en 1 boterkoek  
een stuk fruit  
een gekookt ei  
een fruitsap  
koffie  
yoghurt  
broodbeleg (geen vlees)  
een fijne attentie.

voor de kinderen  
1 broodje en 1 boterkoek  
een fruitsap  
broodbeleg (geen vlees)  
chocolademelk  
een verrassing

Te bestellen bij:

Nadine Van Beneden, Staf Bruggenstraat 78, 9040 St.-Amandsberg, 0486/14 65 50

Clairette Vergote, Admiraalstraat 113, 9070 Destelbergen, 0497/16 48 01

Marc Brunain, Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg 0468/14 99 03

Jan Demeester, Hogeweg 145, 9000 Gent 0473/95 77 78

Yvan Lauwers, Groot Begijnhof 63, 9040 St.-Amandsberg 0473/59 02 57

Bestellingen buiten de parochie kunnen afgehaald worden in het lokaal van de vereniging: via de Sint-Bernadettestraat (naast het Novacentrum) of via de Sleutelbloemstraat (aan de achterkant van het Novacentrum).



**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247  
in de Visitatiestraat 7  
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker  
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of  
mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.  
één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een  
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om  
23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met  
wacht dienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of  
kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 [parochieassistente.gentooost@gmail.com](mailto:parochieassistente.gentooost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahn* GSM: 0476 99 57 03 [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

rekening nr. BE93 8906 1413 9767