

WOENSDAG 17 MEI 2023**LITURGISCHE VIERINGEN****Donderdag 18 mei *Ons-Heer-Hemelvaart***

11.00 u. – Eucharistieviering met Eerste Communie

Zondag 21 mei

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 28 mei – PINKSTEREN

11.00 u. – Eucharistieviering met Vormsel

Zondag 3 juni

11.00 .u – Eucharistieviering

Dankviering voor Vormelingen en Eerste Communicanten

Bijna is het zo ver.

Jezus' slotgebed in de bovenkamer.

Ze zijn teruggekeerd naar Jeruzalem,
ze zijn samen in de bovenzaal,
ze blijven eensgezind volharden in gebed,
de leerlingen samen met de vrouwen,
met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.

Bijna,
want de Geest is er nog niet.
Ze kunnen nog niet spreken in tongen en talen,
ze kunnen elkaar nog niet onbeperkt verstaan.
In hun stilte zit ook iets van een koppig zwijgen.
In hun stilte zit vastgevroren
dat twee van hen de grootsten wilden zijn ten kost van de rest
en dat ze met z'n allen steden wilden plat branden,
die niet naar hun vrome woorden wilden luisteren.

Bijna, even nog,
en dan komt de adem van Gods Geest

en Hij zal ten volle één maken wat was verdeeld,
schoon maken wat vuil was en onrein.
Hij zal met licht dat vol is van zegen,
weldadig schijnen in hun duisternis.

(bron: dominicanen. Tekst: Kerk in Herent)

Pastoraal beraad

Parochie Heilige Franciscus van Assisi in Gent-Oost



Samen bouwen aan onze parochiale droom.

Wat is ons lang leven in de parochie?

Waarom blijven we er?

Wat spreekt ons aan?

Op deze avond leren we elkaars geloofsgemeenschap beter kennen. In gemengde gesprekstafels luisteren we naar elkaars mooie herinneringen en sterke verhalen en delen we onze wensen en dromen. We horen korte echo's van elke gesprekstafel en eindigen nadien met een drankje.

Dit beraad is het startsein van een visietekst. We zijn benieuwd naar trends die zich aftekenen en naar omstandigheden die positieve ervaringen bevorderen. Welke uitdagingen en perspectieven zien we? En hoe kunnen we die vorm geven in kleine, lokale projecten?

Waar en Wanneer?

Woensdag 31 mei
van 19.30 u. tot 22.00 u.
Novacentrum
Sint-Bernadettestraat 132
9000 Gent

KOORUITSTAP NAAR LEUVEN - 22 APRIL 2023

Om 8.25 u. verzamelen we in de inkomhal van Sint-Pietersstation, ja, het is de eerste keer dat we met de trein op koorreis gaan!



De reis werd zorgvuldig voorbereid en vooraf uitgetest door het 'kooorreisteam'.

We sporen naar Leuven en nemen daar de bus naar de Abdij van Park en museum Parcum. De weergoden zijn ons goedgezind en we wandelen, na de eerste groepsfoto, door een fraaie tuin naar de ingang van de abdij.

Eerst krijgen we nog wat uitleg van Chris en na enkele minuten geduld kunnen we ons al onderdompelen in de abdijsfeer met de gregoriaanse gezangen van de paters in het klankkunstwerk Silentii. Of kwam het gezang toch uit de gsm van onze dirigent?

De abdij is gebouwd als een vierkant naar het voorbeeld van het middeleeuwse kloosterplan van Sankt Gallen.

Vandaag zijn alleen de zuidelijke en westelijke pandgang open, de andere zijn momenteel in restauratie en zouden vanaf 2025 te bezoeken zijn.

We krijgen eerst een audioapparaat om de hals, waarmee we op verschillende plaatsen informatie kunnen opvragen.

In de kerk starten we ons bezoek met enkele liederen, de akoestiek is heel goed.



De gids zegt dat het zeer mooi klinkt en dat we zeker in 2025 terug moeten komen wanneer de restauraties zullen voltooid zijn.

In de volgende gang kunnen we het leven van ordetichter Norbertus volgen in glasramen. Deze opdracht moet voor glazenier Jan de Caumont een hoogtepunt in zijn carrière geweest zijn (17 de eeuw).

De glasramen werden helaas in 1828 verkocht door de paters, na veel omzwervingen kwam een groot aantal terug naar Leuven, waar nu nog een deel in restauratie is.

We lopen verder naar de refter en onze aandacht gaat naar een bijzondere wastafel uit massieve blauwe hardsteen.

Aan dit wasbekken uit de 16de eeuw wisten de paters de handen voor het eten.

In de refter kwam de gemeenschap twee tot drie keer per dag samen om te eten in stilte. Of terwijl ze luisterden naar een medebroeder die voorlas.

De refter werd tot aan de start van de restauratie in 2012 door de paters gebruikt.

We zijn een en al bewondering voor het rijkelijke stucwerkplafond, aangebracht in 1679 door meester-kalksnijder Jan Christiaan Hansche. Opdrachtgever abt De Pape selecteerde zorgvuldig de scènes uit het oude en nieuwe testament, die allemaal met eten te maken hebben. Centraal staat het laatste avondmaal.



Ik dacht dat stucwerk betekende: gewoon een laag pleister leggen op een muur. Maar wat we hier zien, is halfverheven beeldhouwwerk! De figuren zijn driedimensioneel en lijken aan het plafond te hangen.

Tijdens de middeleeuwen leefden abten samen met hun medebroeders; pas in de 18de eeuw had de abt een privé-appartement met ontvangstsalons, kantoor, slaapkamer en een eigen kapel en eigen bibliotheek. In de achterwand van deze bibliotheek zit een geheime deur naar een verborgen ruimte waar de abt kostbare bezittingen kon opbergen. De deur in zijn slaapkamer leidt naar dezelfde verborgen ruimte.

Volgens de gids kon de abt langs deze weg ongezien het klooster verlaten.

De oorspronkelijke bibliotheek werd gauw te klein en volgens abt De Pape ontbrak ze ook aan de nodige schittering. In 1672 voltooide Hansche een indrukwekkende driedimensionele stucwerkdecoratie op het tongewelf.



We kunnen deze in alle rust en zonder nekpijn bewonderen op de aanwezige ligzetels.

Hansche koos samen met de abt voor het uitbeelden van de vier evangelisten en de vier kerkvaders, aangevuld met scènes uit het leven van Norbertus.

De bibliotheekcollectie is niet meer de originele aangezien die waardevolle boekencollectie door de Parkheren verkocht werd, nadat de abdij was afgeschaft onder het Franse bewind. Er werd nadien naarstig een nieuwe collectie opgebouwd.

Verder lopen we nog door twee kleine salons voor de abt ingericht in de 18de eeuw.

In de voormalige ontvangstruimtes is een tentoonstelling opgesteld 'Je gelooft het nooit' over spreekwoorden die met de kerk te maken hebben en over de betekenis van christen en andere feesten.

We leren bij!

Weet je bijvoorbeeld waar de uitdrukking

'iemand links laten liggen' vandaan komt?

In het christendom was/is links de slechte kant en rechts de goede; dit gaat terug naar het moment van de kruisiging van Jezus. De moordenaar, die rechts van Jezus hing, toonde berouw en kreeg vergeving. De linkse had geen spijt over zijn daden en werd niet vergeven.

Er is zoveel te lezen maar de maag begint te knorren en we mogen aanschuiven in bistro De Abdijmolen.

Na een lekkere en gezellige maaltijd is iedereen vrij om op eigen houtje of in kleine groepjes de stad Leuven te bezoeken. Enkele wereldwinkeliers gaan kennis maken met de collega vrijwilligers in de wereldwinkel van Leuven.

Marleen en Silke en Eline zochten een uniek stoffenwinkeltje en kwamen tevreden terug.

Anderen deden een terrasje, en moesten even schuilen voor een kleine bui.

Om 16.30 u. moeten we aanwezig zijn in de Sint-Pieterskerk om in te zingen voor de eucharistie van 17.00 uur.

Helaas gaat ons gezang hier wat verloren in de grote kerk, in de abdij klonk het veel beter. Maar we zetten ons beste beentje (beste stem) voor en zingen enthousiast. De voorzanger is ook super enthousiast en het wordt onze eerste gestreamde uitvoering. Wie ons wil horen, kan dat via volgende link:

<https://www.youtube.com/live/A9HPJ9Tqdpw?feature=share>

Tevreden stappen we terug naar het station, waar blijkt dat de trein waarvoor we reserveerden, niet rijdt. Gelukkig mogen we een andere trein nemen, waar we wel even een spurtje moeten voor doen. Sorry, Lieve.

De kooruitstap loopt ten einde en ieder gaat dankbaar naar huis terug. Dank je wel aan de organisatoren Jo, Hilde, Hildegard, Mia, Ann en An en Chris! Ge moogt 'da' nog doen.



BUSREIS ZATERDAG 6 MEI 2023 NAAR DE CARNAVALSHALLEN VAN AALST

De weergoden waren ons gunstig gezind deze keer en bleven dat ook doorheen de ganse reis volhouden. De liftbus stond ons al op te wachten aan de Nova, rolstoelen, rollators werden ingeladen en 32 personen stapten opgewekt en blij gezind op de bus of werd er opgetild met de lift. Om 10.00 uur stipt vertrokken we richting Aalst naar de carnavalshallen, daar stonden er al 2 gidsen ons op te wachten en werden we in 2 groepen gesplitst voor de rondleiding in die grote loodsen. Door die gidsen vernamen we wat voor een gigantische organisatie dat vergt om zo een indrukwekkende carnavalsstoet te verwezenlijken en dit telkens opnieuw en volgens bepaalde thema's en er elk jaar opnieuw praalwagens dienden ontworpen te worden door de verschillende carnavalsgroepen. Vergis u niet elk jaar moeten de oude worden afgebroken en heropgebouwd met de nieuwe thema's voor een nieuw carnavalsjaar! We leerden ook hoe die grote figuren worden gemaakt uit piepschuimplaten of uit grote blokken van 2 m op 0,60 m en daar werden uitgesneden, aaneengelijmd en geschilderd door die groepen zelf, die ook nog daarvoor voor de kosten moeten instaan. De praalwagens zelf zijn streng gereguleerd qua afmetingen, zo is de hoogte de norm: *als de praalwagen de poort kan buiten rijden kan hij ook onder alle bruggen van de stad*. De vorming van de stoet zelf wordt in 3 grote groepen verdeeld die elk jaar van plaats wisselen, zo kunnen ze eens de eersten of de laatsten zijn. Wij stonden versteld wat voor manueel werk en tijd de carnavalstengroepen er het jaar door aan besteden. De carnavalshallen zelf zijn eigendom van de stad Aalst en de praalwagens van de verschillende carnavalsgroepen. Alle opschriften, publicaties en liedjes die in de stoet gebruikt worden moeten in Aalsters dialect.

Het geheel van de hallen en de inhoud ervan en de gigantische grote figuren, alsmede de uitleg van de gids maakten een grootse indruk op ons.

Bij deze werden we ook nog uitgenodigd om de volgende praalstoet te komen bezichtigen in het volgend carnavalsjaar want alles zal gegarandeerd weer nieuw zijn !

Na deze leerrijke gegidste rondgang terug de bus op om naar restaurant Hof Ten Eede te rijden voor een lekker middagmaal:

Tomatensoep met balletjes

Tournedos van kalkoen met lenteweelde en verse aardappelkroketten

Dessert: groot stuk warme appeltaart !

Het heeft ons goed gesmaakt !

In de namiddag bezochten we nog de Abdij van Affligem.

Wij namen een kijkje in de moderne kapel (of kerk) waar sommigen ook een kaarsje lieten branden en gingen dan naar de cafetaria van de abdij. Hier werden we nog verwend met koffie en een groot stuk taart.

Voldaan, tevreden en goed gevoed dan terug de bus op om huiswaarts te rijden.

Aan alles komt een einde, zo ook aan deze interessante busreis met lekker eten !!

Met veel dank aan de organisatoren en de medewerkers van deze mooie en leerrijke reis namen we afscheid om naar ons eigen huis terug te keren.

Het was weer eens een toffe en leuke uitstap-dag geweest om er nog lang van na te genieten!

Dankjewel !!!

LIEF EN LEED

Doopsel



Op 7 mei 2023 is **Jaden Van Laere** uit Oostakker in onze kerk gedoopt.

Jaden is de zoon van Sheana Vanderschueren.

Moge hij opgroeien in een gelukkig gezin.

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente.gentooost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* GSM: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767