

WOENSDAG 9 AUGUSTUS 2023**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 13 augustus*

11.00 u. – Eucharistieviering

Dinsdag 15 augustus – Maria Hemelvaart

11.00 u. – Bedevaart naar Lourdes Oostakker

Zondag 20 augustus

11.00 u. – Eucharistieviering

Dinsdag 15 augustus**Bedetocht naar Oostakker-Lourdes**

Zolang er christenen zijn, houden ze pelgrimages, gaan ze op bedevaart naar één of andere heilige plaats. Blijkbaar zijn er mysteriegevoelige plekken in de wereld, oorden waar mensen scherper dan elders aanvoelen dat er achter de gewone dagdagelijkse dingen van het leven een groot mysterie schuilgaat. Oostakker-Lourdes is ongetwijfeld zo'n plek.

Onze parochiegemeenschap wil zich inpassen in die lange rij van christenen die op weg gingen, op zoek naar de diepste grond van hun bestaan, naar God...

Ontelbaren kwamen op die weg Maria tegen!

Op de hoogdag van **15 augustus** nodigen we alle Bernadettenaren uit om mee op te stappen naar Lourdes-Oostakker. We verzamelen - zoals iedere zondag - aan de kerk.

Om **11.00 uur** vertrekken we met zijn allen te voet naar de grot. Ter plekke is er een gebedsviering voorzien.

Men vertelle het voort!

Bij het feest van Tenhemelopneming van Maria

Moderne Magnificatlezing

Maria zong:
wat is God toch grandioos.
Hij betekent alles voor mij.
Ik ben helemaal opgetogen
omdat Hij naar mij heeft omgekeken.
Eigenlijk ben ik toch niets bijzonders,
een doodgewoon meisje
dat graag voor anderen klaar staat.

Maar voortaan zal iedereen zeggen
dat ik het heel erg getroffen heb.
Hij is inderdaad machtig groot
en Hij heeft zijn naam waargemaakt
door mij te kiezen voor zo iets geweldigs.

Zo doet Hij met ons.
Alle mensen die naar Hem opzien,
hebben dat steeds ondervonden.
Wie hem in de arm neemt,
staat sterk.
Maar wie zich verbeeldt dat hij het wel alleen kan,
zal bedrogen uitkomen.

De machtigen laat Hij rustig vallen
maar de kleinen helpt Hij vooruit.
Aan ons, die nog zoveel tekortkomen,
geeft Hij wat we maar nodig hebben.
Maar diegenen die zich al van alles hebben voorzien
stuurt Hij met lege handen weg.
Zo heeft Hij het altijd gedaan met de mensen
vanaf Abraham en zijn volk
tot nu toe en in eeuwigheid.

(Bron: Dominicanen België)

PREEK VAN DE WEEK

ZONDAG 9 JULI – 14de zondag door het jaar (Mt 11, 25-30)

Zachtmoedig.

1. In de tijd van Jezus verwachtten de mensen een Messias die krachtig was, een mens zoals David die met een groot leger de vijanden van Israël uit het land dreef. Zij verwachtten een rechtvaardige heerser die natuurlijk de vijanden verslaat en aansluitend de wapens kan vernietigen omdat er vrede in het land is.
2. Van zachtmoedigheid en nederigheid is hier geen sprake. De Joden in de tijd van Jezus verwachtten een held die de Romeinen uit het land zou drijven, een sterke man.
3. Wat Jezus in het evangelie vandaag zegt, is precies het tegendeel: *“Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”*

4. Wat wil Jezus met zo'n model van Messias bereiken? Kijken wij het eerst wat er gebeurt als je een sterke man als Messias hebt: Trump, Erdogan, Poetin, Hitler...; en dan gebeurt nog iets: de logica van de macht en geweld wordt een structuur. Als er tegenstanders en mensen met andere mening zijn, worden die ook met macht en geweld tot zwijgen gebracht. Zie de Franse revolutie: De revolutie eet haar eigen kinderen op!

5. Deze logica wil Jezus doorbreken omdat hij de liefde van God tot ons mensen brengt.

6. Dat ook in de religie: Verstandigen, dat zijn de Farizeeërs en religieuze autoriteiten. De Thora is wel van God en ze is natuurlijk behulpzaam maar in de tijd van Jezus werd de wet van God als middel tot macht misbruikt. Jezus staat in de traditie van de profeten. Hij bekritiseert dat het Joodse geloof een religie van boekhouders is geworden. Zo later ook Paulus.

7. De Messias, de zoon van God, is iemand die de liefde van God tot de mensen brengt. Omdat hij dat heeft gedaan, kunnen wij dat ook aan onze mensen doorgeven. Dat betekent: zo te zijn als Jezus.

8. Zachtmoedigheid en nederigheid is een sterke kracht; het Romeinse Rijk is verdwenen maar het Christendom (in het Romeinse Rijk een heel kleine groep aan de rand van het Rijk) is vandaag de grootste religie op aarde.

9. Bid dus dat zachtmoedigheid en nederigheid en liefde een structuur in onze maatschappij worden.

Pater Andreas Krahn

ZONDAG 16 JULI - 15de zondag door het jaar {Mt 13, 1-23 (of 1-9)}



Hij had geen universitaire studies gedaan, hij was geen (Schrift)geleerde, hij was spaarzaam met grote woorden, maar hij bezat blijkbaar een schat aan levenswijsheid.

Hij vertelde liever verhalen, parabeltjes die de omstanders zomaar konden aanspreken. Daar hoefde geen preek bij!. Maar vandaag kunnen we het toch niet laten.

Een eerste mijmering. Die zaaier, dat is vanzelfsprekend Jezus zelf! En wat zaaide hij? Wat was zijn goede boodschap, zijn *eu angelion*?

Beste mensen, stel je eens voor dat deze avond het journaal begint met: 'beste kijkers, er is heel goed nieuws, God bestaat echt, hij houdt van elk van ons, hij heeft ons in het leven geroepen, we zijn geborgen in zijn hand, hij laat ons nooit in de steek, ook niet als we het moeilijk hebben, zelfs niet als we op ons dood punt gekomen zijn...'

Stel het je even voor... dat zou pas wereldnieuws zijn! Het allerbelangrijkste nieuws dat er ooit was.

Om niet minder dan die boodschap is het Jezus te doen!
Dat nieuws zaaide hij rond overal waar hij kwam.

Er waren mensen die enthousiast werden, er waren er ook die lauw reageerden. Het goede nieuws viel niet altijd in goede aarde, soms waaide het ook op de weg, of op de rotsgrond, soms verstikte het onder de distels.

Je voelt het wel, die parabel gaat ook over ons! Zo'n verhaal is altijd een spiegel voor onszelf. Is bij u de boodschap van Jezus in goede aarde gevallen? Of denk je: 'vroeger wel, maar de laatste tijd heb ik het wat moeilijk met God en Jezus...

Tussen haakjes: in deze kerk is iedereen welkom, de overtuigden, de zoekers, de twijfelaars, maar ook zij die het nauwelijks nog zien zitten met het geloof.

Deze parabel, roept ons ook op om zelf het geloof te zaaien!

Het gaat over ons, over onze schuchtere pogingen om in het gezin (onze kinderen en kleinkinderen) of daarbuiten het geloof ter sprake te brengen...

Meer nog dan de ouders zijn het vandaag de grootouders die Jezus' boodschap zaaien naar de volgende generatie toe. Een delicate opdracht, weliswaar. Want hoe moet je Jezus' boodschap ter sprake brengen bij kinderen die niet het vormsel, maar het lentefeest zullen vieren? Hoe doe je dat met respect voor de visie van hun ouders? De goede grond is er zeker bij die kinderen, maar er is veel tegenwind die het zaad naar de weg of de rotsgrond toe blaast.

Jezus kent onze aarzelingen en teleurstellingen, daarom vertelt hij...

Een zaaier ging uit om te zaaien, maar 't viel eigenlijk wat tegen!

Laat wie oren heeft, goed luisteren...voegt hij eraan toe.

Wat valt er te horen?

Op de eerste plaats horen we een optimistisch geluid: als je de rekensom maakt, mag er blijkbaar heel wat verloren gaan. Want het hele kleine beetje dat goed terecht komt, brengt altijd nog dertig, misschien zelfs honderdvoudig vrucht voort!

Het is goed dat we ons daarvan bewust worden. We mogen dus kwistig zijn, en liefst zelfs heel kwistig als het om woorden of daden van geloof gaat. Het zaad dat goed terecht komt zal veel vrucht voortbrengen!

Maar we zijn natuurlijk mensen van deze tijd. We willen resultaat zien, we hebben graag de dingen onder controle: we ploegen, we bemesten, we zaaien, we besproeien,...

Laten we vooral niet aan de plantjes trekken! Dat zou zonde zijn.

Als het om geloofsopvoeding gaat of geloofsgetuigenis, kunnen we alleen maar ons best doen en moeten we vooral leren wachten... en vertrouwen!'

Jaak Van Vooren

ZONDAG 30 JULI - 17de zondag door het jaar {Mt 13,44-52(of 44-46)}

Geef mij een opmerkelijke Geest

1. Ik denk terug aan de tijd 35 jaar geleden: mijn priesterwijding. Ik had hetzelfde gevoel als Salomo: eigenlijk ben ik te jong en heb te veel zwakten om priester te worden.

2. Maar in de retraite voor de priesterwijding las ik de zin van de heilige Paulus:

1 Kor 1,27: *Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen;* Ik dacht: OK God, als je een zwakke dwarse troubadour met zijn gitaar wil hebben, dat kan je hebben.

3. Wij hebben het in het Oude Testament bij de jonge Salomo gezien: God wil in het hart van Salomo komen, in het hart van een geroepen mens om in dat hart sterk te worden. De geroepene zal niet op zijn eigen kracht vertrouwen maar op de kracht van God die in hem is.

4. Dat is ook de zin van het verhaaltje met de parel in ons evangelie vandaag. De schoonheid van de parel die de koopman vindt, vervult hem totaal. Zo zal het woord van God de geroepene volledig vervullen.

5. Zo kan onze geest, onze waarneming dat zien wat God wil en niet wat wij zelf willen. Dat is dat wat Salomo met een opmerkelijke Geest bedoelt.

6. Onze wereld, onze maatschappij met de Geest, met de waarneming van God zien. Dat zal onze wereld beter maken. Dan zal het Rijk van God komen waarvan Jezus altijd heeft gesproken.

Pater Andreas Krahnem

LIEF EN LEED

Doop



Op 15 juli werd Sienna Vandewalle gedoopt. Ze werd geboren op 22 februari 2021 en is de dochter van Edward-Alexander en Barbara Solti. Moge zij opgroeien in een gelukkig gezin.

Overlijden

Op zaterdag 15 juli hebben wij uitvaartdienst gehouden voor Luc Vandenstein in onze Bernadettekerk.

Luc werd op 20 oktober 1952 geboren. Hij woonde in Dilbeek. Zijn broer Marc was op dat moment 5 jaar. In 1954 werd Bernadette geboren en 3 jaar later Fabienne.

In 1983, 40 jaar geleden, zijn Luc en Hilde getrouwd. Uit het huwelijk werden 4 kinderen geboren. Karen, Annelies, Jeroen en Elien. Ze zijn de trots van Luc en Hilde.

Op hun huwelijk zongen ze 'Uit vuur en ijzer, zuur en zout' van Huub Oosterhuis. Tijdens de uitvaart hebben we allemaal samen dit lied opnieuw gezongen.

In 1990 verhuisde het gezin naar Destelbergen. Ze hebben veel geluk met de buurt. De burens worden heel goede vrienden.

Luc werkte eerst bij d'Appolonia, een internationaal ingenieursbureau. Vanaf 1980 bij de Buurtspoorwegen, wat later De Lijn wordt. In 2001 startte hij bij TMVW, het latere Farys. Op 1 mei 2013 gaven ze een groot tuinfeest om Lucs pensioen te vieren. Luc is graag met pensioen, altijd bezig. Hij doet op woensdag administratie in de Wereldwinkel. Hij gaat mee op Alpenkamp met Licht en Liefde. Een paar jaar later gaat hij op pelgrimstocht naar Compostela met dezelfde organisatie. Uit die groep ontstaat een klein groepje dat jaarlijks zelf een pelgrimstocht op poten zet.

Luc wou het niet hebben over zijn uitvaart. Hij hield de focus op zo lang mogelijk leven, zolang er voldoende kwaliteit was. En wat een mooie tijd is hen nog gegeven sinds die dag waarna de wereld nooit meer dezelfde was, oudejaar 2021. De dag van de diagnose.

Toch, hij was nog niet zo lang ziek, zei hij op een ochtend: "Wat ik wil dat er op mijn begrafenis gespeeld wordt...".

Een boodschap van Luc aan elk van ons: "Belijdenis" van Will Ferdy.

Wij bieden aan de familie onze christelijke deelneming aan.

ZOMERFEEST NOVACENTRUM 25 JUNI 2023**UITSLAG TOMBOLA**

1. broodbakoven Panasonic + 3,5 kg bloem	1479	Therese De Cock
2. eetbon 2 pers. restaurant Ter Toren	1091	Maarten en Sarah Demeester
3. ontbijtbon 2 pers. De Korf	1268	Jan en Greta Demeester
4. geschenkmand Carrefour Market	1326	Jo en Rita Demeester
5. 12 wijnglazen	1390	Simon De Smet
6. biermand De Bierhalle	1754	Yves Boussem
7. biermand De Bierhalle	1085	Maarten en Sarah Demeester
8. 24delig bestek	1418	Johan Goedefroot
9. hakmolen met 6 steakmessen	1247	Wies Vogelaere
10. wijnpakket 3 flessen	1526	Albert en Mia Van Loo
Met de eetkaart – geschenkmand Delhaize:		Maria Gobeyn

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = 1733

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om
23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met
wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of
kijken op de website www.apotheek.be**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente.gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahnem* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahnem@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767