

**WOENSDAG 30 AUGUSTUS 2023**

**LITURGISCHE VIERINGEN**

*Zondag 3 september*

11.00 u. – Gebedsdienst

*Zondag 10 september*

11.00 u. – Eucharistieviering

**Bezinning bij de ‘Scheppingszondag’**



**‘Nieuwe mensen, met een nieuwe visie’**

"Er laait er een vuur op in mijn hart," horen we Jeremia zeggen,  
"Gods roepstem is sterker dan alle spot en tegenstand."  
"Wordt andere mensen, met een nieuwe visie," voegt Paulus eraan toe.  
En Jezus wil de confrontatie met de machthebbers in Jeruzalem niet uit de weg gaan.  
Allemaal willen ze een breuk met het bestaande model,  
en willen ze dat we een andere weg - Gods weg - inslaan  
Hoe verbinden we dit met de oproep 'Genees de aarde en alles wat ademt en leeft'?  
In de encycliciek Laudato Si' vinden we alvast deze wegwijzer:

*Het is een verkeerde denkpiste  
als men de andere levende wezens herleidt tot pure objecten,  
onderworpen aan de willekeurige menselijke overheersing.  
De natuur enkel zien als een winstgevend object in dienst van ons eigenbelang,  
heeft verstrekkende gevolgen voor de samenleving.*

*De visie die de willekeur van de sterkste ondersteunt,  
veroorzaakte voor het grootste deel van de mensheid  
een enorme ongelijkheid, onrecht en geweld,  
omdat de natuurlijke rijkdom in de handen terecht komt  
van hen die als eerste aankomen of die de meeste macht hebben:  
de winnaar neemt alles.*

*Het ideaal van harmonie, gerechtigheid, broederlijkheid en vrede dat Jezus voorstelt,  
is het tegenovergestelde van een dergelijk model*

*en hij verwoordde het volgende over de machten van zijn tijd:*

*“De leiders van de volken voeren heerschappij over hen  
en de grote mannen laten hun gezag gelden.*

*Zo moet het onder jullie niet zijn.*

*Integendeel, wie groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn” (Mt 20,25-26).  
(Laudato Si' 82)*

## **September – Scheppingszondag**



*Zondag 2 september is het scheppingszondag. Maar gans de maand wordt aandacht gevraagd om zorgzaam met onze wereld om te gaan.*

Immers paus Franciscus heeft met “Laudato Si” een aantal jaren geleden een belangrijk signaal gegeven aan de wereld en zeker aan de christenen, dat wij de zorg voor onze planeet dringend moeten opnemen. De eerste en belangrijkste slachtoffers van de klimaatverandering zijn de armen.

Voor christenen is **de aarde een geschenk van God**. Samen met de andere levende wezens vormen we een universele familie.

Alles wat ademt en leeft, zingt de lof van God. En in dat koor van de schepping kan geen enkele stem gemist worden.

We hebben het recht niet om stemmen tot zwijgen te brengen door de uitsterving van soorten te veroorzaken.

We hebben de opdracht dit geschenk in goede gezondheid te bewaren, en ongeschonden door te geven aan wie na ons komt.

De vruchten van de aarde zijn niet gereserveerd voor een minderheid; ze zijn er, om gedeeld te worden met allen.

Maar we weten dat dit niet de realiteit is waarin we leven.

Naast klimaat, is het verlies aan biodiversiteit één van de grote crisisthema's in de wereld. Het internationaal biodiversiteitsrapport van 2019 waarschuwde dat 1 op de 8 planten- en diersoorten in de komende decennia dreigen uit te sterven als gevolg van menselijke activiteiten.

### **Kan het anders?**

Acht jaar geleden publiceerde Paus Franciscus zijn encycliek *Laudato Si'*. Wetenschappelijke inzichten vormen in de encycliek het startpunt voor een hartstochtelijk pleidooi voor verandering. Want de ecologische crisis, met het verlies aan biodiversiteit en de klimaatverandering, heeft dramatische gevolgen, zowel voor het leven en welzijn van mensen, als voor onze kwetsbare planeet en het hele levensweb.

### **Herstel**

Paus Franciscus nodigt onder meer uit om de drievoudige relatie te herstellen waarop het menselijk bestaan gebaseerd is: de relatie met God, met de naaste en met de aarde.

### **Zorgen voor.....**

Voor de hele samenleving, en dus ook voor de Kerk, is zeker het herstel van die 'derde relatie', met de aarde, een taai leerproces. Want ergens onderweg waren we die relatie kwijtgespeeld. In feite waren we in onze samenleving al 250 jaar opgevoed met het idee dat we de aarde moesten onderwerpen en dat we de natuur met haar grond, water, lucht en levende wezens ongestraft konden gebruiken, verdringen, ontginnen, uitroeien, ontbossen, verbranden, vervuilen, genetisch manipuleren, met pesticiden vergiftigen, enzoverder.

Het was alsof de natuur enkel een grote hangar was, vol voorraden en middelen die ons vrij ter beschikking staan en waarmee we naar goeddunken kunnen handelen. Tot vandaag zorgt deze denkwijze voor economische projecten en politieke beslissingen die natuur en ecosystemen opofferen aan snel geldgewin, zelfs in beschermde natuurgebieden.

### **Kan het anders?**

Ons eigen overleven is bedreigd, nu we de gezondheid van de planeet en de ecosystemen met hun rijke biodiversiteit in gevaar hebben gebracht. Vanuit dat besef ontstonden 30 jaar geleden al het klimaatverdrag en het biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties. Maar zowel de jongste klimaatrapporten als het biodiversiteitsrapport tonen dat de weg die we sindsdien aflegden, ons niet weggeleid hebben uit de gevarenzone. We staan nog maar aan het begin van de grote fundamentele transitie waarvoor de wetenschappers pleiten.

**Alles is met elkaar verbonden.** De onderlinge afhankelijkheid van levende wezens voor elkaars voortbestaan, geldt ook voor ons, mensen. We zijn toe aan een dringend herstel van onze relatie met de aarde en de levende wezens. Dat maakt deel uit van de 'ecologische bekering' waartoe *Laudato Si'* oproept. Als kerkgemeenschap willen we hier volop aan meewerken.

Voor de Kerk vormen de vraagstukken, verbonden met ecologie, gerechtigheid en vrede één geheel. Een 'integrale ecologie' is de sleutel om ze aan te pakken. Onze zorg voor de gezondheid van de aarde en de levende wezens, moet gepaard gaan met onze inzet voor rechtvaardigheid en vrede.

**'Genees de aarde en alles wat ademt en leeft'**

De campagne van Ecokerk zet ons op weg om de inspanningen van de kerkgemeenschap te versterken, en om ons in partnerschap te verbinden met de vele initiatieven in de samenleving.

**Een nieuwe parochiaal werkjaar**

Op 1 september start het nieuwe schooljaar.

Telkens opnieuw is dit voor kinderen en jongeren een nieuw begin:

voor sommigen betekent het een overstap naar een andere school of het aanvangen van een nieuwe richting. Het zal weer een aanpassing zijn voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

Maar ook voor onze parochie start een nieuw werkjaar.

**Parochieploeg Gent-Oost**

Op woensdag 21 augustus kwam de parochieploeg Gent-Oost samen.

In een eerste deel hadden we een gesprek rond de thema's aangebracht in het parochiaal beraad van mei 2023 en in ons gesprek met bisschop Lode op zaterdag 17 juni 2023.

We keken ook naar de toekomst van onze parochie en de verschillende kerkplekken, over het aanbod van de zondagsvieringen en het onthaal van nieuwe (jonge) mensen. Welke perspectieven zijn er voor de komende jaren en welke prioriteiten leggen wij.

In een tweede deel was er tijd voor verdere planning.

De kalender voor de liturgische vieringen voor de verschillende kerken van Sint-Amandsberg, Gentbrugge en Ledeborg werd opgemaakt met aandacht voor de bijzondere vieringen en ook de bijzondere weekends van Allerheiligen en Kerstmis.

Ook de pastorale kalender wordt verder opgesteld met de activiteiten van rouwzorg, Welzijnszorg en Broederlijk Delen.

Verder wordt de opvolging bekeken van de pastoraal rond doopsel, eerste communie en vormsel.

### Communicatie

Voor veel initiatieven is er ons gekend en gewaardeerd parochieblad “Kerk&leven” dat wekelijks verschijnt. Er zijn natuurlijk ook steeds de mededelingen in de kerken op het einde van de eucharistie en er ligt informatie in de kerkgebouwen zelf.

Binnenkort verschijnt weer een digitale nieuwsbrief, die zal voortaan maandelijks zijn.

En je vindt ook steeds informatie op onze website: [www.parochiegentoost.be](http://www.parochiegentoost.be)

### Startmomenten

Verschillende parochiale verenigingen en werkgroepen zijn gestart met een nieuwe werkjaar. Op enkele kerkenplekken zijn er startvieringen.

### Pastoraal eerste communie en vormsel

De kinderen die wensen deel te nemen aan de eerste communie en het vormsel kunnen zich vanaf september aanmelden op het parochiesecretariaat of via de website

[www.parochiegentoost.be](http://www.parochiegentoost.be)

Vriendelijke groeten,

*Johan Goedefroot*

## **PREEK VAN DE WEEK**

### **ZONDAG 20 AUGUSTUS - 20ste ZONDAG DOOR HET JAAR**

- Mt 15, 21-28 - **Vrouw, gij hebt een groot geloof**

Beste mensen,

De lezingen van deze zondag gaan over de relatie van het joodse volk, en dus ook van Jezus, met de niet-joden.

Doorheen de Thora ligt er een klemtoon op het uitverkoren zijn van het volk.

De joodse wet, met haar lange lijst geboden en verboden, is dé bescherming van de identiteit van Israël. Uitverkoren is alleen wie die wet onderhoudt.

Toch lezen we bij Jesaja dat het huis van God ook open zal staan voor de vreemdeling die de belangrijkste voorwaarden vervult: de Heer dienen, de sabbat onderhouden en vasthouden aan het verbond.

Deze tekst brengt bij de Joden wat onzekerheid mee in hun omgang met de vreemdelingen. Het is inderdaad niet zo gemakkelijk na te gaan of een bepaalde vreemdeling de voorwaarden wel voldoende naleeft om “rein” te zijn.

In het evangelie van vandaag lezen we hoe zelfs Jezus hiermee worstelt.

Jezus is uitgeweken naar Tyrus en Sidon. Niet om de inwoners van Kanaän te bekeren.

Nee, hij is vertrokken uit het gebied van Israël omdat hij met zijn uitspraken de farizeeërs en Schriftgeleerden serieus op de tenen heeft getrapt.

Hij heeft ze verweten de mensen voorschriften op te leggen, maar met hun hart ver van God te zijn en hij heeft ze, tegen de regels in, voorgehouden dat niet wat in de mond gaat de mens onrein kan maken maar wel wat uit zijn mond en zijn hart komt.

Maar nu worden wij geschokt door Jezus' houding ten opzichte van een vreemde vrouw die hem om hulp smeekt.

Vooreerst doet de - altijd zo attente - Jezus alsof hij haar niet hoort. De vrouw heeft hem nochtans met een joodse eretitel als “Zoon van David” aangesproken.

Als de leerlingen willen dat hij ze wegjaagt, beweert hij dat niet-joden niet tot zijn roeping

behoren.

En tenslotte zal hij, zelfs als ze knielend haar vraag herhaalt, haarzelf hetzelfde nog eens duidelijk maken met het beeld dat zijn brood niet voor honden - de scheldnaam van Joden voor heidenen – is voorzien. Als afwijzing kan dat tellen.

Niet te verwonderen dus dat Jezus totaal verrast is door de vastberadenheid van de vrouw. Ze geeft niet op. Ze bewijst hem, door verder te gaan in zijn eigen beeldspraak, hoezeer het haar menens is met het willen delen van zijn brood. Ze kan zelfs tevreden zijn met kruimels die onder de tafel vallen, brood dat dus niet voor haar bedoeld is.

Overdonderd spreekt hij haar nu wel heel persoonlijk aan: “Vrouw, gij hebt een groot geloof” Een duidelijke blijk van waardering. Want op meerdere plaatsen in het evangelie zegt Jezus na het verrichten van een wonder:” Uw geloof heeft u gered.”

Mattheus, die vooral voor de jonge joods-christen gemeenschappen schrijft, wil met dit heel sterke verhaal duidelijk stellen dat de keuze van Jezus om voor alle mensen de blijde boodschap te brengen er niet zomaar is gekomen. Het is omdat Hij ook bij niet-Joden een zeer groot geloof in zijn boodschap vindt.

Jezus bewijst hier dat hij open staat om tot een nieuw inzicht te komen.

Hij geeft toe. Hij helpt de vrouw omdat hij door haar geloof en vertrouwen is geraakt.

We mogen deze ontmoeting gerust zien als een belangrijke wending en verbreding van de roeping van Jezus. Vanaf deze passage zal Jezus in het evangelie van Mattheus het steeds hebben over de redding van alle mensen.

De discussie, of Jezus ook verlossing heeft willen brengen voor mensen die de joodse wetten niet of slecht gedeeltelijk naleven, zal duren tot op het apostelconcilie in Jeruzalem.

En wat kan dit evangelie ons nog bijbrengen?

Waar Mattheus voor argumenteert, is voor ons verworven: de boodschap van Jezus werd ons gebracht.

Maar de manier waarop hij Jezus van inzicht laat veranderen mag ons inspireren.

De geschiedenis bewijst immers dat de omgang met andersdenkenden doorheen de eeuwen zeker niet altijd liefdevol was. Ze leert ons dat, een godsdienst opleggen of verbieden aan een bevolking - zelfs met wetten, vervolging en tot op vandaag - veel weerstand, soms geweld maar geen geluk brengt voor de mensen.

Onze samenleving wordt steeds meer multicultureel en multireligieus.

Wat vreemd is wordt nog altijd, soms als bedreigend ervaren.

Zoals Jezus kunnen we ontdekken dat een andere geloofsbeleving dicht kan aansluiten bij de onze. Kunnen we leren toegeven dat we de waarheid niet in pacht hebben.

Om tot dat inzicht te komen zullen we die andersdenkenden wel persoonlijk moeten ontmoeten, echt luisteren en zoals Jezus onze vooroordelen en etiketten opzij moeten zetten.

Dan zal blijken dat ze allemaal, net zoals wij, nood hebben aan dat brood uit dit evangelie.

Brood als symbool van wat God een mens geeft, omdat hij het nodig heeft om volwaardig te leven.

Of zoals paus Franciscus het zo treffend schrijft in “De vreugde van het evangelie”:

“Ik hoop dat we beziel blijven door de vrees opgesloten te zitten in gewoontes waarin we ons comfortabel voelen, terwijl er buiten een uitgehongerde menigte wacht en Jezus maar voor ons blijft herhalen: “Jullie moeten hun te eten geven!”

Waarschijnlijk hebben wij zelfs te leren van de steeds groeiende groep niet of anders gelovigen waartoe onze kinderen of kleinkinderen soms behoren. Hun idealen mogen ons ongetwijfeld aanspreken. Denken we maar aan de klimaatproblematiek.

Alleen een gezonde belangstelling, een open dialoog en respect kan een christelijk antwoord

zijn als we met al de verschillende levensopvattingen en religies in harmonie willen samenleven.

Gelukkig is hier in het Westen, vooral sinds de tweede helft van vorige eeuw, het besef gegroeid dat godsdiensten in hun kern meer overeenkomsten hebben dan wordt gedacht. Denken we in dit verband maar aan de oecumene, de interreligieuze dialoog, de gemeenschap van Taizé.

We spreken vandaag ook met bewondering over het “Groot geloof” van mensen die andere godsdiensten belijden. We steunen ook niet specifiek christelijke organisaties die een boodschap van vrede en zorg voor mensen in nood hoog in het vaandel dragen.

Stelt zich de vraag: ”Wat hebben wij andersdenkenden nog te bieden?”

Dan kunnen we alleen het wezenlijke van ons geloof laten zien: hoe, vertrouwen in een God die er voor ons is, en houden van de mensen, ons gelukkig maakt en ons steunt als het in ons leven moeilijk is.

*Chris Maes*



Dag Vrienden,  
op **dinsdagnamiddag 5 september** is er een voordracht over **vroegtijdige zorgplanning**, dit is een ernstig onderwerp dat ons allen aanbelangt en voor iedereen nuttig kan zijn.

**Enkele onderwerpen** die aan bod komen:

Hoe kan ik een wilsverklaring opstellen? Moet ik daarvoor bij mijn arts langs gaan?

Wat zijn de regels rond actieve en passieve euthanasie? En wat als ik dement word?

Kan ik de wensen voor mijn uitvaart vastleggen?

Ik zou graag nog organen doneren; hoe moet dat?

Aan wie kan ik dit alles toevertrouwen?

Mevrouw **Magali De Jonghe** docent bij Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo, zal ons wegwijs maken in haar voordracht over **VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING in het Novacentrum**.

**Aanvang om 14.00 u., einde rond 17.00 u.**

Iedereen is van harte uitgenodigd op deze zeer interessante voordracht en breng gerust familieleden, vrienden, burens, kennissen of parochianen mee, iedereen is welkom !

Inschrijven is wel verplicht tegen 1 september en de betaling kan cash ter plaatse of via overschrijving op de bankrekening van Claeys Godelieve BE40 0630 7151 1263

## **NUTTIGE INFORMATIE**

### **ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

### **OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

### **WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om

23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00



**COLOFON LOKAAL****VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03      [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00      [parochieassistente.gentooost@gmail.com](mailto:parochieassistente.gentooost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94      [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahnien*      Gsm: 0476 99 57 03      [andreas.krahnien@gmail.com](mailto:andreas.krahnien@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie*      Tel. 09 335 55 06      [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

rekening nr. BE93 8906 1413 9767