

WOENSDAG 27 SEPTEMBER 2023**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 1 oktober*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 8 oktober

11.00 u. - Eucharistieviering - Samana - Dag van de Chronisch Zieke Mens

*Zondag 15 oktober -wereldmissiezondag*11.00 u. – Eucharistieviering
met collecte voor Missio (voorheen de Pauselijke Missiewerken)**Bij de Zesentwintigste zondag door het jaar****De goede weg**

Onze levensloop wordt vaak vergeleken
met de weg, die wij moeten gaan.
Ons leven loopt van geboorte naar dood.
Op die weg ontmoeten wij mensen,
die een eindje met ons meegaan.
Ze bepalen gedeeltelijk onze richting mee.
Soms trekken we samen op;
vaak hebben we ook het gevoel,
dat we alleen moeten gaan.

Op die weg wil de bijbel
ons richting wijzen.
Profeten en wijzen, Jezus van Nazareth,
geven aan, dat de goede weg
levengevend en bevrijdend is.
Ze is gericht op recht en gerechtigheid,
op welzijn en geluk van iedereen.
Ze wil ons weghouden van egoïsme,

van eigenbelang en eigen gewin.
Het doel van de weg is het paradijs,
een hemel op aarde voor iedereen.

Geloven in die weg
is ja zeggen tegen de levenswijze van Jezus.
Het is de consequenties op je nemen.
Het is ook regelmatig inzien,
dat we de verkeerde weg zijn ingeslagen
en moeten terugkeren op onze schreden.
Geloven in die weg
vraagt om regelmatig te bekijken
of onze daden in overeenstemming zijn
met het wegenplan van ons geloven.

(bron: Dominicanen; tekst: Wim Holterman osfs)

PREEK VAN DE WEEK

ZONDAG 17 SEPTEMBER - 24ste ZONDAG DOOR HET JAAR

(Mt 18, 21-35) – “vergeven tot zeventig maal zevenmaal”

Wrok en haat.

Ruzie is er overal, het is van alle tijden en in alle omstandigheden.

Het is soms vervelend en zelfs pijnlijk.

Ruzie maken is niet altijd slecht.

Men eens zijn gedacht kunnen zeggen. Ook al gebeurt dat eens met krachtige woorden.

Maar ruzie mag niet blijven duren.

Wanneer iets verkeerd gelopen is, kan men wrokkig worden.

Een wrokkig mens die wrokkig blijft kan nooit meer een goed mens worden.

Er zijn de haatgevoelens en de wraakgevoelens.

We lezen vaak in de krant de vergeldingen in gezinnen, families, buurten en steden.

De eerste lezing uit het boek Wijsheid stelt de vraag:

‘Als je woede blijft koesteren, hoe kan je dan verzoening mogelijk maken?’

Als je verhard in de woede, hoe kan je dan nog staan in Gods liefdesverbond.?

Het evangelie roept ons op tot vergeving, niet zomaar maar van harte, voluit.

Aangedaan leed.

Bij vergeven dient men allereerst blijven stilstaan bij het kwaad dat werd aangedaan. Het aangedane leed kan ingrijpend zijn:

we kennen de situatie van de Oekraïense bevolking waar vele onschuldige burgers slachtoffer

zijn van de bombardementen. Het aangedane leed is groot;

een roekeloze of dronken chauffeur rijdt een fietser of een kind aan dat sterft.;

er is het leed, de woede,.....onrecht wordt aangedaan.

We kennen de getuigenissen van het kindermisbruik in de kerk, wat kinderen werd aangedaan is ontoelaatbaar, de littekens blijven....

Er zijn de gebroken liefdesralaties: liefde slaat om in haat: stalking, vergeldingen,.....komt men dit alles te boven.

Wat voelt een vader of moeder wanneer hun opgroeiende tiener zaken doet die niet door de beugel kunnen. Er is de woede, het geduld en en er blijven de gevoelens van een vader- of

moederhart.

Kind wat heb jij ons aangedaan.

Kinderen komen niet meer naar huis, een definitieve breuk; broers en zusters geraken verdeeld, en er zijn de verwijten over en weer.

Wanneer is vergeving mogelijk.

Komt het nog goed?

Kan vergeving een plaats krijgen in dat hele gebeuren.

Herstel en verzoening zijn een lange weg.

Vooreerst moet het aangedane kwaad onderkend worden en uitgesproken worden.

Het aangedane onrecht blijft zijn littekens nalaten.

Daders dienen tot inzicht te komen van het door hen aangedane leed en hun spijt uitdrukken en bijdragen tot het herstel.

Als er dan geen vormen van vergeving zijn komt het herstel nooit goed.

Zo ook in het gezins- en huwelijksleven; als er geen momenten van vergeving zijn dan vervreemden mensen verder van elkaar. Liefde is dan niet meer mogelijk. Mensen gaan muren optrekken en mogelijks blijven haatgevoelens en wrok onderliggend woekeren.

Vergeven is goddelijk.

Vergeven zoals Jezus dat vraagt, tot zeven maal zeventigmaal is vaak niet haalbaar voor de mens.

Jezus is duidelijk: De goddelijke weg is de weg van de barmhartigheid.

Alleen barmhartigheid is De weg in het leven, een nieuwe start van de liefde.

Het is vooral een lange, vaak moeilijk weg.

Wees barmhartig, zoals mijn hemelse Vader, zegt Jezus.

Wij dragen dat beeld van God in ons.

Johan Goedefroot

GODVERGETEN

Ik heb me in het verleden al vaak moeten verantwoorden omwille van mijn geloof. ‘Ben jij nog katholiek? Ga je nog wekelijks naar de mis? Je lijkt nochtans een normaal iemand.’

In sommige kringen is zeggen dat je gelovig bent, zoiets als ‘uit de kast komen’.

Na twee afleveringen van de reeks ‘Godvergeten’, wordt geloven door de samenleving nog met grotere argusogen bekeken. In sommige media suggereert men immers dat, als je lid blijft van de kerk, je mee verantwoordelijk bent voor haar misdaden.

Het kan niet anders dan dat we na het bekijken van de uitzendingen met walging en woede reageren. De gevoelens geven ons energie om radicaal aan de kant van de slachtoffers te gaan staan. En zo hoort het. Wat we te zien en te horen krijgen is onvoorstelbaar wreed en onmenselijk. De daders, maar ook de hele kerkstructuur treft een enorme schuld! Deze mensen zijn onherstelbaar gekwetst. En, het krediet van de kerk is onherstelbaar beschadigd.

Ik heb begrip voor de mensen die denken daarvoor uit de kerk te moeten stappen. Maar is het dat waar het Jezus om te doen was? Het gaat in de Jezusbeweging toch niet om het in stand houden van scheefgegroeide en foute structuren! Wel om: aandacht voor de zwakkere, engagement voor de medemens in nood, nieuwe kansen voor elkeen, mildheid ook voor onszelf en voor elkaar, een inclusieve samenleving...

Die boodschap willen we toch niet kwijt geraken. Overal waar mensen volgens die waarden samenleven groeit er ‘kerk’. Een dienstbare gemeenschap zonder invloed en macht. Met verhalen en rituelen die mensen bij mekaar brengen en troost bieden.

Met de moed der wanhoop wil ik tot zo’n kerkgemeenschap blijven horen.

Jaak Van Vooren



Beste Vrienden,



De tweede zondag van oktober is uitgeroepen tot de Dag van de Chronisch Zieke Mensen., Samana noemt dat nu : **Dag van de mensen met een chronische ziekte**. Dit jaar op **zondag 8 oktober** onder het thema : **Samen jezelf zijn, dat is geluk !**

Jezelf kunnen zijn betekent echt eerlijk kunnen zijn over wie je bent, zonder jezelf te verbergen voor anderen. Het geeft zelfvertrouwen, helpt bij het maken van oprechte contacten en zorgt ervoor dat je je eigen keuzes kunt maken. Verbondenheid vinden bij anderen die jou begrijpen zodat je verhalen en emoties met elkaar kan delen. In Samana mag iedereen zijn wie hij is, mag iedereen “thuiskomen” bij zichzelf en bij elkaar,

want samen jezelf zijn dat is geluk !

Programma op zondag 8 oktober 2023

11.00 u. : Eucharistieviering in de Sint Bernadettekerk

12.15 u. : Receptie in het Novacentrum gevolgd door een warme maaltijd (tomaat-pompoensoep en hoofdgerecht: tong in maderasausje met seizoengarnituur en kroketten, dessert : koffie en gebak) **All-in prijs 25 euro.**

Het is absoluut noodzakelijk om tijdig in te schrijven en dit ten **allerlaatste op zondagavond 1 oktober**. Wie tegen die datum niet is ingeschreven of betaald heeft zal niet kunnen deelnemen aan de warme maaltijd.

Gelieve het bedrag van **25 euro per persoon** bij uw inschrijving te voegen. Er kan ook overgeschreven worden op bankrekening van Lieve Volckaert -Claeys, op nummer :

BE40 0630 7151 1263 (die betaling dient ook binnen te zijn tegen 1 oktober)

Wij verwachten u stellig op zondag 8 oktober

het samana bestuursteam Sint Bernadette

Uw **noodzakelijke** inschrijving **en** uw **betaling van 25 euro per persoon** wordt verwacht tegen **uiterlijk zondagavond 1 oktober** bij:

- Martine De Jaeger, Sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant Ter Toren)

- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32 09/251.39.90 (na 19.00u)

e-mail: godelieve.volckaert@gmail.com

Naam:.....□.....

Adres:.....

1) Ik wens op 8 oktober afgehaald te worden voor de H. Mis van 11.00 uur - ja – neen

2) Ik neem deel aan het middagmaal in het Novacentrum aan **25 euro PP** - ja - neen -
aantal personen:.....x 25 euro =euro (hierbij gevoegd)

3) Ik wens thuis de H. Communie te ontvangen - ja - neen

INTERPAROCHIAAL

DE INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE WERKGROEP GENT

nodigt u uit op woensdag 4 oktober 2023 – 19.30u – 22.00 u.

in het geuzenhuis (Kantienberg 9 – 9000 Gent)

Informatie- en inspiratieavond ‘Ons geld voor wapens?’

met Ludo De Brabander – vrede vzw



Draagt uw bankrekening bij aan oorlog, internationale spanningen en mensenrechtenschendingen? Het zou zo maar eens kunnen. Uit een onderzoek dat vorig jaar werd uitgevoerd is gebleken dat de vijftien grootste Europese banken - waaronder verschillende die actief zijn in België - miljarden euro's lenen aan wapenfabrikanten. Die fabrikanten leveren ook aan regimes die gelinkt zijn aan mensenrechtenschendingen, of aan gewapende conflicten waar veel burgerslachtoffers vallen.

In het kader van de Vredesweek 2023 wil de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (IWG) het vraagstuk van 'banken en bewapening' voor het voetlicht halen. Op woensdagavond 4 oktober komt Ludo De Brabander, woordvoerder van Vrede vzw, hier

over vertellen in het Geuzenhuis. Hoe zijn onze banken verwickeld in wapenhandel en

bewapening, en wat kunnen wij hier zelf aan doen? En welke inspanningen doen levensbeschouwelijke gemeenschappen en organisaties als het gaat om desinvesteren? Meer info over IWG? Neem een kijkje via www.iwgent.be

UITNODIGING

Ontmoetingsnamiddag voor familieleden die afscheid namen van een familielid.

Parochie H. Franciscus van Assisi Gent-Oost organiseert een ontmoetingsnamiddag voor familieleden die tussen 1/10/21 en 30/9/23 afscheid namen van een geliefd familielid. Deze namiddag gaat door op **zaterdag 7 oktober 2023 van 14.30 u. tot 16.30 u.** in het Kouterhof, Gentbruggekouter 8A, 9050 Gentbrugge

Het programma ziet er als volgt uit:

- Bezinningsmoment
- Koffie met een gebakje
- Groepsgesprek met lotgenoten

Inschrijven kan telefonisch, via-email, en via de website www.franciscusgentoost.be

Of via één van onderstaande adressen:

Algemeen secretariaat Sint-Amansberg,

Visitatiestraat 7,9040 Sint-Amansberg

sintamandus.sintamansberg@kerknet.be

tel. 09.251.00.03

Secretariaat St. Bernadette

St.-Bernadettestraat 247 , 9000 Gent

secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

tel. 09 251.00.03

Manu Verhavert,

Gustaaf Carelshof 4, 9040 Sint-Amansberg

emmanuel.verhavert@telenet.be

tel.09 228.57.73

Marie-Anne Ryckbosch

Hollenaarstraat 121, 9040 Oostakker

marie-anne.ry@outlook.com

GSM 0485 34 67 86

Uiterlijke inschrijvingsdatum: woensdag 23 september 2023

Welkom!

OKRA OUDE BAREEL

GELEID BEZOEK AAN HET ARCHIEF VAN GENT – DE ZWARTE DOOS

Sinds 2005 zijn de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg, Team Stadsarcheologie en Archief Gent samen gehuisvest in “De Zwarte Doos”. Deze bevindt zich in een van de gerestaureerde gebouwen van de vroegere Puntfabriek (het metaalbedrijf Arbed) in Gentbrugge.

Een gids toont ons waardevolle historische documenten die bijzonder betekenisvol zijn voor onze Gentse stads-geschiedenis. Wees overtuigd: we krijgen een heel andere kijk op de stad Gent!

Wanneer? Vrijdag 22 september om 13.45 uur. Waar? De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12 in Gentbrugge. Deelnemen kan door € 3 over te schrijven op rekening Okra Oude Bareel. Let op! Er kunnen slechts 25 personen mee. Wees er snel bij: betaald is ingeschreven. Meer info bij linda.feys@outlook.be

BEZOEK AAN HET PROEFCENTRUM VOOR SIERTEELT
vrijdag 29 september.

De sierteeltsector produceert een onwaarschijnlijk mooi product: bloemen en sierplanten. Het PCS heeft een unieke relatie met de telers en werd in 2018-20 grondig gemoderniseerd.

Tijdens de rondleiding wordt een overzicht gegeven over hoe het Proefcentrum de laatste 35 jaar een evolutie in de sector stimuleerde. Uitleg bij de lopende onderzoeksprojecten krijg je van Eddy Volckaert, gewezen directeur en teamlid Okra Oude Bareel.

Maak alvast eerst kennis met het centrum via de website www.pcsierteelt.be
Schrijf in vóór 20 september door storting van € 2 (incl. koffie) op onze rekening Okra Oude Bareel.

Verzamelen om 14.00 uur aan ingang van de receptie in de Schaessestraat 18, Destelbergen. Er is een parking voor wagens en fietsen aan het hoofdgebouw. We sluiten om 16.00 uur af en daarna kunnen zij die het wensen in het” Haeseveldt” nog wat napraten bij een verfrissing.

Info: eddy.volckaert@gmail.com of 0475 23 95 94

GELEIDE WANDELING IN RONSE ÉN WANDELING IN MAARKEDAL
Maandag 2 oktober

Ronse is een vergeten parel van de Vlaamse Ardennen, een faciliteitengemeente met een rijk textielverleden dat we leren kennen via de Art Deco-huizen/wijk, een fabrieksbeluik, de weverij MUST...

Ronse heeft ook een aanbidding van de heilige Hermes die al 1000 jaar bestaat en nog steeds herdacht wordt via de Fiertel en in de basiliek. Ook de bommels, het verhaal van buunie, het station, de twee Sint-Maartenskerken, de ronde van Vlaanderen 1963 .. zullen geen geheimen meer voor ons hebben.

We vertrekken om 9.15 uur aan het parochiaal centrum Oude Bareel en rijden via de N60 naar Ronse. Gratis parking Familia (bereikbaar via Kruisstraat 129, net voor het rond punt). Daar zal Hilde (lid bij ons trefpunt) ons meenemen op een stadswandeling (4 km). We houden een drankpauze op de Grote Markt in ‘De Harmonie’, een iconisch café.

Rond 12.45 uur vertrekken we naar Louise-Marie (Louise-Mariestraat 15A, Maarkedal) waar we kunnen picknicken. (drankje ter plaatse kopen) Om 14.00 uur starten we daar onze wandelingen van 8 km of 4 km en naar goede gewoonte kunnen we daarna nog even bekomen en napraten, dit keer in Bistro Louise (Louise-Mariestraat 17 Maarkedal).

Inschrijven doe je door naar linda.feys@outlook.be te mailen. (0486 100 723).

Ben je chauffeur? Zoek je een chauffeur? Rijd je rechtstreeks?

€ 1 meebrengen voor het ochtendgedeelte.

GEZAMENLIJKE ACTIVITEIT - OKRA OUDE BAREEL, FEMMA OUDE BAREEL, FEMMA H. HART, EN KWB SINT-AMANDSBERG.

Met genoegen ontvangen wij op donderdag 16 november om 19.30 uur journalist en schrijver Dirk Musschoot als spreker rond een zorgthema dat ons allemaal aanbelangt : geluk. Hiervoor grijpt de auteur terug naar zijn boek “TOEN GELUK NOG HEEL GEWOON WAS”, waarin hij beschrijft hoe het doorsnee Vlaams gezin in 100 jaar tijd evolueerde.

Dirk Musschoot vertelt op een boeiende manier aan de hand van persoonlijke verhalen & anekdotes over de sleutelmomenten in de gezinsgeschiedenis van de voorbije 100 jaar.

“Toen geluk nog heel gewoon was” heeft een hoog nostalgiegelhalte, maar richt eveneens de blik op de toekomst!

Afspraak: Donderdag 16 November 2023 in de kring Oude Bareel 19.30 uur (2 x 50 minuten met een pauze van 20 minuten) Kaarten in voorverkoop € 8 per persoon. Kaarten aan de kassa € 10 per persoon.

Kaarten aankopen kan bij bestuursleden van : - Trefpunt Okra Oude Bareel op rekening BE51 8906 3432 4962 - Femma Oude Bareel en Femma Heilig Hart - KWB Sint-Amandsberg - Hilde De Bondt – 09 229 12 96 Meer informatie bij Dirk Van Troos dirk.vantroos@skynet.be - 0473 99 20 36

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS **De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:**

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente.gentooost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahnem* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahnem@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767