

WOENSDAG 4 OKTOBER 2023**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 8 oktober*

11.00 u. - Eucharistieviering - Samana - Dag van de Chronisch Zieke Mens

Zondag 15 oktober -wereldmissiezondag

11.00 u. – Eucharistieviering

met collecte voor Missio (voorheen de Pauselijke Missiewerken)

Zondag 22 oktober

11.00 u. - Eucharistieviering

Samen jezelf zijn, dat is geluk!**Het 'samen' draagt je**

Alleen zijn is niet goed.

Wie alleen loopt, raakt verloren.

Mens word je door andere mensen.

Het 'samen' draagt je.

Het vormt een vangnet,

een kring van metgezellen

met wie je kan meedoen.

Wie mee mag doen, loopt nooit alleen.

Vormt met anderen een "wij".

Het 'samen' zorgt dat je niet uitvalt.

Hier word je gekend,

ontvang je waardering om wie je bent.

In die kring heeft iedereen een naam.

Een eigen naam, enig en uniek.

Ieder wordt hier bij zijn naam genoemd

en uitgenodigd mee dit 'samen' te vormen.

Wie mee mag doen, telt mee.

Wie meetelt, wordt zichzelf,

zoals door God bedoeld.

Liefde is Gods instrument

om van alle mensen te houden

en niemand ooit alleen te laten zijn.

'Samen' is de hefboom

om mee te doen,

om mee te tellen

en zichzelf te zijn

in onze samenleving.

(naar René Hornikx, geïnspireerd door het Bijbelboek Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, verzen 41-47)

Dag van de Chronische Zieken

Jezelf kunnen zijn betekent echt eerlijk kunnen zijn over wie je bent, zonder jezelf te verbergen voor anderen. Het geeft zelfvertrouwen, helpt bij het maken van oprechte contacten en zorgt ervoor dat je je eigen keuzes kunt maken. Verbondenheid vinden bij anderen die jou begrijpen zodat je verhalen en emoties met elkaar kan delen. In Samana mag iedereen zijn wie hij is, mag iedereen “thuiskomen” bij zichzelf en bij elkaar,

want samen jezelf zijn dat is geluk !



Beste Vrienden,



De tweede zondag van oktober is uitgeroepen tot de Dag van de Chronisch Zieke Mensen., Samana noemt dat nu : Dag van de mensen met een chronische ziekte. Dit jaar op zondag 8 oktober onder het thema : Samen jezelf zijn, dat is geluk !

Programma op zondag 8 oktober 2023

- 11.00 u.: Eucharistieviering in de Sint Bernadettekerk
- 12.15 u : Receptie in het Novacentrum gevolgd door een warme maaltijd (tomaat-pompoensoep en hoofdgerecht: tong in maderasausje met seizoengarnituur en kroketten, dessert : koffie en gebak). **All-in prijs 25 euro.**

VORMSEL CATECHESE SINT-AMANDUS EN SINT-BERNADETTE





Op zondag 24 september kwamen de 18 kandidaat-vormelingen voor de eerste keer samen. Hierna een verslag van het gebeuren:

Toen we binnenkwamen, moesten we ons voorstellen en zeggen wat we graag deden. De ouders gingen weg en erna zaten we in een cirkel op stoelen met een grote rugzak in het midden.

Sommige kinderen mochten er iets uithalen en we kregen uitleg over wat we namen.

We gingen iets drinken en dan gingen we verder.

We moesten van thuis een voorwerp meenemen en er iets over vertellen (wat zegt het over jou of welke mooie herinnering heb je eraan?).

In de mis hebben we liedjes gezongen en een hostie gegeten. De priester heeft ook een mooi verhaal verteld.

Na de viering gingen we naar huis.

Groetjes,

Aline en Ilisobel

Bij de Zevenentwintigste zondag door het jaar*De vruchten van het Rijk*

De aarde is niet ons bezit.
We hebben ons leven niet in de hand.
Als mens op deze aarde
zijn we een voorbijganger.
In de korte tijd die ons is toegemeten
hebben we de taak goede vruchten te dragen.
De waarde van ons leven wordt niet bepaald
door het bezit dat we vergaren.
Het enig belangrijke is
wie we als mens zijn.
Ons leven is goed
voor zover we bijdragen aan het geluk
en het welzijn van anderen.
Ons leven is waardevol,
als we al het mogelijke doen

om van onze aarde een paradijs te maken.
We zijn als pachters in de wijngaard.
De opbrengst komt ons niet toe,
maar aan hen die met ons leven
en die na ons de aarde bewonen.
We worden uitgenodigd
om ons steentje bij te dragen
aan het bouwwerk van het Rijk van God.
De hoeksteen hiervan is
de man van Nazareth.
Verzameld rondom Hem
en in navolging van Hem,
kan ons leven blijvend
goede vrucht dragen,
tot opbouw van mens en wereld.

(bron: Dominicanen, tekst Wim Holterman osfs)

WIJ WAREN ER OOK BIJ**ZONDAG 24 SEPTEMBER**

De misviering werd verzorgd door de parochieploeg:



Hierna de verwelkoming

Welkom,

Sinds lang mag onze parochie rekenen op de parochieploeg. Wij zijn zo een beetje de olie die de parochie draaiend houdt.

Neen, geen heilige olie... dat is ons teveel eer.

Maar we proberen de verschillende parochiale accenten samen te leggen, te bespreken, te evalueren en verder te kijken naar de toekomst van onze parochie.

Ons 'werkveld' is het ondersteunen van liturgie, catechese en anderen die er nood aan hebben!

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 24 SEPTEMBER - 25ste ZONDAG DOOR HET JAAR**

(Mt 20, 1-16a)

**De werkers van het elfde uur**

Beste meisjes en jongens,

Hebben, jullie goed kunnen luisteren naar het verhaal dat pastoor Johan voorlas? Wat vinden jullie van dit verhaal?...

Het is een verhaal van Jezus. Het gaat over arbeiders die van 6 uur 's morgens werken op een wijngaard en er zijn er ook die maar een halve dag werken, er zijn er zelfs die maar een uurtje werken. Ze krijgen hetzelfde loon, een denarie. Wie vindt dit eerlijk? Wie niet?...

Net als de meesten hier in de kerk, vonden die werkmannen die vanaf 's morgens vroeg in de brandende zon hadden gezwoegd, dit heel erg onrechtvaardig.

En ook zij die maandagavond deze viering hebben voorbereid vonden dit een raar verhaal. We vroegen ons af: *Waarom vertelt Jezus deze parabel? Wat wil hij ons duidelijk maken?*

We hebben toen het verhaal nog eens opnieuw gelezen en toen viel de eerste zin op:

Je kunt het Rijk van God vergelijken met een man die...

Jezus heeft het niet over de sociale wetgeving of over een collectieve arbeidsovereenkomst,

maar over het Rijk van God, die *droom van God* waar we in het begin van deze viering over zongen. M.a.w. Jezus wil ons iets vertellen over God.

Die baas van de wijngaard, dat is God en hij gaat zelf de werkers zoeken voor zijn wijngaard. Dat zijn: Johan, Cecile, Sven, Carolina, Mieke,...dat zijn wij allemaal. Hij spreekt een eerlijk loon af, *maar hij geeft iedereen evenveel*, vertelt Jezus.

Gods liefde is voor elk van ons even groot!

Al ben je nog klein, al sta je reeds lang langs de kant te wachten, al ben je niet zo knap, moet je misschien leven met een beperking, al is er misschien veel fout gelopen in je leven en heb je domme dingen gedaan, God geeft en ziet ons allemaal even graag.

Ik vertelde dit verhaal eens in een zesde leerjaar en ook daar reageerden de meisjes en jongens eerst met: *Wat een onrecht! Werk daar dan de hele dag voor?*

Een meisje stak haar vinger op. *Ik vind het wel een mooi verhaal*, zei ze.

Waarom? Omdat die avond het hele dorp feest kon vieren, want alle gezinnen hadden een denarie ontvangen en hadden voldoende eten.

Een denarie, dat is niet veel, maar daar kan die arbeider eten mee kopen voor zijn vrouw en kinderen, een paar broden, wat olijven, misschien een meloen. Met minder, met bv. een halve denarie kon dit niet lukken en hebben de kinderen niet genoeg te eten.

Onthou dus dat het bij Jezus niet alleen gaat over mooie verhaaltjes, zoals we moeten lief zijn voor elkaar, maar dat hij een boodschap brengt die ons vaak tegen de haren instrijkt. Vandaag is dat: *bij God krijgt iedereen evenveel... liefde!*

Jaak Van Vooren

INTERPAROCHIAAL

GEZAMENLIJKE ACTIVITEIT - OKRA OUDE BAREEL, FEMMA OUDE BAREEL, FEMMA H. HART, EN KWB SINT-AMANDSBERG

Met genoegen ontvangen wij op donderdag 16 november om 19.30 uur journalist en schrijver Dirk Musschoot als spreker rond een zorgthema dat ons allemaal aanbelangt : geluk. Hiervoor grijpt de auteur terug naar zijn boek “TOEN GELUK NOG HEEL GEWOON WAS”, waarin hij beschrijft hoe het doorsnee Vlaams gezin in 100 jaar tijd evolueerde.

Dirk Musschoot vertelt op een boeiende manier aan de hand van persoonlijke verhalen & anekdotes over de sleutelmomenten in de gezinsgeschiedenis van de voorbije 100 jaar.

“Toen geluk nog heel gewoon was” heeft een hoog nostalgiegelhalte, maar richt eveneens de blik op de toekomst!

Afspraak: Donderdag 16 november 2023 in de kring Oude Bareel 19.30 uur (2 x 50 minuten met een pauze van 20 minuten) Kaarten in voorverkoop € 8 per persoon. Kaarten aan de kassa € 10 per persoon.

Kaarten aankopen kan bij bestuursleden van : - Trefpunt Okra Oude Bareel op rekening BE51 8906 3432 4962 - Femma Oude Bareel en Femma Heilig Hart - KWB Sint-Amansberg - Hilde De Bondt – 09 229 12 96 Meer informatie bij Dirk Van Troos - dirk.vantroos@skynet.be - 0473 99 20 36

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente. gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767