

**WOENSDAG 18 OKTOBER 2023****LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 22 oktober*

11.00 u. – Gebedsdienst

*Zondag 29 oktober*

11.00 u. – Eucharistieviering

*Woensdag 1 november - Allerheiligen*

11.00 u. – Eucharistieviering



Gij kent mij Heer,  
en Gij doorziet mij,  
Gij ziet mij,  
waar ik ga of sta.  
Gij kent al mijn verborgen gedachten,  
goede en kwade,

mijn liefde, mijn boosheid en mijn wraakgedachten.  
En dat mag want bij U voel ik me veilig.  
Gij weet waarom ik bezig ben of rust,  
Gij vergezelt mij op al mijn wegen.  
Waar ik mij wend, Gij wacht mij op,  
uw hand rust altijd op mijn schouder.  
Waar of waarom zou ik mij voor U verbergen.  
want al wat er in mij leeft,  
hebt Gij geschapen?  
Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd  
en Gij blijft mij nabij al de dagen van mijn leven.  
Leidt Gij mij verder langs uw veilige paden.

*(Bron: Dominicanen. Tekst: Federatie Kana)*

## **Mis ook in 2024 geen nummer van dit weekblad**

### **Hernieuw tijdig uw abonnement op Kerk & Leven**

Hier foto 518 - © Halewijn

Begin dit jaar verscheen Kerk & Leven in een opgefrist kleedje, met ook inhoudelijke vernieuwingen.

Met onze redacties blijven we vanop lokaal én nationaal niveau als één team samen op weg gaan om u wekelijks te inspireren, te informeren en te verbinden met nieuws uit Kerk en samenleving. We doen dit op de vertrouwde, stevig gefundeerde wegen maar durven daarbij ook nieuwe paden te betreden. Dit om week na week waardevolle informatie aan te reiken over alles wat rondom ons gebeurt, van uw eigen parochie over het bisdom tot de grote wereldkerk.

Met het nieuwe tarief van 62 euro voor een jaarabonnement bouwen we resoluut aan de toekomst van dit weekblad en kunnen we u tegen 1,29 euro per week een kwaliteitsvol blad blijven bezorgen.

Kortom, voor de prijs van één kop koffie leest u twee weken Kerk & Leven!

Je kan ook voor een steunabonnement kiezen. Je betaalt dan 70 euro.

Hoe uw abonnement probleemloos verlengen?

In oktober ontvangt u uw abonneringsbrief op naam in de brievenbus. Betaal zo snel mogelijk uw abonnement voor jaargang 2024 op het vermelde bankrekeningnummer en gebruik daarbij uitsluitend de gestructureerde mededeling. U zult beide binnenkort zien staan op het gepersonaliseerde overschrijvingsformulier onderaan uw abonneringsbrief.

**Belangrijk: het bankrekeningnummer is gewijzigd.** Gebruik zeker het nieuwe rekeningnummer dat op de brief zal vermeld staan.

Betaal uiterlijk tegen 10 november. Op die manier loopt uw abonnement zonder problemen door in 2024.

Mogen we ook in het komende jaar weer samen met u op weg? Trouw aan de boodschap en de weg die Jezus heeft getoond.

**WIJ WAREN ER OOK BIJ****SINT BERNADETTE - 8 OKTOBER 2023**

Het was een zonnige nazomerse dag, een dag om van te genieten, de tweede zondag van oktober is steevast voor Samana “Dag van de Mensen met een Chronische Ziekte” dit jaar onder het thema : SAMEN JEZELF ZIJN DAT GEEFT GELUK !

In de stemmige eucharistieviering van 11.00 uur, opgeluisterd door het koor, kwam dit thema uitgebreid aan bod in de vele mooie en beklijvende teksten en aangepaste liederen.



Ghiselle en Fernande genoten van het gezellig samenzijn,  
Wist je dat Fernande 98 jaar is?  
Ze was heel blij om deel te nemen aan het samenzijn.



Aan de andere kant van de tafel, nog enkele flinke dames,  
Jo, Gusta en Therese. Het was gezellig!

Na de mis werden de 46 ingeschrevenen verwacht in het Novacentrum voor de warme maaltijd en deze ging uitzonderlijk door in het cafetaria (zou samen met elkaar daarin een rol hebben gespeeld ?) De tafels waren mooi gedekt en het aperitief (cava of fruitsap) werd aan tafel geserveerd. *Bij een korte en leuke mededeling dat iemand onder ons binnenkort 98 jaar wordt, zongen we spontaan “ happy birthday to you” met een hiep, hiep hoera en daverend applaus voor gevolg! Een leuk intermezzo en verrassing voor de 98-jarige!*

Nu is het tijd voor het middagmaal bestaande uit : tomaten-pompoensoep, tong in Madeira saus, kroketten en seizoengroenten, ook goed voor de grote eters want alles werd nog een tweede keer aangeboden ! Elkeen genoot voor zichzelf van dit heerlijk maal maar ook samen met de andere disgenoten. Wie nu dacht dit is het einde, dacht verkeerd we sloten nog af met koffie of thee en een groot stuk confituurtaart ! Dat heeft ons allemaal goed gesmaakt ! Tevreden en voldaan konden we dan huiswaarts keren met als toemaat nog een literfles rode Oostenrijkse wijn er nog bovenop ! Zoals zoveel keren voorheen weeral eens een topdag om nooit te vergeten!

Met veel dank aan het Samana bestuurs-team Sint Bernadette en al zijn medewerkers die dit voor ons organiseerden en realiseerden. We hebben er echt van genoten en kijken al uit naar het kerstfeest ! Dankjewel lieve belangloze mensen !

## **PREEK VAN DE WEEK**

### **ZONDAG 8 OKTOBER - 27ste ZONDAG DOOR HET JAAR**

#### **“Dag van de Mensen met een Chronische Ziekte”**

Beste medegelovigen,

op deze Dag van de Mensen met een Chronische Ziekte geeft Samana een belangrijke boodschap mee: jezelf kunnen zijn en dit mét en dankzij anderen, maakt een mens gelukkig. Je hebt immers anderen nodig die je de ruimte geven om jezelf te zijn.

De lezingen die we zojuist hebben beluisterd, maken duidelijk hoe we dit met een gelovige blik kunnen begrijpen.

In de eerste lezing schrijft Paulus dat we niet alleen aan onszelf mogen denken, maar juist voor elkaar moeten zorgen. De zorg voor elkaar is wederkerig: anderen zorgen voor ons, wij zorgen voor anderen, wij betekenen veel voor anderen. De zorg en aandacht voor anderen is belangeloos: geen dienst om een wederdienst te verwachten, maar een dienstbaarheid omwille van de ander.

Het evangelie spreekt over liefde voor elkaar op de wijze waarop Jezus zelf heeft liefgehad. Hierin zit het nieuwe van de christelijke liefde: Jezus' maat van de liefde is onmetelijk, Hij heeft zelfs zijn leven gegeven voor ons. Naar zijn voorbeeld van anderen houden, betekent: belangeloos onze liefde aan anderen geven en daarbij ons niet beperken tot bepaalde mensen, maar tot iedere mens die onze levensweg kruist. Dat vraagt veel van ons.

Toch kunnen we dat omdat we de liefde van God zelf ervaren. Die is oneindig groot. Door zijn liefde te ontvangen, kunnen we die ook weer uitstralen naar anderen. Het evangelie roept ons op om samen een gemeenschap te vormen waar we van elkaar houden en voor elkaar zorg dragen.

Dat kan in heel eenvoudige daden.

*Lieve*

## Getuigenis Hildegard

Zaterdag 30 september warme babbel met ....

In ons gesprek vroeg zij om haar naam niet te vermelden, ik noem haar dus “Lieve”, zo zijn er immers veel.

Lieve is een weduwe van bijna 92 jaar. Ze is nog flink te been en kan het nog goed vertellen. In haar jeugd jaren had ze een winkel en toen ze stopten verhuisden ze naar hier, in een rustige wijk.

Maar de lieve echtgenoot werd ziek en erg dement. Hij verbleef 2 jaar in een zorginstelling. 8 jaar geleden werd ze weduwe. Na de dood van haar man was ze plots alleen in huis en dat was ze niet gewoon.

Vanuit onze parochie ontmoette zij Eugene van de rouwzorg. Het was een hele vriendelijke man en hij sprak haar van Ziekenzorg. Hij nodigde haar uit en ze wou wel eens komen kijken. Ik vroeg haar wat haar motivatie is om elke keer naar Samana te komen en ze antwoordde; ik kom graag onder de mensen!” op mijn vraag welke activiteit ze leuk vindt, antwoordde ze “ik doe alles graag, maar nu zondag, zo samen gaan eten, dat ik vind ik heel fijn.”

Lieve en haar buurvrouw zorgen goed voor elkaar, elke dag steekt Lieve even de straat over en op die manier weten ze van elkaar dat ze oké zijn.

Op haar beurt nodigde zij de buurvrouw uit en die komt nu elke keer mee naar Samana. De vriendschap onder die twee vrouwen creëerde nieuwe ontmoetingen. Ze gaan nu ook samen naar het centrum van Wibier.

Zij kunnen zichzelf zijn, zij zijn graag samen, dat is geluk.

Op het einde van mijn bezoek liepen we even in de tuin, bewonderden de bloemen en keken naar de schapen in de wei, genietend van het herfstzonnetje.

## INTERPAROCHIAAL

### EEN FAMILIELID

Elkaar ontmoeten ...

Tijd maken om mensen echt te ontmoeten, die nood hebben we allemaal al gevoeld.

Een mens heeft nood om een andere mens te ontmoeten, om een babbeltje te doen, om een gevoel te delen, om zwijgend bij elkaar te zijn, om samen te lachen, te huilen, samen stil te worden...

Daarom vinden we het als ‘werkgroep rouwzorg’ belangrijk om mensen bij elkaar te brengen die verdriet hebben, een leegte voelen omdat ze een geliefd iemand hebben verloren in de dood.

Het leven gaat zijn gang, de dagen zijn dikwijls jachtig, er moet immers zoveel gebeuren. Maar jij, jij hebt stil verdriet, want er is een leegte in je hart, je kan of je durft er niet altijd over te praten, maar je wil het wel.

Op zaterdag 7 oktober was er tijd en ruimte om dit gevoel te delen met elkaar.

De namiddag begint met het klaarmaken van een ‘warme’ ruimte: de tafel wordt gedekt, een doek en een steen, een kaars en een kruisbeeld krijgen hun plek. De gitaar wordt gestemd, de koffie pruttelt en ruikt lekker, de geur vermengt zich met de zoetige geur van de taart.... We hopen dat we aan alles hebben gedacht, en we nemen nog even rustig de tijd om de teksten voor de bezinning door te nemen of een babbeltje.

Een warme welkomsgroet wanneer de mensen een voor een binnen komen, ze zoeken een plekje en een lotgenoot.

Het spreekwoordelijk academisch kwartiertje houden we in acht, want wie met het openbaar vervoer komt moet al eens rekening houden met de ‘stiptheid’ van de bus.

Het wordt stil. Een warme stilte, want allen maken we het rustig in ons hart, om te luisteren naar woorden van troost, een lied, een gebed.

In dit gebedsmoment was ‘de steen’ de rode draad, de inleidende gedachte nam ons mee op weg...

**Verdriet, het kan een steen op je hart zijn. Het kan onwrikbaar en meedogenloos zijn, het kan je doen verkillen en verstenen. Toch kan die steen ook warm worden, doet hij je anders naar het leven kijken, zorgt hij voor mildheid. Verdriet, het kan een rotsblok van onbegrip vormen tussen jou en andere mensen. Of het kan een stapsteen zijn die ons verbindt. Op weg gaan met en in dat verdriet, dat is met vallen en opstaan zoeken naar begaanbare paden. Smalle paadjes, bezaaid met keien die het zicht belemmeren en waar je je aan kan stoten. Op die weg kan je ook dingen tegenkomen die deugd doen en reisgezellen die een eindje meelopen. Dank zij die reisgenoten kunnen er misschien soms ook stenen van verdriet – misschien maar even – mee gedragen worden of verschoven. Misschien mag God ook zo’n tochtgenoot zijn voor u.**

**Een steen staat symbool voor de zwaarte van het verlies, de weg van rouw én tegelijkertijd de hoop dat die steen in beweging kan komen. Daarom steken we nu het licht van deze kaars aan, teken van hoop en toekomst.**

Iedereen kon de naam van een geliefde op een steen schrijven, en deze op de weg leggen. Voor iedereen was er ‘een weg’ gemaakt met stenen, die weg eindigde bij het licht. Een mens komt veel stenen tegen op zijn levensweg, ook de steen van afscheid. Soms is die steen hard, want je mist de aanwezigheid, soms is diezelfde steen troostend, want je denkt aan de mooie momenten samen.... Niemand loopt zijn levensweg alleen – of dat mogen we toch wel hopen – want er is iemand die met je meegaat: een vriend, een partner, een kind, een buur, een broer, een zus....

Ze gaan met je mee in de blije dagen van het leven, ze gaan ook met je mee in de donkere dagen van het leven. Ook God gaat met je mee op deze levensweg, Hij draagt jou in zijn liefde.

We wensen aan allen toe, dat Gods liefde een troost mag zijn in het verdriet dat je draagt.

Bij een stil gebed in het hart, werden de stenen met de namen bij een weg gelegd.

Deze kon dan op het eind van de ontmoetingsnamiddag meegenomen worden naar huis.

Deze viering werd afgesloten met de mooie Ierse zegen:

‘Moge de weg jou tegemoet komen.

Moge de wind je in je rug blazen.

Moge de zon je gezicht warm strelen.

Moge een zachte regen op je harten vallen.

En moge God jou bewaren in de palm van zijn hand

tot wij mekaar opnieuw ontmoeten.’

Mogen wij dan van hieruit vertrekken

met elkaars zegen en die van God.

Mogen wij ook de zegen van onze lieve gestorvenen ervaren

om zonder hen en toch mét hen verder te leven.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Daarna was er tijd en ruimte voor een babbel bij een kopje koffie/thee en gebak. Er

werd veel met elkaar gedeeld, een lach, een traan, alles kan, alles mag. Dit

ontmoetingsmoment was voor iedereen een deugddoend moment.

Zachte groet.

*Werkgroep rouwzorg*

**THEATER DE BALSEMBLOMME SPEELT****De ingebeelde zieke.**

*Ingebeeld? Als dokters, apothekers, notarissen, advocaten, muzikanten, vrijers, boze stiefmoeders en bemoeizieke meiden en familieleden je voortdurend op en voor de voeten lopen, dan zou je je toch wat ziek kunnen voelen...*

*Vriend Molière schreef deze komedie, waarin hij de toenmalige medici en schijngeleerden in hun hemd zette, in een Franse colère. Kort daarop stierf hij. Van het lachen?*

van Molière

regie Marc De Ruyck

spel Els Arnaut, Barbara Collewaert, Natalie Donck, Rosa Duchateau, Nicole Vanhoucke, Liane Vermeulen, Philippe Ceulemans, Wim Van Doorselaere, Frederik Gulinck, Patrick Pevenage, Kaylie Verbinnen en Dirk Willems

**Met deze productie vieren we op zaterdag 4 november het 50-jarig toneeljubileum van Rosa Duchateau**

*Data* 4 november 2023 om 19.00 u.

5 november 2023 om 15.00 u.

9, 10 en 11 november 2023 om 20.00 u.

Zaal Nova, St-Bernadettestraat 132, 9000 Gent

reservatie: [www.balsemblomme.be](http://www.balsemblomme.be) - [reservatie@balsemblomme.be](mailto:reservatie@balsemblomme.be) - 09 228 51 25

*tickets*

Op zaterdag 4 november, inclusief de viering van Rosa Duchateau:

€ 19,- of € 18,- (leden Opendoek, senioren en studenten)

Andere dagen: € 14,- of € 13,- (leden Opendoek, senioren en studenten).

**GEZAMENLIJKE ACTIVITEIT - OKRA OUDE BAREEL, FEMMA OUDE BAREEL, FEMMA H. HART, EN KWB SINT-AMANDSBERG**

Met genoegen ontvangen wij op donderdag 16 november om 19.30 uur journalist en schrijver Dirk Musschoot als spreker rond een zorgthema dat ons allemaal aanbelangt : geluk.

Hiervoor grijpt de auteur terug naar zijn boek “TOEN GELUK NOG HEEL GEWOON WAS”, waarin hij beschrijft hoe het doorsnee Vlaams gezin in 100 jaar tijd evolueerde.

Dirk Musschoot vertelt op een boeiende manier aan de hand van persoonlijke verhalen & anekdotes over de sleutelmomenten in de gezinsgeschiedenis van de voorbije 100 jaar.

“Toen geluk nog heel gewoon was” heeft een hoog nostalgiegelalte, maar richt eveneens de blik op de toekomst!

**Afspraak:** Donderdag 16 november 2023 in de kring Oude Bareel 19.30 uur (2 x 50 minuten met een pauze van 20 minuten) Kaarten in voorverkoop € 8 per persoon. Kaarten aan de kassa € 10 per persoon.

**Kaarten** aankopen kan bij bestuursleden van : - Trefpunt Okra Oude Bareel op rekening BE51 8906 3432 4962 - Femma Oude Bareel en Femma Heilig Hart - KWB Sint-Amandsberg - Hilde De Bondt – 09 229 12 96 Meer informatie bij Dirk Van Troos - [dirk.vantroos@skynet.be](mailto:dirk.vantroos@skynet.be) - 0473 99 20 36



**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247  
in de Visitatiestraat 7  
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker  
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente. [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

rekening nr. BE93 8906 1413 9767