

WOENSDAG 2 NOVEMBER 2023**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 5 november*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 12 november

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 19 november

11.00 u. - Eucharistieviering - Jaarmis Oud Strijders met Te Deum



*Wie wil niet graag gezien worden?
We verlangen naar respect.
We willen iemand zijn
die in aanzien staat.
Maar vraag is of ons streven daarnaar
vaak niet averechts werkt.
Niet ons huis, niet onze bankrekening
doen mensen naar ons omzien.
Niet onze maatschappelijke positie
geeft ons aanzien.
We verdienen pas respect
in de mate dat we doen wat we zeggen.
Belangrijk is dat we inzien,
dat we ten dienste van anderen leven.
We worden pas iemand als we op de bres staan
voor het geluk van anderen.*

*Dat is het diepste inzicht,
dat het evangelie ons meegeeft.
Woorden en daden horen bij elkaar.
Eretitels en ereplaatsen*

*maken niemand groter in aanzien.
Het enige dat telt,
dat is zo goed als God te zijn.
Als broers en zussen
staan we ten dienste van elkaar,
ieder met een eigen taak en verantwoordelijkheid.
Hoe groter onze zorg is voor de minsten,
des te groter wordt ons aanzien
in de ogen van God en van de mensen.*

(bron: Dominicanen, tekst Wim Holterman osfs)

Mis ook in 2024 geen nummer van dit weekblad

Hernieuw tijdig uw abonnement op Kerk & Leven

Hier foto 178 - © Halewijn

Begin dit jaar verscheen Kerk & Leven in een opgefrist kleedje, met ook inhoudelijke vernieuwingen.

Met onze redacties blijven we vanop lokaal én nationaal niveau als één team samen op weg gaan om u wekelijks te inspireren, te informeren en te verbinden met nieuws uit Kerk en samenleving. We doen dit op de vertrouwde, stevig gefundeerde wegen maar durven daarbij ook nieuwe paden te betreden. Dit om week na week waardevolle informatie aan te reiken over alles wat rondom ons gebeurt, van uw eigen parochie over het bisdom tot de grote wereldkerk.

Met het nieuwe tarief van 62 euro voor een jaarabonnement bouwen we resoluut aan de toekomst van dit weekblad en kunnen we u tegen 1,29 euro per week een kwaliteitsvol blad blijven bezorgen.

Kortom, voor de prijs van één kop koffie leest u twee weken Kerk & Leven!

Je kan ook voor een steunabonnement kiezen. Je betaalt dan 70 euro.

Hoe uw abonnement probleemloos verlengen?

In oktober ontvangt u uw abonneringsbrief op naam in de brievenbus. Betaal zo snel mogelijk uw abonnement voor jaargang 2024 op het vermelde bankrekeningnummer en gebruik daarbij uitsluitend de gestructureerde mededeling. U zult beide binnenkort zien staan op het gepersonaliseerde overschrijvingsformulier onderaan uw abonneringsbrief.

Belangrijk: het bankrekeningnummer is gewijzigd. Gebruik zeker het nieuwe rekeningnummer dat op de brief zal vermeld staan.

Betaal uiterlijk tegen 10 november. Op die manier loopt uw abonnement zonder problemen door in 2024.

Mogen we ook in het komende jaar weer samen met u op weg? Trouw aan de boodschap en de weg die Jezus heeft getoond.

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 22 OKTOBER – 29ste ZONDAG DOOR HET JAAR****De ontmoeting van Bartimeüs met Jezus**

In onze kerk zijn we sedert lang gewoon om de teksten niet letterlijk te lezen. Ook dit verhaal is geen ooggetuigenverslag. We vragen ons best gewoon af: wat wil Marcus ons hier over Jezus vertellen?

Maar het valt anderzijds toch ook op dat hier - in tegenstelling tot elders in het evangelie - de blinde bedelaar bij naam genoemd wordt. Het gaat niet over 'een' lamme, 'een' vrouw, 'een' blinde. Maar over Bartimeüs, de zoon van Timeüs dus, die in Jericho verblijft. In dit geval lezen we misschien toch best goed wat er echt staat...

Zo kwamen ze in Jericho.

Toen Jezus uit Jericho wegging met zijn leerlingen en heel wat mensen, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg.

Net vooraleer Jezus met zijn leerlingen naar Jeruzalem optrekt, houden ze halt in Jericho, een oase, een heerlijke plek in de woestijn, een rustpunt. Wanneer zo'n bekende rabbi in een dorp langs komt, willen de mensen hem zien. Er is veel volk op de been. En daar zit dan Bartimeüs, een blinde bedelaar aan de rand van de weg. Je ziet zo'n mensen in de Lange Munt aan de kant van de straat, aan de marge van de weg, Het zijn gemarginaliseerde mensen.

Toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was,
begon hij te schreeuwen en te roepen:
'Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij.'

In Gent verbied het gemeentelijk reglement bedelaars te roepen en de voorbijgangers lastig te vallen.

Dit hoort niet! Onze Bartimeus trekt zich van dit reglement niets aan. Hij roept en schreeuwt om erbarming: heb medelijden met mij! In het Grieks staat er: 'Eléeson me!': heb medelijden, ontferm u over mij! Kyrie eleison is dus een soort bedelaarsroep. Maar blijkbaar is dit geroep om erbarming een gênant moment voor de volgelingen van Jezus. De reactie blijft niet uit, hij moet zich schamen!

Maar laten we eerst nog even focussen op wat Bartimeus roept: Jezus jij bent de Zoon van David!

Die blinde is eigenlijk nog zó blind niet! Beter dan de omstanders ziet hij wie Jezus ten diepste is. Hij herkent Jezus als zijn verlosser! Zoon van David, is een hele eretitel, een belijdenis, iets in de zin van 'gezalfde', 'Xristos'...Zijn wij, kerkgangers, aan die belijdenis toe? Jezus, jij bent mijn Gezalfde, mijn Christus, mijn verlosser! ontferm u over mij?

Velen snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden.

Maar hij schreeuwde nog harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij.'

Hoe dan ook, ze snauwen hem toe te zwijgen. Wie dacht hij wel dat hij was? Zij waren de leerlingen! Jezus is er voor hen en hij is van hen. Ze beschouwden Jezus een beetje als hun eigendom. Dat hadden ze ook vroeger al laten blijken, toen ze kinderen die bij Jezus wilden komen, bars hadden afgewezen.

Jezus bleef staan en zei: 'Roep hem eens hier.'

Ze riepen de blinde: 'Houd moed. Sta op! Hij roept u.'

En zo komt meteen Jezus op het voorplan. Hij geeft aandacht aan wie aan de kant zit, hij heeft gehoor aan Bartimeus en haalt hem uit zijn marginaliteit. Voor Jezus hoort hij erbij: Roep hem eens hier!

We kunnen het ons zó voorstellen: de paus komt naar de Bernadettewijk! De parochieploeg, de kerkfabriek en wij allen staan op het kerkplein op de eerste rij. En daar roept dan een of andere armoezaaier veel te luid: ‘Ive Franciscus!’

We snauwen hem toe: ssstt, ‘t is wel de paus hé! Maar Franciscus blijft staan en wenkt hem. Niet getreurd... Wij veranderen van strategie, draaien ons met de glimlach om en zeggen heel beleefd: goede moed, mijnheer, sta maar op, je mag bij de heilige vader komen...

Hij wierp zijn mantel weg, sprong overeind en ging naar Jezus toe.

En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Misschien is dit wel het hoogtepunt van het verhaal? Er komt blijkbaar opnieuw leven in die Bartimeüs. Dat hoopje mens, dat daar langs de kant zat, werpt zijn mantel af en springt overeind! In de Griekse tekst staat er ‘erregein’ en dat betekent letterlijk ‘opstaan...verrijzen’. In de ontmoeting met Jezus komt Bartimeüs dus tot leven, verrijst hij! Misschien is dit wel het echte wonder, het mirakel in dit verhaal?

En zo staat het op elke bladzijde in het evangelie: waar Jezus langs komt gaan mensen die neerliggen, vastzitten, opstaan. Is ‘verrijzenis’ niet het meest eigene aan ons christelijk geloof? Verrijzenis, in zijn meest brede betekenis: een dynamische kracht die God in zijn schepping heeft gelegd, en dus ook in elk van ons, om ‘op te staan’ en dwars doorheen het lijden toch te leven!

Nog een belangrijk detail! Die blinde werpt zijn enge bezit af, zijn mantel, dat is het hoogst noodzakelijke om zich te beschutten tegen de koude. Zó staat er in Exodus, dat men een arme nooit zijn mantel mag afnemen (Ex. 22, 25-26). Het enige wat Bartimeüs veiligheid en geborgenheid kan bieden, laat hij achter om bij Jezus te komen. Spontaan denken we terug aan de rijke jongeling in hetzelfde hoofdstuk, die niks kon achterlaten omwille van Jezus. Wat een contrast!

Zo’n verhaal is vanzelfsprekend altijd ook een spiegel voor onszelf: wat willen wij achterlaten om Jezus na te volgen?

Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’

En dan komt dit goddelijk zinnetje: ‘Wat wil je dat ik voor je doe?’ Jezus spreekt Bartimeüs niet aan als een betweter: ‘ik zal je even beter maken, zielige man!’ Maar wel als iemand die vraagt naar wat de andere wenst. Wij zouden zeggen: vanuit een juiste pastorale benadering. Jezus presenteert zich hier als dienaar, als knecht. Tussenhaakjes, als Jezus ons op dit eigenste moment zou vragen: wat kan ik voor u doen? Wat zouden we hem dan vragen?...

De blinde antwoordde Hem: ‘Rabboeni, maak dat ik zien kan!’

Rabboeni betekent letterlijk: goede meester. Rabboenni, maak dat ik zien kan! Hoevelen in deze kerk hebben die woorden niet ooit gebeden? ‘Heer, geef mij (in)zicht, ik ben ziende blind, toon mij de weg die ik moet gaan, help mij een beslissing te nemen, ik zie alleen maar duisternis, open mijn ogen, geef mij toekomst en perspectief...’ Blijkbaar zijn we allemaal verwanten van die Bartimeüs!

‘Ga,’ zei Jezus, ‘uw geloof heeft u gered.’

Meteen kon hij zien en hij volgde Hem op zijn weg.

Het verhaal eindigt met: Meteen kon hij zien. En dit gebeurde blijkbaar niet omdat Jezus hem miraculeus had genezen! We lezen: ‘Uw geloof -uw vertrouwen- heeft u gered’.

Een gedachte om vandaag en morgen nog verder over na te denken. Geloven, dat is eigenlijk vertrouwen, vertrouwen op een ander, op dé Ander. En geloven kan blijkbaar wonderen doen!

Jaak Van Vooren

INTERPAROCHIAAL

THEATER DE BALSEMBLOMME SPEELT

De ingebeelde zieke.

Ingebeeld? Als dokters, apothekers, notarissen, advocaten, muzikanten, vrijers, boze stiefmoeders en bemoeizieke meiden en familieleden je voortdurend op en voor de voeten lopen, dan zou je je toch wat ziek kunnen voelen...

Vriend Molière schreef deze komedie, waarin hij de toenmalige medici en schijngeleerden in hun hemd zette, in een Franse colère. Kort daarop stierf hij. Van het lachen?

van Molière

regie Marc De Ruyck

spel Els Arnaut, Barbara Collewaert, Natalie Donck, Rosa Duchateau, Nicole Vanhoucke, Liane Vermeulen, Philippe Ceulemans, Wim Van Doorselaere, Frederik Gulinck, Patrick Pevenage, Kaylie Verbinnen en Dirk Willems

Met deze productie vieren we op zaterdag 4 november het 50-jarig toneeljubileum van Rosa Duchateau

Data 4 november 2023 om 19.00 u.

5 november 2023 om 15.00 u.

9, 10 en 11 november 2023 om 20.00 u.

Zaal Nova, St-Bernadettestraat 132, 9000 Gent

reservatie: www.balsemblomme.be - reservatie@balsemblomme.be - 09 228 51 25

tickets

Op zaterdag 4 november, inclusief de viering van Rosa Duchateau:

€ 19,- of € 18,- (leden Opendoek, senioren en studenten)

Andere dagen: € 14,- of € 13,- (leden Opendoek, senioren en studenten).

GEZAMENLIJKE ACTIVITEIT - OKRA OUDE BAREEL, FEMMA OUDE BAREEL, FEMMA H. HART, EN KWB SINT-AMANDSBERG

Met genoeg ontvangen wij op donderdag 16 november om 19.30 uur journalist en schrijver Dirk Musschoot als spreker rond een zorgthema dat ons allemaal aanbelangt : geluk. Hiervoor grijpt de auteur terug naar zijn boek “TOEN GELUK NOG HEEL GEWOON WAS”, waarin hij beschrijft hoe het doorsnee Vlaams gezin in 100 jaar tijd evolueerde.

Dirk Musschoot vertelt op een boeiende manier aan de hand van persoonlijke verhalen & anekdotes over de sleutelmomenten in de gezinsgeschiedenis van de voorbije 100 jaar.

“Toen geluk nog heel gewoon was” heeft een hoog nostalgiegelhalte, maar richt eveneens de blik op de toekomst!

Afspraak: Donderdag 16 november 2023 in de kring Oude Bareel 19.30 uur (2 x 50 minuten met een pauze van 20 minuten) Kaarten in voorverkoop € 8 per persoon. Kaarten aan de kassa € 10 per persoon.

Kaarten aankopen kan bij bestuursleden van : - Trefpunt Okra Oude Bareel op rekening BE51 8906 3432 4962 - Femma Oude Bareel en Femma Heilig Hart - KWB Sint-Amandsberg - Hilde De Bondt – 09 229 12 96 Meer informatie bij Dirk Van Troos - dirk.vantroos@skynet.be - 0473 99 20 36

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.
Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om
23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met
wachtdienst.**

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000 (€ 1,50/min)** of
kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente. gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767