

**WOENSDAG 15 NOVEMBER 2023****LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 19 november*

11.00 u. - Eucharistieviering - Jaarmis Oud Strijders met Te Deum

*Zondag 26 november*11.00 u. – Eucharistieviering – Jaarmis voor Joanna Bauwens en Henri Brusselle  
en voor de Familie Vermeulen*Zondag 3 december – 1ste zondag van de Advent*

11.00 u. – Eucharistieviering

**Talenten, wat doe ik ermee?**

Als puntje bij paaltje komt,  
en de mens zijn leven voor God moet brengen,  
zal niet gevraagd worden  
hoeveel bezit, hoeveel en welke gaven en talenten  
je hebt meegekregen.  
Als puntje bij paaltje komt  
zie je scherper hoe bijkomstig deze vragen zijn.  
Het leven wordt niet gemeten  
aan de aard van je talenten  
of de overvloed of schaarste van bezit,  
maar aan de vraag  
wat je met het vele of het schaarse  
aan bezit of talenten gedaan hebt  
om de wereld beter te maken.  
Aan deze vraag wordt een mensenleven  
gewogen of te licht bevonden.

bron: Dominicanen. Tekst: Carlos Desoete

**AAN DE LEZERS VAN HET PAROCHIEBLAD**

Beste abonnee,  
Velen van u zijn aan het wachten op de brief om uw abonnement te vernieuwen, wij ook. Enkele mensen bellen naar het secretariaat of naar de verantwoordelijken. Helaas kunnen wij niet anders dan wachten. We vragen u ook om geduld.

Op 30 oktober ll. kregen we onderstaand schrijven van de dienst abonneringen.

“Wegens onverwachte vertraging bij de externe partnerfirma die instaat voor het drukken en verzenden van de abonneringsbrieven zullen de **Kerk & Leven**-abonnees hun abonneringsbrief ten vroegste vanaf 6 november ontvangen. In elke brief wordt als nieuwe uiterlijke betaaldatum 17 november vermeld.

Hierdoor verschuift ook de geplande herinneringsoverschrijving in het blad naar een latere datum. Alle abonnees van wie tegen **3 december** géén betaling werd geregistreerd, krijgen ter herinnering in **Kerk & Leven** nummer 50 (13 december) een gepersonaliseerde betalingsuitnodiging te zien op bladzijde 16.”

U leest het, begin november komt alles in orde!

Groeten

*Hildegard*

**ADVENTSMARKT IS GOEDE DOELENMARKT OP ZONDAG  
3 DECEMBER**

Naar jaarlijkse gewoonte vindt op 3 december de adventsmarkt plaats op het kerkplein van de Sint-Bernadettekerk, Sint-Bernadettestraat.



Ietsje anders dan andere kerstmarkten omdat in de kraampjes enkel zaken verkocht worden voor een goed doel.

De organisatie Buurtwerk zamelt door de verkoop van soep, vla, jenever, confituur en andere producten geld in om de noden van burens in de parochie te lenigen.

De basisschool Edugo Bernadette is aanwezig met adventskransen, pannenkoeken ...ten voordele van de werking van de school.

VZW Sogeha zet zich in om kansarme kinderen van hier een vakantie te bezorgen en verkoopt daarvoor chocolade, marsepein en speculoos.

De nijvere handen van de handwerkbeurs zorgen voor zelfgemaakte cadeautjes.

Logisch dus dat ook de wereldwinkel Gent-Oost (Lourdesstraat) hier niet kan ontbreken met mooie geschenken uit andere werelddelen, kaartjes, kalenders en lekkers. Een glaasje schuimwijn gaat er ook altijd vlotjes in.

Wie dus al wat wil rondneuzen om cadeautjes aan te kopen of gewoon iets lekkers wil komen proeven, is welkom op het kerkplein van de Sint-Bernadettekerk op zondag 3 december van 10.30 uur tot 13.00 uur.

## **PREEK VAN DE WEEK**

### **ZONDAG 5 NOVEMBER - 31ste ZONDAG DOOR HET JAAR**

(Mt. 23, 2-12) - “Ze handelen niet naar hun woorden”



“In dit werk wil de Duitse kunstenaar Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) de gevoelens weergeven die Farizeeën bij hem oproepen.”

Het zijn harde woorden die Jezus hier spreekt! Zowaar een donderpreek!

Een scherpe aanklacht tegen de schone schijn!

Wat roept die tekst bij ons op? Waaraan denken we spontaan?

Misschien denkt iemand nu aan de schijnheiligheid in de reeks ‘Godvergeten’?...

Maandagavond dachten we ook aan onze oud pastoor Dries die destijds niet naliet zijn ergernis te uiten tegenover kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders die vanuit de hoogte neerkeken op de gewone mensen...

Of misschien denkt wel iemand aan onze eigen parochie, Bernadette?...Misschien moeten ook wij op de hoede zijn voor schone schijn?

Maandagavond herinnerde ook iemand ons aan de toespraak van de paus vorige week tijdens de synode. Paus Franciscus zei: (we citeren) ‘Sommige priesters en bisschoppen ontsieren het gezicht van de Kerk met macho- en dictatoriale houdingen... En hoe gemakkelijk spreken wij niet over de ‘prinsen van de Kerk’, of over bisschoppelijke promoties als carrièremogelijkheden!’ Onze paus had het ook over kerkelijke klerwinkels in Rome waar jonge priesters soutanes, hoeden, albes of kanten gewaden staan te passen.

‘Dit is erg triest en schandalig.’ zei hij. ‘Klerikalisme is een gesel voor het Gods volk...’

Keren we even terug naar de tekst van het evangelie. Hij is duidelijk.

Farizeeën waren vrome joden, dat weten we. De Wet van Mozes zo secuur mogelijk naleven, daar kwam het voor hen op aan! En de Schriftgeleerden waren vooraanstaande leraars, de geestelijke leiders van het volk. Zij stonden hoog in aanzien.

In de tijd van Jezus stond vooraan in elke synagoge een mooie zetel waar een rabbi ging op zitten wanneer hij de Bijbel uitlegde. Die zetel werd ‘de stoel van Mozes’, genoemd omdat die rabbi in de traditie stond van Mozes en zijn geschriften.

Jezus pakt die Schriftgeleerden en de farizeeën keihard aan. Zij zijn meesters in het opleggen van ondraaglijke lasten die ze zelf niet dragen. Denk maar aan de last van de 613 voorschriften uit de Thora die elke Jood moest opvolgen

En het enige wat die heren willen, is opvallen, ‘gezien’ worden...

In de Griekse tekst staat: *theasthai*. We denken spontaan aan ‘theater opvoeren.’

Ze dossen zich opvallend uit (met chique gebedsriemen), zijn uit op de beste plaatsen en ze staan erop beleefd gegroet te worden met ‘rabbi’.

Herinner we ons nog Freddy, een schat van een man, die op de plechtige aanstelling van oud-pastoor Willy Haers de genodigden, de vicaris, een kanunnik en de deken toesprak met de woorden: ‘wij zijn een parochie van *voornamen*, waarmee hij duidelijk bedoelde: ‘we spreken mekaar hier niet met titels aan, maar bij de voornaam.’

Tenslotte, zegt Jezus, eisen die farizeeën en die Schriftgeleerden van anderen meer dan ze zelf ooit opbrengen. ‘Luister naar hen, maar doe niet als zij’... Luister naar hun woorden, maar volg hen niet in hun daden.

Als Jezus zó kritisch is tegenover de leiders van zijn tijd, dan is het absoluut ook christelijk dat ook wij hier tegen elke vorm van klerikalisme en schone schijn ingaan...

Of gaat die tekst niet alleen over die anderen? En lezen we hier ook een waarschuwing, een aanklacht tegen onszelf? In onze samenleving geven we toch bijzonder veel aandacht aan ‘de buitenkant’: de titels, ereplaatsen, overdreven complimenten, de likes,...Hoe gaan wij daar mee om? Het is hier niet de plaats om elkaar de les te lezen. Elk van ons moet maar zijn eigen gewetensonderzoek doen.

Maar, je kunt er niet naast lezen: Jezus heeft het aanvankelijk over ‘hen’, over die farizeeën, maar dan zegt Hij ineens: ‘Maar jullie’... ‘Laat jullie niet ‘meester’ of ‘vader’ noemen. Jullie zijn broers en zusters!’ En tenslotte roept de Heer op tot nederigheid. ‘Wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd en wie zich zelf vernedert zal worden verhoogd’.

Beste mensen de boodschap van Jezus vandaag, hoeft eigenlijk geen preek, die is zonneklaar. Laat deze parochiegemeenschap een oefenplaats zijn om beetje bij beetje te leren met elkaar om te gaan zoals onze echte Meester het wil: als gelijken, niemand is hier de baas.

En opdat we het niet zouden vergeten, nog een klein echt gebeurd verhaaltje.

Toen Dries met pensioen ging, mocht hij toch blijven wonen in de pastorie aan de Nova. Maar hij moest één ding beloven: geen dienst niet meer te doen in onze kerk. Zoals verwacht, kwamen regelmatig mensen aanbellen om hem te vragen toch nog in een viering voor te gaan. Mensen van de wijk zeiden dan: ‘mijnheer de paster, jij hebt ons kleine gedoopt, wil jij haar nu ook trouwen?’ En telkens opnieuw moest Dries uitleggen dat hij dat niet meer kon. Tot op een dag opnieuw iemand kwam vragen: ‘mijnheer de pastoor, mijn moeder is gestorven, ze kwam bij u naar de mis, wil jij haar begraven?’ Waarop Dries de man wenkte om even op straat buiten naar zijn raam te kijken. Daar had hij een pluchen schaapje gelegd. ‘Wel kijk’, zei hij, ‘ik ben nu geen herder meer, ik ben nu een schaap zoals iedereen.’ De mensen hadden het begrepen.

En wij dus ook. Wie het eerst voorop stapt in de kudde is ook maar een schaap!

*Jaak Van Vooren*

## **INTERPAROCHIAAL**

### **GEZAMENLIJKE ACTIVITEIT - OKRA OUDE BAREEL, FEMMA OUDE BAREEL, FEMMA H. HART, EN KWB SINT-AMANDSBERG**

Met genoegen ontvangen wij op donderdag 16 november om 19.30 uur journalist en schrijver Dirk Musschoot als spreker rond een zorgthema dat ons allemaal aanbelangt : geluk. Hiervoor grijpt de auteur terug naar zijn boek “TOEN GELUK NOG HEEL GEWOON WAS”, waarin hij beschrijft hoe het doorsnee Vlaams gezin in 100 jaar tijd evolueerde.

Dirk Musschoot vertelt op een boeiende manier aan de hand van persoonlijke verhalen & anekdotes over de sleutelmomenten in de gezinsgeschiedenis van de voorbije 100 jaar.

“Toen geluk nog heel gewoon was” heeft een hoog nostalgiegehalte, maar richt eveneens de blik op de toekomst!

**Afspraak:** Donderdag 16 november 2023 in de kring Oude Bareel 19.30 uur (2 x 50 minuten met een pauze van 20 minuten) Kaarten in voorverkoop € 8 per persoon. Kaarten aan de kassa € 10 per persoon.

**Kaarten** aankopen kan bij bestuursleden van : - Trefpunt Okra Oude Bareel op rekening BE51 8906 3432 4962 - Femma Oude Bareel en Femma Heilig Hart - KWB Sint-Amandsberg - Hilde De Bondt – 09 229 12 96 Meer informatie bij Dirk Van Troos - dirk.vantroos@skynet.be - 0473 99 20 36

## **NUTTIGE INFORMATIE**

### **ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

### **OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

### **WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente. [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

rekening nr. BE93 8906 1413 9767