

WOENSDAG 22 NOVEMBER 2023**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 26 november*

11.00 u. – Eucharistieviering – Jaarmis voor Joanna Bauwens en Henri Brusselle
en voor de Familie Vermeulen

Zondag 3 december – 1ste zondag van de Advent

11.00 u. – Eucharistieviering
Voor en na de viering is er adventsmarkt op het kerkplein

Zondag 10 december – 2de zondag van de Advent

11.00 u. – Eucharistieviering

**Bezinningstekst bij feest van Christus****Koning**

Vandaag wil ik je bijzonder danken voor Jezus, God.
Zijn tijdgenoten wilden Hem op een troon plaatsen
en Hem tot Koning maken.
Maar in alles wat Hij deed en zei,
maakte Jezus duidelijk dat zijn koningschap
heel anders was dan men verwachtte.
Hij wilde koning zijn van jouw liefde,
en was bereid daar zelfs zijn leven voor te geven.
Leer mij naar Hem luisteren, God, met héél mijn hart.

Kerkopbouw bisdom Gent

*Zoals elk jaar start in november de nieuwe campagne
voor de vzw Kerkopbouw bisdom Gent.*

*In het weekend van het feest van Christus Koning (dit
jaar op 25 en 26 november) vindt de collecte plaats voor
dit fonds.*

Paus Franciscus vraagt alle christenen wereldwijd de
Kerk op te bouwen op een synodale manier, dus door
samen – met elkaar én met Gods Geest – op weg te gaan.
We zijn door ons doopsel geroepen en gezonden. Hij
roept ons via gebed en via anderen die Hem een stem
geven. Onze zending vertrekt van God en leidt ons naar
de anderen en bij voorkeur naar wie hulp en nabijheid
nodig heeft. Het Fonds Kerkopbouw verzamelt fondsen

om te investeren in mensen en initiatieven die dit proces begeleiden en ondersteunen.

Dit jaar geven we hierbij bijzondere aandacht aan

1. *Kansen tot ontmoeting en geloofsgesprek*
2. *Begeleiding en ondersteuning van mensen in pastoraal werk*
3. *Pastoraal werk in de gevangenis*
4. *Opvang van vluchtelingen*

Voor deze en zovele andere initiatieven die de KERK OPBOUWEN, vragen we opnieuw uw steun. Steun het FONDS KERKOPBOUW door:



- bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht, op het rekeningnummer IBAN BE19 0689 3325 4912
BIC GKCC BEBB
- giften of legaten over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent.

Inlichtingen: Wim Tachelet, bisschoppelijk gedelegeerde voor parochie- en sacramentenpastoraal

wim.tachelet@bisdomgent.be – Tel. 09 225 16 26 – www.kerkopbouw.be

VREDESWAKE IWG GENT



*Op 11 november was het wapenstilstand.
Helaas niet in Israël of Oekraïne.*

*Er was wel een gedenkmoment aan de
Menenpoort in Ieper.*

*Een gedenkmoment met een oproep tot vrede,
overall.*

*In Gent was er het vredesfestival dat liep van 3
tot 12 november 2023 op verschillende
plaatsen. Op vrijdag 3 november startte de
vredesweek met een interlevensbeschouwelijke
vredeswake in de Blaisantkerk, georganiseerd
door IWG, de interlevensbeschouwelijke
werkgroep Gent.*

*Het werd een vredeswake met inbreng van
verschillende religies en levensbeschouwing in
het Gentse: protestanten, orthodoxen, islam,
Thai-gemeenschap, Anglicanen,*

Dominicusgemeenschap, Boeddhisten. Huis van de mens, Katholieke kerk.

Diaken Henri Hemelsoet nam het woord namens de rooms-katholieke kerk in Gent.

Hij baseerde zich op een recente brief van de Belgische bisschoppen over vrede.

Vrede zij u!

“Vrede zij u”... Sjaloom... As Salaam alaikum...

Het lijkt een alledaagse vrome wens. Een formule die tot een cliché lijkt te zijn geworden. Toch is vrede alles behalve alledaags.

We zijn in de wereld om ons heen omgeven met oorlog en geweld. We worden ermee bestookt, geconfronteerd tot in de vredigheid van onze huiskamers. Dat is niet zo vanzelfsprekend:

Het is een appél aan elk van ons om vooral de ogen niet te sluiten, want het gaat om onrecht.

We zouden vanuit onze machteloosheid om iets ten goede te kunnen keren, er bijna aan voorbijgaan. Gewenning is een gevaar.

De conflicten die uitmonden in gruwelijke oorlogen zijn zo complex, onze informatie over de achtergronden zijn gekleurd of spreken elkaar tegen in evenzoveel opinies die ons oordeelvermogen verlammen. Informatie en désinformatie zijn vaak niet te onderscheiden.

Oordelen is echter een standpunt innemen. Al te vaak is het “partij kiezen”... En hierin kiemt elke vorm van strijd. En strijd verbindt niet, strijd drijft uiteen.

Uit elk oordelen, ontstaan vóór - oordelen en ze leiden vaak tot vér - oordelen. Laat ons daarom elk oordeel toch vooral opvatten als een voorlopig oordeel, zodat de deur naar de ander steeds open blijft.

Oorlog is vernietiging

Maar, wie kan het hoofd koel houden, als de voeten branden? Ik denk hierbij niet aan de duizenden onschuldige slachtoffers, maar aan de strijdende soldaten. Een soldaat in oorlog verliest iets van zijn medemenselijkheid. Op het einde heeft woede nog enkel de vijand op het oog. Oorlog kent een eigen logica van ontmenselijking. Van soldaten verwacht men geen heldendaden, men dwingt ze af, te moorden in naam van de vrede. ... Wat zich niet richt op “vrede” gaat ten onder aan dood en vernieling... De schade van zinloze en onschuldige slachtoffers is de as die rest, verlies en verdriet dat blijft...

Als Christen denk ik dat we de spanning tussen individualiteit en algemene menselijkheid in het centrum van onze aandacht moeten houden. “Wat gij, niet wil dat u geschied, doe dat ook een ander niet”, is geen voldoende ethisch beginsel. Het staat niet aan de kant van het gebod “Gij zult niet doden”... Binnen het spanningsveld tussen individu en het geheel van medemensen is meer nodig. Het gaat om “meer dan het gewone”... Het onophoudelijk blijven streven naar waarden die geënt zijn op de naaste: de naastenliefde... inclusief een onvermoeibaar protest tegen elke vorm van geweld. De vaste wil om andere mensen en volkeren in hun waardigheid te respecteren en de ijverige toelag op broederlijke medemenselijkheid zijn absoluut noodzakelijk om de vrede te bereiken. Zo is de vrede de vrucht van de liefde. Een liefde die verder gaat, dan de rechtvaardigheid kan bereiken...

Kan het anders?

Maar, tenslotte, wat kunnen we dan doen hier en nu ter plaatse?

Barmhartigheid is geen vorm van onverschilligheid, maar een zich toevertrouwen aan de liefde voor het kwetsbare. Kiezen voor het minst schadelijke. Staan voor verzoening. Dit ontslaat ons niet als “buitenstaanders”, nee het verplicht ons, om rond de tafel te gaan zitten en duurzame oplossingen te zoeken om conflicten “te ontwapenen”...

Geweld stoppen door wederzijds “vergeving” te verwachten wil niet zeggen: “vergeten, we spreken er niet meer over”. Een notie van vergeving kan wel helpen om de vicieuze cirkel te doorbreken van geweld. Om de geest van wraak niet te verspreiden in onze samenleving en zo elkaar te steunen, in een solidariteit die elke vorm van ontmenselijking en de uitbreiding van schuldeloos lijden breekt.

Rechtvaardige vrede, zal moeten steunen op de grootst mogelijke samenwerking, van alle landen die de gewapende agressie ondubbelzinnig afwijzen.

Zonder onderscheidt steun en hulp verlenen aan hen die op welke wijze, en vanuit welke politieke, nationale of ideologische achtergrond dan ook, onze steun en ons vertrouwen nodig hebben... De dialoog blijven aangaan. De mens blijven zien voorbij de conflicten, delen in het verdriet dat vooral hén, maar ons allen treft... Vandaag gaat onze aandacht en ons gebed uit naar hen die de vrede ontberen, zij die lijden onder oorlog en geweld. Velen bevinden zich onder ons...

PREEK VAN DE WEEK

ZONDAG 12 NOVEMBER - 32ste ZONDAG DOOR HET JAAR

(Mt 25, 1-13) *Gedachten bij de parabel over de tien bruidsmisjes*

Onverwacht , onaangekondigd.

Het kan zijn dat je onverwacht bezoekt krijgt, iemand die even langskomt, iemand die je misschien allang al eens verwacht had, ...en plots , onverwacht, onaangekondigd langs komt.

Maar we zijn er niet klaar voor om onze gast te ontvangen.

Daarover gaat het in het evangelie van de parabel van de tien bruidsmisjes.

Een parabel over het rijk Gods dat komen zal, gesymboliseerd in de komst van Christus,

voorgesteld als een bruidegom, want met het komen van het Rijk Gods gaat het om een bruiloftsfeest, feest van de liefde.

Het gaat over het doorbreken van een leefwereld van gerechtigheid, liefde en vrede, hier en nu, misschien laat dit zich even op hem wachten, maar het zal doorbreken?...zijn we er klaar voor?

In slaap vallen.

Maar de bruidsmeisjes waren ingedommeld, allemaal.

Het gebeurt ook in ons leven. Dingen die aan ons voorbijgaan.

Zijn we wakker en alert genoeg om het goede dat ontluikt en groeit, te ontdekken? kunnen we meegaan daarin... hebben we de moed verloren, de olie is op?

Allen waren ingedommeld...

Het kan gebeuren, maar als we wakker worden moeten we er klaar voor zijn om mee te stappen.

Ook al beseffen we dat we leven in een wereld waar veel kwaad heerst;

we moeten aandachtig zijn en wakker voor sporen van vernieuwing, herstel verzoening.

De vijf verstandige waren ook ingedommeld, maar wakker geworden waren ze er klaar voor.

Vijf domme waren er niet klaar voor.

Was het onverschilligheid of vergetelheid?

De vijf verstandige meisjes worden geprezen om hun wijsheid in heel het gebeuren.

Het is de wijsheid, aan een mens geschonken, waarover sprake in de eerste lezing.

Wat zijn wijze mensen?

Mensen die luisteren, een brede kijk hebben, alles goed kunnen inschatten, bedachtzaam zijn.

Mensen die niet impulsief, maar gemotiveerd beslissingen kunnen nemen en ze uitvoeren, bedacht ook zijn op algemeen belang.

Wat is wijsheid in Gods ogen?

Heeft betrekking op het komen van het Rijk Gods.

De denk- en handelwijze die gericht is op de vrede en menselijkheid zoals God die heeft bedoel en schenkt aan de mensen.

Wijsheid kun je niet alleen verwerven, ze wordt je ook geschonken.

Wij allemaal kennen in ons leven mensen die ons geboeid hebben, mensen van vroeger of van nu, ze straalden iets uit, ze hebben ons beziel en geïnspireerd.

We hebben levensvisie, wijsheid van hen meegekregen.

Ons samenkomen hier is de kerk is een bron van inspiratie.

Het beluisteren van het woord van de Heer en het breken van het brood versterkt ons geloof en bouwt onze gemeenschap op..

Hier kunnen we onze vaten vullen met olie.

Soms zijn onze vaten leeg, onze kerkgebouwen leeg...

En is er gebrek aan olie, inspiratie en geloof

de spirit die we nodig hebben om te geloven en christen te zijn.

Waakzaam zijn.

De parabel van de bruidsmeisjes roept ons op aandachtig te zijn voor het komen van de Heer, niet alleen op het einde der tijden, maar hier en nu.

Zij hadden de lampen bij zich en de olie.

Zij zijn de dragers van de fakkels.

Ook wij zijn de dragers van het licht.

Het komen van de Heer ontwaren

in de mens die wij ontmoeten

in de wereld die verlangt naar vrede

Aandachtig zijn voor de goede dingen die we in het leven van anderen ontdekken.
Aandachtig zijn voor de momenten waarop anderen ons nodig hebben.

Wij hebben nood aan bezielde mensen,
mensen met wijsheid en inzet.
Ze zijn een weldaad voor een “goed ge-oliede” samenleving.

Een wens, een gebed.

Bevestig onze hoop,
als onze waakzaamheid verflauwt.
Wakker in ons het vuur van uw liefde
die zichzelf niet zoekt
en zo de ware wijsheid vindt. Amen

Johan Goedefroot

ADVENTSMARKT IS GOEDE DOELENMARKT OP ZONDAG 3 DECEMBER



Naar jaarlijkse gewoonte vindt op 3 december de adventsmarkt plaats op het kerkplein van de Sint-Bernadettekerk, Sint-Bernadettestraat.

Ietsje anders dan andere kerstmarkten omdat in de kraampjes enkel zaken verkocht worden voor een goed doel.

De organisatie Buurtwerk zamelt door de verkoop van soep, vla, jenever, confituur en andere producten geld in om de noden van burens in de parochie te lenigen.

De basisschool Edugo Bernadette is aanwezig met adventskransen, pannenkoeken ...ten voordele van de werking van de school.

VZW Sogeha zet zich in om kansarme kinderen van hier een vakantie te bezorgen en verkoopt daarvoor chocolade, marsepein en speculoos.

De nijvere handen van de handwerkbears zorgen voor zelfgemaakte cadeautjes. Logisch dus dat ook de wereldwinkel Gent-Oost (Lourdesstraat) hier niet kan ontbreken met mooie geschenken uit andere werelddelen, kaartjes, kalenders en lekkers. Een glaasje schuimwijn gaat er ook altijd vlotjes in.

Wie dus al wat wil rondneuzen om cadeautjes aan te kopen of gewoon iets lekkers wil komen proeven, is welkom op het kerkplein van de Sint-Bernadettekerk op zondag 3 december van 10.30 uur tot 13.00 uur.

PREEK VAN DE WEEK

ZONDAG 12 NOVEMBER - 32ste ZONDAG DOOR HET JAAR (Mt 25, 1-13)

Gedachten bij de parabel over de tien bruidsmisjes.

Onverwacht , onaangekondigd.

Het kan zijn dat je onverwacht bezoekt krijgt, iemand die even langskomt, iemand die je misschien allang al eens verwacht had, ...en plots , onverwacht, onaangekondigd langs komt.

Maar we zijn er niet klaar voor om onze gast te ontvangen.

Daarover gaat het in het evangelie van de parabel van de tien bruidsmisjes.

Een parabel over het rijk Gods dat komen zal, gesymboliseerd in de komst van Christus, voorgesteld als een bruidegom, want met het komen van het Rijk Gods gaat het om een bruiloftsfeest, feest van de liefde.

Het gaat over het doorbreken van een leefwereld van gerechtigheid, liefde en vrede, hier en nu, misschien laat dit zich even op hem wachten, maar het zal doorbreken?...zijn we er klaar voor?

In slaap vallen.

Maar de bruidsmisjes waren ingedommeld, allemaal.

Het gebeurt ook in ons leven. Dingen die aan ons voorbijgaan.

Zijn we wakker en alert genoeg om het goede dat ontluikt en groeit, te ontdekken? kunnen we meegaan daarin... hebben we de moed verloren, de olie is op?

Allen waren ingedommeld...

Het kan gebeuren, maar als we wakker worden moeten we er klaar voor zijn om mee te stappen.

Ook al beseffen we dat we leven in een wereld waar veel kwaad heerst;

we moeten aandachtig zijn en wakker voor sporen van vernieuwing, herstel verzoening.

De vijf verstandige waren ook ingedommeld, maar wakker geworden waren ze er klaar voor.

Vijf domme waren er niet klaar voor.

Was het onverschilligheid of vergetelheid?

De vijf verstandige meisjes worden geprezen om hun wijsheid in heel het gebeuren.

Het is de wijsheid, aan een mens geschonken, waarover sprake in de eerste lezing.

Wat zijn wijze mensen?

Mensen die luisteren, een brede kijk hebben, alles goed kunnen inschatten, bedachtzaam zijn.

Mensen die niet impulsief, maar gemotiveerd beslissingen kunnen nemen en ze uitvoeren, bedacht ook zijn op algemeen belang.

Wat is wijsheid in Gods ogen?

Heeft betrekking op het komen van het Rijk Gods.

De denk- en handelswijze die gericht is op de vrede en menselijkheid zoals God die heeft bedoel en schenkt aan de mensen.

Wijsheid kun je niet alleen verwerven, ze wordt je ook geschonken.

Wij allemaal kennen in ons leven mensen die ons geboeid hebben, mensen van vroeger of van

nu, ze straalden iets uit, ze hebben ons bezielde en geïnspireerd.
We hebben levensvisie, wijsheid van hen meegekregen.
Ons samenkomen hier is de kerk is een bron van inspiratie.
Het beluisteren van het woord van de Heer en het breken van het brood versterkt ons geloof en
bouwt onze gemeenschap op..
Hier kunnen we onze vaten vullen met olie.
Soms zijn onze vaten leeg, onze kerkgebouwen leeg...
En is er gebrek aan olie, inspiratie en geloof
de spirit die we nodig hebben om te geloven en christen te zijn.

Waakzaam zijn.

De parabel van de bruidsmisjes roept ons op aandachtig te zijn voor het komen van de Heer,
niet alleen op het einde der tijden, maar hier en nu.
Zij hadden de lampen bij zich en de olie.
Zij zijn de dragers van de fakkels.
Ook wij zijn de dragers van het licht.

Het komen van de Heer ontwaren
in de mens die wij ontmoeten
in de wereld die verlangt naar vrede
Aandachtig zijn voor de goede dingen die we in het leven van anderen ontdekken.
Aandachtig zijn voor de momenten waarop anderen ons nodig hebben.

Wij hebben nood aan bezielde mensen,
mensen met wijsheid en inzet.
Ze zijn een weldaad voor een “goed geoliede” samenleving.

Een wens, een gebed.

Bevestig onze hoop,
als onze waakzaamheid verflauwt.
Wakker in ons het vuur van uw liefde
die zichzelf niet zoekt
en zo de ware wijsheid vindt. Amen.

Johan Goedefroot

ADVENTSMARKT IS GOEDE DOELENMARKT OP ZONDAG 3 DECEMBER



Naar jaarlijkse gewoonte vindt op 3 december de adventsmarkt plaats op het kerkplein van de Sint-Bernadettekerk, Sint-Bernadettestraat.

Ietsje anders dan andere kerstmarkten omdat in de kraampjes enkel zaken verkocht worden voor een goed doel.

De organisatie Buurtwerk zamelt door de verkoop van soep, vla, jenever, confituur en andere producten geld in om de noden van burens in de parochie te lenigen.

De basisschool Edugo Bernadette is aanwezig met adventskransen, pannenkoeken ...ten voordele van de werking van de school.

VZW Sogeha zet zich in om kansarme kinderen van hier een vakantie te bezorgen en verkoopt daarvoor chocolade, marsepein en speculoos.

De nijvere handen van de handwerkbeurs zorgen voor zelfgemaakte cadeautjes.

Logisch dus dat ook de wereldwinkel Gent-Oost (Lourdesstraat) hier niet kan ontbreken met mooie geschenken uit andere werelddelen, kaartjes, kalenders en lekkers. Een glaasje schuimwijn gaat er ook altijd vlotjes in.

Wie dus al wat wil rondneuzen om cadeautjes aan te kopen of gewoon iets lekkers wil komen proeven, is welkom op het kerkplein van de Sint-Bernadettekerk op zondag 3 december van 10.30 uur tot 13.00 uur.

INTERPAROCHIAAL

i.s.m.



Waar: OCO Oostakker Pijphoekstraat 30

Wanneer: Donderdag 30 november 2023 om 20u

Prijs: VVK €8 ADK €10

Kaarten: bij de ACV- bestuursleden en via kans@live.be

*Na de voorstelling kan je nog een
glasje drinken in ons praatcafé.*

Wist je dat.....

- men er niet voor kiest om arm te zijn.
- meer dan 35.000 Gentenaars in financiële armoede leven.
- 1 op 7 kinderen geboren wordt in kansarmoede.
- kansarmoede ook eenzaamheid en uitsluiting inhoudt.
- de wachttijd voor een sociale woning langer is dan 5 jaar.
- mensen in armoede niet de vijand zijn, maar wel de armoede zelf.
- de mensen in armoede ons respect als mens verdienen.
- de strijd tegen armoede samen te winnen is.

- op **30 november om 20.00u** in het OCO het theaterstuk
 '**de kansendans**' opgevoerd wordt.
- de actrice Stefanie Moens dit aangrijpend vertolkt.
- Hermin Knudde de auteur is.
- alle +16-jarigen welkom zijn.
- je kan napraten in ons praatcafé.
- kaarten te verkrijgen zijn bij KANS (Hermin: 09/330 02 53) en bij het plaatselijk ACV bestuur.
- je **hartelijk welkom** bent.



V.V. Hugo Bourgeois, A.Rodenbachstraat 124, 9040 Sint-Amandsberg

A CEREMONY OF PSALMS

GENTS
MADRIGAALKOOR
o.l.v. Johan Duijck

CORAL
CANTIGA
o.l.v. Montserrat Meneses

Zaterdag 9-12-2023 - 20u

Peter Thomas orgel

O.L.V. Sint-Pieterskerk
Sint-Pietersplein
9000 Gent

Info & Tickets:
tickets@gmk.be
0486/95 50 14
vvk 18€ · adk 20€

OKRA OUDE BAREEL

Woensdag 22 november – rondleiding in Joodse wijk.

De joodse gemeenschap in Antwerpen telt circa 20.000 inwoners. Ze wonen vooral in de wijk naast de diamantwijk, op enkele minuten loopafstand van het Centraal Station. Onze gids Paul leerde de religieuze, commerciële en authentieke wereld van de Joden in Antwerpen van binnen

en van buiten kennen. Hij leerde zelfs Jiddisch om op die manier meer begrip op te brengen voor deze unieke gemeenschap. Hij zal ons tijdens een wandeling van zo'n 4 km (2.30 uur) laten kennis maken met deze soms bizarre wereld. Lunchen doen we in de buurt van het Centraal station. In de namiddag laten we jullie vrij om de Meir met zijn Paleis en Handelsbeurs te verkennen, een museum te bezoeken, te shoppen, ...

Wanneer? Woensdag 22 november - Gent Dampoort om 9.05 uur (trein van 9.19 uur). Koop vooraf je ticket aan. Inschrijven doe je door € 6 over te schrijven op onze bankrekening Okra Oude Bareel. Info bij linda.feys@outlook.be Let op! Slechts 20 personen kunnen deelnemen!

Maandag 27 november om 14.00 uur in de Parochiale Kring Oude Bareel.

Lezing Luc Langerock:

De zorgvolmacht zorgt voor meer kwaliteit in uw leven.

Inschrijven door € 3 te storten op rekening van Okra Oude Bareel met vermelding lezing 27/11: BE51 8906 3432 4962

Iedereen kan ernstig ziek worden of een zwaar ongeval krijgen. Daarom is het nuttig om vooraf na te denken over uw levenswensen: wat is voor u belangrijk? De zorgvolmacht is op enkele jaren tijd zeer populair geworden: meer dan 416.000 Belgen hebben reeds een zorgvolmacht opgemaakt. Je kan op voorhand aanduiden wie je goederen mag beheren als je dat zelf niet meer kan. Je kan er bijvoorbeeld ook in opnemen in welk woonzorgcentrum je later wil wonen. Tijd om na te gaan welke de voor- en nadelen zijn, wat wel en niet kan, de juridische waarde, de kostprijs en de redenen voor die groeiende populariteit.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente.gentooost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* GSM: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767