

WOENSDAG 6 DECEMBER 2023**LITURGISCHE VIERINGEN**

Zondag 10 december – 2de zondag van de Advent

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 24 december

11.00 u. - Geen eucharistieviering

23.30 u. – Koor zingt kerstliederen

00.00 u. – Middernachtmis

Maandag 25 december – Kerstmis

10.45 u. - Koor zingt kerstliederen

11.00 u. - Kerstviering

Tweede Zondag van de Advent

Advent is uitkijken, dromen, verlangen...

Advent is uitkijken naar Jezus
en met Johannes de weg klaarmaken
en samen op zijn geboorte wachten.
Het is al de verhalen en de dromen
die de komst van dit Kind oproepen,
aan elkaar vertellen.

Je huis en je hart klaarmaken,
zodat elkeen, die nu reeds binnenkomt,
voelt dat het Kind welkom is.

Het is met verlangen de naam uitspreken
die straks op de dag van zijn geboorte
met vreugde zal klinken: Jezus, God redt.

Advent is volop dromen van de dag
dat God opnieuw mens wordt onder ons
en weten dat zijn komst je leven zo kan veranderen
dat Hij in jouw woorden en goedheid
voor mensen gaat leven.

(bron: Dominicanen. Tekst: Federatie Kana)

Bericht aan de lezers namens Halewijn

Uw lokale pagina's van *Kerk & Leven* zien er sinds enkele weken mogelijk ietwat anders uit dan u gewoon bent. Uw plaatselijke *Kerk & Leven*-medewerkers kunnen hier echter niets aan doen. Voor een aantal edities werken we sedert kort immers met een nieuw, geautomatiseerd opmaakstelsel dat nog in volle ontwikkeling is en nog een paar kinderziekten vertoont. We doen er alles aan om de opmaak zo snel als mogelijk te optimaliseren.

In het kader van de eerder aangekondigde bedrijfsherstructurering bij Halewijn wordt de geautomatiseerde opmaaktool vanaf midden december overigens op permanente basis ingeschakeld voor alle *Kerk & Leven*-edities waarvan de opmaak van de eerste vier pagina's niet door de lokale medewerkers zelf gebeurt. Samen met onze lokale medewerkers willen we blijven inzetten op lokale berichtgeving in het blad.

Dank voor uw begrip, beste lezer. En uiteraard ook dank aan onze vele lokale vrijwilligers voor hun wekelijks volgehouden inzet.

zaterdag 23 december 2023

bent u welkom op

GENT ZINGT KERST

van 15 tot 16 uur

samenzing in de Sint-Baafskathedraal



Kent u ze (nog)? Nu zijt wellekome, Er is een Kindeke geboren, Maria die zoude naar Bethlehem gaan, Adeste Fideles, Herders Hij is geboren, Stille nacht, Ik kniel aan uwe kribbe neer, Susa Nina....?

Het zijn kerstliederen die op het programma staan van dit uurtje samen zingen. Omdat jullie zangliefhebbers zijn, wordt er gezorgd voor een boekje met tekst en noten van de liederen. We worden muzikaal ondersteund door het **Sint-Bernadettekoor** o.l.v. Jan Demeester, organist Jo Demeester.

toegang gratis

een vrije bijdrage is welkom voor het project vzw SIVI
(Gentse armoedevereniging)

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 26 NOVEMBER – 34ste ZONDAG DOOR HET JAAR****Christus, Koning van het Heelal**

Het feest van Christus-Koning verwijst naar de uiteindelijke voltooiing van het Rijk van God. Het is een Rijk waar God zijn mensen, zijn lievelingen centraal stelt:

armen, ontheemden, vluchtelingen en daklozen.

God is de eindvoltooier van zijn Rijk, maar zonder ons engagement lukt het niet.

Wij zijn zijn partners.

Hij is de eindvoltooier van het hele gebeuren. Hij is de Koning.

Maar het is een Koningschap van liefde.

Zijn 'koning zijn' moet men begrijpen in de beelden van een herder.

Een goede Herder.

De ware koning is de herder die omziet naar zijn kudde., die verstrooide schapen verzamelt, ze in veiligheid brengt.

Hij zoekt het vermiste, verzorgt het zieke en het gezonde sterkt hij.

Dit is het beeld van God.

Dit beeld dat wij ook in ons dragen.

Vorige week beluisterden wij de parabel van de talenten

en werden we uitgenodigd onze talenten

- de aandelen van het Rijks Gods dat we in handen hebben gekregen - om ze te gebruiken, daar iets mee te doen.

Citaat van Ignatius van Loyola:

“Liefde uit zich in daden, niet alleen in woorden.”.

Ja, vriend van Christus zijn is vriend zijn van de armen.

De heilige Martinus, die eertijds als soldaat zijn mantel deelde met een arme bedelaar, zag 's nachts in een droom Christus verschijnen die de helft van de rode mantel, die hij aan de bedelaar had gegeven, om zijn schouders had hangen. Het begin van zijn bekering.

”Wat je aan de minsten der mijn gedaan hebt, heb je aan mij gedaan”.

Het gebeurt vandaag ook nog.....

in onze parochiegemeenschappen, in buurtwerk, zieken- en armenzorg,

in mensen die zich waar ook, inzetten voor thuislozen

of voor mensen die gevangen zitten in onmacht of radeloosheid.

We proberen, zo klinkt het bij de buurtwerkers, naast de kleine hulp,

vriend te zijn van de armen, hen te steunen, hen levenskracht en waardering te schenken.

Wij zijn allemaal gelijk horen we vaak zeggen. Wij zijn niet allemaal gelijk,

maar in Gods ogen zijn we allen even veel waard.

“Ik zal ieder tot zijn recht laten komen” zegt de Heer in de bijbellezing.

Het gewonde dier verbind ik, het zieke geef ik weer kracht en het gezonde en sterke blijf ik verzorgen.

We worden ook vandaag door Gods woord bemoedigd

om in kleine daden van goedheid en zorg, menslievendheid en tederheid, mee te werken aan Gods Koninkrijk.

Laten we daarom hoopvol en blij gestemd zijn.

Johan Goedefroot

EN TOCH...

Op het kerkplein zei onlangs iemand: *Als het in het journaal weer over Gaza gaat, zap ik weg naar een andere post, ik kan die verschrikking niet meer aanzien...* Herkenbaar! We beleven echt geen rustgevende tijden. Er is zoveel dreiging in de wereld. Zonder het te beseffen kweken we eelt op onze ziel om al die ellende dagelijks aan te kunnen.

En midden die wereld blijven christenen Advent en Kerstmis vieren, uitzien naar vrede en verzoening. Is dit niet een beetje gek, of minstens een tikkeltje naïef?

Neen, zeggen sommigen: *het kon ooit, het kan dus nog steeds!* Gelukkig dat er zo'n mensen zijn. Vrouwen en mannen die de droom over vrede en gerechtigheid blijven warm houden. En ze staan niet alleen. Die boodschap loopt als een rode draad doorheen de oude verhalen die in de bijbel opgetekend staan. *Dood en duister zullen nooit het laatste woord hebben, angst en onmacht evenmin.* Het is de droom van ieder mens, een droom die in de loop der eeuwen Belofte werd.

Tot vandaag zet die Belofte vredezoekers in beweging. En ja, zij zijn niet blind voor de verschrikkingen die ons omgeven. Ja, zij staan met beide voeten op de grond. Ze hebben weet van de menselijke beperktheden en de broosheid van onze goede voornemens. Ja, ze weten dat allemaal... En toch geloven ze dat het ooit zal kunnen dat al dat wapengekletter verstilt en er een vredeslied klinkt, dat woorden bruggen zullen slaan tussen mensen. Dat het leven goed is, en iedere mens rechtop mag lopen.

Vredezoekers leggen zich niet neer bij de feiten. Dit vraagt moed, ontzettend veel moed en elkeen verliest wel eens de moed. Om het niet op te geven, het uit te houden, komen we wekelijks samen in Bernadette en fluisteren we elkaar toe: *en toch...!*

Jaak Van Vooren

K E R S T F E E S T S A M A N A S I N T - B E R N A D E T T E**ZONDAG 17 DECEMBER 2023 OM 14.00 UUR in het NOVA CENTRUM**

Alle mensen die de leeftijd van 70 jaar bereikt hebben en hun echtgeno(o)t(e), de langdurig zieken, mensen met een handicap en hun gezin worden van harte uitgenodigd!

PROGRAMMA op zondag 17 december 2023

14.00 u.: Kersteucharistieviering in de NOVA-zaal gevolgd door aperitief

15.30 u. : filmvoorstelling door Frederick Vanderstraeten, fotograaf, van de Kon.Fotokring Lux Nova Gent en verbonden aan de Heemkundige Kring Groot Begijnhof.

Hij heeft een reportage gemaakt van diverse sferbeelden zowel ernstig als humoristisch, klassiek als modern (45 minuten) gevolgd door een digireeks Nostalgent (50 minuten) dit is een wandeling door Gent met oude of actuele beelden naast elkaar, doorspekt met een Gents intermezzo

17.00 u. : koekenfestijn gevolgd door tombola

18.15 u. : wel thuis ! prijs : 12 euro per persoon

Uw noodzakelijke inschrijvingen + de betaling van 12 euro per persoon worden verwacht tegen woensdagavond 14 december bij :

- Martine De Jaeger, Sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant Ter Toren)
- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32 – tel.: 09/251.39.90 (na 19.00u) e-mail :
godelieve.volckaert@gmail.com.

Voor het welslagen van dit feest zoeken wij bereidwillige chauffeurs om mensen, die geen vervoer hebben, naar de Nova te brengen en na het feest terug naar huis te voeren (waarvoor hartelijk dank bij voorbaat).

Mensen die een geschenk willen geven voor onze tombola (waarvoor wij u ook zeer dankbaar zijn) kunnen dit afgeven bij : Lieve Volckaert-Claeys Frans Masereelstraat 32 St. Amandsberg tel.: 09/251 39 90

Mensen die graag een handje willen toesteken of voor vervoer willen zorgen zijn steeds van harte welkom! Gelieve een seintje te geven naar bovenstaand adres Iedereen is van harte welkom op zondag 17 december in het Novacentrum sint Bernadettestraat 132 9000 Gent.

Het is absoluut noodzakelijk om op voorhand in te schrijven en er € 12 per persoon bij te voegen.

E.H. Karel Cottenie werd 80 jaar

E.H. Karel Cottenie © Jan J. Holvoet

We kennen allemaal E.H. Karel Cottenie.

Geboren in Gent op 27 november 1943 en op 6 juli 1968 tot priester gewijd te Gent in de St.-Baafskathedraal door Mgr. Van Peteghem.

Karel is een inspiratiebron voor velen. Zowel als voorganger in de eucharistie of als predikant hebben we hem graag. Naast de geestelijke begeleider van Ademtocht is hij ook nog de voorganger in twee rusthuizen. De verhalen die hij vertelde bij de vormelingen zullen hen steeds bijblijven. De vergaderingen die hij bijwoonde werden nu en dan wat luchtiger door een mop die hij vertelde. Maar we kennen hem vooral ook als mens tussen de mensen.

In 2010 ging Karel op pensioen als pastoor-deken van Zottegem. Hij kwam in Ledeberg wonen en zette zich in als meewerkend priester in de parochies van Gentbrugge-Ledeberg. Bovendien werd hij in 2016 parochievicaris (parochiepriester) in de nieuw te vormen parochie van Gent-Oost, Sint-Amansberg, Gentbrugge, Ledeberg)

Maandag werd Karel 80 jaar en wil het iets rustiger aandoen. Tijd dus voor een gesprekje met hem over het verleden en nu.

Je was deken in Zottegem en je bent teruggekomen naar jouw geboortestad. Een bewuste keuze?

Ik kwam graag terug naar Gent, mijn geboortestad. Mijn ouderlijk huis was in Ledeberg. Ik ben naar school geweest in het St.-Gregoriuscollege. Ik was ook leider in de jeugdbeweging. Ik kende dus de omgeving en voelde mij dus onmiddellijk weer thuis.

Voor je deken werd, wat waren jouw andere opdrachten?

Ik heb altijd veel geluk gehad als priester. Overal ben ik graag geweest. Ik ben begonnen in het St.-Lievenscollege als studiemeester en als godsdienstleerkracht. Ik deed het graag, maar mijn roeping was vooral om priester te zijn. Ik ben eerst onderpastoor geweest in Lovendegem onder pastoor Paul Hanssens. Daarna achtereenvolgens onderpastoor in Merelbeke Flora en St.-Paulus. Nadat ik twee jaar pastoor was in Bevegem (buurtparochie van Zottegem), werd ik in 1991 deken van Zottegem. Ik heb die functie 19 jaar graag gedaan. In 2010 werd ik

meewerkend priester voor dekenaat Ledeberg. In 2016 werd ik benoemd als parochievicaris voor de nieuwe parochie ‘Heilige Franciscus van Assisi in Gent-Oost’.

Vond je het moeilijk als je werd verplaatst naar een andere parochie?

Ik had daar geen probleem mee. Het was normaal dat men na zeven jaar een andere parochie werd toegewezen. Eerst begon men altijd in een kleinere parochie om de nodige ervaring op te doen. Ik heb nog steeds contact met een aantal mensen uit mijn vorige parochies.

Wie was jouw inspiratiebron om priester te worden?

Mijn priesterroeping heb ik te danken aan het St.-Gregoriuscollege. Er waren daar veel priesters waarmee ik in contact kwam en ik een goede band had. Daar lag mijn besluit om de priesterstudies aan te vatten.

Je was op veel plaatsen. Is er een verschil in werken tussen stedelijk of landelijk gebied?

Ja het was anders. Lovendegem was het meest landelijk gebied waar ik heb gewerkt. Na de misviering bleef men ‘hangen’ om met elkaar te praten. De pastoor liep er nog in een soutane, terwijl ik in kostuum liep. De pastoor was zelfs lid van de geitenbond.

Als deken had je een andere verantwoordelijkheid dan die als pastoor. Wat is het grootste verschil?

Als deken moest ik zorgen dat er een goede verstandhouding bleef tussen de priesters. Ik had de zorg voor scholen, catechesewerking en dooppastoraal. Het persoonlijk contact met de vrijwilligers was belangrijk en ook met de mensen in de parochie. Nieuwe initiatieven ontwikkelen is ook belangrijk. Zo ben ik gestart met een Welzijnsschakel.

Zou je het nu moeilijker vinden als beginnende priester dan in 1968?

Ja, het is moeilijker. Vroeger werd je als jonge priester opgevangen door de gemeenschap en door de pastoor en onderpastors. Nu ligt het anders. Priesters zijn uit het straatbeeld verdwenen.

Is er een moment/gebeurtenis die je is bijgebleven als deken of als pastoor?

Het oprichten van een Welzijnsschakel in Zottegem is een moment dat ik niet vergeet. De mensen in Zottegem weten nog altijd dat het een initiatief is van de christelijke gemeenschap. Ik ben er in geslaagd dat alle parochies zijn mee ingestapt in het project dat ik voorstelde. Elke parochie was akkoord om bij de start het financieel te steunen.

De kerk is veranderd van een cultuurkerk naar een keuzekerk. Heb je heimwee naar vroeger?

De evolutie is goed. Het woord ‘Rooms katholiek’ van vroeger heeft zwaar ingeboet. Rome heeft veel ingeboet als ontzag. Maar, we blijven wel christen. Om de kerk te zien moet men naar Lourdes gaan, of naar de kerken waar er nog veel kaarsen worden aangestoken. We moeten er wel op toe zien dat de keuzekerk geen elitekerk wordt. Mensen moeten zich kunnen ‘thuis’ voelen in de kerk. Onthaal in de kerk is daarom heel belangrijk. Mensen moeten zich welkom heten.

Kan het priestertekort opgelost worden door priesters te laten huwen?

Het groot tekort aan priesters zal hierdoor niet worden opgelost. Maar het huwen van een priester zou moeten kunnen. Ook de vrouw zou moeten toegelaten worden tot het diaconaat. De toestemming hiervoor zal uit Rome moeten komen. Maar, In Rome zijn daar zoveel landen en culturen die daarover moeten overeenkomen om dan pas te kunnen over beslissen.

Wil je graag zelf nog iets toevoegen aan ons gesprek?

Mensen zijn vervreemd van de kerk omdat we minder zichtbaar zijn. De kerk heeft de

aansluiting met de moderne tijd gemist, of zijn er te laat aan begonnen. Maar als gelovige mogen we nooit de moed opgeven. De situaties zijn anders. De tijdsgeest is anders. Maar de kerk zal niet verdwijnen. Er zal iets nieuw ontstaan, nieuwe vormen van samenzijn.

Karel, hartelijke dank voor de ontvangst en het gesprek.

Marijke De Vogeleer

INTERPAROCHIAAL



OKRA ACADEMIE GENT

Op dinsdag 12-12-2023 verwelkomen we Hilde Goedgezelschap, musicologe. Zij brengt ons haar voordracht: “Ludwig Van Beethoven, het verhaal van zijn kunstenaarscarrière”

Beethovens leven spreekt tot ieders verbeelding met al zijn verlangens, zijn relaties en conflicten, zijn verhouding met de ‘onsterfelijke geliefde’, het drama van zijn doofheid. We maken een boeiende ontdekkingstocht doorheen het leven en oeuvre van één van de belangrijkste persoonlijkheden uit onze Europese cultuurgeschiedenis aan de hand van bekende en minder bekende muziek-fragmenten. Beethoven blijft tot op heden nog altijd één van de belangrijkste componisten aller tijden.

Hilde Goedgezelschap studeerde musicologie aan de KU Leuven. Nadien bleef zij 6 jaar als assistente aan deze instelling verbonden. Momenteel is zij leraar muziekgeschiedenis en muziekcultuur aan de academie in Heist-op-den-berg. Daarnaast geeft ze regelmatig concertinleidingen, lezingen en begeleidt ze educatieve bezoeken aan musea en cultuurstedes.

Welkom op onze vertrouwde locatie: Clemenspoort– zaal De Parel, Overwale 3 te 9000 Gent. De voordracht is voorzien van 14.30 u. tot 17.00 u .

Inschrijven is niet nodig.

Inkomgeld € 6,00 voor leden en € 8,00 voor niet-leden.

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = 1733

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wacht dienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om
23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met
wacht dienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of
kijken op de website www.apotheek.be**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente.gentooost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* GSM: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767