

WOENSDAG 27 DECEMBER 2023

LITURGISCHE VIERINGEN

Zondag 31 december

11.00 u. - Eucharistieviering

Zondag 7 januari

11.00 u. - Driekoningenviering

Zondag 14 januari

11.00 u. – Eucharistieviering

Onze familie: een heilige plek



Soms zouden we het wel even willen:
even los komen van ons verleden,
helemaal vrij, ongebonden zijn.
Maar eigenlijk kan het niet.
We zijn met hart en ziel,
met al onze vezels verbonden
met onze afkomst en met het gezin
waarin we zijn opgegroeid.
Onze oorsprong, onze wortels,
dragen we altijd met ons mee.
Wie we nu zijn,
danken we mede aan 'ons thuis'.
We hebben er ervarenderwijs geleerd,
dat we sociale wezens zijn.
Thuis was een haard van liefde,
van een betrokken zijn op elkaar.
Onenigheid draaide steeds weer om
in saamhorigheid en
in-elkaar-niet-kunnen-missen.
Thuis leerden we opkomen voor onszelf,
maar ook, dat leven delen is
en soms ook vergeven.
Er was pijn, er was ziekte en dood.
Maar samen-gedragen en samen-verwerkt,
maakte de ergste pijn leefbaar.
In ons gezin leerden we geloven,
leerden we vertrouwen en verwachten.
We leerden er dankbaar zijn
om zoveel kleine dingen,
en vooral om elkaar.
Ons gezin: misschien wel geen
hoeksteen van de samenleving,
maar wel een heilige plek
waar leven kon groeien en bloeien.
(bron: Dominicanen; tekst Wim Holterman osfs)

WENSEN VOOR 2024

Goede vrienden,

Bij het begin van het nieuwe jaar
richt ik mijn wensen van voorspoed en geluk aan u allen.
Ik wens u alvast een goede gezondheid toe,
maar ook vrede en geluk in de relaties met uw familie en vrienden.
Ik wens u allen dit jaar terug veel mooie momenten toe.

Maar elk leven kent zijn moeilijke momenten:
Vertwijfeling: hoe moet het nu verder?
onverwachte wendingen in het leven
doorkruisen onze plannen.
Ontmoediging: wat kunnen we doen
aan de problemen die zich stellen?

Ook hier wens ik u volharding toe en levensmoed.

Blij ben ik vele mensen te mogen ontmoeten naar aanleiding van de zondagsvieringen in de kerk. Vieringen die door velen goed worden meebeleefd.

Door onze aanwezigheid steunen wij elkaar in het geloof.

Ik hoop dit ook voor het komende jaar, mede met onze parochiepriesters, diaken, parochieassistenten en parochieploegleden.

Ik spreek mijn waardering uit over het vele vrijwilligerswerk dat gebeurt in onze parochie.

Naast het beschikbaar zijn voor kinderen en kleinkinderen, merk ik de zorg voor vrienden en bureu,

ben ik getroffen door de grote dienstbaarheid ten aanzien van het parochiale gemeenschapsleven.

Mogen wij ook in dit jaar ons geloof verder verkennen, verdiepen en beleven. Dit geloof is voor ons een houvast en een vreugde.

Met heel mijn hart wens ik u toe dat je vrede mag vinden diep in je hart, vrede in de omgang met de mensen om je heen.

Moge God u ook in het komende jaar zegenen met vele goede momenten, moge God voor u, in moeilijke momenten, een bron van troost en hoop zijn.

Een zalig en vredevol nieuwjaar.

Johan Goedefroot.



VIERINGEN ROND DE JAARWISSELING**Einde jaar**

De vieringen van het komende weekend staan in het teken van eindejaar.

In deze vieringen kijken we terug naar het voorbije jaar. We staan stil bij de mooie momenten en de moeilijke momenten die er waren.

We leggen dit alles op het einde van dit jaar in de handen van de Heer.

De liturgische vieringen in het weekend 30 en 31 december gaan door op normale uren en plaatsen .

Wij vieren dan ook de liturgie van het feest van de heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef.

Nieuwjaarsdag

Op nieuwjaarsdag, maandag 1 januari 2024, is er mogelijkheid deel te nemen aan een eucharistieviering. Wij bidden dan om Gods zegen over het nieuwe jaar.

Sint-Lievenskerk Ledeberg om 9.00 uur

Sint-Amanduskerk Sint-Amandsberg om 10.00 uur.

Openbaring des Heren

Op het eerste weekend van het nieuwe jaar, zaterdag 6 en zondag 7 januari vieren wij het feest van de Openbaring des Heer, het Driekoningenfeest.

Ook dan zullen wij bidden om Gods zegen voor het nieuwe jaar.

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 17 DECEMBER - DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT**

(Joh 1, 6-8 19-28)

Samenvatting van de homilie: Getuigen van het licht.

1. De situatie bij Jesaja: een maatschappij die gepolariseerd is na de terugkeer uit de Babylonische gevangenschap. De elite komt terug en wil de oude heerschappij weer oprichten. Toch intussen is er een nieuwe vorm van maatschappij. Dat geeft spanningen. Voor Jesaja is het een duistere tijd.
2. Een duistere tijd ook voor Jezus: Israël is van de Romeinen bezet. De religieuze elite van Jeruzalem wil vooral macht en geld, (□ Herodes). Daarom zijn er zovele armen. Daarom spreekt Jesaja Jezus vanuit het hart. De mensen hebben de verbinding met hun God verloren (spirituele armoede). De tempel was voor een Jood de verbinding met God maar de elite in Jeruzalem heeft, zo zei Jezus, daarvan een huis van rovers gemaakt. Het is waarlijk een duistere tijd.
3. Wij zijn nu 2000 jaar verder maar de analyse en het gevoel voor onze tijd is nog altijd hetzelfde als bij Jesaja en Jezus: oorlogen in Oekraïne en Israël/Palestina; klimaatcatastrofe, immigranten; arm en rijk; mensen met gebroken harten hebben wij ook; (□ spirituele armoede). Dus wij kunnen ons eigenlijk ook bij de profeet Jesaja aansluiten: wij leven in een duistere tijd. Het generaal kapittel van de redemptoristen 2022 sprak van een “gewonde wereld”.
4. Wat doe je als een kamer te duister is? Je steekt een licht aan en dat doet Jesaja en ook Jezus. De twee willen beide dat de mensen weer een verbinding met God opbouwen dan komt alles goed.
5. Het woord van het “Genadejaar van de Heer” in het OT verstaan wij vandaag niet meer. Het Genadejaar werd eens in de vijftig jaar gevierd. In het genadejaar werden slaven en gevangenen vrijgelaten, schulden kwijtgescholden en land aan de rechtmatige eigenaar

teruggegeven. Alle bezittingen keerden terug naar de oorspronkelijke eigenaars. Land mocht namelijk niet voor altijd verkocht worden. Op deze manier herdacht men dat al het land uiteindelijk aan God toebehoorde (□ modern): God geeft een reset. Het is niet duidelijk of dit idee ook werd omgezet in de praktijk.

6. Een kind vroeg mij eens: Maar waarom is dat nog niet gebeurt? Als Jezus werkelijk de vredevorst is, waarom is er altijd nog oorlog en geweld. God heeft gereageerd maar God doet het hele werk niet voor ons. Zijn manier is: Hij heeft zijn zoon gestuurd om ons te tonen hoe het moet en kan. Jezus was zoals Johannes en Jesaja ook een getuige van het licht. Maar het werk van de bevrijding van armoede, oorlog, geweld ... moeten wij zelf doen.
7. Wij kunnen beginnen zoals Johannes dat gedaan heeft: Zelf getuigen zijn van het licht want als je een kleine kaars in een duistere kamer ontsteekt, is die kamer niet meer duister. Er is hoop en licht. Wij hebben genoeg mogelijkheden om in onze maatschappij iets goeds te doen. Amen.

INTERPAROCHIAAL

HET VREDESLICHT.

Het VREDESLICHT wordt elk jaar met een kind uit Oostenrijk opgehaald in het Palestijnse BETHLEHEM en wordt met een bijzondere lantaarn door Austrian Airlines, de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij, overgevlogen van Tel Aviv naar Linz in Oostenrijk. Van daaruit wordt het verdeeld over heel Europa.

Het vredeslicht wil mensen motiveren om tussen Kerstmis en nieuwjaar een eenvoudige, maar een persoonlijke en actieve bijdrage op te nemen om warmte, vreugde, licht en hartelijkheid aan alle mensen door te geven. We oriënteren ons op de dialoog ten dienste van de vrede. Het Vredeslicht staat open voor elke levensbeschouwing.

Het idee om een danklicht te verspreiden ontstond in 1986. Het moest een bijzonder licht worden. Na overleg besloot de ORF om het vredeslicht op te halen in Bethlehem.

Het licht uit Bethlehem.

Vanuit deze multiculturele stad waar verschillende culturen en volkeren proberen samen te leven, waar achter elke hoek de kans op een conflict loert, is de boodschap van vrede heel belangrijk. Iedereen moet vanuit zijn eigen persoon, vanuit zijn eigen overtuiging de boodschap van vrede kunnen uitdragen. Het doel is om de mensen vanuit een heel open visie te laten samenleven en samen werken met elkaar.

Het vredeslicht staat open voor elk systeem, religie of politieke strekking die de fundamentele mensenrechten respecteert. Het is een vuur dat mensen met elkaar verbindt en waarvan ieder in zijn of haar eigen levensbeschouwing elkaar de hand wil reiken. **We zijn met elkaar en we zijn (er) voor elkaar.** We hebben elkaar nodig!

Het vredeslicht 2023 werd naar de Sint-Amanduskerk gebracht op zaterdag 16 december en vandaar meegenomen naar onder andere ook de Sint-Lievenskerk van Ledeberg. Vandaar kan elkeen het vredeslicht afhalen en brengen naar de huiskring, gebracht worden bij zieken en mensen die er alleen voor staan. Breng daarom, als je het vredeslicht wil verder dragen, een lantaarn mee (of een beschutting) waarmee de brandende kaars met het vredeslicht veilig vervoerd (of gedragen) kan worden.

Doen jullie ook mee met deze vredesactie? Geven jullie een seintje wanneer je het vredeslicht komt ophalen?

ZINGEN EN KNUTSELEN VOOR KERST

‘Wat doet dit hooi hier?’ vroegen de kinderen zich bij het binnenkomen af. Even later konden ze er naar hartenlust in spelen. Ze kamden het hooi zorgvuldig uit op zoek naar voorwerpen om te bidden. Ze vonden iconen, beelden, kinderbijbel en een psalmboekje ... met geheim schrift. Psalmen spreken soms dieper tot ons wanneer we ze uit ons hoofd kennen. Een hulpmiddel is om de eerste letter van elk woord op te schrijven en zo de zin te leren: HNVZMH wordt ‘Heer niet verheft zich mijn hart’. Rond het hooi stond de gitaar klaar. Pater Andreas vertaalde een Duits kerstlied en loodste ons ook doorheen de meer bekende kerstliederen. ‘God is goed’ hoorden we. We voelden de resonantie ervan tijdens het knutselmoment. Er waren eenvoudige en moeilijkere projecten die Marie-Anne begeleidde: een versierde denappel, een bokaal versierd met naaldboomkegels, een kerststal met wasknijpers, een opstelling met figuurtjes, mooie naamkaartjes. Iedereen was geconcentreerd bezig terwijl de kleintjes in de speelhoek speelden of kersttafereeltjes inkleurden. Tegen het eind toverde Rita chocomelk en boterkoeken op tafel, eindeloos veel leek het wel. Dankjewel iedereen voor de mooie adventsnamiddag. Het was er eentje om in ons hart te bewaren.

Adelheid Verstraeten

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente.gentooost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* GSM: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767