

**WOENSDAG 3 JANUARI 2024****LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 7 januari*

11.00 u. - Driekoningenviering

*Zondag 14 januari*

11.00 u. – Eucharistieviering

*Zondag 21 januari*

11.00 u. – Eucharistieviering

**Kom en zie...**

Kom mee, om te zien...

Kom mee om het te beleven, om te leven...

Het leven is een vraag,  
een stille uitnodiging,  
een wenk en een knipoog,  
of misschien maar een blik  
om er iets van te maken dat de moeite waard is  
en er niet langer mee te wachten.

Het leven is een uitdaging,  
een opdracht om meer mens te worden,  
een mens van vrede en geluk  
en je niet langer te verschuilen  
achter alles wat je niet gelukkig kan maken.

Het leven is een kans,  
een aanbod om te graven onder de harde laag in je hart, tot op de bodem  
tot waar je helemaal op adem komt en rustig wordt.  
Het is de moeizame weg van 'gisteren' naar 'morgen',  
de weg van 'ik-alleen' naar 'wij-samen'.

Het leven is ingaan op die uitnodiging van 'kom en zie',  
op weg gaan zonder te weten wat het wordt.

Heb jij daar in de voorbije week 'ja' tegen gezegd?  
Nam je boeiende risico's van liefde,  
of zat je vast in valse schijn en valse zekerheden  
die je uiteindelijk toch niet gelukkig maakten?

Kom en zie...  
Wil je?

**Nieuwjaarswens**

Ik wens je....  
gezondheid in je leven,  
vreugde in je bezigheden,  
geluk, vrede in uw gezin en familie,  
geloof in de God van het leven.

Maar ook...  
volharding als het moeilijk wordt,  
hoop bij vertwijfeling,  
levenskracht bij ontmoediging,  
en mensen die je daarin nabij zijn.

We hebben je nodig  
in de parochie, in onze geloofsgemeenschappen  
jouw aanwezigheid op de bijeenkomsten,  
jouw hartelijkheid en uw meeleven,  
jouw dienstbaarheid en inzet,  
jouw vriendschap in de samenwerking.

Wij hopen....  
dat jongeren, jonge gezinnen en kinderen  
zich welkom voelen in onze kerkgemeenschappen  
dat gelovigen een houvast vinden in het beleven van het geloof:  
zij die geregeld aanwezig zijn en ook zij die komen bij gelegenheid;  
dat de ouderen zich thuis mogen voelen  
en dat er aandacht mag zijn voor zieken en thuisgebonden mensen.

Vrede en alle goeds  
ook in het nieuwe jaar 2024.

*Johan Goedefroot*

## **WIJ WAREN ER OOK BIJ**

**MAANDAG 25 DECEMBER - KERSTMIS**





De kerk liep vol.

Pastoor Johan verwelkomde ons met deze woorden:

- wij dromen van en betere wereld waar vrede heerst tussen alle volkeren op aarde, ik zie uit naar vrede in Oekraïne, Gaza,.....
- wij hopen dat het geschokte vertrouwen tussen mensen mag terugkeren...

- wij dromen van een liefdevolle wereld, waar mensen zorgen voor zij die het moeilijk hebben....  
- wij dromen van een wereld waar de mensen elkaar respecteren,  
- wij dromen van warme buurten waarin mensen elkaar helpen.....  
Onder de vele kerkgangers waren er ook heel wat kinderen. Zij mochten zoeken naar het kindje Jezus en in stoet werd het kindje naar voor gebracht om het in de kribbe te leggen.  
Samen met het Bernadettekoor zongen we mooie kerstliederen.  
From the Nord to the south, from the west to the east  
Hear the prayer of the Mothers, bring them peace.  
Van Noord naar Zuid, van West naar Oost,  
hoor het gebed van de moeders, breng hen vrede  
Het koor zong dit in verschillende talen, ook in het Hebreeuws en het Arabisch.  
Deze viering zal ons nog lang bijblijven.

## **LIEF EN LEED**

### **Overlijden**

#### **Anna Van Laere**



Op donderdag 21 december 2023 was er de uitvaartdienst van Anna Van Laere, weduwe van de heer Marcel Janssens.

Anna werd geboren op 9 augustus 1932 en ze is overleden in het WZC Sint-Elisabeth te Oostakker op 15 december 2023. Ze was de moeder van Truus en Christine.

#### **Levensloop Anna Van Laere**

Anna is geboren in Neufvilles op 9 augustus 1932, uit Vlaamse ouders, die naar Wallonië zijn gaan wonen.

Haar vader ging werken in het plaatselijke klooster.

Haar moeder had er een kruidenierswinkeltje. Ze moest hard werken.

Ze groeide op in een warm nest, een gezin van 8 kinderen. Ze was de jongste.

Oudere zussen en later ook zij zelf hielpen bij de zorg voor het huishouden.

Ze heeft steeds een goede band onderhouden met haar broers en zussen.

En nadien ook met de neven en nichten.

Het gezin is terug naar Gent komen wonen waar ze rond haar twintigste Marcel leerde kennen. Ze werden niet halsoverkop verliefd.

Maar Marcel zag haar graag, hij hield vol en veroverde haar hart. Ze huwden in 1955.

Anna hielp mee om de bierhandel uit te bouwen, de boekhouding, rondrijden met de camionette voor leveringen, het huishouden beredderen. Ze wist van aanpakken.

Anna werd de moeder van twee kinderen: Truus en Christine.

Naast het werk in de zaak maakte zij steeds tijd voor haar gezin en de kinderen.

Ze stond erop dat ze, als gezin, 's morgens en 's avonds samen aan tafel zaten. Ook was zij of een zus van haar altijd thuis om de dochters na school op te vangen.

Haar favoriete hobby was zingen in het Parochiaal koor van St-Bernadette.

Haar mooie sopraanstem heeft ze tot op late leeftijd behouden.

De bewoners van het WZC kunnen er van meespreken.

Op feestjes hoorde je altijd waar Anna zat en voor de micro zingen was geen probleem voor haar.

Nadat Marcel zijn zaak wegens rugklachten moest overlaten, ging ze werken bij kookwinkel Rogge en werd nadien directrice van Bejaardentehuis Avondsterre.

Ze was een strenge maar menselijke directie voor haar personeel.

En de bewoners droegen haar op handen.

Toen ze beiden met pensioen gingen, kregen ze eindelijk tijd voor uitstapjes met de vrienden, het verenigingsleven op St-Bernadette, genieten van de 3 kleinkinderen (Dimitri, Jolien en Saar) en later de 4 achterkleinkinderen (Nena, Alice, Marie en Arthur). Terwijl opa met de kindjes speelde, zorgde zij vaak voor lekker eten en af en toe een snoepje.

Ze bleven lang zelfstandig wonen, hier schuin tegenover de kerk, en nadien in een serviceflat Sint-Antoniusskaai en uiteindelijk in WZC St-Elisabeth.

Het overlijden van Marcel was een harde klap.

Tot op het einde bleef ze hem missen.

Zijn foto stond steeds dicht bij haar.

Maar ze hield kranig stand en bleef in goede gezondheid genieten van het leven in de home.

Ze was zo dankbaar voor het vele bezoek van kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden. De meegebrachte snoepjes of koekjes bleven niet lang in haar kast liggen. Wat was ze blij als er weer eens een familiefeestje was. Ambiance verzekerd !

Van 't verleden kon ze zich nog straffe details herinneren maar haar kortetermijngeheugen ging enkele jaren terug gestaag achteruit.

Met het vallen van de bladeren afgelopen herfst ging ook haar gezondheid achteruit. Het licht in haar ogen doofde uit. Ze at bijna niet meer, de snoep bleef liggen, de vrolijkheid verdween en ze staaarde voor zich uit. Toch bleef ze zeggen dat het goed ging met haar.

Maar iedereen zag dat het genoeg was geweest voor haar.

Ze wou bij haar man gaan. En gelukkig voor haar gebeurde dit in een flits, afgelopen vrijdag.

Een o zo snelle maar mooie dood. Niet onverwacht voor de kinderen maar toch zo plots.

Iedereen houdt aan Anna allicht fijne herinneringen over.

Die moeten we nu in ons hart bewaren en koesteren.

### **Alida TAS**

*Wat stof is zal tot stof vergaan*

*en elke storm komt weer tot rust daar.*

*zo zal het gaan.*

*Zoals je was in alle liefde*

*zo zal je gaan.*

Op 16 december is Alida Tas overleden.

Ze was al een tijdje ziek, maar door een val kwam haar gezondheid in de problemen.

Ze heeft toen nog de ziekenzalving ontvangen.

Ze is geboren te Antwerpen in 1952.

Ze huwde met Luc Lemmens. Haar man is vroeg gestorven.

Ze was de moeder van een dochter Els.

Ze was gekend en geliefd in de buurt, in de Samanawerking.

Vaak trok ze ook op Bedevaart naar Lourdes of volgde ze vieringen in de basiliek van Oostakker.

Eric Santulliana was haar partner. Ze had een enorme steun aan hem.

Ze was blij met hem, met haar dochter Els en schoonzoon Ben en kleinzoon Runne.

Haar uitvaartdienst vond plaats in de Sint-Bernadettekerk op zaterdag 23 december 2023.

Voorganger was priester Dirk Van Der Linden en het Bernadettekoor zorgde voor de gezangen.

## **KERSTVIERING SAMANA SINT BERNADETTE 2023 IN HET NOVACENTRUM**

Op 17 december, een zonovergoten zondag, in fel contrast met de voorbije sombere en druiligere regendagen, kwamen 70 mensen naar de Nova, of werden er naartoe gebracht door vrijwillige chauffeurs, om samen kerstmis te vieren. We startten met een eucharistieviering, voorgegaan door onze pastoor Johan en opgeluisterd door 5 zangeressen, met mooie, aangepaste teksten en liederen, gemakkelijk te volgen in de misboekjes. Het slotlied Adeste fideles, zo mooi gezongen, was de climax en kreeg hiervoor spontaan applaus!

Na de mis volgt een drankje en een snackje en worden de enveloppen met onze bijdragen voor India opgehaald, ondertussen gaf Lieve wat uitleg over de werking en weten we nu pertinent zeker dat onze bijdrage integraal daar terecht komt. Pol Vogelaere die daar jaarlijks gaat werken, kan nu 392 euro meenemen naar India.

De filmvoorstelling door Frederick Vanderstraeten begint met het lied : “Het dorp” van Wim Sonneveld met ondertussen nostalgische oude sfeerbeelden ervan, dan volgt Oslo (Noorwegen) het Vigelandpark met zijn levensgrote sculpturen van steen en brons met het lied “you raise me up”. We bezoeken in Frankrijk ook Avignon met lied “ Sur le pont d’Avignon on y danse” We kunnen hier niet alles vermelden, maar Sint Amandsberg mag zeker niet ontbreken met de vermaarde begraafplaats Campo Santo waar veel kunstenaars en andere beroemdheden hun laatste rustplaats hebben met o.a. het indrukwekkend grafmonument van Jan Frans Willems auteur en van Isidoor de Vos componist. Hierna volgt nog het stil gedeelte van een half uur met duo-foto’s van vroeger en nu naast mekaar. Verschillende foto’s van stadsgedeelten of gebouwen werden zo na een vertoond. Heel leuk en ook interessant om dat zo te mogen aanschouwen !

Tenslotte werden we nog uitgenodigd om aan te schuiven aan de mooi gedekte tafels voor koffie met koffiekoeken en konden we nog even napraten voor de tombola begon, met voor iedereen een pakje in petto. In geen tijd was ook die klus geklaard en kon iedereen tevreden en voldaan huiswaarts gaan.

Met heel veel dank aan het Samana sint Bernadette bestuursteam en de talrijke medewerkers die van dit kerstfeest weer eens een unicum hebben gemaakt. Wij hebben er oprecht mogen van genieten! Dankjewel lieve mensen voor jullie belangeloze inzet en blijvende werklust!

**INTERPAROCHIAAL**

**ZINGEN EN KNUTSELEN VOOR KERST**

In vorig nummer (52) kon U een verslag lezen over de adventsnamiddag. Er werd geknutseld voor kerstmis. Zie de foto's.



**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247  
in de Visitatiestraat 7  
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker  
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000 (€ 1,50/min)** of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer **09 236 50 00**



**COLOFON LOKAAL****VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03      [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00      parochieassistente.[gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94      [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahn*      Gsm: 0476 99 57 03      [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie*      Tel. 09 335 55 06      [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)