

WOENSDAG 10 JANUARI 2024**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 14 januari*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 21 januari

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 28 januari

11.00 u. – Gebedsdienst

Bezinning*Bij de tweede Zondag door het jaar****Wat verlangt gij?***

Je hoort wel eens zeggen:

volg je hart...

volg je gevoel...

maar ooit schreef Willem Elsschot een prachtig gedicht met daarin:

Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.***En ook weemoedigheid die niemand kan verklaren******en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat...*****Waarom zingen in de kerk?**

In onze moderne samenleving dienen heel wat zaken inzichtelijk en verstandelijk benaderd te worden. Dat is een verworvenheid in onze maatschappij heden ten dage.

Maar veel zaken in ons leven liggen dieper en hoger dan het verstandelijke. Zo ook het religieuze. Ze grijpen de gehele mens aan.

In de liturgie beleven wij ons geloof.

Het gesproken en geschreven woord missen iets wezenlijks wanneer dan niet gezongen wordt. Natuurlijk dat nieuwsberichten best niet gezongen worden, maar woorden van vreugde, geluk, dank liefde raken zozeer de diepte van ons mens-zijn.

Wat doet een lied?

Iemand vertelde me dat hij diep ontroerd was in de viering bij het horen zingen van ‘Stille nacht’.

Liederen kunnen ontroeren.

Enkele dagen voor Kerstmis waren we met 700 mensen samen voor het samen zingen van

kerstliederen. Het scheidt een verbondenheid rond een vredesboodschap, een hele beleving. Bij het begin van de liturgie worden de zangboeken uitgereikt of de liederen staan op de blaadjes.

We open de dienst met een openingslied. Hier staat iets belangrijks te gebeuren. Het woord wordt gesproken en wordt beaamt met een antwoordzang of een alleluia. De priester zegt verheft uw hart, het heilig wordt gezongen of de priester zingt de instellingswoorden.

Samen zingen

Zingen in de kerk is een vorm van geloofsveruitwendiging. Samen wordt aan God eer gebracht. Het maakt van ons gelovige mensen.

Maar zingen is ook een vorm van verinnerlijking. Het laat de woorden, de boodschap dieper in ons doordringen. Zingen is tweemaal bidden.

Dank aan voorzangers en koren.

In onze kerken kunnen we rekenen op mensen die het voortouw nemen in het zingen.

Er zijn onze zangleiders Jan en zijn vervangers Marc en Daniël in Sint-Bernadette. Op bijzondere gelegenheden zingt het Bernadettekoor.

In Sint-Amandus neemt organist Henk het voortouw in de samenzang. Om de veertien dagen zingt het koor Canticum Novum.

In kerk Oude Bareel is er op zondag een zanggroep die het voortouw neemt o.l.v. Etienne of Dirk. Op bijzondere gelegenheden is er het parochiekoor die de viering opluistert.

Dank aan allen, en we willen zeker de organisten (pianisten) niet vergeten die stille momenten opluisteren met passende muziek.

Liturgie vieren

Een woord kan mensen raken, een lied kan ontroeren, de bloemversiering brengt schoonheid, samen komen in de kerk om te vieren scheidt verbondenheid.

Altijd welkom op onze eucharistievieringen op zaterdag of zondag.

Johan Goedefroot & pastoor

PREEK VAN DE WEEK

25 DECEMBER - KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - middernachtmis

Ik wandel door het winterse Gent over het St. Baafsplein en de Korenmarkt. Het is de week voor kerstmis. Zo winters is het winterse Gent niet. Het lijkt meer op een herfst. En ook mag ik de kerstmarkt niet meer kerstmarkt noemen. Dat is nu "Winter in Gent".

En toch is de stad feestelijk versierd. Tenminste de sfeer van kerstmis is nog herkenbaar.

Ik vraag mij af of kerstmis nog kerstmis is als wij niet naar de kerk zouden komen. Ik ben onder de indruk van acties als de Warmste Week. Je vindt op het internet de beschrijving: De Warmste Week is de solidariteitsactie van VRT, die jaarlijks wordt georganiseerd in de week voor kerst, van 18 tot en met 24 december. Dit jaar vlammen we voor het centrale thema 'opgroeien zonder zorgen'. Daar is het weer: De Warmste Week is geen actie van de kerk maar zonder de inspiratie van kerstmis is zo'n actie niet voorstelbaar.

Ik vraag mij af: Wat zoeken de mensen die toch naar een kerstmiseucharistie gaan? (Wat zoekt je hier nu in de middernachtsmis?) Natuurlijk komen mensen naar de mis omdat dit traditie hier in Vlaanderen is. Natuurlijk zoeken mensen een sprankeltje hoop. Natuurlijk vinden mensen in het verhaal van de baby Jezus die met zijn ouders op de vlucht is ook inspiratie om ook vandaag mensen in nood te helpen. Jezus zei dat altijd: Als je mensen in nood helpt ontmoet je mij.

Maar er is nog meer: Het is ook God die zegt: En toch...tegen alle oorlogen en geweld, tegen alles in wat ik zo niet wilde, blijf ik geloven in de mens. Daarom wilde ik dat mijn zoon ook mens werd. Op kerstmis krijgen wij van God de boodschap: Ik geef niet op met de mensen!

En omdat God de mensen niet opgeeft, kunnen ook wij als christenen deze boodschap doorgeven aan de vele mensen in nood. Dit is het bijzonder aan kerstmis: Christenen helpen mensen in nood niet enkel omdat hulp noodzakelijk is. Christenen helpen mensen in nood aan kerstmis omdat wij de kerstboodschap van God willen doorgeven: Zie hier, ik geef de mens niet op wat er ook gebeurt. Ik heb zelf mijn zoon in deze wereld gestuurd om te zeggen: Ik hou van de mensen. Amen.

Pater Andreas

ZONDAG 31 DECEMBER - H. FAMILIE, JEZUS, MARIA EN JOZEF

‘Vrede, liefde en licht voor elke familie.’

Als ik met ouders de doop van hun kinderen voorbereid, wordt mij duidelijk dat zij het voorbeeld zijn, hoe de kinderen in deze wereld moeten leven. Kinderen imiteren hun ouders om het leven te leren. De psychologen zeggen ons: de eersten jaren van ons leven zijn beslissend voor het hele leven.

Dat geldt ook voor Jezus. Hij leefde niet in een kleine familie zoals dat onze kerststallen suggereren maar eerder in een grote familie. Hier leert Jezus hoe deze wereld in elkaar zit.

Alle christelijke waarden die de hl. Paulus later in zijn brieven als christelijk beschrijft, heeft Jezus geleerd in zijn opvoeding in een Joodse familie. 1ste lezing: Bekleedt u dan, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen met tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft zo moet ook gij vergeven. Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van één lichaam. En weest dankbaar.

Maria en Jozef en zijn hele familie worden als traditioneel vrome Joden voorgesteld (zie evangelie: Toen zij alle voorschriften van de Wet des Heren vervuld hadden...)

Vandaag, 2000 jaar later, is het niet meer zo eenvoudig te zien welke manier van leven goed en juist is. Er zijn vele verschillende manieren om te leven. Ik zie dat heel duidelijk als ik met doopouders over de waarden van hun familie spreek.

Daarom bid ik bij dit feest van de Hl. Familie dat ouders vandaag een manier vinden om hun waarden aan hun kinderen door te geven; dat vrede, liefde en licht voor elke familie mogelijk is, ook voor de families die in moeilijke situaties leven. Jezus, Gods zoon, werd een mens zoals wij om ons nabij te zijn, om één van ons te zijn. Amen.

ZINVOLLE KERSTPERIODE!

Na 1 november is het zover. De zangmappen worden leeggemaakt en Jan en Jo duiken in de kast op zoek naar kerstliederen. Er wordt gewikt en gewogen en beslist. We hebben een paar ijverige computerspecialisten die erg oude partituren omzetten in mooie duidelijke partituren.

We warmen de stemmen en oefenen volop. Het idee groeit om in tijden van oorlog, (helaas zijn er heel veel) een nieuw vredeslied te zingen. Het prachtige “prayers of the mothers”, gezongen door Palestijnse en Israëliëse moeders, lijkt ons een ideaal lied. Maar, het was zwoegen en zweeten, er is niet zomaar een partituur voor handen! Na vele uren van voorbereiding komt een eerste versie. We hebben twee koren nodig, binnen onze groep. Dat wordt ook even uittesten, wat kan.

Week na week groeit het lied en krijgen we een versie thuis om te oefenen. En dat baat! Je voelt je elke repetitie zekerder worden. Ook de klassiekers worden geoefend, Stille nacht, Maria die soude..

Er is bij sommigen een lichte angst dat we niet voldoende volk zullen hebben, maar ik ben er gerust in, binnen onze vriendenkring was het enthousiasme groot om kerstliederen te mogen zingen. “Ja, we komen zeker”.

Op dinsdag 19 december trekken ongeveer 28 koorleden naar de koude, stille kathedraal. We stellen ons op, en we warmen de stem. Micro en orgel worden getest, Katrien en Steven oefenen hun mooie solo's. Het klinkt goed, op naar zaterdag.

Zaterdag 23 december; we komen samen in het Sint-Baafshuis naast de kathedraal. We warmen de stemmen op. Er heerst een goede sfeer, een lichte stress. Iets voor 15.00 u. gaan we de kathedraal binnen. Er is geen stoel meer vrij! Zo'n 600 stoelen zijn bezet. Enthousiaste parochianen, vrienden, familie, en heel wat oudere mensen zitten te wachten op het mooie gezang. Dit is leuk maar even toch wat stress.

Na een inleidend woordje van Jaak zingen we onze kerstliederen en we voelen en horen dat de mensen goed meezingen. Een uurtje samen zingen, warme liederen, liederen over de vrede.

We schuiven wat op voor het voorlaatste lied, “The prayer of the mothers”. Koor 1 en koor 2

Jo start de melodie met een zachte fluittoon en dan komt het prachtige lied op snelheid. We kennen ondertussen de Hebreeuwse woorden en als het volk mag meezingen voelen we een enorme respons. Nadien zeggen enkele mensen mij; "dat was zo mooi, zo ontroerend!". We krijgen een verdiend applaus en zijn zelf ook heel gelukkig! Dat was een geslaagde zangstonde! De toeschouwers werd gevraagd om een goed doel te steunen. Dit jaar steunen wij Sivi, een Gentse armoedevereniging. De opbrengst was schitterend, meer dan € 1500. Dank aan de milde schenkers.

Daarna hadden we slechts een korte pauze. Op zaterdag 24 december, (op het moment dat ik normaal in bed stap), stappen we naar de kerk. De ster brandt. De kaarsen, buiten aan de deur, worden aangestoken en heten ons welkom. Om half twaalf starten we met ons gezang. Pater Andreas is van dienst, Jaak is onze rechterhand. We mogen een grote groep aanwezigen verwelkomen. Sommigen komen vroeg om onze kerstliederen te horen. In de stal is het kindje nog niet aangekomen. Even lijkt het of een volwassene zal moeten zoeken, maar er is toch een jong meisje, dat het kindje vindt. Op het einde van de viering zingen we opnieuw "The prayer of the mothers" en de kerkgangers pikken de melodie snel op en zingen hartverwarmend mee. Op Kerstdag keren we, na een snel ontbijt, terug naar de kerk; het voelt even fris aan, maar na een kwartiertje kan de jas al af. We zien heel wat gezinnen en kinderen en het is fijn om te zien dat ze goed betrokken worden. Johan "vertelt" het evangelie en daarna mogen ze met bijna 20 kinderen het kindje gaan zoeken, dat duurt niet lang! Opnieuw zingen we "The prayer of the mothers" en voelen we de mensen meezingen. Dat was heel aangenaam!

En nu is het rust, enkele weken geen optreden, geen zangrepetitie. Maar we horen in de verte de koningen al aankomen met hun liederen en hun geldbeurs. We zien ze graag komen!

Hildegard

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = 1733

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.
één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.
De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor **HOOGRINGENDE** gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

OLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**

E.H. Johan Goedefroot, pastoor

tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be

Marijke De Vogelee, parochieassistente

tel. 09 231 53 00 parochieassistente. gentoost@gmail.com

ABONNEMENTEN

Hildegard Verhegge

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE

Patrick De Mey tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com

COPYRIGHT

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN

Pater Andreas Krahn Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com

E.H. Karel Cottenie Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be