

WOENSDAG 17 JANUARI 2024**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 21 januari*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 28 januari

11.00 u. – Gebedsdienst

Zondag 4 februari - Lichtmisviering

11.00 u. – Eucharistieviering

Gebedsweek voor de eenheid van de christelijke kerken - 18 tot 25 januari*"Heb God lief... en je naaste als jezelf"*

Eenheid. Misschien een utopie. Waarom?

Eenheid vind je waar mensen kunnen luisteren,
aandachtig en zachtmoedig de anderen en zichzelf laten uitspreken.

Eenheid vind je waar mensen elkaar het beste wensen uit de grond van hun hart.

Zomaar. Omdat ze proberen elkaar vrolijk en gelukkig in het leven te vergezellen.

Eenheid vind je waar mensen meningsverschillen kunnen uitspreken
in wederzijds geloof en vertrouwen,

waar mensen het niet te lastig vinden

te gaan naar anderen en elkaar te ontmoeten, te ontvangen.

Eenheid begint bij jezelf. Ja, eenheid vinden in je denken en doen.

Van je woorden je leven maken en van je leven je woorden.

Eenheid begint daar waar hart en handen samen op weg willen
naar dat rijk van gerechtigheid en liefde.

Eenheid en verbondenheid onder christenen

Oecumene' staat voor alle vormen van dialoog tussen de verschillende christelijke kerken en voor het zoeken naar eenheid in de verscheidenheid.

Dat rooms-katholieken, protestanten, orthodoxen, evangelicalen, anglicanen en nog andere christenen onderling verdeeld zijn of zelfs in conflict leven, is geen detail. Het is een fundamenteel probleem voor het getuigenis van eenheid waartoe de leerlingen van Jezus in deze wereld geroepen zijn. Denk aan Jezus' gebed 'Mogen allen één zijn, Vader' (Joh 17). De oecumenische dialoog wil niet in clichés denken of blijven hangen in het verleden. Verschillen hoeven ook niet uitgevaagd, maar kunnen net een bron zijn van wederzijdse uitzuivering tussen de Kerken.

Dialoog is trouwens niet enkel een zaak van gesprek, maar ook van leven en gebed. De cultuur waarin we leven is niet geïnteresseerd in doctrinaire verschillen. Wat er toe doet is het gelovige getuigenis over Jezus Christus.

Gebedsweek voor de eenheid 2024

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief... en je naaste als jezelf.

De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2024.

De Katholieke Vereniging voor Oecumene beveelt dit belangrijke jaarlijkse moment van harte aan!

De gebedsweek voor eenheid kent een lange gebedstraditie die ruim 175 jaar geleden al begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Wereldwijd

Alle kerkgemeenschappen in Europa zijn de voorbije eeuwen actief geweest in de missionering.

In vele Afrikaanse landen treffen we naast katholieke gemeenschappen ook protestantse, orthodoxe en in de oude Engelse kolonies ook anglicaanse gemeenschappen aan.

Zo zien we ook dat deze Week van gebed voor eenheid ook een thema is in Burkina Faso. Het katholieke aartsbisdom Ouagadougou en protestantse kerken en oecumenische organisaties werkten samen om christenen wereldwijd te helpen een week lang in eenheid te bidden.

In ons land is er de Raad van Kerken die vaak initiatieven neemt.

In Gent is er het IKB, het Interkerkelijk Beraad, dat herhaaldelijk samenkomsten organiseert voor ontmoeting en gebed.

Hierbij zijn naast de rooms-katholieke kerk, ook de protestantse, de orthodoxe en de anglicaanse kerk in Gent betrokken.

Wereldraad van Kerken

Elk jaar is er in Rome een bijeenkomst van het internationale comité dat de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen moet voorbereiden.

Het bestaat uit afgevaardigden van het Dicasterie voor de Bevordering van de Eenheid onder de Christenen en leden van de Commissie Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken (WCC).

Jaarthema

Het thema van de gebedsweek in 2024 luidt:

Bemin God de Heer en bemin uw naaste als uzelf, naar Lucas 10, 27.

Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben ([Lucas 10 vers 25-37](#)).

Met de teksten die de werkgroep Oecumene voor 2024 voorbereiden, willen zij ook het signaal geven dat de liefde van Christus die alle christenen verenigt, sterker is dan hun onderlinge verdeeldheid.

Oecumenische viering in Gent

In Gent vindt de oecumenische viering plaats in de O.L.V. Sint-Pieterskerk op zondag 21 januari om 17.00 uur.

WIJ WAREN ER OOK BIJ

ZONDAG 7 JANUARI - OPENBARING VAN DE HEER





5 koninginnen en 5 koningen “samen op weg”

Tijdens de misviering werden we vergast op het prachtig gezang van de “drie” koningen. Deze drie koningen brachten echter nog 2 andere koningen mee, alsook 5 koninginnen. En dit niettegenstaande ze reeds 3 opeenvolgende avonden “samen op weg” waren en het beste van zichzelf gaven ten voordele van “Boven de wolken” – zie artikel “Koningenronde.

PREEK VAN DE WEEK

ZONDAG 7 JANUARI - OPENBARING VAN DE HEER (Mt 2, 1-12)

We beluisterden het aloude verhaal van de drie wijzen:
vreemden uit verre landen die komen het kind aanschouwen,
Jezus Christus ‘Licht voor alle volkeren’.
Wat zich aanvankelijk openbaarde aan omstaanders en herders wordt verruimd.
Jezus openbaart zich aan iedereen, aan vriend en vreemde.
Gods liefde kent geen grenzen.

Wijzen uit die tijd, ook magiërs genoemd, werden geraadpleegd door de mensen.
Ze gaven op een préwetenschappelijke manier raad aan mensen,
in het zoeken en het vinden van zin en geluk,
in het verstaan van de dingen die aan hen gebeurden.
Het waren gezaghebbende figuren, in de latere traditie ook koningen genoemd.
Wijzen, die niet individualistisch werkten, gaan SAMEN op zoek.
Ze hebben de wijsheid ook niet in bezit. Ze gaan op zoek, zonder te weten waar ze moeten zoeken; ze denken het in paleizen te vinden. Ze vragen raad.

Joodse Schriftgeleerden zeggen hun dat ze in Bethlehem moeten zoeken.
Bethlehem is de stad van de grote koning David.
Ze moeten een ster volgen, die ster zal voor hen een baken zijn, een teken.
Ook wij zijn zoekers, naar datgene wat ons leven kan vervullen.

De wijzen zoeken... en vinden.

Zij vinden Hem tussen eenvoudige en arme mensen
Ze erkennen in het kind in de kribbe:
Gods liefde zichtbaar geworden,
een licht voor iedereen,
en zijn liefde kent geen grenzen.
Zij vertrouwen zich aan hem toe als de ene echte richtingwijzer in hun leven.
Ze knielen neer en aanbidden het.

De andere weg

Koningen staan symbool voor gezag, macht en rijkdom.
Ze stralen een imago uit van het volk dat zij vertegenwoordigen.
Herodes staat symbool voor eigen macht en eigen rijkdom.
De Wijzen zijn niet die weg gegaan.
Trouwens ze gaan langs een ander weg naar huis,
niet de weg langs Herodes, de weg van de dood,
neen de weg van het nieuwe leven.

Wijzen, op zoek.

De drie koningen verlaten hun land.
Ze zoeken de zin niet in eigen bestaan, vertrouwend op eigen kracht.
Er is een ander licht dat straalt en hun gelaat verlicht, hun hele leven.
Ze brengen het hun hulde, ze hebben schatten en geven die als geschenk weg.
Die ontmoeting heeft hun leven veranderd.
Door die ontmoeting gaan ze anders weg dan ze gekomen zijn.
Als het hart geraakt is, ga je anders weg, ga je anders handelen.

Mensen op zoek

Vele mensen zijn op zoek naar zingeving.
Ze zoeken een idee, een doel dat hun leven zin kan geven.
Hier gaat het niet om een levensbeschouwing,
maar om een ONTMOETING, een ontmoeting met iemand.
Een ontmoeting die een leven verandert en bezielt.
Het gaat niet alleen om zingeving, maar ook zich toevertrouwen.
De Koningen knielen neer, groeten het kind.
Ze geven het beste wat ze hebben, hun schatten,
hun gaven goud, wierook en mirre.
Hun ontmoeting doet hen andere wegen gaan.

De kerstboodschap houdt een uitnodiging in.

In het Kind in de kribbe wordt Gods liefde zichtbaar.
Er gaat een boodschap van uit: Vrede op aarde voor alle mensen.
Hij is het licht dat de duisternis verdrijft.
Dit brengt dit licht een grote vreugde.
Hij wil dat we het kind opnemen en omarmen.
Hier raken wij het hart van onze roeping,
Zónder ons kan Gods liefde zich niet openbaren.
Mét ons kan het wel.

In het spoor van de Wijzen

En dan, net als bij de Wijzen.

Daartoe moeten we wel ons geloof verdiepen: naar het hart van de blijde boodschap.

Het gaat hier om verbondenheid:

We verbinden ons met hem en met elkaar

“Komt allen tesamen, zo zongen wij ...”

De Heer wil allen verzamelen op zijn berg, in zijn stad van vrede....

Hij zoekt in ons bondgenoten.

Laten wij dit doen, eenvoudig, van harte, vertrouwd

Ik wens jullie een gezegend nieuw jaar toe.

Pastoor Johan

KONINGENRONDE

Weer of geen weer, daar waren we weer... 5 koninginnen en 5 koningen van het klein koor Canticorum Jubilo. We gingen 3 dagen op stap met de ster. We zongen voor “Boven de Wolken”, een VZW die werkt met vrijwilligers. Zij ondersteunen en begeleiden ouders, gezinnen met een “sterrenkindje”. Zij bieden een fotoreportage aan als blijvend aandenken.

We zongen bij familie en kinderen en kleinkinderen, bij vrienden die hún vrienden en burens bijeenbrachten, in woonzorgcentra, bij de zusters, op een groot familiefeest, op straataperitieven, in de repetitie van het madrigaalkoor. We zongen ook bij de 102-jarige mama van onze koning-engel-bas. Zij reageerde bijzonder pienter op elk nummer dat we brachten en we maakten daar alvast een afspraak voor volgend jaar! We zongen op vertrouwde plaatsen waar we al jaren komen en ook op andere plaatsen waar we nog nooit kwamen. Sommige super trouwe luisteraars kwamen we op onze ronde meermaals tegen.

We zagen vreugde en ontroering bij de toehoorders.

De afwisseling is boeiend en de warme gastvrijheid waarmee we overal onthaald worden doet ons deugd.

En dan hebben we nog de opbrengst. We kunnen, fier en bijzonder dankbaar, 5.876 euro schenken aan “Boven de Wolken”.

Koningin Mia

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente.gentooost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* GSM: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be