

WOENSDAG 7 FEBRUARI 2024**LITURGISCHE VIERINGEN**

Zondag 4 februari - Lichtmisviering

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 11 februari

11.00 u. – Eucharistieviering – Jaarmis voor de overledenen van de familie Van Loo

Woensdag 14 februari: Aswoensdag

19.00 u. – viering met asoplegging

Zondag 18 februari

11.00 u. -Eucharistieviering

St. Franciscus van Assisi

heeft eens beschreven hoe hij zich voelde toen hij een melaatse zag.

Ziek...

al zolang of pas geworden,
kortstondig of uitzichtloos.
Zie hen, bezoek hen, help hen,
hoor hen aan.
En bid met hen en voor hen.

Gehandicapt...

naar ziel of lichaam, zwaar of licht,
van kindsbeen af of ooit geworden.
Ga met hen mee, waardeer hen,
acht hen hoog.
En bid met hen en voor hen.

Eenzaam...

wie niet, wie nooit?
Eenzaam geraakt, eenzaam gemaakt,
achtergebleven, alleen gelaten.
Ga naar hen toe, reik hen de hand,
neem de tijd.
En bid met hen en voor hen.

(bron: Dominicanen. Tekst naar Peer Verhoeven)

Bernadettefeest



Zondag 18 februari 2024

**Parochiekerk 11.00 uur eucharistieviering
opgeluisterd door het parochiekoor**

**Novacentrum Sint-Bernadettestraat 132
12.00 uur aperitief 12:45 uur ‘aan tafel’
volwassenen 20 euro kinderen 10 euro**

aperitief, stoverij met friet of veggie stoofpotje in curry

enkel via reservatie tot zondagavond 11 februari : via Lieve Volckaert
09/251.39.90 of 0485 67 42 37 godelieve.volckaert@gmail.com .

Betalen aub vóór 11 februari op rek.nr. BE85 0831 1107 5006 van Volckaert-
Claeys met vermelding van het aantal kaarten, keuze stoverij/veggie.

en tearoom van 14 tot 16 uur met Gentse vlaai en wafels

**De opbrengst gaat naar de parochie:
Kerk en Novacentrum**

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 28 JANUARI - VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

Jezus predikt een nieuwe leer met gezag Mc 1, 21-28

Beste vrienden van St.-Bernadette,

Ik moet u bekennen dat we bij de voorbereiding van deze viering, afgelopen maandag, toch wel enige twijfels hadden over hoe we deze Evangelietekst betekenisvol konden hertalen voor christenen van 2024. Jezus geeft onderricht in de synagoge, en tussen de toehoorders is er iemand die bezeten blijkt door een boze, onreine geest. Jezus jaagt die demon weg op een wijze die alle aanwezigen met verstomming slaat. Eindelijk iemand die spreekt met gezag: het blijft niet bij woorden zoals met de farizeeën, dit is een rabbi die ook waarmaakt wat Hij verkondigt.

Maar: wat leert dit ons vandaag nog? Als Jezus' gezag bij de toehoorders in de synagoge gevestigd lijkt op Zijn macht over boze geesten, moeten we het dan vandaag over exorcisme, over duiveluitdrijving hebben? Met uitzondering van een horrorfilm uit 1973 ("The Exorcist") kan je bezwaarlijk zeggen dat de uitdrijving van boze geesten vandaag nog een actueel thema is. Het kan dus niet zijn dat Jezus' gezag voor de christenen van vandaag nog zou steunen op Zijn macht over onreine geesten.

De vraag die we ons dus moeten stellen is: waarop kan het gezag van Jezus in onze 21^{ste} - eeuwse maatschappij dan wel gevestigd zijn? Daar komt nog bij dat die toehoorders in de synagoge destijds Jezus in levende lijve konden horen en zien, een belangrijke factor voor Zijn geloofwaardigheid gezien Zijn groot natuurlijk gezag. Dat kunnen wij niet: integendeel, diegenen die vandaag de tolk zouden moeten zijn van Zijn prediking, kunnen de mensen niet steeds boeien, of maken door hun levenswijze de boodschap van Christus juist ongeloofwaardig. Niets kan immers meer Jezus' gezag afbreken dan wanneer iemand die zichzelf Zijn volgeling noemt er niet naar handelt. Het gezag van Jezus vandaag hangt dus voor een groot deel van ons allen af.

We moeten de vraag misschien ook eens vanuit een ander perspectief stellen: zijn er vandaag dan inderdaad géén boze geesten meer? Zijn ze integendeel niet veel sluwer dan in het Marcusevangelie omdat ze de gedaante hebben aangenomen van boosaardige, door machtsdrang bezeten leiders? Uiten de demonen van vandaag zich niet eerder in leugen, drang naar prestige, jaloesheid, geldzucht, drift, sociale druk, verslaving... En als die demonen zich meester maken van leiders op het hoogste niveau, dan mag het geen verbazing wekken dat dit voert tot uitwassen van geweld en onrecht die veel mensen de toekomst met angst tegemoet doen zien.

In tegenstelling tot vele traditionele machthebbers heeft Jezus geen grote structuren of machtsvertoon nodig om gezag te hebben. "Houd uw mond" beveelt Hij de onreine geest, omdat Hij in de eerste plaats niet als een zegevierende nationale held die duivels uitdrijft en zieken geneest wil rondtrekken. Het is typisch voor het Marcusevangelie te benadrukken dat Jezus een lijdende Messias is. Hij doet een oproep tot verbondenheid en Zijn gezag steunt puur op Zijn boodschap en vooral op het feit dat Hij finaal steeds doet wat Hij zegt. Wij zelf kunnen geen sterker bewijs van Zijn gezag (Zijn positieve "spirit") geven dan door te tonen dat Zijn woord in staat is om ons te bevrijden van de negatieve geesten die ons op een of andere manier in hun greep kunnen houden.

Natuurlijk zijn we allen maar mensen van vlees en bloed, die veel goede wil kunnen hebben om Jezus' boodschap met vallen en opstaan in praktijk te brengen. Maar als het dan eens niet

helemaal lukt dan hebben we nog steeds de unieke bron van Jezus' boodschap die het Evangelie is. Je hoeft daarom zelfs geen praktiserend christen te zijn, of zelfs niet gelovig te zijn om naar Zijn boodschap te leven, of, zoals Mahatma Gandhi het verwoordde: indien ik de Bergrede alleen aan mijn eigen interpretatie zou toetsen, zou ik zonder aarzelen zeggen "ik ben een christen".

Paul Verstraeten

ASWOENSDAG - 14 FEBRUARI



Welkom op Aswoensdag in onze kerk.
Om 19.00 uur steken we het vuur aan en verbranden we de oude palm. Daarna volgt een korte viering en worden askruisjes opgelegd.
Breng – indien mogelijk – wat oude palm mee.

THEATER DE BALSEMBLOMME SPEELT...

Na maanden voorbereiding kwam er plots van de rechthebbenden van het werk van de Franse auteur Jean Poiret de mededeling dat we 'Lik op stuk', een bewerking en vertaling van 'Joyeuses Pâques', niet mogen spelen. De stukken van Jean Poiret mogen niet door amateurgezelschappen worden gespeeld. Jammer en onbegrijpelijk maar tegen dergelijke beslissingen staan wij machteloos.

Maar we bleven niet bij de pakken zitten. Met veel ijver en goesting stomen we een meer dan volwaardig alternatief klaar.

Tania! De revue.

Een collagevoorstelling met teksten van de internationaal gelauwerde Gentenaar **Arne Sierens**. We spelen de frivole eenakter '**Juffrouw Tania**' in schijfjes die we afwisselen met een hoop leuke sketches. Die knippen we uit verschillende andere teksten van Arne en we voegen er nog wat Gentse liedjes aan toe.

Al dit leuks wordt voor u gespeeld en gezongen door een uitgebreide enthousiaste groep acteurs die niet minder dan 34 personages (met een hoek af) op de planken zetten.

van Arne Sierens

regie Francis Ringelé

spel Laura van Eijndhoven, Yassin Mouissat, Glenn Delcart, Joke de Weirdt, Maaike Leeman, Koen Pauwelyn, Isabelle Van Assche, Emilie Ringelé en Mieke De Decker.

data

vrijdag 15 en 22 maart 2024 om 20.00u

zaterdag 16 en 23 maart 2024 om 20.00u

zondag 17 maart 2024 om 15.00u

Zaal Nova, St-Bernadettestraat 132, 9000 Gent

reservatie: www.balsemblomme.be -reservatie@balsemblomme.be - 09 228 51 25

tickets

€ 14,- of € 13,- (leden Opendoek, senioren en studenten)

INTERPAROCHIAAL**WORLD INTERFAITH HARMONY WEEK**

Klimaatrechtvaardigheid
Verbondenheid met een grote V

**WORLD
INTERFAITH
HARMONY
WEEK**

woensdag 7 februari 2024 | 19.30u
Sint-Baafshuis
Biezekapelstraat 2 | 9000 Gent

De Interlebensbeschouwelijke Werkgroep Gent leeft met open ogen en oren. We laten ons raken door wat mensen rondom en verderaf overkomt of wordt aangedaan.

Met ons hart en onze handen willen we meewerken aan een liefdevolle wereld waar vrede en rechtvaardigheid vanzelfsprekend zijn.

Ook de slachtoffers van klimaatontwrichting laten ons niet onberoerd, of ze nu in de Bengaalse delta, de verwoestijnde Hoorn van Afrika, in de Westhoek of aan de Waalse Vesder leven.

Het is onze overtuiging dat een doorleefde verbondenheid met de aarde en met elkaar een stevige bijdrage levert aan klimaatrechtvaardigheid.

Sinds 2011 hebben de Verenigde Naties de eerste week van februari uitgeroepen tot Interfaith Harmony Week.

Op de slotdag - woensdag 7 februari - delen we inspiratie rond dit thema vanuit de rijkdom van onze levensbeschouwelijke tradities. We maken ons sterk dat we samen diepe Verbondenheid kunnen (her)ontdekken én oefenen.

Een warme uitnodiging, ook voor u allen:

* woensdag 7 februari 2024, 19.30u

* St-Baafshuis (Biezekapelstraat 2, 9000 Gent - gelijkvloers)

Contact & info: www.iwgent.be

KROK MESJEU-AVOND

Dag beste wereldwinkelfan,

Het is weer zover: onze enige echte onnavolgbare krok mesjeu-avond van wereldwinkel Sint-Amandsberg-Oostakker komt eraan.

Neem alvast je agenda om zaterdagavond 24 februari vrij te houden en een (of meerdere) krokje(s) te komen smullen.

De opbrengst wordt gebruikt om de vaste kosten van onze winkel zoals huishuur, energie, etalagekosten e.d.... te betalen.

Mocht je met een groepje komen, kom dan niet te laat want de zaal zit rap vol.

Men zegge het voort!

De vrijwilligers van wereldwinkel Sint-Amandsberg-Oostakker

KROK MESJEU

Ten voordele van OXFAM-Wereldwinkel Gent-Oost vzw

ZATERDAG 24 FEBRUARI 17.30-21.30 uur

Zaal NOVA, Bernadettestraat 134, Gent



Keuze uit 5 soorten aan €7/stuk
(ham/kaas; hawaii; appel/ui; bolognaise; choco/banaan)

Voorverkoop kaarten in de winkel
Lourdesstraat 55 te Oostakker of
092515052 of gent-oost@oww.be

- 458.222.555 RPR Gent - V.U. S. Van Lancker, Waterdreef 5,
9040 St-A. -vrij van zegel- niet op de openbare weg gooien

OKRA ACADEMIE GENT

Op dinsdag 13-2-2024 verwelkomen we HANS CLAUS, gevangenisdirecteur in Oudenaarde.

Hij brengt ons zijn voordracht: “Een nieuwe straf voor een nieuwe wereld”. Hij legt uit hoe zijn persoonlijke ervaring als gevangenisdirecteur hem inspireerde tot nieuwe inzichten en hoe het komt dat zij gerealiseerd worden. Hij legt de brug tussen de straf en de grotere maatschappelijke transitie die aan de gang zijn.

Welkom op onze vertrouwde locatie: Clemenspoort– zaal De Parel, Overwale 3 te 9000 Gent.

De voordracht is voorzien van 14.30u tot 17.00u

Inschrijven is niet nodig.

Het inkomgeld is per 1-1-2024 aangepast:

€ 7,00 voor leden en € 10,00 voor niet-leden.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.
één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wacht dienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.
De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om
23.00 u.

Enkel voor **HOOGRINGENDE** gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met
wacht dienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000 (€ 1,50/min)** of
kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

E.H. Johan Goedefroot, pastoor

tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be

Marijke De Vogeleer, parochieassistente

tel. 09 231 53 00 parochieassistente.gentoost@gmail.com

ABONNEMENTEN

Hildegard Verhegge

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE

Patrick De Mey tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com

COPYRIGHT

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder
toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid.
Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het
recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN

Pater Andreas Krahn Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com

E.H. Karel Cottenie Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be