

**WOENSDAG 6 MAART 2024****LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 10 maart*

11.00 u. – Eucharistieviering

*Zondag 17 maart*

11.00 u. – Eucharistieviering – Jaarmis voor Paul Windels en Mimis Vanhoutte en Kleindochter Marieke

*Zondag 24 maart – Palmzondag*

11.00 u. – Eucharistieviering

**Bezinning bij de Vierde zondag van de vasten**

Ik heb je mijn Zoon geschonken,  
- zegt God -  
omdat Ik van je hou  
en omdat Ik je vrij wil maken  
van het oppervlakkige van alledag.  
Ik heb je nodig om aan de wereld  
de kleuren van mijn Verbond te geven  
opdat het Licht van Jezus  
mag stralen over alle mensen,  
zonder onderscheid.  
Ik hoop dat je opkomt voor waarheid en recht,  
voor vrede en eenheid,  
en dat je, in je manier van leven,  
mijn droom zichtbaar en voelbaar maakt  
voor de wereld en voor haar bewoners.  
Daartoe heb Ik je geroepen  
- zegt God -  
en Ik wil je daartoe graag mijn zegen geven.  
(bron internet, tekst: Erwin Roosen)

## **PREEK VAN DE WEEK**

**ZONDAG 25 FEBRUARI - TWEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD**

(Mc 9, 2-10)

**DE GEDAANTEVERANDERING VAN JEZUS**





Het verhaal dat Marcus ons vandaag vertelt, lijkt wel een schilderij! Misschien zouden we in plaats van een preekje, beter gewoon een poos kijken naar een icoon of een schilderwerk en de transfiguratie aanschouwen. Beelden zeggen immers meer dan woorden...

De berg, Jezus' straalt, zijn kleding wordt glanzend, hij schittert tussen twee monumenten uit het Oude Testament: Elia, die grote profeet en Mozes die het Joodse volk de Wet schonk... We zien ook Petrus en zijn vrienden, twee van hen wenden de blik af, kijken met gesloten ogen en toch zien ze!



Als we lang genoeg kijken, zouden we ons misschien ook laten raken door het *perspectief*, door de diepte van het beeld, een perspectief dat ons voorbij de afbeelding brengt. Misschien zouden we dan - net als de leerlingen - plots beseffen, of beter: 'in'-zien dat dit de welbeminde Zoon van God is, dat in Jezus op een unieke wijze die onzichtbare God aan het licht komt!

Wanneer je het evangelie leest, is het altijd goed je af te vragen:

wat zou de auteur - hier Marcus, dus - ons met dit verhaal willen vertellen?

*Jezus is dé openbaring van God*, zegt Marcus ons vandaag. God op zijn duidelijkst!

Hij is een icoon van God. *Wie hem ziet, ziet de Vader!*

Wanneer we dan net als Petrus dit 'in'-zien, zouden we 'in de wolken zijn', op ons knieën vallen, en het beeld willen vast houden. We zouden een selfie willen maken. *Laat ons hier drie hutten bouwen!*

Maar de meesten onder ons lopen liefst niet te lang met het hoofd in de wolken.

Mensen van deze tijd, - ook gelovigen - houden liever beide voetjes op de grond. En zo hoort het ook. Verschijningen op een berg en gedaanteveranderingen, dat is de meesten onder ons ons niet gegeven. Alhoewel!...

Toen we met ons groepje rond de tafel zaten om deze viering voor te bereiden, zei iemand: *eigenlijk is Jezus voor mij ook al vaak van gedaante veranderd, de Jezus waarin ik in geloofde toen ik kind was, is niet meer dezelfde als die waarnaar ik mij nu richt wanneer ik bid. We herkennen dit.*

Is het ook niet zo bij ieder van ons dat we naargelang de omstandigheden waarin het leven ons bracht, we Jezus anders gingen zien.

*Wie ben jij toch Jezus?* vroeg ooit Pilatus. *Wie ben je Jezus?* 2000 jaar later is die vraag even actueel. Wie is die man? Op deze vraag bestaat geen eensluidend antwoord. Er bestaat niet zoiets als een catechismusantwoord, een definitief standpunt over wie Jezus is. Men heeft dit wel geprobeerd, met dogma's en ontegensprekelijke belijdenissen. Maar Jezus is te groots en te rijk om zich in één of andere identiteit te laten opsluiten. Daarom leven er bij zijn volgelingen zoveel verschillende 'gedaanten van Jezus', zoveel beelden van die wonderbare man...

Dit viel ons ook op tijdens het voorbereidend gesprek. Elk van ons koestert een heel eigen Jezusbeeld. Als we nu even de ogen zouden sluiten en aan Hem denken, zie je Hem dan? Komt er u dan een beeld voor de ogen? En zo ja, hou het dan even vast. Wie is Hij, jouw Jezus? Is hij voor u de Zoon van God, de gezondene, dé Christus, de Verlosser? Of eerder een uitzonderlijk mens, een god van een mens? Maak het niet zo moeilijk, fluistert iemand, Hij is gewoon mijn inspiratiebron? Een mens zoals ikzelf zou willen zijn?...

Welke gedaante heeft Jezus? Niemand anders dan wijzelf kunnen het antwoord geven.

Misschien helpen een reeks uiteenlopende afbeeldingen van Jezus ons wat vooruit in onze zoektocht? Wie weet, is er een van die 'gedaanten' die je treft en je in dit uur dichter bij Jezus kan brengen...?

**Jaak Van Vooren**



Beste Vrienden,

Na de donkere wintermaanden kijken we verlangend uit naar de nakende lentedagen met zijn warme zonnestrallen. De natuur ontwaakt en herleeft, de vroege lentebloemen steken hun kopjes al boven en tonen reeds hun mooiste kleuren en de vogels fluiten vrolijk hun gekende wijsjes !

Pasen is een tijd van vernieuwing en opstanding. Ook wij mensen moeten ontwaken uit de alledaagse sleur en openstaan voor elkaar, leven met open handen, handen die kunnen geven en ontvangen, het schone en goede zien in iedere mens, positief in het leven staan!

U wordt van harte uitgenodigd op paasmaandag 1 april om 14.00 uur om met ons het paasfeest te vieren in de Novazaal, dit jaar ook met ziekenzalving (wordt slechts om de 2 jaar gedaan). *Tijdens die eucharistieviering krijgen zieken, hoogbejaarden of mensen die zich verzwakt voelen de gelegenheid de ziekenzalving te ontvangen. Deze zalving is geen sacrament van de stervenden maar een sacrament voor de zieken. Voor velen zal het een echte steun betekenen, een geruststelling, een gevoel van aanvaarding en Godsvertrouwen. De vraag om de ziekenzalving te ontvangen is wel een persoonlijke keuze en moet van de zieke zelf uitgaan. Aan de mensen die kiezen voor deze zalving vragen we dit duidelijk (met hun naam) te vermelden op de inschrijvingsstrook. Familieleden van de gezalfden zijn bovendien van harte uitgenodigd en zeer welkom! Gelieve, in voorkomend geval, dit ook (met aantal) te vermelden op de inschrijvingsstrook a.u.b.*

Programma op paasmaandag 1 april

14.00 u.: misviering met ziekenzalving

15.30 u.: optreden van violist Stijn Vande Voorde – hij brengt een show van licht klassieke nummers, meezingers, ambiance, ontroerende liedjes, polonaise, allemaal gekende nummers.

17.15 u.: fris paasetentje

18.15 u.: huiswaarts

Prijs : 15,00 euro per persoon

*Het Samana Sint Bernadette bestuur team*

**Uw inschrijving + betaling van 15 euro per persoon** verwachten we tegen **zondagavond 24 maart** bij één van onderstaande adressen:

- Martine De Jaeger, sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant Ter Toren)
- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32 ☐ 09/251.39.90 (na 19.00 u)
- email: [godelieve.volckaert@gmail.com](mailto:godelieve.volckaert@gmail.com)

*Er kan ook overgeschreven worden op bankrekening van Lieve Volckaert -Claeys, het nummer is **BE40 0630 7151 1263** (die betaling dient ook binnen te zijn tegen 24 maart)*

## **ONTBIJT TEN VOORDELE VAN BROEDERLIJK DELEN**



Naar goede gewoonte organiseert Oxfam wereldwinkel Gent-Oost, samen met de parochie St.-Bernadette, terug een solidariteitsontbijt. De opbrengst hiervan gaat integraal naar Broederlijk Delen. Diegenen die er vorige edities bij waren kunnen bevestigen dat het heel gezellig en lekker is. Met dit (h)eerlijk ontbijt steun je zowel de producenten van de wereldwinkel die we aanbieden als ons project van Broederlijk Delen.

We verwelkomen je dan ook graag in de kring van het Novacentrum op zondag 24 maart vanaf 9.00 u. tot 10.45 u. Inschrijven kan telefonisch op nr. 09/251 50 52 of via mail:

[verlet.hugo@scarlet.be](mailto:verlet.hugo@scarlet.be). Inschrijven kan tot en met woensdag 20 maart. Op voorhand betalen hoeft niet, uw bijdrage wordt de dag zelf in dank aanvaard.

## **THEATER DE BALSEMBLOMME SPEELT...**

Na maanden voorbereiding kwam er plots van de rechthebbenden van het werk van de Franse auteur Jean Poiret de mededeling dat we 'Lik op stuk', een bewerking en vertaling van 'Joyeuses Pâques', niet mogen spelen. De stukken van Jean Poiret mogen niet door amateurgezelschappen worden gespeeld. Jammer en onbegrijpelijk maar tegen dergelijke beslissingen staan wij machteloos.

Maar we bleven niet bij de pakken zitten. Met veel ijver en goesting stomen we een meer dan volwaardig alternatief klaar.

Tania! De revue.

Een collagevoorstelling met teksten van de internationaal gelauwerde Gentenaar **Arne Sierens**.

We spelen de frivole eenakter '**Juffrouw Tania**' in schijfjes die we afwisselen met een hoop leuke sketches. Die knippen we uit verschillende andere teksten van Arne en we voegen er nog wat Gentse liedjes aan toe.

Al dit leuks wordt voor u gespeeld en gezongen door een uitgebreide enthousiaste groep acteurs die niet minder dan 34 personages (met een hoek af) op de planken zetten.

van Arne Sierens

regie Francis Ringelé

*spel* Laura van Eijndhoven, Yassin Mouissat, Glenn Delcart, Joke de Weirdt, Maaïke Leeman, Koen Pauwelyn, Isabelle Van Assche, Emilie Ringelé en Mieke De Decker.

### **data**

vrijdag 15 en 22 maart 2024 om 20.00 u.

zaterdag 16 en 23 maart 2024 om 20.00 u.

zondag 17 maart 2024 om 15.00 u.

Zaal Nova, St-Bernadettestraat 132, 9000 Gent

reservatie: [www.balsemblomme.be](http://www.balsemblomme.be) -reservatie@balsemblomme.be - 09 228 51 25

tickets - € 14,- of € 13,- (leden Opendoek, senioren en studenten)

## **INTERPAROCHIAAL**

### **KRUISWEG VAN EEN NON**

**m.m.v. het Sint-Bernadettekoor**



Anna, een jonge vrouw die vol verwachting uitkijkt naar haar toekomst, wordt gedwongen door haar traditionele gelovige familie om afstand te doen van het wereldse om een spiritueel leven te gaan leiden in een slotklooster.

Anna kan niet anders dan onder deze druk in te stemmen met wat van haar verwacht wordt, maar beseft al snel dat dit niet haar lot mag zijn. Wanneer ze dit laat blijken, kan ze echter op geen begrip rekenen. Integendeel, ze wordt meer en meer afgesloten van de mogelijkheden om terug te keren naar de wereld die zij voor ogen had.



Zal er dan niemand zijn die haar steunt in haar verlangen en haar helpt om te ontsnappen uit haar lijden? Kan zij uiteindelijk er toe komen om zelf over haar toekomst te beslissen en haar opsluiting te beëindigen?

Anna is evengoed Fatima, Zion, Ismachiah, Wafa, vrouwen die door de druk van hun gemeenschap, door traditie, door religie, door de tijdsgeest, door machtsmisbruik, door onwetendheid hun eigen leven niet in handen hebben en de speelbal worden van diegenen die menen de enige waarheid in pacht te hebben.

Wij dragen deze productie op aan alle vrouwen die op zulke onrechtvaardige manier werden en worden behandeld.

Spel:

Lynsey Broeckhove, Edith Goes, Magda Geets, Frieda Van de Velde, Leen Haegeman, Jean-Pierre Rogiest, Carine Dhaemer en Petra De Berlanger.

## **SOLIDARITEITSAVOND BROEDERLIJK DELEN**

**VRIJDAG 23 FEBRUARI**



© Jan J Holvoet



© Jan J Holvoet



© Jan J Holvoet

Hartelijk dank aan alle aanwezigen op onze benefietavond van Broederlijk Delen. We werden vriendelijk verwelkomd door Manu en Stijn in de kring van H.-Kruis. Myriam en Raf kwamen toe met een auto vol lekker eten. Samen met Marijke hadden ze soep gemaakt en serveerden ze Congolese Moambe als hoofdgerecht. Dit vleesstoofpotje werd gecombineerd met rijst en zoete aardappelen. Langzaamaan kwamen parochianen en diverse sympathisanten binnen gedruppeld. Net voor de soep arriveerden de laatste enthousiastelingen na een stevige busrit. Het Livinuskoor bracht sfeer in de avond met liederen van kleur. Séphora, de beleidsmedewerkster van Broederlijk Delen, gaf meer informatie over Congo. Nadat alles gezegd en gedaan was, luisterden we naar nog meer liederen en keken we hoopvol uit naar Pasen met de inoefening van een nieuw alleluja. De foto's spreken voor zich.

**Goede Week en Pasen  
in de basiliek in Oostakker**

**Palmzondag**  
23 maart om 18.00 uur  
24 maart om 7.30, 09.45 en 11.00 uur  
H. Mis met palmwijding en lezing van het  
lijdensverhaal

**Biechtviering**  
Dinsdag 26 maart om 19.30 uur

**Witte Donderdag**  
28 maart om 19.30 uur : Avondmaalsviering

**Goede Vrijdag**  
29 maart om 15.00 uur : Kruisweg  
19.30 uur: Herdenking van het lijden van  
Jezus en verering van het kruis

**Pasen**  
Zaterdag 30 maart om 20 uur: Paaswake  
Zondag 31 maart om 7.30, 09.45 en 11.00 uur:  
Paasviering  
Zondag 31 maart om 15.30 uur: Plechtig Lof

© Jan J Holvoet



**OKRA OUDE BAREEL****VRIJDAG 22 MAART**

Onze derde quiz komt er aan. Multiple choice-vragen over 10 verschillende thema's met een kwinkslag naar onze nostalgische jeugd. Vorm je een groepje van 4 personen die graag meedoet of kom je alleen? Iedereen is welkom. Het wordt een quiz over van alles en nog wat, voor ieder wat wils. Bedoeling is vooral om het leuk te houden! Geen kopbrekende vragen dus, gewoon PLEZIER maken en ontspanning! Er is een pauze voorzien met koffie en een gebakje. Schrijf je in door € 5 per persoon over te schrijven op rekening Okra Oude Bareel BE51 8906 3432 4962 vóór 16 maart. We verwachten je op vrijdagnamiddag 22 maart om 13.45 uur in het parochiaal centrum Oude Bareel. Ook leden van andere trefpunten zijn welkom! Info bij hugo.van.rietvelde@telenet.be

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247  
in de Visitatiestraat 7  
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker  
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = 1733

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

## **COLOFON LOKAAL**

### **VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**

*E.H. Johan Goedefroot, pastoor*

tel. 09 251 00 03      [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)

*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*

tel. 09 231 53 00      [parochieassistente.gentoost@gmail.com](mailto:parochieassistente.gentoost@gmail.com)

### **ABONNEMENTEN**

*Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

### **EINDREDACTIE**

*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94      [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

### **COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

### **PAROCHIEVICARISSEN**

*Pater Andreas Krahn*      Gsm: 0476 99 57 03      [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)

*E.H. Karel Cottenie*      Tel. 09 335 55 06      [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)