

WOENSDAG 20 MAART 2024**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 24 maart – Palmzondag*

11.00 u. – Eucharistieviering

Donderdag 28 maart – Witte Donderdag

20.00 u. – Witte Donderdagviering

Vrijdag 29 maart – Goede Vrijdag

20.00 u. – Goede Vrijdagviering

*Zaterdag 30 maart – Stille Zaterdag*20.00 u. – Paaswake in **Sint-Amandus***Zondag 31 maart – Pasen*

11.00 u. – Eucharistieviering

**Bezinning bij Palmzondag**

Jezus wou het niet opgeven:

weldoende rondgaan, niemand uitsluiten, houden van mensen, goed doen ...

zelfs op Sabbat.

De week voor het Joodse Paasfeest kwam Hij Jeruzalem binnen:

op een ezeltje, zoals de gewone mensen.

De mensen waren zo blij dat ze Hem tot koning wilden uitroepen.

Ze verwelkomden Hem met palmtakken en riepen:

Leve Jezus, onze koning!

Dit was niet naar de zin van de leiders van het volk.

Ze besloten Jezus gevangen te nemen en te doden.

Wanneer wij een palmtakje in ons huis aanbrengen

beloven we te leven zoals Jezus:

in liefde voor elkaar en voor alle mensen die wij ontmoeten ...

We beloven op te komen voor mensen

die het moeilijk hebben

en zorg te dragen voor alle kwetsbare leven.
We beloven een mens te worden naar Gods hart.
Jezus deed dit ook.
Het kostte Hem zijn leven!
Maar: Zijn kruisdood kreeg niet het **LAATSTE** woord ...

OP WEG NAAR PASEN

Met de Goede Week en Pasen gedenken christenen
het leven, sterven en verrijzen van de Heer;
dat verkondigen en vieren wij.

Het meebeleven van de Goede Week

Wij gaan de Goede Week in. We gaan mee de weg van Jezus.
Zijn levensweg verbinden wij met onze levensweg.
Ons lijden wordt megedragen door zijn lijden.
Zijn Pasen wordt ons Pasen.

Iedereen is uitgenodigd om één of meerdere van deze vieringen mee te maken.

PALMZONDAG

Op Kerstmis zongen de engelen: Eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.

Bij de intrede van Jezus in Jeruzalem zij het de mensen die zingen: "Hosanna in de hoge, koning van de vrede"

*Glorie en vrede: twee hoedanigheden, onafscheidelijk verbonden met de komst van Jezus.
Willen wij hem ook verwelkomen in ons leven, in onze wereld?*

Je bent welkom op één van de palmvieringen in Sint-Amandsberg.
Een groen palmtakje wordt meegegeven, een teken van God, een teken van hoop en vrede.

Zaterdag 23 maart om 16.30 u Kerk Sint-Amandus

Zondag 24 maart om 9.30 u. Kerk O.-L.-Vrouw Oude Barel

Zondag 24 maart om 11.00 uur Kerk Sint-Bernadette

VERZOENINGSVIERING

Laten wij in stilte de Goede Week ingaan.

We hoorden in het passieverhaal over het verraad van Judas en de verloochening van Petrus.
De Heer blijft ons liefhebben. Hij wil dat wij diezelfde weg van liefde bewandelen.

“Bekeer u en geloof in de blijde boodschap”

Maandag 25 maart om 19.00 uur in de kerk Sint-Lieven te Ledeberg

Dinsdag 26 maart om 19.30 u. in de basiliek van Oostakker-Lourdes

CHRISMAVIERING

“Tot christen gezalfd in Zijn Geest”

Zalven is helen, is nieuwe kracht geven. God heeft ons de levensadem ingeblazen.
Zijn Geest doet ons leven.

Woensdag 28 maart om 19.00 u. In de Sint-Baafskathedraal

WITTE DONDERDAG

De liturgie van Witte Donderdag brengt ons het Laatste Avondmaal van de Heer in herinnering. De voetwassing roept ons op tot dienstbaarheid, dienst aan de wereld en de mensen in nood. De heer laat zich ontmoeten in het gelaat van onze naaste in nood en in de viering van de eucharistie.

“Blijf dit doen om aan Mij te denken”

Donderdag 28 maart

om 19.00 u. in de kerk van O.-L.-Vrouw Oude Bareel

nadien aanbidding in de kapel

om 20.00 u. in de kerk van Sint-Bernadette

GOEDE VRIJDAG

Het lijden en de dood verduistert ons leven en de wereld.

Christus wordt nog gekruisigd in zovele schachtoffers van oorlog, geweld, honger en armoede.

In ieder blik van medelijden met mijn lijden, is Christus aanwezig.

Hij heeft zijn leven gegeven in liefde en trouw. Tot die liefde worden wij geroepen.

Die liefde zal tot leven gewekt worden.

Vrijdag 29 maart

Van 8.00 u. tot 16.00 u.: stille aanbidding in de kapel Oude Bareel

Om 15.00 u.: Kruisweg in de kerk van Sint-Amandus

Om 20.00 u.: Kruishulde in de kerk van Sint-Bernadette

PAASWAKE

“Licht breekt door”

Een wake bij de oude verhalen over redding en bevrijding van Godswege.

Wij vieren het Pasen van de Heer, de paaskaarsen worden aangestoken, wij horen het verhaal van de opstanding we vieren de eucharistie.

Vanuit de verschillende kerkplekken van onze Sint-Franciscusparochie in Gent komen wij samen voor deze bijzondere viering.

De ontstoken paaskaarsen worden nadien naar de verschillende kerkplekken gebracht..

Zaterdag 30 maart om 20.00 u in de kerk van Sint-Amandus te Sint-Amandsberg voor alle kerkgemeenschappen van onze Franciscusparochie in Gent-Oost.

Het Livinuskoor verzorgt deze paaswake, koor en samenzang.

PASEN**Zondag 31 maart**

Om 9.30 u.: Plechtige Paasviering in de kerk van O.-L.-Vrouw Oude Bareel

Om 11.00 u.: Plechtige Paasviering in de kerk van Sint-Bernadette.

WIJ WAREN ER OOK BIJ
ZONDAG 10 MAART - VIERING MET DE EERSTE
COMMUNICANTEN





Op zondag 10 maart kwamen de eerste communicanten voor de tweede keer samen in de kerk. Starten deden we om 10.00u. De eerste communicanten en hun ouder(s) werden verdeeld in 3 groepen. In elke groepje werd het verloop van de eucharistieviering besproken en werden kleine rituelen geoefend. De eerste communicanten deden dit samen met hun ouder(s). We vertelden ook al het evangelie dat als rode draad zal dienen tijdens de eerste communieviering en dan was meteen ook het thema van de eerste communieviering gekend: **“Dag bloem, dag vogel, dag Jezus!”**

Daarna werd er o.l.v. Jan goed geoefend om de eerste communieliedjes flink te leren zingen. De eerste communicanten mochten ook alvast eens oefenen wat het betekent om helemaal vooraan in de kerk te mogen zitten!

Aansluitend werd het een bijzondere eucharistieviering voor de eerste communicanten. Tijdens deze viering gaven zij hun naam op : **Ja! Ik wil echt vriend van Jezus worden!**. De eerste communicanten maakten ook mooie bloemen en vogels en die staan nu als symbool van hun intentie vooraan in de kerk.

We komen opnieuw samen met de ouder(s) en de eerste communicanten **op zaterdag 20 april voor onze eerstecommunietocht.**

PREEK VAN DE WEEK

ZONDAG 3 MAART - DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - (Joh 2, 13-25)

De lezing uit Exodus brengt ons vandaag bij de decaloog of de 10 klinkende woorden. Jahweh die zijn volk bevrijd heeft uit het slavenhuis van Egypte verwacht van zijn volk het antwoord op dit bevrijdingsinitiatief: dat zij leven volgens deze levensregels, de wegwijzers ten leven.

Het zijn geboden, geen verboden. Elkaar het leven gunnen, niet stelen, respect opbrengen voor je vader en je moeder, geen overspel plegen, bij de rechter geen leugens vertellen over iemand, niet naar iets verlangen dat van een ander is, je zinnen niet zetten op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, en wat hem ook maar toebehoort. Het zijn fundamentele mensenrechten. De geboden zijn dus geen beknotting van de menselijke vrijheid, maar openen nieuwe mogelijkheden. Zij geven zicht op het visioen van een meer rechtvaardige en menselijke samenleving.

Velen zullen zich nog de rijmvorm van de tien geboden herinneren, vraag en antwoord, uit de Mechelse catechismus. Maar in een modernere versie zijn ze zeker inspiratie geweest bij het opstellen van universele mensenrechten. Het is de minimumgrens om als mensen met elkaar in harmonie te leven. Richtingaanwijzers ten leven.

We hebben in ons voorbereidend gesprek er een drietal uit gekozen om hierover na te denken. Toon eerbied voor je vader en moeder. Een psycholoog zei ooit dat de goede verhouding met o.a. je ouders een essentiële voorwaarde is om gelukkig te leven. In de palliatieve eenheid heb ik dikwijls het volgende meegemaakt: aan het sterfbed van vader en moeder stonden soms kinderen die hun vader/moeder streelden, kusten, en nog wat de mond bevochtenden met een wattenstaafje. Maar er waren ook kinderen die in de verste uithoek stonden of op bezoek kwamen wanneer het te laat was.

Ik leerde niet te oordelen: iedereen heeft zijn eigen verhaal en geschiedenis. Wat is eraan vooraf gegaan, welke rol heeft de vader gespeeld, wat heeft hij/zij al dan niet betekend? En welke weg hebben de kinderen bewandeld?

Lange tijd hebben instanties, ook de kerk, voor de mensen gedacht: doe dit, doe dit niet. Schuldbesef werd gevoed. Mensen klein gehouden. Ook in ethische kwesties werden voorgedruide standpunten aan mensen opgedrongen.

De biechtstoelen werden inmiddels weggehaald.. Vandaag volgen mensen bij voorkeur hun gevormd geweten.

Dit betekent niet dat we niet meer in discussie mogen gaan of mogen nadenken over hoe we bv met het geschenk van het leven omgaan. Het geschenk: in confrontatie met andersdenkenden merk je dat niet iedereen die ervaring niet deelt. ‘Het leven behoort mij toe, ik heb zelfbeschikkingsrecht’. ‘t Stad is van ons’.

Gij zult niet doden. Als we aan Trump of Putin denken, zouden we dit liever wel overwegen. Bij een euthanasie in het ziekenhuis krijg je nauwelijks de vraag: ‘en wat denkt gij, aalmoezenier, of wat zegt de kerk hiervan?’ Meestal hebben de mensen reeds in geweten uitgemaakt wat ze willen. Zij vragen wel een ritueel, bijstand, begrip en nabijheid om afscheid te nemen. Ooit zei een patiënt: ‘Ik heb het leven gekregen als geschenk, wel ik ga het Hem nu terug geven’.

Maar mogen we als christenen nog vragen stellen bij een maatschappij die steeds meer op de gaspedaal duwt? Mogen wij niet een klein beetje op de rempedaal duwen? Het is een vraag...om na te denken in deze veertigdagentijd. Straks krijgen jullie nog meer huiswerk! Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag! De winkels moeten open. We moeten nog dit én dat. Ons leven is er één van zes dagen hollen en bollen. De burn-outs nemen toe. Zo ook de wachtlijsten bij psychologen en psychiaters.

De zevende dag, niet dat actualiteitsprogramma, maar onze sabbat: hoe zit het er mee? Nemen we nog tijd voor onszelf, voor elkaar, voor familie en vrienden. Quality-time, me-time, family-time: om het even.

‘De zevende dag is een rustdag’: een mooi gebod. ‘Zes dagen kunt ge werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende is gewijd aan de Heer’. Jezus staat volledig in de traditie van de wet van Mozes, maar voegt eraan toe dat de wet er is voor de mens: ‘ Barmhartigheid wil ik, geen offers. De mensenzoon is Heer en meester over de sabbat’.

Het maakt ons niet uit of je je sabbat op donderdag neemt, maar neem hém! Vooral in deze veertigdagentijd.

Zo kunnen wij elk gebod naar ons leven vertalen als een positieve boodschap, een wegwijzer in ons leven. De tien geboden verbieden niet op de eerste plaats, maar bieden een schat aan levenskansen voor mens en samenleving. Geen beknotting van onze vrijheid, maar bevrijding van alles wat ons leven zou kunnen beklemmen of in zijn greep houdt.

Tot slot: één gebod vonden wij te délicaat om in een homilie te brengen nl ‘Pleeg geen overspel/echtbreuk’. Dit zouden wij u op één of andere manier zelf willen laten bespreken als vastenbezinning. Het hele verhaal van lichamelijke, ons lichaam als ontmoetingskans bij uitstek voor goddelijke en menselijke liefde.

Patrick Bourgoinie

ONTBIJT TEN VOORDELE VAN BROEDERLIJK DELEN



Naar goede gewoonte organiseert Oxfam wereldwinkel Gent-Oost, samen met de parochie St.-Bernadette, terug een solidariteitsontbijt. De opbrengst hiervan gaat integraal naar Broederlijk Delen. Diegenen die er vorige edities bij waren kunnen bevestigen dat het heel gezellig en lekker is. Met dit (h)eerlijk ontbijt steun je zowel de producenten van de wereldwinkel die we aanbieden als ons project van Broederlijk Delen.

We verwelkomen je dan ook graag in de kring van het Novacentrum op zondag 24 maart vanaf 9.00 u. tot 10.45 u. Inschrijven kan telefonisch op nr. 09/251 50 52 of via mail: verlet.hugo@scarlet.be. Inschrijven kan tot en met woensdag 20 maart. Op voorhand betalen hoeft niet, uw bijdrage wordt de dag zelf in dank aanvaard.



Beste Vrienden,

Na de donkere wintermaanden kijken we verlangend uit naar de nakende lentedagen met zijn warme zonnestrallen. De natuur ontwaakt en herleeft, de vroege lentebloemen steken hun kopjes al boven en tonen reeds hun mooiste kleuren en de vogels fluiten vrolijk hun gekende wijsjes !

Pasen is een tijd van vernieuwing en opstanding. Ook wij mensen moeten ontwaken uit de alledaagse sleur en openstaan voor elkaar, leven met open handen, handen die kunnen geven en ontvangen, het schone en goede zien in iedere mens, positief in het leven staan!

U wordt van harte uitgenodigd op paasmaandag 1 april om 14.00 uur om met ons het paasfeest te vieren in de Novazaal, dit jaar ook met ziekenzalving (wordt slechts om de 2 jaar gedaan). *Tijdens die eucharistieviering krijgen zieken, hoogbejaarden of mensen die zich verzwakt*

voelen de gelegenheid de ziekenzalving te ontvangen. Deze zalving is geen sacrament van de stervenden maar een sacrament voor de zieken. Voor velen zal het een echte steun betekenen, een geruststelling, een gevoel van aanvaarding en Godsvertrouwen. De vraag om de ziekenzalving te ontvangen is wel een persoonlijke keuze en moet van de zieke zelf uitgaan. Aan de mensen die kiezen voor deze zalving vragen we dit duidelijk (met hun naam) te vermelden op de inschrijvingsstrook. Familieleden van de gezalfden zijn bovendien van harte uitgenodigd en zeer welkom! Gelieve, in voorkomend geval, dit ook (met aantal) te vermelden op de inschrijvingsstrook a.u.b.

Programma op paasmaandag 1 april

14.00 u.: misviering met ziekenzalving

15.30 u.: optreden van violist Stijn Vande Voorde – hij brengt een show van licht klassieke nummers, meezingers, ambiance, ontroerende liedjes, polonaise, allemaal gekende nummers.

17.15 u.: fris paasetentje

18.15 u.: huiswaarts

Prijs : 15,00 euro per persoon

Het Samana Sint Bernadette bestuur team

Uw inschrijving + betaling van 15 euro per persoon verwachten we tegen **zondagavond 24 maart** bij één van onderstaande adressen:

- Martine De Jaeger, sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant Ter Toren)
- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32 ☐ 09/251.39.90 (na 19.00 u)
- email: godelieve.volckaert@gmail.com

*Er kan ook overgeschreven worden op bankrekening van Lieve Volckaert -Claeys, het nummer is **BE40 0630 7151 1263** (die betaling dient ook binnen te zijn tegen 24 maart)*

INTERPAROCHIAAL**Goede Week en Pasen
in de basiliek in Oostakker****Palmzondag****23 maart om 18.00 uur****24 maart om 7.30, 09.45 en 11.00 uur****H. Mis met palmwijding en lezing van het
lijdensverhaal****Biechtviering****Dinsdag 26 maart om 19.30 uur****Witte Donderdag****28 maart om 19.30 uur : Avondmaalsviering****Goede Vrijdag****29 maart om 15.00 uur : Kruisweg****19.30 uur: Herdenking van het lijden van
Jezus en verering van het kruis****Pasen****Zaterdag 30 maart om 20 uur: Paaswake****Zondag 31 maart om 7.30, 09.45 en 11.00 uur:
Paasviering****Zondag 31 maart om 15.30 uur: Plechtig Lof**

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Geert De Kerpel

Diocesane redactie Gent

Liselotte Anckaert 050 44 49 50

Bisdomplein 1 9000 Gent

liselotte.anckaert@kerknet.be

PASTOOR-MODERATOR

E.H. Johan Goedefroot

Prosper Vincentstraat 2

9050 Ledeberg

tel. 09 230 37 00

johan.goedefroot@skynet.be

PAROCHIEVICARIS

Pater Andreas Krahen gsm: 0476 99 57 03

andreas.krahen@gmail.com

PAROCHIEASSISTENTE

Adelheid Versraeten,

Ledebergplein 21 bus 1

9050 Ledeberg

tel. 09 231 53 00

gsm 0498 50 96 44

adelheid.versraeten@gmail.com

DIAKEN

Johan Reyntens

Geraardbergsestenweg 24 9090 Melle tel. 0474 98 61 65

Johanreyntens@gmail.com

ABONNEMENTEN KERK EN LEVEN

Hildegard Verhegge

tel 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

EINDREDACTIE

Patrick De Mey tel. 09 251 26 94

c.p.demey@gmail.com

SERCRETARIAAT

Sint-Bernadettestraat 247

9000 Gent

tel. 09 259 84 97

Maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 u. tot 11.00 u.

Rekeningnr. BE93 8906 1413 9767

ps.bernadette@skynet.be

COPYRIGHT

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.