

WOENSDAG 17 APRIL 2024**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 21 april*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 28 april

11.00 u. – Gebedsdienst

Zondag 5 mei

11.00 u. – Eucharistieviering – jaarmis voor Simone Snoeck

ROEPINGENZONDAG*Geroepen om hoop te zaaien en vrede te stichten.**Geroepen, gezalfd en gezonden.***Bijbelse grondslag**

Jezus beschrijft zijn verbondenheid met zijn leerlingen.

Hij gebruikt daarvoor het beeld van een herder en zijn kudde.

Een goede herder houdt zielsveel van zijn schapen,

hij roept ze en gaat met hen op weg.

Jezus is de Herder bij uitstek,

zijn liefde voor ons is oneindig groot.

Komende zondag, roepingenzondag,

bidden we voor herders, mannen en vrouwen,

Die zoals Jezus zorg dragen voor de schapen

die hun worden toevertrouwd.

Jezus, de Goede Herder, roept ieder van ons

om in zijn spoor ons leven te geven voor de ander.

Roeping in al zijn vormen

Bij roeping denken vaak aan de ambtelijke roeping tot priester of diaken.

Maar er zijn meerdere mensen die in de kerk een taak opnemen, vrijgestelden of vrijwilligers: pastorale werkers in parochies en rust- en ziekenhuizen, godsdienstleerkrachten en vormingsmedewerkers.

Vele mensen werken mee in de parochies, als gebedsleider of predikant, als acoliet, lector

cantor of koorlid, als catechist of als pastoraal medewerker in de zorg voor zieken en armen

Elke gedoopte, elke christen is geroepen om in zijn relaties tot God, de mensen, de schepping,

en zichzelf, navolger te zijn van onze Heer, geroepen om beeld van God te zijn, geroepen de

Geest in ons te laten werken.

RoepingenzondagOp zondag 21 april is het de vierde Paaszondag : *Roepingenzondag 2024*

Het thema luidt: Laten we spreken over geroepen zijn.

We worden uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan, in onze parochiebijeenkomsten.

In de homilie van komende zondag wordt aandacht besteed aan roeping van elke gelovige en de specifieke roepingen van ambtsdragers en vrijgestelden.

Collecte

De collecte dat weekend is bestemd voor de ondersteuning van de interdiocesane

priesteropleiding in het Johannes XXIII-seminarie en voor de werkingskosten van het

Godsdienstinstituut in het Sint-Baafshuis te Gent waar de opleiding plaatsvindt van de diakens,

parochieassistenten, pastorale werkers en godsdienstleerkrachten. Daarnaast zijn er ook vrije studenten die uit persoonlijke interesse lessen volgen.

Mensen helpen, om hun eigen roeping als christen te vinden en te verdiepen, blijft ook vandaag een bijzondere opdracht, in een tijd waarin het geloof wordt bevraagd. De bijdrage van de gelovigen helpt het bisdom om aan vele mensen degelijke vorming aan te bieden, zodat ze gesterkt worden als mens en als christen.

PREEK VAN DE WEEK

ZONDAG 7 APRIL - TWEEDE PAASZONDAG – BELOKEN PASEN (Joh 20, 19-31)

In de figuur van Thomas zullen veel westerse mensen zich herkennen: de kritische en rationele mens die eerst wil zien en dan geloven. Het lijkt ons zeer menselijk. We vroegen ons ook af, waarom Thomas er niet was. Was het om het verhaal te doen kloppen? Er staat toch dat ze zich opgesloten hadden en bang waren. Was hij het dan niet? Jezus stelt hen gerust van bij het begin: 'Vrede zij u'. Als je bang bent, heb je geen vrede.

Geloven is niet zo evident de dag van vandaag. In een tijdschrift werd destijds aan bekende Vlamingen telkens dezelfde vragen gesteld... wat heeft u het laatst het meest verontwaardigd? Zou jij vluchten naar het buitenland als er oorlog zou komen? En ook: 'Bid jij weleens?'. Weinigen antwoordden daar positief op. Blijkbaar staat het goed om te zeggen dat je gelovig bent opgevoed, je doopsel en vormsel hebt ontvangen, maar al die dingen reeds lang hebt losgelaten. Slechts enkelingen zoals schrijver Christophe Vekeman, zanger Christoff, Will Tura en Lisa del Bo of Christine Hemmerechts durven voor hun overtuiging uit te komen.

Toch kunnen we zien dat geloven, ondanks de kleinere groep, meer een bewust keuze wordt. Er wordt ook meer onderscheid gemaakt tussen geloof en instituut. Het instituut dat, zeker de laatste tijd geen goede beurt heeft gemaakt. Geloven is: de sprong durven maken, zoals zwemmen. Je kan het niet leren als je er niet in duikt!

Vaak worden christenen als naïef beschouwd. Iemand zei in de voorbereiding van deze homilie: 'Naïef, wat is daar mis mee?' Ik las een mooi interview in het Okra-magazine met Lieve Blancquaert (Fotografe Lieve Blancquaert maakte recent een reportage 'Wij zijn Europa'). Op de vraag of ze dat rondtrekken nooit moe wordt, antwoordt ze: 'Naïviteit is mijn drive. Liever naïef, dan cynisch. Ik weiger pessimistisch te zijn. Met Wij zijn Europa lever ik mijn onnozele bijdrage voor meer verbondenheid in Europa en voor vrede in de wereld'.

Je mag natuurlijk ook je twijfels hebben. We willen ook, zoals Thomas, de wonden zien en voelen. We willen zien én geloven. We zijn trouwens in goed gezelschap. Een ordegenoot van paus Franciscus, een jezuïet, getuigde kort na de pausverkiezing op tv over zijn geloof. Hij zei: 'Er zijn dagen dat ik geloof, en er zijn dagen dat ik het echt moeilijk heb om te geloven. Ik hoop naarmate ik ouder word, dat ik meer dagen zal kennen van geloven, dan dagen van niet-geloven'.

Thomas confronteert ons ook met die twijfel: als je gelooft, kun je ook twijfelen. En dat kan langer duren dan die week uit het evangelie. Soms raken mensen in een levenslange twijfel ten gevolge van ziekte of tegenslag. De confrontatie met de dood kan ons bitter maken.

Geloven is van een heel andere orde dan kennen en weten. Je kunt niet alles verklaren. Als je zou vragen: hoe is het met uw relatie gesteld? Dan zouden velen antwoorden: er zijn dagen van innige liefde, en er zijn dagen dat we elkaar terug moeten vinden, dat het moeilijk wordt en door crisissen gaan, dat we ons eenzaam voelen...

In die zin is geloof en verrijzenis, zoals iemand zei, een liefdesontmoeting, met vallen en opstaan. En wanneer het leven ons ontgoochelt, wanneer wij lijden of dreigen ten onder te gaan, kunnen wij onze handen in de wonden van Jezus leggen: Thomas erkent dat zijn Heer en God geen ander is dan de Jezus die ons lijden en dood heeft doorgemaakt, de wonden verwijzen naar Zijn liefde voor mensen tot het uiterste.

Met Thomas komen we hopelijk ooit tot dezelfde belijdenis ‘Mijn Heer en mijn God’.

Patrick Bourgoignie

SAMANA SINT-BERNADETTE

Verslag van de paasviering op paasmaandag 1 april 2024



Het was een zonnige dag maar er stond wel een koude wind toen er 58 personen naar de Nova kwamen of er door vrijwillige chauffeurs er naartoe werden gebracht, om samen met ons het paasfeest te vieren. De zaal zag er al feestelijk uit met achteraan de mooi gedekte feesttafels en vooraan de stoelen met de misboekjes voor de misviering.

In een halfcirkelvormige vorm vooraan zaten er 10 personen die gevraagd hadden om de ziekenzalving te ontvangen tijdens de mis. Het was een bijzonder mooie en goed voorbereide eucharistie viering, opgeluisterd door onze 3 eigen Samana zangers en voorgegaan door Johan. Voor een extra dimensie zorgde gitarist Stijn door bij de intrede zo mooi het “Halleluja” te spelen en dan bij de communie nog “Amazing grace “, was zo ontroerend !

Na de mis met ziekenzalving volgde nog een receptie met een drankje en een hapje om nadien over te gaan naar het vrolijk gedeelte, het optreden van gitarist Stijn Vande Voorde met zijn ontelbare nummers van klassiek tot populair, van meezingers tot dansmuziek, enz. veel te veel om hier op te noemen; Stijn is ook een goede entertainer en wist zijn publiek te bewerken tot meezingen tot meeklappen en armzwaaien, om zo de ambiance erin te houden. Zijn eigen moeder was zijn assistente. Kortom het was een leuke en fijne bedoening en hij kreeg daarvoor een daverend applaus ! Wat ook heel fijn was: hij vroeg zelfs een applaus voor de voorzitter van Samana, voor het keukenpersoneel, voor de zaalverantwoordelijken en voor allen die hun steentje bijdroegen om deze viering zo uniek te maken. Dit alles was nog niet het einde, er volgde nog het culinair gedeelte, een heerlijke goedgevulde, smakelijke, koude visschotel door eigen medewerkers klaargemaakt !

Daarna konden we uiterst tevreden en voldaan huiswaarts en de gezalfden kregen er nog een mooi bloempotje boven op !

Wij zijn er ons ten volle van bewust dat dit alles niet vanzelf komt en dat er veel is over nagedacht en veel handen er aan hebben gewerkt om dit te verwezenlijken, daarom lieve Samana team en zijn medewerkers onze oprechte dank voor jullie blijvende inzet !

Dankjewel! Dankjewel! Dankjewel! Dankjewel! Dankjewel! Dankjewel!

UITNODIGING VAN PAROCHIE H. FRANCISCUS VAN ASSISI

Welkom aan de mensen van de Sint-Bernadette parochie



Beste,
De voorbije tijd nam je afscheid van een geliefd familielid, een geliefde vriend of kennis. Wanneer je iemand verliest, dan ontstaat er een grote leegte in je leven. Het gemis kan overweldigend zijn.

Misschien had je weinig tijd gehad om afscheid te nemen of had je moeite om de

persoon los te laten. Het verlies is er ineens en je moet er maar mee leven.

Je voelt je kwetsbaar en het is lastig om met deze nieuwe kwetsbaarheid om te gaan.

Misschien zoek je gedurende de tijd van rouw en kwetsbaarheid opnieuw naar verbinding.

Misschien kijk je uit naar een zinvol perspectief.

Misschien heb je iets aan getuigenissen die je vooruit helpen.

De werkgroep rouwzorg nodigt Bert Vanderhaegen uit om over ‘omgaan met kwetsbaarheid’ te spreken. Als ziekenhuispastor in het U.Z. weet hij hoe diep pijnlijk het kan zijn iemand te moeten loslaten. Bert kan getuigen vanuit de vele begeleidingen, gesprekken en momenten van nabijheid die hij heeft ervaren.

Deze avond gaat door op **woensdag 24 april om 20.00 u.** in de kerk van Onze Lieve Vrouw bijstand (Oude Bareel) Beelbroeckstraat 1B te Sint-Amandsberg.

Graag nodigen we u op deze avond uit en hopen u alvast te mogen ontvangen.

Inschrijven is niet nodig en iedereen is welkom.

Namens de werkgroep rouwzorg.

SAMANA SINT-BERNADETTE



Op **zaterdag 4 mei** hebben we voor jullie een uitzonderlijke uitstap gepland en dit in onze eigen regio, zelfs op wandelafstand van het Nova centrum.

We gaan **villa Emma** bezoeken, gelegen in de Waterdreef 13, met prachtige tuin en met als thema de Van Eyck wandeling. Niet minder dan 76 verschillende planten staan in deze tuin, welke allemaal ook op het gekende schilderij van Jan van Eyck “ Het Lam Gods” retabel te zien zijn. Daar bezoeken we er een deel van en er worden daar verhalen bij verteld die aansluiten bij het Van Eyck verhaal.

Deze rondleiding duurt ongeveer 1.50 uur en daarna kunnen we nog genieten van een koffie/thee met taart moment.

De prijs voor deze All-in uitstap is **10 euro** - cash te voegen bij uw inschrijving tegen 28 april of te storten op rekening van Lieve Volckaert-Claeys: **BE40 0630 7151 1263** (die betaling dient ook binnen te zijn tegen **28 april**)

INTERPAROCHIAAL

OKRA OUDE BAREEL

VRIJDAG 19 APRIL - BLOEMENTENTOONSTELLING FLORALIA KASTEEL GROOT-BIJGAARDEN

De lente is er! Binnenkort komt de tuin van het Kasteel van Groot-Bijgaarden weer tot leven met meer dan een miljoen voorjaarsbloemen te midden van dit prachtig historisch kader. Floralia kent al de 21ste editie van dit bloemenspektakel. Samen met onze bloemenspecialiste Jo De Boeck gaan we van deze pracht en praal genieten. We zien mekaar om 9.10 uur in het Sint-Pietersstation, waar we de trein van 9.24 uur nemen (koop vooraf je ticket). Van het station van Groot-Bijgaarden, waar we om 10.21 uur aankomen, tot het kasteel van Groot-Bijgaarden is het 12 minuten stappen. De cafetaria bevindt zich in de serre van het park waar je lichte maaltijden en een drankje kan kopen. Picknicken in het park mag niet. Terugkeren doen we met de trein van 15.41 uur (1 overstap) zodat we om 16.37 uur terug in Gent zijn. Inschrijven doe je door vóór 14 april € 15 over te schrijven op rekening Okra Oude Bareel. Info bij linda.feys@outlook.be (0486 100 723)

MAANDAG 22 APRIL - VAN VLEES EN BLOED

Dany Hendrickx is een Gents historisch animator die toneel-, humor en geschiedeniswandelingen organiseert. Je mag je verwachten aan een boeiende beleveniswandeling met een gids die in de huid van de vroegere slagers kruipt. Wat voor vlees aten we vroeger? Hoe aten we? Hoe bloederig was de samenleving? Dany, die we al eerder bij Oude Bareel vroegen om ons te vertellen over Lieven Bauwens en Edward Anseele, vertelt ons dit keer een verhaal waar enig vlees aan hangt, gespekt met humoristische anekdotes en boeiende verhalen. Zijn tocht door de stad zal niemand onberoerd laten! Wanneer? Maandag 22 april om 13.50 uur Waar? We komen samen aan het Vleeshuis op de Groentenmarkt. Inschrijven doe je door € 6,5 over te schrijven op rekening Okra Oude Bareel. Info bij linda.feys@outlook.be (0486 100 723)

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om
23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met
wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of
kijken op de website www.apotheek.be**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Geert De Kerpel

Diocesane redactie Gent

Liselotte Anckaert 050 44 49 50

Bisdomplein 1 9000 Gent

liselotte.anckaert@kerknet.be

PASTOOR-MODERATOR

E.H. Johan Goedefroot

Prosper Vincentstraat 2

9050 Ledeberg

tel. 09 230 37 00

johan.goedefroot@skynet.be

PAROCHIEVICARIS

Pater Andreas Krahen gsm: 0476 99 57 03

andreas.krahen@gmail.com

PAROCHIEASSISTENTE

Adelheid Versraeten,

Ledebergplein 21 bus 1 9050 Ledeberg

tel. 09 231 53 00 gsm 0498 50 96 44

adelheid.versraeten@gmail.com

DIAKEN

Johan Reyntens

Geraardbergsestenweg 24 9090 Melle tel. 0474 98 61 65

Johanreyntens@gmail.com

ABONNEMENTEN KERK EN LEVEN

Hildegard Verhegge

tel 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

EINDREDACTIE

Patrick De Mey tel. 09 251 26 94

c.p.demey@gmail.com

SERCRETARIAAT

Sint-Bernadettestraat 247

9000 Gent

tel. 09 259 84 97

Maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 u. tot 11.00 u.

Rekeningnr. BE93 8906 1413 9767

ps.bernadette@skynet.be

COPYRIGHT

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.