

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 2024**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 25 augustus*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 1 september

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 8 september

11.00 u. – Eucharistieviering

**15 augustus - bedevaart naar Oostakker Lourdes**

In volgend parochieblad meer over deze bedevaart naar Oostakker.

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 11 AUGUSTUS - NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

Eerste boek Koningen 19, 4-8

In het boek der koningen lezen we een wonderbare spijziging van de profeet Elia door God. Ook voor een vurige en ijverige profeet Elia kan het eens allemaal te veel worden. Hij legt zich letterlijk erbij neer, en wil het liefst inslapen en dood zijn. Maar 'n engel Gods reikt hem voedsel en drank aan in de woestijn en dat geeft hem weer kracht voor zijn reis – en voor zijn zending.

Johannes 6, 41-51

De lezing uit het boek der Koningen vertelt ons dat we overvallen kunnen worden door moedeloosheid. Het is voor velen een herkenbare ervaring: niet meer verder kunnen of willen in het leven. Een 'Elia-dipje'. Of soms meer: een zware ontgoocheling, kinderen gaan een andere weg dan ouders hoopten, een scheiding of zwaar verlies, een depressie of grote eenzaamheid, geconfronteerd worden met ziekte, ouder worden of groeiende afhankelijkheid. Je levenszin, de slagkracht die je tot dan toe rechtop hield, wordt plots ondermijnd. Zelfs je geloof komt op de helling te staan: niets geeft nog een houvast...soms zouden mensen willen dood zijn!

Ook grote leiders worden weleens klein gemaakt, ook deze uit het volk Gods. Mozes mocht zijn volk het beloofde land niet binnen leiden omdat zijn vertrouwen op God niet groot genoeg was. Zo ook Elia: een groot profeet, een man met invloed en gezag. Hij heeft kort ervoor nog een slag geleverd tegen de profeten van Baäl. Wat zij met z'n allen niet klaarspeelden, dat lukte Elia door zijn gebed tot de Heer. Met één bliksemflits werden de offerdieren, de afgodencultus, verteerd. Maar daardoor heeft hij zich de haat op de hals gehaald van zij die de Baälcultus in Israël hadden binnen gebracht. Elia vlucht naar de woestijn en legt zich neer en wil inslapen en liefst nooit meer wakker worden. Dat God het nu maar zelf oplost! 'Laat mij maar sterven', zegt hij zelfs.

Het Elia-verhaal is opgebouwd rond de spanning 'gaan liggen' en 'opstaan'. Het gaat hier ten diepste om: 'gaan liggen om te sterven' of 'opstaan en tot leven komen'. Geef je op of ga je door?

Als je verder wil is er maar één manier: zelf je lot in handen nemen. Vluchten kan niet: je moet verder op reis om je zelf te hervinden. Zo'n reis of proces kan lang duren. Velen kunnen raad geven, advies, hulp... maar uiteindelijk moet jijzelf er doorheen. Door die woestijn en leegte. Soms door diepe dalen van eenzaamheid.

Nog een mooi fragment uit dit verhaal is de engel die op zijn pad komt en zegt: 'vooruit, sta op, eet wat en ga verder'. Gesterkt door voedsel en drank loopt hij 40 dagen naar de berg Horeb. Vandaar zal hij opnieuw gezonden worden.

Wie zijn de engelen op onze levensweg? Een voorbijganger misschien die je alleen maar aankijkt en niet eens wat zegt. Iemand die niet moraliseert. Niet mijn eigen verantwoordelijkheid uit handen neemt. Maar die mij wel op mijn eigen benen helpt staan en me moed insprekt. Die me in mijn waarde laat en geen onbescheiden vragen stelt. Dat zijn engelen van mensen, boden van God. Ik hoop dat u en ik ook af en toe zo iemand mogen ontmoeten.

Soms zullen we zoals Elia zijn in het leven: moedeloos, futloos, zo goed als stervend. En soms zullen we op onze tijd engelen van mensen kunnen zijn voor anderen, om juist dat zetje te geven zodat die andere weer verder kan.

Ook vandaag, net als bij de broodvermenigvuldiging, verwijst het eten dat Elia kreeg naar de eucharistie. Naar wat wij hier vieren, ook nu.

Het brood van het leven. Jezus zelf. Wie van dit brood eet, kan er weer tegen, kan verder door de woestijn, kan verder in dit leven naar God. We vieren het telkens weer: ‘Ik ben het brood van het leven, als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid’.

Patrick Bourgoignie

INTERPAROCHIAAL

OKRA OUDE BAREEL

STAPPEN VOOR DEMENTIE

Op donderdag 19 september steunen we met Okra Oude Bareel de campagne “Stappen voor dementie”. Op die dag wandelen we samen met jullie en met vele anderen 1.000.000 stappen tegen dementie.

We vertrekken om 9.30 uur aan de Kring Oude Bareel en je kiest voor een afstand van ongeveer 5 km of 10 km. Na de wandeling kan je tegen een democratisch prijsje genieten van een drankje en een broodje.

Welkom aan iedereen die deze actie wil steunen! Inschrijven hoeft niet.

Meer info bij:

Moniek De Gheest 09 228 92 82

Ingrid Van den Broecke 0476 93 55 25

Annie Mussely 09 228 84 72 - annie_mussely@hotmail.com

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000 (€ 1,50/min)** of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer **09 236 50 00**