

WOENSDAG 4 SEPTEMBER 2024**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 8 september*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 15 september

11.00 u. – Eucharistieviering – jaarmis voor Marcel De smet

Zondag 22 september

11.00 u – Eucharistieviering

Bezinning bij de drieëntwintigste zondag door het jaar B*'Effata, ga open'*

Blinden blijven blind
 tot iemand opstaat en naar hen toegaat
 tot iemand komt en voor hen ziet.

Stommen blijven stom
 tot iemand opstaat en naar hen toegaat
 tot iemand komt en voor hen spreekt.

Doven blijven doof
 tot iemand opstaat en naar hen toegaat
 tot iemand komt en voor hen hoort.

Lammen blijven lam
 tot iemand opstaat en naar hen toegaat
 tot iemand komt en voor hen loopt.

Doden blijven dood
 tot iemand opstaat en naar hen toegaat
 tot iemand komt en voor hen leeft.

*De Rooy***PREEK VAN DE WEEK****ZONDAG 25 AUGUSTUS - EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR**

(Joh 6, 60-69)

Het leven is voortdurend kiezen, elke dag.

Wat je gaat eten en drinken, welke kleren je gaat aantrekken,
 in welke winkel of warenhuis je gaat voor je inkopen,
 wat je gaat doen tijdens het weekeinde,
 waar je op vakantie gaat.
 Met dat kiezen kunnen mensen zich een leven lang bezighouden.

Er zijn ook de keuzes die voor ons worden gemaakt...
 de regelgeving in de samenleving, of van hogerhand...
 of verplichtingen die voortvloeien
 door de relaties die we hebben aangegaan
 of de taken die we hebben opgenomen.
 Vaak zijn het ingrijpende keuzes....
 de beroepskeuze, de partnerkeuze, het kiezen voor kinderen...

Er zijn ook de consequenties van onze eigen keuzes...
We zijn er soms bang voor....
voor de moeilijkheden die engagementen met zich meebrengen.
Zeker ook met de keuze om te geloven..
Te geloven in God,
te geloven in de God van Jezus Christus
te geloven in de evangelische boodschap.

De figuur van Jezus Christus is controversieel

In het evangelie hoorden we dat mensen zich ergerden aan Hem.
Na de broodvermenigvuldiging had Jezus de mensen toegesproken:
Ik ben het echte levensbrood dat uit de hemel is neergedaald,
Hij zelf en zijn dienende liefde, kunnen voeding geven aan het leven.
Ze ergerden zich omdat Hij zei
dat hij geen brood gaf, maar brood was
en dus opriep om ook brood te zijn voor anderen.
Ze ergerden zich omdat bij Hem geen profijt meer te halen was;
alleen de waarheid
dat leven te vinden is in het geven van jezelf.
Ze lieten Hem in de steek de een na de ander.
Weer eens was het duidelijk
dat geloven pas dan echt is, als het je leven verandert.
Enkelen zijn gebleven, kozen wel voor verandering van leven.
Ze kozen voor een verbonden en gedeeld leven.
Dank zij hen gaat zijn verhaal nog door.

Wie willen wij dienen?

Wij hebben veel prioriteiten in ons leven.
Onze vrijheid, onze gezondheid, onze bezittingen, ons eigen aanzien en eergevoel...
We hebben er veel voor over. We kunnen er ook slaaf van zijn.

Maar je begeven aan een taak, een levensopdracht, je leven geven voor je gezin,
je dienstbaar maken aan de gemeenschap,
is een vruchtbaar leven, en kent zijn eigen vreugden..
Het kan een leven vullen.

Aan christenen wordt de vraag gesteld:
Willen jullie de Heer dienen, of gaan jullie ook weg?
God zien als een levenslange partner,
geloven dat: “zichzelf breken, delen en geven en anderen dienen”
de weg kan zijn om zelf gelukkig te worden.
Om vele redenen kunnen we aarzelen te geloven,
aarzelen om ons toe te vertrouwen en ons te engageren.
Willen ook jullie heengaan?

We hebben niets aan christenen half en half, papieren leden, lauwe christenen.
Maar er zijn genoeg mensen om ons heen
die ons tot voorbeeld zijn, of ons begeisteren...
Die Gods liefde zichtbaar maken in dienstbare liefde,
in belangeloze inzet voor mensen die wat in de kou blijven staan.
De warme vriendschap met God, mondt uit in een vriendschap met mensen en verbondenheid met
mensen in nood.

Dank zij hen gaat het verhaal van God met de mensen verder.

Laten wij, soms misschien aarzelend, instappen in dat verhaal van Gods liefde en zo brood zijn voor elkaar.

SAMANA SINT-BERNADETTE



Beste Vrienden,

In de meimaand, ook Mariamaand genoemd, trekken veel Vlaamse gezinnen naar de bedevaartoorde ter ere van O.L.V. van Lourdes. Het is een traditie geworden dat veel Vlaamse verenigingen in de meimaand een gezamenlijke bedevaart organiseren en met volle bussen arriveren in Oostakker-Lourdes om een eucharistieviering in de basiliek bij te wonen en de omgang rond de grot te maken of de kapelletjes van de 7 smarten van Maria al biddend te bezoeken. Het gevolg is dan een zeer drukke meimaand ! Om al die drukte te vermijden hebben wij onze eigen **bedevaart** later gepland en dit op **zaterdagmiddag 14 september om 14 uur**. **Wij** verzamelen aan de parking van het Boerenhof en gaan dan al biddend naar de grot en doen daar de omgang. Er zal gelegenheid geboden worden om al dan niet een kaarsje te branden aan de grot. Nadien gaan we naar de **tearoom van Hotel de Lourdes** om daar volledig vrij iets te gebruiken naar eigen zin en **voor eigen rekening**. Mensen met een eigen rolwagen kunnen deze zelf meebrengen (te vermelden op de inschrijvingsstrook)

Inschrijven is verplicht ten allerlaatste tegen woensdagavond 11 september bij :

- Martine De Jaeger, sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant Ter Toren)
 - Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32 09/251.39.90 (na 19.00 u)
- email: godelieve.volckaert@gmail.com*

*Wij verheugen ons er al op om jullie na het verlof terug te mogen begroeten op onze late bedevaart van zaterdag 14 september naar Oostakker Lourdes. Tot dan !
het Samana bestuur team*

INTERPAROCHIAAL

ONTMOETINGSNAMIDDAG ROUWZORG.



Op zaterdag 28 september vindt een ontmoetingsnamiddag plaats, voor familieleden die afscheid namen van een familielid.

Deze namiddag gaat door in het Novacentrum, Sint-Bernadettestraat 134 te Gent. Van 14.30uur tot 16.30uur.

We starten met een bezinningsmoment, dan koffie en gebak en daarna een gesprek met lotgenoten. Alle geïnteresseerden zijn zeker welkom!

Dit is een organisatie van alle parochies samen van Parochie Heilige Franciscus van Assisi Gent Oost.

Graag inschrijven via www.franciscusgentoost.be , Sintamandus.sintamandsberg@kerknet.be, telefoonnummer is 09.251.00.03

DE BIJBEL BETER LEREN KENNEN, DICHT BIJ HUIS.



Stemmen van
hoop en bekering

**Een Bijbels leerhuis
over de kleine profeten**

2024-2025

Het Bijbels leerhuis is een initiatief in verschillende Vlaamse bisdommen. Het beoogt Bijbelse geloofsverdieping dicht bij huis. Het zijn namelijk de parochie, het dekenaat, of een andere plaatselijke gemeenschap die een reeks van acht bijeenkomsten inrichten. Deze sessies zijn bedoeld voor ieder die interesse heeft. Je hoeft dus geen expert of ‘Schriftgeleerde’ te zijn. De bereidheid om gedurende een klein jaar lerend met een groepje op weg te gaan volstaat. De bijeenkomsten zelf werden voorbereid door een interdiocesane werkgroep met medewerkers van CCV.

Kleine omvang, grote inspiratie.

Hoorde u al van Amos of Hosea? Zegt de naam van Micha u iets? De profeet Jona zal u zich wel bekend in de oren klinken, maar wat met Joël of Habakuk?

In 2024-2025 verkennen we enkele van de twaalf **kleine profeten**. Hun geschriften zijn een verborgen schat in het hart van de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament. Ze worden ‘klein’ genoemd omwille van de lengte van de teksten, maar ze zijn daarom niet minder inspirerend.

Even goed als de ‘grote’ Jeremia, Jesaja of Ezechiël zijn de kleine profeten scherpe zieners die de tekenen van de tijd lezen. Hoe is God (soms verborgen) aan het werk? Voor welke uitdagingen staat het godsvolk wil het zijn roeping niet mislopen?

Profeten klagen onrecht en hypocrisie aan, maar ze bemoedigen ook. Ze houden ons een spiegel voor. Het zijn stemmen van bekering en hoop voor deze tijd.

Acht bijeenkomsten.

We starten in oktober 2024 en eindigen in mei 2025. Na de start lezen we één kleine profeet per maand. Daarbij leggen we de tekst open en verbinden hem met de ruimere Bijbel, de liturgie, de grote spirituele traditie van het christendom en met ons eigen leven.

Voor de laatste sessie komen we met alle deelnemers samen. De deelnemers van het bisdom Gent verzamelen op dinsdag 10 juni 2025 om 19.30 u. in de St-Baafskathedraal (Gent).

Zeven bijeenkomsten in kleine groep.

Schrijf je in voor één van de mogelijkheden in ons dekenaat:

HH. Petrus en Paulus

Telkens op maandag, van 20 u. tot 22 u., centrum Ros Beyaerd, Sint-Pietersaalstraat 74, 9000Gent

7 oktober 2024
4 november 2024
9 december 2024
6 januari 2025
3 februari 2025
10 maart 2025
7 april 2025

Sint-Franciscus van Assisi

Telkens op dinsdag, van 19u30 tot 21u30, Sint-Amandushuis, Visitatiestraat 7, 9040 Sint-Amandsberg

15 oktober 2024
12 november 2024
10 december 2024
14 januari 2025
11 februari 2025
11 maart 2025
22 april 2025

H. Johannes de Doper

Telkens op woensdag, van 14 u. tot 16 u. OF 19u30 tot 21u30, Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent

16 oktober 2024
13 november 2024
18 december 2024
15 januari 2025
12 februari 2025
12 maart 2025
23 april 2025

Slotbijeenkomst.

Dinsdag 10 juni 2025 om 19.30 u. in de Sint-Baafskathedraal te Gent

Kostprijs: 55€

Inschrijven via www.kerknet.be/dekenaat-gent/cursus/bijbels-leerhuis-over-de-kleine-profeten.

OKRA OUDE BAREEL**STAPPEN VOOR DEMENTIE.**

Op donderdag 19 september steunen we met Okra Oude Bareel de campagne “Stappen voor dementie”. Op die dag wandelen we samen met jullie en met vele anderen 1.000.000 stappen tegen dementie.

We vertrekken om 9.30 uur aan de Kring Oude Bareel en je kiest voor een afstand van ongeveer 5 km of 10 km. Na de wandeling kan je tegen een democratisch prijsje genieten van een drankje en een broodje.

Welkom aan iedereen die deze actie wil steunen! Inschrijven hoeft niet.

Meer info bij:

Moniek De Gheest 09 228 92 82

Ingrid Van den Broecke 0476 93 55 25

Annie Mussely 09 228 84 72 - annie_mussely@hotmail.com

OKRA ACADEMIE GENT

Op **dinsdag 10-09-2024** verwelkomen we **NOËMIE WILLEMEN**.

Zij is verbonden aan de Universiteit Louvain la Neuve (maar laat u niet misleiden, zij is Nederlandstalig en woont in Gent !)

Als historica en blogster doet zij onderzoek aan de UCL Louvain naar de geschiedenis van het moederen en illustreert kinderboeken.

Ze heeft ook een slow blog met impressies van het niet zo vanzelfsprekend moederschap,

Le coeur à marée basse.

Hoe is het moederschap geëvolueerd na W.O. II ?

Zeker voor grootouders interessant om nog beter de leefwereld van hun kinderen en kleinkinderen te begrijpen,

en hoe de wereld vanuit het gezichtspunt van een moeder is veranderd...

Welkom op onze vertrouwde locatie: Clemenspoort-zaal De Parel, Overwale 3 te 9000 Gent

De voordracht is voorzien van 14.30 u. tot 17.00 u.

Inschrijven is niet nodig.

Het inkomgeld is € 7,00 voor leden en € 10,00 voor niet-leden.

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om

23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00