

WOENSDAG 11 SEPTEMBER 2024**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 15 september*

11.00 u. – Eucharistieviering – jaarmis voor Marcel De smet

Zondag 22 september

11.00 u – Eucharistieviering

Zondag 29 september

11.00 u. – Gebedsdienst verzorgd door de parochieploeg.

“Wie zeg jij dat Ik ben?”

Een moeilijke vraag! Ook al denk je Hem nog zo goed te kennen: er is nauwelijks een goed antwoord te bedenken.

Petrus probeert het wel: “de Christus”.

Het lijkt een prachtige vondst,

maar hij heeft er wel een verkeerde voorstelling van!

Er is geen politieke of religieuze macht aan verbonden.

Voor Hem is er geen andere troon dan een pijnlijke kruisboom.

Zijn kroon is er een van stekelige dorens;

zijn ros een eigenwijze ezel!

En zijn Rijk: de wereld op z'n kop.

Hij heeft geen ander leger dan van mensen

die het aandurven om te verliezen.

Zijn sterkste wapen is liefde,

zelfs voor zijn vijanden!

Zijn plaats is niet bij de groten der aarde,

maar Hij wordt gelijk aan de minste der minsten.

Wie zeg jij dat Ik ben?

Het enig mogelijke antwoord moet teleurstellend klinken.

Maar tegelijk hoopvol:

zijn naam, zijn manier van leven is sterker dan de dood.

Wie Hij is, is voor ons een uitdaging om te leven, Hem achterna.

In zijn naam, in zijn leven klinkt een eeuwig Pasen door.

Hem volgen is leven voorgoed!

Wim Holterman osfs

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 1 SEPTEBER - TWEENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR**

(Marcus 7, 1-8)

Aan het begin van het evangelie hebben wij volgende situatie: Controleurs (van de overheid) komen uit Jeruzalem. Het zijn Schriftgeleerden en Farizeeën; Zij hebben iets belangrijks te onderzoeken: Zijn Jezus en zijn groep nog Joods? Houden zij zich aan de Thora?

Zij concluderen: Neen! „*Waarom gedragen uw leerlingen zich niet volgens de overlevering van de voorvaderen, maar eten zij met onreine handen?*” Dat is gevaarlijk voor Jezus.

Jezus argumenteert daarop zoals een profeet uit het Oude Testament en Jezus noemt de profeet Jesaja als zijn voorbeeld: Jullie gedrag om de Thora te onderhouden is maar façade! Er is een discrepantie tussen dat wat je naar buiten zegt en dat wat werkelijk in je hart is. *Dit volk eert Mij met lippen, maar hun hart is ver van Mij.*

De boodschap van Jezus: God wil vooral een verandering van mijn hart, van mijn persoonlijkheid.

Vandaag is Scheppingszondag! Wat heeft het evangelie van vandaag met de Scheppingszondag te maken? Wij discussiëren in Europa, België... over effectieve wetten om het milieu te bewaren maar wij hebben vaak hetzelfde probleem als Jezus: Aan de ene kant zijn wij in ons binnenste onverschillig. Wij zeggen: Ja, dat is een belangrijke discussie! Maar wij leven ons leven zoals altijd. Langs de andere kant zijn er militante milieugroeperingen zoals de “last generation”, de laatste generatie. Zij protesteren door straten en vliegvelden te blokkeren en door zich op de grond vast te plakken. Mag dat? Kan je tegen de wetten in, een protestactie doen om aan het publiek een belangrijke punt te tonen. Dat is ja wat Jezus met zijn apostelen doet.

Paus Franciscus: *Wij moeten ons leven onderzoeken en erkennen hoe wij de schepping van God beschadigen met onze handelingen en ons onvermogen tot handelen. Wij moeten de bekering, een verandering van het hart, ervaren. Deze bekering veronderstelt verschillende houdingen die zich samenvoegen om een edelmoedige en liefdevolle zorg op gang te brengen.*

Het is niet genoeg alleen maar wetten te volgen. Natuurlijk hebben wij ook effectieve wetten nodig. Maar nog meer hebben wij een bekering nodig, een verandering van ons hart. Daarom de Scheppingszondag, daarom de Scheppingsperiode t/m 4^{de} oktober.

Pater Andreas



Beste Vrienden,
In de meimaand, ook Mariamaand genoemd, trekken veel Vlaamse gezinnen naar de bedevaartoorde ter ere van O.L.V. van Lourdes. Het is een traditie geworden dat veel Vlaamse verenigingen in de meimaand een gezamenlijke bedevaart organiseren en met volle bussen arriveren in Oostakker-Lourdes om een eucharistieviering in de basiliek bij te wonen en de omgang rond de grot te maken of de kapelletjes van de 7 smarten van Maria al biddend te bezoeken. Het gevolg is dan een zeer drukke meimaand ! Om al die drukte te vermijden hebben wij onze eigen **bedevaart** later gepland en dit op **zaterdagmiddag 14 september om 14 uur. Wij** verzamelen aan de parking van het Boerenhof en gaan dan al biddend naar de grot en doen daar de omgang. Er zal gelegenheid geboden worden om al dan niet een kaarsje te branden aan de grot. Nadien gaan we naar de **tearoom van Hotel de Lourdes** om daar volledig vrij iets te gebruiken naar eigen zin en **voor eigen rekening**. Mensen met een eigen rolwagen kunnen deze zelf meebrengen (te vermelden op de inschrijvingsstrook)

Wij verheugen ons er al op om jullie na het verlof terug te mogen begroeten op onze late bedevaart van zaterdag 14 september naar Oostakker Lourdes. Tot dan !

het Samana bestuur team

INTERPAROCHIAAL**ONTMOETINGSNAMIDDAG ROUWZORG.**

Op zaterdag 28 september vindt een ontmoetingsnamiddag plaats, voor familieleden die afscheid namen van een familielid.

Deze namiddag gaat door in het Novacentrum, Sint-Bernadettestraat 134 te Gent. Van 14.30uur tot 16.30uur.

We starten met een bezinningsmoment, dan koffie en gebak en daarna een gesprek met lotgenoten. Alle geïnteresseerden zijn zeker welkom!

Dit is een organisatie van alle parochies samen van Parochie Heilige Franciscus van Assisi Gent Oost.

Graag inschrijven via www.franciscusgentoost.be , Sintamandus.sintamandsberg@kerknet.be, telefoonnummer is 09.251.00.03

DE BIJBEL BETER LEREN KENNEN, DICHT BIJ HUIS.



Stemmen van
hoop en bekering

**Een Bijbels leerhuis
over de kleine profeten**

2024-2025

Het Bijbels leerhuis is een initiatief in verschillende Vlaamse bisdommen. Het beoogt Bijbelse geloofsverdieping dicht bij huis. Het zijn namelijk de parochie, het dekenaat, of een andere plaatselijke gemeenschap die een reeks van acht bijeenkomsten inrichten. Deze sessies zijn bedoeld voor ieder die interesse heeft. Je hoeft dus geen expert of ‘Schriftgeleerde’ te zijn. De bereidheid om gedurende een klein jaar lerend met een groepje op weg te gaan volstaat. De bijeenkomsten zelf werden voorbereid door een interdiocesane werkgroep met medewerkers van CCV.

Kleine omvang, grote inspiratie.

Hoorde u al van Amos of Hosea? Zegt de naam van Micha u iets? De profeet Jona zal u zich wel bekend in de oren klinken, maar wat met Joël of Habakuk?

In 2024-2025 verkennen we enkele van de twaalf **kleine profeten**. Hun geschriften zijn een verborgen schat in het hart van de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament. Ze worden ‘klein’ genoemd omwille van de lengte van de teksten, maar ze zijn daarom niet minder inspirerend.

Even goed als de ‘grote’ Jeremia, Jesaja of Ezechiël zijn de kleine profeten scherpe zieners die de tekenen van de tijd lezen. Hoe is God (soms verborgen) aan het werk? Voor welke uitdagingen staat het godsvolk wil het zijn roeping niet mislopen?

Profeten klagen onrecht en hypocrisie aan, maar ze bemoedigen ook. Ze houden ons een spiegel voor. Het zijn stemmen van bekering en hoop voor deze tijd.

Acht bijeenkomsten.

We starten in oktober 2024 en eindigen in mei 2025. Na de start lezen we één kleine profeet per maand. Daarbij leggen we de tekst open en verbinden hem met de ruimere Bijbel, de liturgie, de grote spirituele traditie van het christendom en met ons eigen leven.

Voor de laatste sessie komen we met alle deelnemers samen. De deelnemers van het bisdom Gent verzamelen op dinsdag 10 juni 2025 om 19.30 u. in de St-Baafskathedraal (Gent).

Zeven bijeenkomsten in kleine groep.

Schrijf je in voor één van de mogelijkheden in ons dekenaat:

HH. Petrus en Paulus

Telkens op maandag, van 20 u. tot 22 u., centrum Ros Beyaerd, Sint-Pietersaalststraat 74, 9000Gent

7 oktober 2024
4 november 2024
9 december 2024
6 januari 2025
3 februari 2025
10 maart 2025
7 april 2025

Sint-Franciscus van Assisi

Telkens op dinsdag, van 19u30 tot 21u30, Sint-Amandushuis, Visitatiestraat 7, 9040 Sint-Amandsberg

15 oktober 2024
12 november 2024
10 december 2024
14 januari 2025
11 februari 2025
11 maart 2025
22 april 2025

H. Johannes de Doper

Telkens op woensdag, van 14 u. tot 16 u. OF 19u30 tot 21u30, Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent

16 oktober 2024
13 november 2024
18 december 2024
15 januari 2025
12 februari 2025
12 maart 2025
23 april 2025

Slotbijeenkomst.

Dinsdag 10 juni 2025 om 19.30 u. in de Sint-Baafskathedraal te Gent

Kostprijs: 55€

Inschrijven via www.kerknet.be/dekenaat-gent/cursus/bijbels-leerhuis-over-de-kleine-profeten.

OKRA OUDE BAREEL

STAPPEN VOOR DEMENTIE.

Op donderdag 19 september steunen we met Okra Oude Bareel de campagne “Stappen voor dementie”. Op die dag wandelen we samen met jullie en met vele anderen 1.000.000 stappen tegen dementie.

We vertrekken om 9.30 uur aan de Kring Oude Bareel en je kiest voor een afstand van ongeveer 5 km of 10 km. Na de wandeling kan je tegen een democratisch prijsje genieten van een drankje en een broodje.

Welkom aan iedereen die deze actie wil steunen! Inschrijven hoeft niet.

Meer info bij:

Moniek De Gheest 09 228 92 82

Ingrid Van den Broecke 0476 93 55 25

Annie Mussely 09 228 84 72 - annie_mussely@hotmail.com

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.
één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om
23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met
wacht dienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of
kijken op de website www.apotheek.be**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00