

WOENSDAG 6 NOVEMBER 2024**LITURGISCHE VIERINGEN****Zondag 10 november**

11.00 u. – Eucharistieviering
gezinsviering met vormelingen en eerste communicanten

Zondag 17 november

11.00 u. – Eucharistieviering van de oud-strijders met Te Deum

Zondag 24 november

11.00 u. – Jaarmis voor de familie Vermeulen en ook voor Johanna Bauwens en Henri Brusselle.
Omhaling voor Fonds Kerkopbouw.

Bij de 32ste zondag door het jaar.

Geloven is ook het opnemen voor mensen.
Het is willen dat alle mensen het goed hebben.
Het is ook optornen tegen hoge heren,
tegen scheefgegroeide situaties,
tegen verharde structuren,
tegen zoveel bekrompen en enge ideeën.

Geloven is ook weten
– liefst vooraf –
dat je op je kop zult krijgen,
dat men je zal brandmerken als rustverstoorder,
als subversieveling en naïeveling.
En dan niet bitter worden...
Ook dat is geloven.

Toch zachtmoedig blijven,
toch volharden en doorgaan,
omdat je weet dat God je draagt,
ten einde toe.

MEDEDELING

De tijd voor herabonnering op het parochieblad Kerk&leven is aangebroken.
Jullie hebben deze week een brief in de bus gekregen met daaraan een overschrijvingsstrook met een persoonlijk nummer.

De betaling gebeurt rechtstreeks naar de Uitgeverij Haelewijn.

Helaas de abonnementsprijs is duurder geworden door stijgende kosten bij de post.

Voor twee euro per week krijg je het parochieblad aan huis besteld.

De jaarprijs is 96 euro.

Je krijgt dan elke week een papieren versie in de bus, maar ook een digitale versie.

Bovendien krijg je vier keer per jaar het Otheo-magazine.

Een tweede mogelijkheid is enkel een digitaal abonnement te nemen, maandelijks betaal je 3,99 euro.

Deze twee mogelijkheden kunnen ook via domiciliëring.

WIJ WAREN ER OOK BIJ
ZONDAG 27 OKTOBER – GEBEDSVIERING
“DE ZEVENDE DAG” “GELOOFSCAFÉ”



De stoelen in de kerk stonden in zeven kringen opgesteld.
Er werden twee filmpjes getoond waarover dan in kleine groepjes gediscussieerd kon worden.

De gespreksleiders lazen enkele voorbeden:

We zijn hier verzameld rond de tafel, teken van de gemeenschap die we willen vormen. We zijn samen en toch is ieder hier met zijn/haar eigen gedachten en gevoelens, met de zorgen die we meedragen, maar ook met het geluk dat we mogen delen. We leggen het samen hier op deze tafel. En we weten ons verbonden met allen die hetzelfde vertrouwen delen in het teken dat Jezus ons heeft nagelaten.

God,
Voordat wij spreken, hebt Gij ons al verstaan.
Voordat wij tot U gaan, zijt Gij ons al nabij.
Gij leeft in ons, eeuwig en ongezien.
Wij noemen U, tastend en twijfelend:
God en Vader, ook Moeder,
Schepper, Bron, Eeuwige, Liefde...

Niemand heeft U ooit gezien, maar elke dag opnieuw
is het duidelijk hoe Gij werkzaam aanwezig zijt,
daar waar mensen elkaar vinden, de handen in elkaar slaan,
om deze wereld om te bouwen tot Uw wereld.
Wij danken U hiervoor...

Wij zien U aan het werk in de ontluikende liefde tussen mensen.
in de groeiende solidariteit, de blijvende verbondenheid,
in de kleine en de grote inzet voor vrede en gerechtigheid.
Wij zien U aan het werk in Uw profeten:
in Mozes, Jesaja en zovele anderen.
Gij hebt Uw ware gezicht laten zien in het leven en sterven van die ene mens:
Jezus Christus.
Wij danken U God, voor Uw zoon die onze broeder werd en is...

De woorden die hij sprak, waren Uw woorden.
Tot zijn gedachtenis breken we vandaag brood voor elkaar,
In Hem hebt gij uw lot aan ons verbonden.
Wij danken U voor deze onvergetelijke mens, zoals hij ons opdroeg de laatste nacht van zijn leven
om duidelijk te maken dat wij elkaar toebehoren.
Wij danken U voor dit gebroken brood...

Herinner U de namen van allen die ons voorgingen,
herinner U de namen van hen die we liefhebben,
herinner U ook onze namen Heer,
wij allen die in de palm van Uw hand geschreven staan...

Blaas in ons uw Geest van wijsheid, moed en troost
opdat het brood dat wij hier met elkaar delen
ons doet kiezen voor het leven op deze aarde,
het leven met elkaar en al uw mensen.

INTERPAROCHIAAL**LOPEND VUUR NODIGT UIT:**

PRESENTIE: theorie en praktijk

Andries Baart

Donderdag 7 november 2024, 20.00 u.-22.00 u.

Blaisantkerk | Blaisantvest 37, 9000 Gent

Toegangsprijs: € 10,00 (studenten € 7,00 | kansentarief: € 2,00)

Andries Baart is de bekende 'vader van de presentietheorie'. Zijn visie brengt bewust het relationele aspect weer binnen in de zorg- en hulpverlening. Want al te vaak wordt de moderne zorgverlening aangevoeld als kil, afstandelijk. Teveel 'evidence based', te bureaucratisch, met te veel regels en protocollen. Te weinig de menselijke maat.

Wie zorg nodig heeft in een ziekenhuis, een woonzorgcentrum, of in een situatie van armoede voelt zich al snel verlaten.

Het kan anders, zegt Andries Baart. Zijn presentietheorie focust op 'aanwezig zijn'. Met gepaste aandacht er zijn voor wie zorg behoeft.

Meer dan een theorie is de presentiezorg dus vooral een houding. Maar ook een praktijk met een grote maatschappelijke invloed, vooral voor de sociaal kwetsbaren.

Wat bereikt deze visie en praktijk? Welke inspiratie biedt ze voor urgente maatschappelijke kwesties?

In hoeverre dringt deze kritische stem door in de gebruikelijke zorg aan zieken, bejaarden, en mensen in armoede? En welke levensbeschouwelijke inspiratie speelt hierin mee?

Professor Andries Baart studeerde praktische theologie en werkte als hoogleraar aan verschillende universiteiten in Nederland. Hij is nu emeritus hoogleraar Presentie en Zorg en daarnaast professor aan de North-West University in Zuid-Afrika. Vanaf 2007 werkte hij vanuit de Stichting Presentie.

Als grondlegger van de presentietheorie is hij geïnteresseerd in de concrete werking ervan, maar ook in de beleidsmatige mogelijkheden.

In België inspireert hij mensen in de welzijnssector, het onderwijs, pastorale zorg en de armoedebestrijding.

Achtergrondinfo: www.presentie.nl; www.andriesbaart.nl; www.presentievlaanderen.be

Lopend Vuur is een samenwerkingsverband van het dekenaat Gent, de protestantse Rabotkerk, Dominicus Gent, Effata Gent.

De organisatie van deze avond gebeurt in samenwerking met Welzijnsschakels en KRAS

OKRA ACADEMIE GENT

Op dinsdag 12-11-2024 verwelkomen we MANU ADRIAENS.

Hij studeerde aan het Instituut voor Journalisten in Brussel en trad in dienst van de uitgeverij Roularta. Hij koos dan voor het freelancebestaan en tot op vandaag is hij werkzaam als zelfstandig publicist. Hij schreef voor Humo en de Standaard der Letteren, de literatuu bijdrage van deze krant. Sinds 2012 verschenen van zijn hand meerdere boeken in verband met zingeving en spiritualiteit.

Vandaag brengt hij zijn voordracht: **De wereld gaat aan ernst ten onder.**

Met veel humor en zelfrelativering observeert hij het menselijke bestaan. Zo vraagt hij zich af: ‘Als de aarde rond is, waarom draait er dan zoveel vierkant?’ Zijn eigen ervaringen van de afgelopen decennia deelt hij graag op luchtige toon met zijn publiek. Onder het motto: ‘Het belangrijkste in het leven is te weten wat niet belangrijk is.’ Een sprankelende anekdotische monoloog, begeleid door beelden die de lachlust opwekken.

Welkom op onze vertrouwde locatie: Clemenspoort – Zaal De Parel
Overwale 3 te 9000 Gent.

De voordracht is voorzien van 14.30 u. tot 17.00 u.

Inschrijven is niet nodig.

Het inkomgeld is € 7,00 voor leden en € 10,00 voor niet-leden.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00