

**WOENSDAG 13 NOVEMBER 2024****LITURGISCHE VIERINGEN**

*Zondag 17 november*

11.00 u. – Eucharistieviering van de oud-strijders met Te Deum

*Zondag 24 november*

11.00 u. – Jaarmis voor de familie Vermeulen en ook voor Johanna Bauwens en Henri Brusselle.

Omhaling voor Fonds Kerkopbouw.

*Zondag 1 december*

10.00 u. - Adventsmarkt

11.00 u. – Eucharistieviering met vormselcatechese.

**Bij de 33ste zondag door het jaar****Na regen komt zonneschijn**

God,  
als we het gevoel hebben dat de grond onder onze voeten verdwijnt,  
help ons dan omhoog te kijken  
en te ontdekken dat we ook nog gedragen kunnen worden  
door wat we hopen en dromen en  
door het vertrouwen op uw Woorden.

Als we alleen nog maar schaduw zien van donkere wolken  
en ons bedreigd voelen door al het kwaad dat geschiedt,  
help ons dan te zoeken naar lichtpuntjes  
die onze hoop aanwakkeren  
en onze blik richten op wat U met de toekomst voorhebt.

(Bron: Dominicanen. Tekst naar Greet Brokerhof-van der Waa)

## WIJ WAREN ER OOK BIJ VAAR NAAR DE OVERKANT



**Vrijdag 1 november.** Dit jaar heb ik geholpen om de dienst voor te bereiden. Dit begon al enkele weken geleden. Kiezen van een thema, foto, welke kaartjes met welke tekst stellen we op?

We waren snel eensgezind en kozen voor het thema; “vaar naar de overkant”. Een foto erbij, met de horizon van onze Noordzee, toont ons de oneindigheid. We zien naar de overkant, maar onze ogen kunnen die niet vinden.

Het is een grijze dag, we vertrekken bijtijds, ik doe de deur open en de mensen van de Wereldwinkel staan al klaar. Gelukkig dat zij ons willen helpen; zij zorgen voor een drankje na de viering. Dikke merci. De lectors, de assistente Lieve, en de voorganger Johan zijn mooi op tijd. Het koor warmt de stemmen en gooit met hoge noten.

De viering start; we gedenken onze overledenen, ze zijn uit-gevaren, een tocht naar de overkant, hopen dat zij daar een thuis vinden. De teksten zijn goed gekozen en we zingen een oud maar zeer toepasselijk lied. “Ga in het schip, zegt Gij, vaar mee met Mij.”

We zetten de kaarsjes van de overledenen vooraan en noemen de namen. Er volgt een offergang met uitdeling van de gedachteniskaartjes.

“Dood is niet het einde, maar een horizon,

Waarachter het ondenkbare, voor onze geest verborgen ligt.”

In de offerande zingen we een Slavisch lied; wij loven U, Tebje Pajom. Bij de communie zingen we “Verleih uns frieden gnädiglich” van Mendelssohn. Prachtig met het orgelspel van Jo erbij.

Na de viering is het fijn om even met de een en de ander na te praten. Een deugddoend afscheid.

Dank aan het ploegje van de rouwzorg.

*Hildegard*

## **PREEK VAN DE WEEK**

**ZONDAG 3 NOVEMBER - EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR**

(Mc 12, 28b-34)

### *Het belangrijkste gebod.*

Is het u ook opgevallen? In de twee lezingen van vandaag wordt eenzelfde vers driemaal praktisch ongewijzigd voorgelezen.

We horen het in de eerste lezing, Jezus citeert het in het evangelie en de wetsgeleerde herhaalt het.

Deze spreuk uit Deuteronomium is gekend als het “Shema Israel” Hoor Israël”

Het Shema Israël is de kern van de Joodse geloofsbelijdenis.

Het vers wordt door gelovige joden gelezen in hun ochtend- en avonddienst.

Ze dragen de tekst in hun gebedsriemen om hun arm en op hun voorhoofd en ze hangen het in kokertjes op hun deurposten.

Het bevestigt dat hun God de enige is en eeuwig.

Het roept het volk op om hun God, die ze uitverkoren heeft en gered van de slavernij, onvoorwaardelijk en in alle omstandigheden lief te hebben.

En God beminnen is echt alles eisend: je moet beslissen om je, vanuit een diepe dankbaarheid, met hart en ziel, met je verstand en al je andere talenten, volledig in te zetten voor wat God wil.

Voor de wetsgeleerde, die van deze jonge rabbi wil weten wat hij het belangrijkste gebod vindt in de wet met zijn 631 geboden en verboden, is het zeker een geruststelling dat Jezus deze Shema Israël het belangrijkste gebod vindt.

Jezus bevestigt het gebod maar hij voegt er onmiddellijk een tweede gebod aan toe dat evenwaardig is: Je naaste moet je beminnen als jezelf.

Sommigen noemen dit de essentie van het christendom die je ook kunt zien in het symbool van het kruis.

Het christendom maakt een evenwichtige synthese van twee fundamentele relaties van een mens: de verticale dimensie of balk die verwijst naar de relatie met God is vastgeklonken aan de horizontale dimensie of balk die verwijst naar zijn relatie met de medemens.

Beide aspecten zijn aanwezig in de christelijke gemeenschap. Er zijn groepen in die het ene of het andere aspect beklemtonen. Denken we maar aan een contemplatieve kloosterorde versus de bevrijdingstheologie. Het is een evenwichtsoefening waar men reeds lang over nadenkt. Het gekende “Ora et Labora” uit de regel van Benedictus getuigt hier duidelijk van.

Om persoonlijk een evenwicht te vinden is het klaar dat we ons doen en laten alleen over het geheel van een bepaalde periode kunnen evalueren.

Onvermijdelijk vraagt het concrete leven ons dat er bepaalde momenten zijn waarin wij nu eens de éne dimensie – een bezinning of gebed - en daarna weer de andere dimensie - onze actieve behulpzaamheid - op een meer intense manier beleven.

En vermits ons leven evolueert, - we veranderen van kind naar volwassene en hopelijk tot grootouder - zullen we dat evenwicht tussen gebed en actie wel eens opnieuw moeten zoeken.

Evenwicht is er voor ons als we geen concurrentie ervaren tussen onze tijdsbestedingen voor bezinning en die voor engagement, maar mogen voelen dat ze elkaar juist positief beïnvloeden.

Onze liefde tot God zal dan de bron blijven van onze liefde tot de mensen. Onze liefde tot de mensen, het concreet maken van onze liefde tot God.

Voor die liefde tot onze naaste legt Jezus de norm bij de liefde voor onszelf.

Maar hoe lief hebben wij onszelf?

Nogal gemakkelijk denken we dat we onszelf natuurlijk graag zien maar als je even dieper nadenkt beseft je al vlug dat we onszelf meestal niet liefhebben zoals bedoeld wordt in de bijbel. Zijn we bijvoorbeeld al tevreden met ons lichaam? Omdat dat niet altijd het geval is kan er een hele economie bestaan, alleen, omdat ze je belooft mooier te worden met hun behandeling of producten.

En dat gaat dan nog alleen maar over onze buitenkant.

Velen zouden graag nog wat verstandiger of wijzer zijn of misschien wel wat meer wilskracht of veerkracht kunnen opbrengen of gewoon minder opvliegend zijn.

Neen. We hebben zelfs niet gekozen om te bestaan. Laat staan dat we inspraak hadden in welke mens we zouden worden. Het leven is ons echt gegeven.

Met vreugde je bestaan aanvaarden is dus zeker de basis van jezelf beminnen.

Jezelf aanvaarden met je talenten en beperkingen. Dat komt al dichter bij wat Jezus bedoelt. Want, als je je leven als een geschenk van God kunt ervaren, maakt dat, dat je bewust moet leven en goed voor jezelf moet zorgen om normaal gezond verder te kunnen leven. Het heeft ook tot gevolg dat je dat leven niet nodeloos in gevaar brengt en ja dat vereist dat je regelmatig goede keuzes maakt en je verstand gebruikt.

Pas als we onszelf zo liefhebben, kunnen we er voor kiezen ook de anderen echt lief te hebben: telkens weer verwonderd en dankbaar zijn dat hij of zij er is; om wie hij of zij is.

Jezelf met je eigenheid aanvaarden laat je ook toe de anderen te aanvaarden met hun eigenheid.

Dan kan je je inzetten om ook voor die naaste verantwoordelijkheid op te nemen en er voor te zorgen in goede en kwade dagen, in voorspoed en miserie. Want liefde is niet zomaar een gevoel, het is een bewuste keuze voor de ander, een beslissing die zelfs blijft duren als die naaste eens vervelend is of je ergens kwetst in je verwachtingen.

En dan komen we bij wat wij van God geloven.

Dat Hij voor eens en altijd heeft beslist van de mensen te houden en ons Jezus als voorbeeld heeft leren kennen van Zijn onvoorwaardelijke liefde.

Dat Hij er altijd zal zijn voor ons, elk afzonderlijk, altijd opnieuw; ondanks onze dwaasheden en fouten.

Daarom kunnen wij dankbaar beslissen God lief te hebben door mee te werken aan de komst van het Rijk Gods waarvan Jezus zoveel sprak.

Wij vinden misschien soms dat God de wereld wat beter had kunnen maken met minder lijden en zonder mensen die elkaar de dood aandoen.

Maar hiervoor hoopt Hij, denk ik; dat wij beslissen onszelf en onze naaste te beminnen met heel ons hart, ons verstand en al onze krachten en voor onszelf en onze naaste dankbaar te blijven en goed te zorgen.

Om het met een heel oud spreekwoord te zeggen dat wij zouden proberen te leven “God ter ere en onze dierbare medemensen ten bate”.

*Chris Maes*



**INTERPAROCHIAAL**

**DIOCESANE WINTERBEDEVAART NAAR LOURDES MET VLIEGTUIG  
8 – 13 FEBRUARI 2025**



Het is een goede traditie dat wij met het bisdom Gent tijdens de wintermaanden naar Lourdes op bedevaart gaan.

Op 11 februari 1858 had daar de eerste verschijning plaats aan Bernadette. Wij willen dan ter plaatse zijn om aan de grot van Massabielle deze eerste verschijning te gedenken.

We sluiten aan bij de grote vieringen ter gelegenheid van het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Daarnaast hebben we onze eigen religieuze vieringen en is er tijd voor bezinning, rust en ontspanning.

**Deelnemeprijs: 980 euro – singeltoeslag: 262 euro**

Deze prijs is inclusief BTW en omvat de vliegtuigreis heen en terug naar Toulouse, de busrit vanuit Toulouse van en naar Lourdes en het verblijf in *hotel National\*\*\** op basis van volpension.

Alle info en downloaden van inschrijvingsformulier:

[www.bedevaartenbisdomgent.be](http://www.bedevaartenbisdomgent.be)

Secretariaat bedevaarten bisdom Gent

Onze-Lieve-Vrouwdreef 8

9041 Oostakker

Email: [Bedevaarten@bisdomgent.be](mailto:Bedevaarten@bisdomgent.be)

Tel.: +32 465 08 05 47

**REQUIEM**  
Gabriël Fauré

Ook werk van A. Sullivan, E. Elgar,  
Borntiansky, Sibelius, F. Mendelssohn, ...

**ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024**  
Sint-Bernadettekerk - 20 uur  
Sint-Bernadettestraat 247 - Sint-Amandsberg

**Maaïke De Mayer** *sopraan*  
**Joachim Kelecom** *bariton*  
**Sweelinck Trombonekwartet** *uit Breda*  
**Willem Van de Weerd en Wim Claëys** *orgel*  
**Mannenkoor Cibus Spiritualis** *o.l.v. Diana Popal*  
**Gemengd koor Cum Splendore** *o.l.v. Saartje Raman*

Kaarten:  
vvk: €20 • kassa: €25 • -12 j. gratis  
Reservatie: 0498 33 74 67  
[therese@cumsplendore.be](mailto:therese@cumsplendore.be)

**OKRA ACADEMIE GENT**

Op dinsdag 12-11-2024 verwelkomen we MANU ADRIAENS.

Hij studeerde aan het Instituut voor Journalisten in Brussel en trad in dienst van de uitgeverij Roularta. Hij koos dan voor het freelancebestaan en tot op vandaag is hij werkzaam als zelfstandig publicist. Hij schreef voor Humo en de Standaard der Letteren, de literatuurbijdrage van deze krant. Sinds 2012 verschenen van zijn hand meerdere boeken in verband met zingeving en spiritualiteit.

Vandaag brengt hij zijn voordracht: **De wereld gaat aan ernst ten onder.**

Met veel humor en zelfrelativering observeert hij het menselijke bestaan. Zo vraagt hij zich af: ‘Als de aarde rond is, waarom draait er dan zoveel vierkant?’ Zijn eigen ervaringen van de afgelopen decennia deelt hij graag op luchtige toon met zijn publiek. Onder het motto: ‘Het belangrijkste in het leven is te weten wat niet belangrijk is.’ Een sprankelende anekdotische monoloog, begeleid door beelden die de lachlust opwekken.

Welkom op onze vertrouwde locatie: Clemenspoort – Zaal De Parel  
Overwale 3 te 9000 Gent.

De voordracht is voorzien van 14.30 u. tot 17.00 u.

Inschrijven is niet nodig.

Het inkomgeld is € 7,00 voor leden en € 10,00 voor niet-leden.



**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00