

WOENSDAG 4 DECEMBER 2024**LITURGISCHE VIERINGEN**

Zondag 8 december

11.00 u. - Eucharistieviering

Zondag 15 december

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 22 december

11.00 u. – Eucharistieviering

Advent

Vorige zondag zijn we begonnen aan de advent.

Vier weken lang op weg naar Kerstmis.

We kregen de opdracht mee waakzaam te zijn.

Waakzaam zijn is aandachtig in het leven staan.

Zien wat er gebeurt en verkeerd loopt, maar tevens bedacht zijn op het goede dat hier en daar doorbreekt.

De actieve waakzaamheid zet ons in beweging om Gods beloften met deze wereld waar te maken.

Op weg naar Kerstmis

Komende zondag steken we de tweede kaars aan op de adventskrans.

In de liturgie van die dag worden we opgeroepen om de weg klaar te maken zodat God in ons midden kan wonen.

In de lezingen van deze zondag gaat het over onze samenleving: kromme wegen recht maken, hobbelige wegen effenen, kiezen voor rechtvaardigheid en waardering, het pad vrijmaken naar een vreedevolle wereld voor iedereen.

Vandaag worden we uitgenodigd om elke mens tot zijn recht te laten komen.

Aandacht voor Welzijnszorg

Welzijnszorg vraagt onze aandacht voor mensen die er niet bij horen in onze wereld. Uitsluiting vind je in vele sectoren van onze samenleving.

Mensen met minder mogelijkheden vinden hun weg niet in onze wereld.

In de adventskalenders vindt men de nodige info.

Toelevens naar Kerstmis

In de Bernadettekerk werden er bijbelteksten meegegeven aan de mensen ter overweging.

In Sint-Amandus werd aan de gelovigen een gebedskaart aangeboden, met gebeden bij de vier zondagen in de adventstijd: gebeden voor volwassenen, gebeden op maat van kinderen.

In de kerk Oude Bareel werden mensen uitgenodigd om verhalen van hoop mee te brengen om ze te verzamelen in de kerk.

Sommigen hebben thuis een adventshoekje gemaakt met een groen takje (of een krans), een kaarsje, een waardevol prentje, ...

Kerstmis

De kerstvieringen zijn als volgt gepland:

Kerstavond: om 16.30 uur in de Sint-Amanduskerk van Sint-Amandsberg

Kerstmisnacht: om 24.00 uur in de Sint-Bernadettekerk te Gent

Kerstdag: om 09.30 uur in de kerk Onze-Lieve-Vrouw Oude Bareel

Kerstdag: om 11.00 uur in de kerk Sint-Bernadette Gent

Kerstconcerten

Sint-Lievenskerk Ledeberg: Kerstconcert met het Livinuskoor.
zaterdag 14 december om 19.30 uur
zondag 15 december om 15.00 uur

Sint-Baafskathedraal: “Gent zingt kerst”.
Samen kerstliederen zingen met het Sint-Bernadettekoor
Zaterdag 21 december om 15.00 uur

*Ik wens aan alle parochianen een zalige adventstijd toe.
Johan Goedefroot*

Bezinning**Bij de Tweede zondag van de Advent**

Gij God,
naar wie we verlangen
laat ons verlangen ons aanzetten
om te bouwen aan uw Koninkrijk
van vrede en waardigheid
voor alle mensen.

(Bron: adventskalender Welzijnszorg)

GENT ZINGT

Binnenkort is het weer zover... de Gentse Winter Feesten komen er aan! Misschien een ideaal moment om midden de glitter en consumptie, samen met velen, kerstliederen te zingen.

Op **zaterdag 21 december** is iedereen om **15.00 u.** welkom in de Sint-Baafskathedraal voor een uurtje samenzang voor groot en klein. Er wordt gezorgd voor een boekje met tekst en noten.

Het Sint-Bernadettekoor zorgt voor de muzikale ondersteuning. Katrien Knockaert sopraan, Steven Van Cauwenberghe bas, Jo Demeester organist, o.l.v. Jan Demeester.

De toegang is gratis. Een vrije bijdrage is welkom voor vzw TEJO Gent: laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren.

Wil dit bericht doorsturen aan familieleden en bekenden. Dank!

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 24 NOVEMBER - 34ste ZONDAG DOOR HET JAAR**

(Joh.18, 33b- 37)

Christus Koning

Een bekend tafereel in het evangelie van vandaag: de ontmoeting tussen Jezus en Pilatus, een scène die we kennen uit het lijdensverhaal van de Goede Week.

Aan de ene kant: de Romeinse bezetter, de vertegenwoordiger van de keizer in Rome, omringd door soldaten, uiterlijk machtig, maar innerlijk verveeld met de aanklacht van de hogepriesters en de oudsten van het volk.

Aan de andere kant: Jezus, de geboeide, aangeklaagd door de religieuze leiders, vernederd,

uiterlijk machteloos, maar innerlijk vrij en eerlijk, stralend van een goddelijke kracht. Het is de confrontatie tussen twee werelden: de wereld van de duisternis en het kwaad tegenover de wereld van het goede en het licht.

Tussen beide figuren ontstaat een gesprek over het ‘koningschap’. En het is duidelijk dat het woord ‘koning’ anders wordt begrepen door Jezus dan door Pilatus.

Doorheen zijn Evangelie spreekt Johannes over Jezus op andere plaatsen niet over een ‘koning’, behalve ook bij zijn intrede in Jeruzalem op palmzondag. Hij noemt hem wel veelvuldig *Zoon van God, Rabbi-Meester, Mensenzoon, Messias, Gezalfde, redder van de wereld, profeet, brood des levens, Heilige Gods*.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar heet hij ‘koning’ en krijgt hij een feest, officieel ‘Christus Koning van het heelal’, 100 jaar geleden - in 1925 - ingesteld door paus Pius XI. De kerkleiders van toen droomden immers van een herbevestiging van de aloude machtspositie van de Kerk.

In het voorbereidend gesprek van deze viering bleven we eerst ook hangen bij dat beeld van Jezus als een koning. En het strookte eigenlijk niet met onze verwachting. Dat is niet het eerste antwoord dat we geven als iemand aan ons, Christenen, vraagt: ‘Wie is Jezus voor jou?’. We zien hem in het evangelie immers niet spreken en handelen als een koning. Hij wordt niet omringd door soldaten, wel door eenvoudige mensen, hij rijdt niet op een paard, wel op een ezel, hij gaat niet om met machtige figuren, wel met vissers en herders, en met zondaars.

Toen we voor onszelf naar een goede omschrijving zochten, kwamen we uit bij begrippen als: een voorbeeld, een leidsman, een herder, een ijkpunt, ... Iemand op wie je je richt, naar wiens daden en woorden je opkijkt, iemand om na te volgen.

Want ja, het blijft een prangende vraag: wie is die Jezus nog voor ons, 2000 jaar later? Wat betekent hij concreet voor u, voor mij? Hoe spreken we over hem, hoe benoemen we hem als men er ons naar vraagt.

En toch kunnen we niet helemaal om die titel ‘koning’ heen. Jezus bevestigt immers de vraag van Pilatus ‘Ja, ik ben een koning’, maar voegt er een belangrijke opmerking aan toe: *mijn koningschap is van een andere wereld*.

Wat die andere wereld precies is, wordt niet verder verduidelijkt, maar we weten het wel: het is niet de wereld van Pilatus, wel de wereld waarin we Jezus zien leven en handelen, met aandacht voor wie zwak is, of ziek, of verlamd, verstoten, gepest, vereenzaamd, verarmd, op de vlucht, ...

Als we onszelf christen noemen, dan weten we dat op ons appel wordt gedaan om keuzes te maken die Jezus ons voorleefde. We noemen hem dan liever onze leidsman, ons kompas. Door te leven naar zijn voorbeeld – en dat zal wel zijn met vallen en opstaan – dragen we bij aan wat hij zijn ‘koningschap’ noemt, of het ‘koninkrijk van God’, zoals we horen in de eerste lezing: *Hij heeft ons binnengeleid in zijn koninkrijk, waar wij als priesters zijn God en Vader mogen dienen*. Jezus brengt ons ook tot God. Zoveel is duidelijk. In het gebed dat Hij ons leerde bidden we straks tot de Vader ook ‘uw Rijk kome’.

Johan Ackerman

INTERPAROCHIAAL

NIGHTFEVER, ZONDAG 15 DECEMBER.

Nightfever Nightfever Nightfever

Zondag 15 december
Sint - Niklaaskerk Gent

15 - 17 uur aanbidding met muziek
verzoeningsgesprek mogelijk
17 uur vespergebed



GEMEENSCHAP
EMMANUEL



Vlak voor Kerstmis kan je in Gent terecht voor een wake in een sfeervol verlichte kerk met live muziek, stilte, gebed en aanbidding.

Op zondag 15 december is iedereen vanaf 15.00u van harte welkom in de Sint-Niklaaskerk te Gent voor een tijd van gebed en ontmoeting met de Heer.

Er is aanbidding van het heilig sacrament met live-muziek en de mogelijkheid om het sacrament van de verzoening te ontvangen.

Ondertussen nodigen we voorbijgangers uit om een kaarsje aan te steken en even stil te vallen in de drukte en het gedruis van de Wintermarkt.

Nightfever laat het licht van de hoop schijnen, ook als het donker is.

We starten Nightfever en de verzoeningsgesprekken om 15.00u en sluiten af met de vespers om 17.00u om Nightfever dan te beëindigen om 17.30u.

Hoe je je ook voelt, hoelang je ook blijft, wie je ook bent, je bent welkom om je licht aan te steken bij Hem!

Ben jij geïnteresseerd om een handje toe te steken stuur dan een mailtje naar werner.degreve@hotmail.be.

DIOCESANE WINTERBEDEVAART NAAR LOURDES MET VLIEGTUIG 8 – 13 FEBRUARI 2025



Het is een goede traditie dat wij met het bisdom Gent tijdens de wintermaanden naar Lourdes op bedevaart gaan.

Op 11 februari 1858 had daar de eerste verschijning plaats aan Bernadette. Wij willen dan ter plaatse zijn om aan de grot van Massabielle deze eerste verschijning te gedenken.

We sluiten aan bij de grote vieringen ter gelegenheid van het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Daarnaast hebben we onze eigen religieuze vieringen en is er tijd voor bezinning, rust en ontspanning.

Deelnameprijs: 980 euro – singeltoeslag: 262 euro

Deze prijs is inclusief BTW en omvat de vliegtuigreis heen en terug naar Toulouse, de busrit vanuit Toulouse van en naar Lourdes en het verblijf in *hotel National**** op basis van volpension.

Alle info en downloaden van inschrijvingsformulier:

www.bedevaartenbisdomgent.be

Secretariaat bedevaarten bisdom Gent

Onze-Lieve-Vrouwdreef 8

9041 Oostakker

Email: Bedevaarten@bisdomgent.be

Tel.: +32 465 08 05 47