

WOENSDAG 26 DECEMBER 2024**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 29 december*

11.00 u. – gebedsdienst

Zondag 5 januari

11.00 u. – Eucharistieviering

Pelgrims van hoop. Opening jubeljaar 2025

Nog enkele dagen verwijderen ons van 2025, door paus Franciscus uitgeroepen tot een Jubeljaar onder de leidraad 'Pelgrims van hoop'. Samen met ons bisdom willen we in ons dekenaat met zijn vijf parochies dit gebeuren aangrijpen om het in vreugde te beginnen, het dag na dag te beleven en het vanuit die hoopvolle gezindheid af te sluiten. De paus zal dit jaar op 24 december plechtig openen met de ontsluiting van de heilige bronzen poort van de Sint-Pietersbasiliek.

Op **zaterdag 28 december om 20.00 u.** bereiden we ons in gezamenlijk en stil gebed, zang en meditatie voor op de openingsviering in de **Sint-Baafskathedraal**. Dit gebeurt door een gebedswake in de crypte van de kathedraal. Deze wake mondt uit in stil gebed bij het H. Sacrament, de verdere avond en nacht door tot de slotzegen en het ochtendgebed **om 8.30 u.** Wie 's avonds laat en ook 's nachts wil komen bidden, stuurt een mail met tijdsaanduiding naar estafettevanhoop@bisdomgent.be of via 09 269 14 82. De bedoeling is dat u minstens één uur aanwezig blijft. Aankomen en vertrekken kan enkel op het uur (de kathedraal wordt immers uit veiligheid pas op bepaalde momenten geopend en weer gesloten). Ook langer blijven is mogelijk. U kan ook blijven overnachten in het Sint-Baafshuis door slaapmat en -zak mee te brengen. Via hetzelfde adres schrijft u zich ook in voor het ontbijt dat aansluit op het ochtendgebed omstreeks 9.00 u.

Op **zondag 29 december om 11.00 u.** gaat bisschop Lode dan voor in de feestelijke eucharistie waarin hij voor ons bisdom het Jubeljaar opent. Dit gebeurt met een plechtige intrede doorheen de kathedraalpoort. In deze viering zal hij ook tien grote houten **ankers** zegenen waarvan een exemplaar aan vertegenwoordigers van ieder dekenaat wordt uitgedeeld.

Het anker dat we ontvangen zullen we in de zogeheten '**Estafette van hoop**' laten pelgrimeren doorheen ons dekenaat van dan af tot het slotfeest op 20 september te Oostakker-Lourdes, met haar basiliek die tot Jubelkerk is bestemd. U zal geregeld vernemen waar en bij wie het zich bevindt via onze mediakanalen en de ook visuele aandacht in enkele van onze kerkgebouwen. We willen via deze Estafette verhalen opdelen, mensen en plekken van hoop ontdekken, de gekende, maar ook de andere die eerder verborgen bestaan. Het anker symboliseert hoop en laat zien hoe deze handen en voeten krijgt in viering, verkondiging, in mens nabije zorg, ook buiten onze eigen muren. Gedurende meerdere weken zal het in een van onze parochies uitgeweid en dan weer gelicht worden of aanwezig zijn bij een bijzonder gebeuren.

We nodigen u dus van harte uit om naar onze kathedraal te komen, op het avondgebed, de aanbidding, het ochtendgebed en de feestelijke openingsviering. Moge het u en de uwen, en alle mensen van goede wil, inspireren en tot concrete daden bewegen, speurend naar mensen en tekenen die in onze geloofsgemeenschappen en stad hoop verankeren. Vreugdevol en vooral hoopvol Jubeljaar 2025!

Namens de dekenale ploeg,

Jürgen François

PREEK VAN DE WEEK - SINT-BERNADETTE

ZONDAG 15 DECEMBER - DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

(Lc 3,10-18)

De lezingen van vandaag, uit de profeet Sefanja en uit het Lucas evangelie, klinken hoop en vreugde. 'Verheug u, de Heer is nabij'. Daarom wordt deze derde zondag van oudsher ook GAUDETE genoemd. (verheug u!)

We zagen deze week hoe vreugde en geweld elkaar vlug kunnen afwisselen. De vreugde om de bevrijding van een dictator bracht een explosie van blijdschap teweeg na 50 jaar onderdrukking. Maar nog geen dag daarna kwamen reeds naburige landen met geweld van het machtsvacuüm profiteren om hun invloed te laten gelden. Het trof mij in de Afspraak, dat de Gentse Syriër Iyas Kaadouni, die 15 jaar geleden vluchtte uit Syrië, de nadruk legde op het feit dat er gerechtigheid moet geschieden in Syrië. Je kunt niet ongestraft over gaan tot de orde van de dag: daarvoor zijn te veel gruweldaden gepleegd en zijn honderden duizenden mensen onrecht aangedaan.

De vreugde die de profeet Sefanja toezegt is ook niet onvoorwaardelijk: eerst moeten de bewoners en de stad zich afkeren van ongerechtigheid. Hij heeft het onrecht, in de lijn van vorige profeten Amos, Jesaja en Micha, aangeklaagd. Hij bedoelt de zelfvoldane rijken, de opdringerige kooplui, de onverzadigbare rechters en leiders, de valse en bedrieglijke profeten.

Ook Johannes gaat door met zijn doopsel van bekering en roept op tot ommekeer. Zelfs tollenaars, die meeheulen met de bezetter, komen hem vragen: ‘Wat moeten wij doen?’

Hij antwoordde hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen’. Met andere woorden: buit de mensen niet uit. En tegen de soldaten: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten uitkopen: neem genoeg met je soldij’. En tegen het volk: ‘Deel je kleren met wie er geen heeft en wie eten heeft moet hetzelfde doen’.

Johannes nodigt uit tot daden, tot actie, om de weg te effenen en de komst van de Heer voor te bereiden.

Wat moeten wij doen? Het zou ook onze vraag kunnen zijn. Welzijnszorg vraagt onze aandacht voor waardig werk. Daarom presenteren ze drie recepten voor waardig werk: **uitsluiting en discriminatie** aanpakken, **bemiddelingsdiensten** /ambassadeurs voor werkzoekenden inschakelen om hen naar werk toe te leiden en een **aangepaste arbeidsmarkt** die begrip en respect opbrengt voor persoonlijke omstandigheden en kansen creëert voor mensen die ondersteuning nodig hebben.

De arbeids- en carrièredruk ligt tegenwoordig heel hoog. Vroeger kon je een hele loopbaan op eenzelfde werk uitlopen; vandaag de dag moet je bijscholen, hoger mikken, worden de besten door een headhunter weggeplukt. In dit systeem maken laaggeschoolden en anders-begaafden weinig kans.

Met onze steun en bijdrage ondersteunt Welzijnszorg meer dan 100 organisaties die zich dagelijks inzetten voor mensen in armoede. Meer dan geld geven, geeft WZ ook een stem aan armen en tracht ook politiek en structureel hun ervaringen en suggesties te vertalen naar het beleid.

‘Wat moeten wij doen’, vraagt men aan Johannes. Christen zijn is heel concreet ‘iets doen’, daden stellen en het niet bij woorden laten.

Op weg naar Kerstmis gaan we dan, samen met velen van goede wil, zo ‘de warmste week in’.

Patrick Bourgoignie

VERRASSING OP CECILIAFEEST



Op 22 november wordt de naamdag gevierd van Sint-Cecilia.

Volgens een artikel op Otheo.be zou de heilige Cecilia ‘per ongeluk’ de patrones van muzikanten en zangers geworden zijn.

Het heeft te maken met een foute vertaling van oude Latijnse teksten. Daarin staat dat er tijdens haar huwelijksfeest muziek werd gemaakt, maar dat Cecilia niet mee feestte en in haar hart alleen maar tot God zong (‘cantantibus organis illa in corde suo soli domino decantabat’). Wellicht werd die passage verkeerd geïnterpreteerd door Cecilia zelf als organist voor te stellen. Zo werd de heilige in nauw verband gebracht met muziek, en wordt ze sindsdien herdacht als patrones van muzikanten.

Het is pas sinds de 15de eeuw dat de heilige wordt voorgesteld terwijl ze op een orgel of harp speelt.

Het Sint-Bernadettekoor grijpt tweejaarlijks deze feestdag aan om een gezellig etentje te organiseren met de zangers en partners.

Vooraf werden de taken al verdeeld i.v.m. bestellingen, aankleding van de zaal, onthaal enz.

Zoals altijd werd het een gezellige en lekkere avond maar dit jaar was er wel een grote verrassing. Omdat het feestje plaatsvond op 6 december werd achter de schermen het initiatief genomen om een andere heilige uit te nodigen.

Terwijl we stonden te keuvelen bij het aperitief kwam plots de Sint tevoorschijn.

Dat hadden we wel een beetje gehoopt eigenlijk, gezien de datum.

Hij las ons uit zijn grote boek over het hoopvolle in de wereld bij mensen die elkaar graag zien, zich inzetten voor goede doelen en niet te vergeten al degenen die zingen onder de douche, op de fiets, in een koor.

De Sint was in het geheim een repetitie komen volgen vanop het doksaal. Hij noteerde alle ijverig uitgevoerde taken en was vooral onder de indruk van ons zingen. Hij herinnerde zich dat het stil werd in de hemel toen het lied “Prayer of the mothers” in de Sint-Baafskathedraal en in de Bernadettekerk werd gezongen.

Maar..... geen enkel klaasliedje in de partiturenwelde; probleemoplossend als de Sint zelf is, bracht hij een klein liedboekje met klaasliedjes mee.

Als gedreven zangers een makkie om die liedjes allemaal uit volle borst te zingen.

De Sint nam afscheid bij het liedje ‘Dag Sinterklaasje’ en we keuvelden verder. Tot er plots een andere Sint binnenkwam... Verbijstering alom: hulp-sint of echte sint, wie zal het zeggen?

De (tweede) Sint richtte zich eerst en vooral naar alle zangers met een dikke proficiat maar ook enkele werkpuntjes zoals: kijken naar de dirigent en letten op de uitspraak. “Geen doffe e in de Duitse liedjes aub”.

Nadien riep hij Jan en Jo bij zich. Jo was helaas geveld door ziekte en werd vertegenwoordigd door Riet. Jan kreeg de grote zak toegestopt om er koorleden in te stoppen die niet flink waren. Maar zulke koorleden zijn er natuurlijk niet!

De Sint prees Jans geduld maar raadde hem aan om soms ook eens iets los te laten en niet alles alleen te willen doen. Jo werd geprezen voor zijn voorspel en tussenspel en beide broers voor de gezonde samenwerking ten voordele van een mooi koor.

Nadien deelde de Sint nog chocolade hartjes uit aan koorleden die een speciale taak vervullen: nl partituren aanpassen en kopiëren, partituren netjes stockeren (in dozen met een gaatje waar je niet mag aan trekken!), het verzorgen van de boekhouding en logistieke ondersteuning. Applaus voor Mia en Nadine, Eddy en Steven, Filip en Marc.

Nog een laatste attentie van de Sint voor Geertrui voor de logistieke ondersteuning van het Ceciliafeest.

En dan nog een lied uiteraard:” Quand je bois du vin clairet” met de Sint als dirigent.

Na het vertrek van de (tweede) Sint werd de mooie avond verdergezet in vriendschappelijke sfeer. 't Was weer een avond om in ons geheugen te bewaren als mooie herinnering.

15 DECEMBER 2024 - VERVROEGD KERSTFEEST
SAMANA SINT-BERNADETTE



Het was een grijze en sombere dag, maar gelukkig toch droog gebleven, als een 50 tal mensen naar de Nova kwamen voor het kerstfeest ! Om 14.00 uur werd gestart met een mooie misviering in het teken van de derde adventszondag maar voor ons was het ook kerstmis dat opgeluisterd werd door zangers van eigen bodem, bovendien konden we gemakkelijk meevolgen aan de hand van een mooi misboekje. Na de mis volgt een drankje en snackje en werd collecte gehouden voor de enveloppen met inhoud ten voordele van ons goede doel in India.

Nadien, als kers op de taart, volgt het animatiegedeelte met optreden van Marjolein Acke en broer Elewout Acke met klassieke zang, synthesizer en viool (Marjolein is de winnaar geweest in mei 2024 van de VTM televisieserie "Sing Again") Marjolein zong klassieke liedjes van wereldberoemde componisten zo ontzettend indrukwekkend, adembenemend en ontroerend mooi dat iedereen er stil van werd. Voorheen was dit ons nog nooit gelukt. Tussendoor speelden zus en broer ook samen kunstige vioolmuziek. Als afsluiter zong Marjolein het Ave Maria van Schubert met groot succes, een daverend applaus en een spontane staande ovatie was terecht hun deel. Superprachtig optreden !!!

Om 17.00 uur mochten we nog aanschuiven aan de mooi gedekte tafels voor koffie met koffiekoeken. In geen tijd werden de tafels dan snel afgeruimd voor de muzikale tombola met voor iedereen een pakje. De vindingrijkheid en creativiteit bij het Bernadette bestuur team en zijn medewerkers kent geen grenzen, want in elk van die pakjes zat voor elk van ons een boodschappentas en een zakje om in die winkel iets gezonds en gratis te mogen vullen bij een aankoop...

Zeer tevreden en voldaan trokken we met onze boodschappentas naar huis ! Dit gold echter niet voor het werkersteam, die hadden nog wat werk voor de boeg met afwassen en opruimen. Wij zijn enorm dankbaar voor zoveel blijvende inzet van al deze lieve mensen die ons steeds enthousiast en ijverig blijven verrassen en verwennen !

Oprechte en welgemeende dank lieve mensen !

ONDERWEG MET HET SINT-BERNADETTEKOOR

Vrijdag 13 december. Ik vertrek gepakt en gezakt naar de Aula van de school aan Guislain. "Kom snel binnen" want we doen de soundcheck. Amai, 't is nu serieus!

Spots en micro's worden gericht en stipt om 19.00 u. mag het concert starten. Thema is dan ook; "we verwachten het kind". Koor en orkest van Effata geven het beste van hun zelf. Bij het tweede nummertje ben ik even de draad kwijt en denk ik even in paniek "help!" maar enkele maten verder duw ik de bril goed op de neus, een diepe zucht en ik herpak mij. De volgende nummers kan ik echt genieten. Daarna mogen we heerlijk tafelen en is er een tombola voor een vrouwenproject in Congo.

Op zondag 15 december staan we weer paraat; nu met een gelegenheidskoor. Marc, Lieve Hendricx, Katrien Verpoest en ik proberen de mensen van Samana mee te nemen in de gekend kerstliederen. Maar de respons is pover. Gelukkig dat onze mooie stemmen de viering ondersteunen. Ja, ik mag natuurlijk pastoor Johan niet vergeten. Dat is een goede tenor!

Dinsdag 17 december; na het werk rijd ik naar de parking Reep. Gezwind neem ik de smalle bochten en kom zonder scharten op het tweede verdiep. Ik zoek een gemakkelijke plaats. Alvorens te stappen doe ik een paar warme wollen sokken aan. Zakje mee en hup, op weg naar de Sint-Baafskathedraal. Repetitie om kwart na zeven. Met muts en dikke jas en warme broek aan. Maar het valt mee! Mijn laagjes houden mij goed warm. We zingen van de herders en de Messias en vandaag kijken enkel de stenen beelden ons aan. Dat zal zaterdag wel anders zijn! We moeten

goed articuleren, goed uitspreken, hoog zingen en goed kijken. We doen ons best. Jan is tevreden!
En wij ook.

Op naar Kerstdag, daar is nu geen twijfel meer over.

Hildegard Wordt vervolgd

INTERPAROCHIAAL

Oudjaar vieren

Dankbaar terugblikken en
vertrouwwol vooruitkijken.

Gelegenheid tot stil gebed op
oudjaarsavond vanaf 22u.

(je kan voor 10 min. komen of
langer)

Het nieuwe jaar gaan we in
met een eucharistieviering op
middernacht.

Clemenspoort, Overwale 3, Gent.
Parking via St-Denijslaan 251



INZAMELACTIE AGENDA'S EN KALENDERS 2025

In de kapel van het Groot Begijnhof worden overtollige agenda's en kalenders 2025 verzamelt voor de gedetineerden van Gent. De kapel is open tussen 9.00 en 17.00 u. en er staat een doos, links bij het binnenkomen. Of je mag de kalenders in de brievenbus van huis nr. 60 steken. De aalmoezenier van de gevangenis van Gent is je dankbaar.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wacht dienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met
wacht dienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of
kijken op de website www.apotheek.be**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00